



Parochiekrant

Glanerbrug

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug.
Redactieadres: Demeterlaan 37.

48e jaargang nr. 5 juli / augustus 2021

Ter bezinning: "Je kind loslaten"

Het weekend van 26, 27 juni lezen we in de kerk een verhaal over twee vrouwen (Marcus 5, 21-43). De ene is net twaalf jaar. Aanstonds zal zij een volwassen vrouw zijn; maar ze is er als de dood voor. Het dochtertje van Jaïrus is zij.

Jaïrus is overste van een synagoge. Niet zomaar iemand dus. De eigen naam van het meisje horen we niet. Ze is 'het dochtertje ván'. En daar zit precies het probleem. Ze is 'dochtertje ván', zoals je ook 'de vrouw ván' kunt zijn. Wie ben je dan zelf? Daar moet dit meisje nog achter zien te komen. Eerst moet zij sterven aan die naam, 'het dochtertje ván', en vader moet haar leren loslaten. Hij houdt van haar. Dat is wel zeker. Hij smeekt Jezus zijn dochter de handen op te leggen om haar te redden, zodat zij zal leven. Maar door een oponthoud komt hij te laat. Ze is al gestorven. Althans, daar lijkt het op. Wat Jaïrus Jezus vraagt, doet Jezus niet. Hij legt niet de handen op. Dat is mogelijk al te vaak en te veel gebeurd. De beschermende hand van vader kan verstikkend werken.

Jezus legt geen handen op, maar vat het kind bij de hand en spoort haar aan op te staan. Dat moet zij zelf doen. Opstand. Opstanding. Verrijzenis. Jezus nodigt het meisje uit om te gaan leven. Maar Jezus vroeg ook wat van de vader: geloof. Geloof, vertrouwen, in zijn dochter, dat zij dat zélf kan: leven. Daar had vader tijd voor nodig. Op het moment, dat het vertrouwen er is, kan hij haar vrij laten. Pas dan kan zij worden wie zij is. Misschien anders dan vader had gewild of voorzien, maar toch. Mogelijk met mooie verrassingen!

Pastoraal werker Frank de Heus

Parochiekroniek

In de Heer overleden:

Netty Krüse-Voets. Zij werd geboren 2 september 1931 en is overleden 1 mei 2021. Woensdag 5 mei 2021 was de uitvaartdienst in de kapel van Liberein; de begrafenis was aansluitend op de begraafplaats van onze geloofsgemeenschap aan de Bultsbosweg.

Truus Aagten-Weegerink. Zij werd geboren 30 oktober 1940 en is overleden 20 juni 2021. Zaterdag 26 juni 2021 was de uitvaartdienst in onze eigen kerk; de crematie was aansluitend in Usselo.

Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies.

Vieringen

Onderstaand rooster is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat in verband met Covid-19 maatregelen vieringen niet doorgaan!

- Zo. 11-07 10:30 **Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde, m.m.v. het herenchoor.**
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Astrid Willemse-Barends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer Steggink; Jan Klieverik; Rikie Beernink-Sprakel; Frans Richters; Truus Aagten-Weegerink..
- Vr 06-08 10:00 **Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld.**
- Zo 08-08 10:30 **Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde.**
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Astrid Willemse-Barends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer Steggink; Jan Klieverik; Rikie Beernink-Sprakel; Frans Richters; Truus Aagten-Weegerink.
- Vr 03-09 10:00 **Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld**
-



Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.

Van uw Locatieraad

Allereerst wil ik iedereen hartelijk danken die mij heeft gesteund tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw Inka. Die steun heeft me echt heel goed gedaan. Bedankt allemaal!

We zijn als locatieraad op 23 juni bijeengekomen met het parochiebestuur van Maria Vlucht en over en weer hebben we het vertrouwen in elkaar uitgesproken. Het parochiebestuur van Maria Vlucht is er voor alle geloofsgemeenschappen en zeker ook voor die van Glanerbrug! Het zou ook daarom voor de geloofsgemeenschap Glanerbrug een hele goede zaak zijn als er iemand uit Glanerbrug in het parochiebestuur zitting wil nemen. Gegadigden kunnen contact opnemen met de locatieraad.

Vanuit het parochiebestuur is met nadruk uitgesproken dat er geen enkel plan is om ons kerkgebouw te sluiten. Daar is geen sprake van! Op korte termijn zullen wij als locatieraad bijeenkomen met de pastoraatgroep om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken en op welke manieren we er samen voor kunnen zorgen dat er vieringen worden gehouden in onze kerk.

Het parochiebestuur heeft een handboek voor vrijwilligers opgesteld.

Louis Alferink is gestopt als coördinator van de kerkhofgroep. Hij heeft dit werk vele jaren voortreffelijk en met hart en ziel gedaan en de hele geloofsgemeenschap is hem veel dank verschuldigd voor al dit werk. We zijn blij dat Benno Masselink bereid is gevonden om het werk van Louis over te nemen en we wensen Benno veel succes toe.

We hebben kennis genomen van het overlijden van Gerard Werger. Gerard was vele jaren penningmeester van het kerkbestuur en heeft heel veel werk verzet voor onze parochie. Nooit was hem iets te veel! Onze geloofsgemeenschap is hem heel veel dank verschuldigd. Zijn nabestaanden wensen we kracht toe om het verlies te verwerken. Rust in vrede, Gerard!

Namens de locatieraad,
Gerard Hammer, vrz.

Copy en misintenties

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 04-09 t/m 22-10) graag inleveren vóór donderdag 19 augustus 2021.
Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.



Oawer de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burenen in Glanerbrug zich bezighouden.



In **Lonneker** wordt een werkgroep ingesteld die o.a. tot taak krijgt om te kijken hoe het geloof en de kerkgemeenschap in Lonneker in de toekomst vorm moet gaan krijgen. De groep begint met het maken van een soort foto van de geloofsgemeenschap is met de vieringen, werkgroepen, kerkrechtelijke verhoudingen, financiën en gebouwen. Daarna wordt bekeken wat er van alle huidige activiteiten bewaard kan en moet worden en hoe de overgang van de huidige situatie naar de nieuwe gestalte moet krijgen. Van het allergrootste belang is de communicatie met de gelovigen. Het parochiebestuur van MariaVlucht staat positief tegenover dit onderzoek en wenst de werkgroep veel succes.

In **Overdinkel** zijn, op verzoek van een van de huisartsen ter plekke, in de Gerardus Majella kerk zo'n 200 mensen gevaccineerd tegen COVID en het kinderkoor nam afscheid van twee steunpilaren, Mirjam Breed en pianist Micha.

De locatieraad van de geloofsgemeenschap **Lossier** heeft een nieuwe secretaris: Angeliën Schulten-Bos en daarnaast is Giény de Vries toetgetreden tot de pastoraatsgroep. En omdat alle goede dingen uit drie bestaan, is er ook nog te melden dat er een nieuwe koster wordt ingewerkt.

Redactie

Het pastoraalteam meldt:

Binnenkort wordt bekend gemaakt welke versoepelingen er in de kerken mogen worden doorgevoerd. Voor nadere en vooral de nieuwste berichtgeving hierover kunt u het beste de Facebookpagina van onze parochie raadplegen: Onze Lieve Vrouwe van de Heilige Rozenkrans, maar u kunt ook terecht op de internetpagina van MariaVlucht: www.mariavlucht.nl. Zowel op Facebook alsook op de internetsite treft u foto's aan van diverse evenementen en gebeurtenissen.

Pastorale weekwacht

05 – 11 juli	Daggenvoorde	09 – 15 aug	Daggenvoorde
12 – 18 juli	Rekvelde	16 – 22 aug	Berbee
19 – 25 juli	Berbee	23 – 29 aug	Rekvelde
26 – 31 juli	Rekvelde	30 – 05 Sep	Daggenvoorde
01 – 08 aug	Daggenvoorde		

Uit de pastoraatgroep

Versoepelingen

Op vrijdag 18 juni zijn er door het kabinet veel versoepelingen aangekondigd. Ik hoor nu velen denken: kunnen we weer gewoon, zonder restricties, naar de kerk? Helaas gaat de pastoraatgroep daar niet over. Wij moeten wachten op groen licht van het pastoraal team. En op moment van schrijven staat het denkbeeldige stoplicht helaas nog op oranje...

Dat betekent dat bezoekers aan een viering nog steeds vooraf kunnen reserveren of bij binnenkomst registreren. Het maximale aantal aanwezigen bij een viering in onze kerk staat dus ook nog steeds op 40 personen.

Maar wat zijn wij blij dat tijdens de viering van 13 juni het herenkoor weer zong! In een kleinere formatie, maar het klonk weer prachtig. Het geeft een viering toch net dat beetje extra.

De wensput

Mijn dochter zit de laatste paar maanden helaas niet helemaal lekker in haar velletje. Daarvoor zijn we dan ook vaak voor controles te vinden in het MST. En dat vindt ze niet zo leuk...

Onlangs vroeg ze mij of een wensput echt bestond. "Uiteraard", was mijn antwoord. Wensput of een wensvijver. Die hebben we ook wel in de buurt van ons huis. Wat zou je dan willen wensen, was mijn vraag. Al haar frustraties kwamen naar boven...

De vijver op het Bultserve hebben wij als ouders maar even omgetoverd tot wensvijver. Geld mee en in stilte heeft ze een wens uitgekozen. Om teleurstelling te voorkomen heb ik nog maar niet gevraagd of haar wens is uitgekomen.

Later zat ik mij te bedenken dat dit eigenlijk haar manier van bidden is. En dat dit voor kinderen een prachtige, laagdrempelige manier is. Bidden tot God, het zegt haar nu nog niets. Daarvoor is ze nog te jong. Maar het komt toch op hetzelfde neer. De frustraties uiten, hulpvraag stellen, stiekem toch je grootste wens durven vragen. Bij Hem kun je daarvoor terecht. Zoals een kind naar een wensput gaat....

Feya Bakker-Bosch

JP seizoen ten einde voor het echt begon

Het schooljaar 2020 – 2021 is (bijna) voorbij. Een jaar waarin veel is gebeurd, jongeren het zwaar hebben gehad, veel onlinebijeenkomsten, weinig live contacten. Net nu het bijna voorbij is, gaan we weer naar een nieuw normaal.

Ik vraag me af wat het 'nieuwe normaal' wordt betreffende jongerenpastoraat. In parochie Maria Vlucht waar al een leuke groep was, voor C-tijd, hebben we als begeleiders geprobeerd 'de bal zo goed mogelijk in de lucht te houden' met bv. 'n onlinequiz, teams-, telefonisch- persoonlijk contact. Theatergroep 'STOF heeft

Kralen van de Rozenkrans

“Het is toch mooi als je iets voor anderen kunt betekenen?”

Ze is de enige nog, met uitzondering van initiatiefnemer pastor Hendriksen, die vanaf het allereerste begin in 1972 bij de Parochiekrant betrokken was. Marina Muller weet hoe dat zo begon en kan daar op haar unieke manier smakelijk over vertellen. Over dat prille begin en over haar lange staat van dienst binnen de parochie Glanerbrug praten we in het appartement aan het Heldersplein waar ze al sinds 2002 met heel veel plezier woont.

Marina wordt op 30 augustus 1947 geboren in Enschede, maar woont vanaf haar 4^e op Dolfia. Na de ULO werkt ze als medisch secretaresse bij het Ziekenfonds Enschede-Lonneker tot 1968. Ze is dan al getrouwd met oer-Glanerbrugger George Muller, postbode van beroep en het stel strijkt uiteindelijk neer aan de Veldstraat. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren: Frank en Manon en anno 2021 is Marina oma van 4 kleindochters. George sterft in 1997 aan longkanker en zijn overlijden hakt diep in op het gezin dat als erg hecht bekend staat. Onze 73-jarige medeparochiaan heeft zich manhaftig over deze zware tegenslag gezet en met gepaste trots vertelt ze over de steun die ze in de moeilijke tijd vooral van haar kinderen heeft gekregen. Met diezelfde trots vertelt ze ook over de 4 kleindochters waarop ze in het verleden wekelijks heeft opgepast. Na een pittige knieoperatie en een ingreep aan knie nummer 2 lijkt het met haar gezondheid de goede kant op te gaan. Maar helaas strooit een vrij zeldzame, maar ongeneeslijke longaandoening veel mooie plannen in de war. En mooie plannen had ze -samen met haar huidige steun en toeverlaat Gerrit- genoeg. Het leven kent nu de nodige beperkingen, maar Marina laat zich er niet door uit het veld slaan. Integendeel; kijken wat er wel kan en dat is nog genoeg om van te genieten. Dat lijkt haar motto op dit moment.

We kijken allereerst terug op het begin van haar loopbaan als vrijwilliger in de parochie Glanerbrug. Marina is al actief in de werkgroep katechese op de Gerardus kleuterschool van haar kinderen als in 1973 op een zeker moment pastor Hendriksen op de stoep staat. Marina over dat specifieke moment:

“Hij kwam binnen, ging zitten en zei: “Ik wil een parochiekrant oprichten en ik denk aan jou en aan Willy Vonder om mij te helpen”. Ik wilde dat wel en dat zei ik tegen hem. Toen bleef het een tijd stil, want de pastor was niet zo’n prater. Ik wist ook even niet wat te zeggen (en dat is heel bijzonder voor mij!) en ben toen met een smoesje naar mijn schoonmoeder gelopen die naast ons woonde. Zij kwam er bij en omdat ze het heel goed kon vinden met de pastor werd het uiteindelijk wel gezellig. Hendriksen was dan wel geen grote prater, maar hij wist precies welke mensen hij voor welke klus moest vragen. Die man had daar een hele goede neus voor! Nou, en zo zijn we in 1972 dus begonnen. Willy Vonder kende ik al van Dolfia en de pastor zorgde dat op de pastorie alles klaar stond. We

typten iedere dinsdagavond de kopij op stencils en die werden dan de volgende dag afgedraaid.”

De beide typistes werken perfect samen en kunnen het ook buiten dit werk om goed met elkaar vinden. Met dat typen van de wekelijkse Parochiekrant zijn ze al snel zo'n twee uur zoet en die tijd hebben de dames hard nodig omdat ze allebei o zo kritisch zijn op taal- en spellingfouten. In 1978 verschijnt de Parochiekrant-extra met langere verhalen en interviews en dan worden Marina en Willy ook opgenomen in de redactie die naast hen verder nog bestaat uit Elly Kroeze, Jos Kortman en Antoon Visschedijk. Aan de uitgaves van de "Extra's" gaan intensieve redactievergaderingen vooraf en Marina verhuult niet dat het er af en toe pittig aan toe ging. Maar uiteindelijk worden de vergaderingen altijd informeel en met een drankje afgesloten. Gelukkig komt er hulp bij het typen van de wekelijkse parochiekrant in de persoon van Ciska Diepenveen en met wie de andere twee het vanaf het begin goed kunnen vinden. Het werk verloopt naar ieders wens en tevredenheid, alhoewel het thuisfront (*"Onze Frank en Manon waren heel kritisch en als er eens een keer een foutje in zat, dan kreeg ik dat wel te horen, hoor!"*) er af en toe kanttekeningen bij plaatst. Uit die periode op de pastorie komt een smakelijke anekdote die Marina met veel plezier opdist:

"Na het vertrek van pastor Hendriksen bleef de pastorie een tijdje leeg en dan was het er doodstil. Dat vond ik wel een beetje beangstigend; zo'n groot leeg pand en daar helemaal alleen te zijn. Zo af en toe kwam zuster Inviolante binnen, maar die liep altijd zo zachtjes dat ze al vlak achter je stond voordat je er erg in had. Op een keer was het weer stil in de pastorie en toen zag ik het hoedje van de zuster hangen. In een jolige bui heb ik dat opgezet en toen stond de zuster ineens achter mij. Ik schrok me rot! "Vind je het mooi?", vroeg ze. Ik zei dat het wel een heel mooi hoedje was en bij haar vertrek uit Glanerbrug, kreeg ik het. Toen ik met dat hoedje op thuiskwam, dacht mijn schoonmoeder dat ik het van de zuster had gepikt!"

Behalve de parochiekranten typt Marina ook vieringen van het kinderkoor en het jongerenkoor en ook rouw- en trouwvieringen. Verder rijdt ze oudere en zieke parochianen naar het parochiehuis als die daar een viering willen bijwonen. En alsof dat allemaal niet genoeg is, brengt en haalt ze ook mensen die in het Ariënhuis een viering willen bijwonen. Marina daarover:

"Onze Frank was organist bij de vieringen in het Ariënhuis en ik kwam daar ook regelmatig. Zo hadden we ook contact met pater Valentius, een hele fijne man waar je goed mee kon praten! Valentius vroeg mij in 1998 voor dat werk en toen heb ik maar Ja gezegd. Zoveel werk was dat nou ook weer niet. Maar daarmee moest ik stoppen toen de coronacrisis uitbrak en nu kan ik het niet meer. Het is niet anders."

Met het typen van de Parochiekrant was Marina al eerder gestopt omdat dit allemaal digitaal gaat. Daar komt geen typemachine meer aan te pas. De vraag is

waarom ze al dit werk zoveel jaar heeft gedaan. Ze had toch ook een gezin en eigen praktijk als pedicure?

“Met dat pedicuren ben ik in 1977 begonnen en toen typte ik al een tijdlang de wekelijkse parochiekrant. Dat viel allemaal goed te combineren, hoor. Waarom ik het allemaal heb gedaan? Je rolt van het een in het ander. Mijn schoonmoeder zei nog toen ik met het typen voor de krant begon: “Denk erom; daar zit je minstens 50 jaar aan vast, hoor!” Maar dat tikwerk vond ik sowieso wel leuk om te doen en ik heb ook wel iets met taal. Verder zit er achter dat vrijwilligerswerk niet iets verhevens, of een soort van religieuze bevlogenheid! Dat niet.”

Maar als we vragen hoe ze terugkijkt op die jarenlange inzet en wat ze het mooiste vond, komt daar toch nog een diepere motivatie boven:

“Ja wat ik het mooiste vond, dat was misschien wel die speciale Parochiekrant die we voor pastor Hendriksen hebben gemaakt toen hij uit Glanerbrug vertrok. Dat was veel werk, maar het is een hele mooie uitgave geworden. En,.. we hebben toch wel een hele mooie tijd gehad met elkaar, zeker met de dames. Maar het mooiste was misschien toch wel de waardering die ik kreeg van bruidsparen of van families van een overledene als er een keurig misboekje klaar lag. Dat doet je dan wel goed op zo’n moment. Dan merk je dat het fijn is als dienstbaar kunt zijn en je iets voor anderen kunt betekenen.”

Voorwaar een mooie afsluiting van een boeiend gesprek vol anekdotes en met een openhartige Marina Muller. Precies zoals iedereen haar kent; geen blad voor de mond en zeggen waar het op aan komt!

Redactie.

Oorlogsdagboek van wijlen pastoor Theo Egberts

Wijlen pastoor Theo Egberts (1906-1975) van onze parochie was tijdens de Tweede Wereldoorlog kapelaan in Utrecht in de Sint Gertrudisparochie. In november 1944 begon hij met het bijhouden van een dagboek. De situatie in zijn parochie verslechterde met de dag. Egberts en zijn mede-kapelaan Bernard Koopmans, een Tukker, besloten in actie te komen. In Twente verzamelden ze tonnen voedsel voor de gaarkeukens van de parochie. In het voorjaar van 1945 werd de situatie zelfs zó slecht dat besloten werd 300 kinderen uit de parochie naar Twente te evacueren. Egberts beschrijft hun belevenissen zó beeldend, dat het is alsof je er zelf bij bent. Hij is zo enthousiast over de gulheid van de Twentenaren, dat hij ervan droomt als pastoor in Twente te sterven. Dat gebeurde ook. Op 12 maart 1975 wordt pastoor Egberts onder overweldigende belangstelling begraven op ons kerkhof. Meer dan 25 jaar later ontdekte Antoon Visschedijk het dagboek van de pastoor en journaliste Christa van Hees bewerkte het tot een prachtig boek. Ze vulde het

aan met een inleiding en een portret van deze markante geestelijke. Ook verhalen van mensen die Egberts persoonlijk hebben gekend zijn opgenomen in het boek. Het werd een boek van meer dan 200 pagina's met 150 illustraties. Parochianen kunnen het boek nu al bestellen via de fraai verzorgde website www.kapelaaninoorlogstijd.nl

Vanaf begin september is het ook rechtstreeks in Glanerbrug te koop via de Historische Kring Glanerbrug à €19,90.

Op de website van de HKG (www.historischekringglanerbrug.eu) staat hoe en waar u het boek in Glanerbrug kunt kopen.



Nieuwe vrijwilligers: Zoekt en gij zult vinden...

U weet dat we aldoor mensen zoeken die werkgroepen en geledingen komen versterken. Wist u ook dat het zoeken af en toe resultaat heeft?

In Losser wordt sinds kort een nieuwe koster ingewerkt: Gerard Hazekamp. De locatieraad van Losser heeft een nieuwe secretaris: Angelien Schulten-Bos. Zij gaat ook meedoen in de werkgroep doopvoorbereiding. In Lonneker zit

Gieny de Vries al enige tijd nieuw aan tafel bij de pastoraatsgroep. Afgelopen zaterdagavond is ze gevormd, waarmee haar doopsel en toetreding tot onze kerk bevestigd zijn. Zij kan nu benoemd worden als lid van de pastoraatsgroep. In Glanerbrug is de voorzitter van de locatieraad gelukkig weer van de partij: Gerard Hammer. In Overdinkel heeft iemand zich gemeld om het onderhoud en het tuintje van Mariakapelletje aan de ingang van het processiepark te verzorgen. Het locatiesecretariaat van de Jacobuskerk in Enschede heeft onlangs versterking gekregen: Claire Rütter. Net als de de werkgroep die de parochiële online media verzorgt: Nadien Ashaqa. Een nieuw groepje van relatief jonge parochianen onderzoekt mogelijkheden voor nieuwe vormen van pastoraat: één 'oud-gediende', Juliëtte Jonker, maar ook drie nieuwelingen: Huub Ruel, Alice Snijders en Andrea Smits.

In Haaksbergen heeft de kosterploeg van de Pancratiuskerk aanvulling gekregen: Chris Deurzen. Ans van der Laan zal de lectoren komen versterken. In Buurse is Arnoud Riesewijk de nieuwe voorzitter van de locatieraad. We kennen hem al als de koster daar. We zoeken nog een penningmeester voor het bestuur van de Franciscusparochie.

Heeft u of heb jij belangstelling om op één of andere manier je in te zetten voor de parochiegemeenschap meld je dan bij één van onze centrale secretariaten, mensen van locatieraad of pastoraatgroep of pastores.



Ik mis de foto's

Er moet mij, beste geloofsgenoten, iets van het hart over dit blad. Over deze Parochiekrant. Ik mis de foto's hierin wel degelijk. Nou gaat het mij er niet om dat er in het midden van dit blad een paginagrote dame komt te staan.

Maar een gezicht bij een interview zegt toch meer dan alleen tekst. Hoe goed de tekst verder dan ook mag zijn. Nou snap ik dat de redactie er voor heeft gekozen om de krant te stencilen omdat dit nu eenmaal kosten bespaart. Want ondanks al die gulle gevers, komt de bodem van de schatkist toch een keer in zicht. Maar wellicht is er een oplossing denkbaar en daarvoor kunnen we te rade gaan bij de collega's van de overkant van De Stroet; bij de protestantse kerk.

Hun kerkblad wordt gedrukt en ziet er altijd keurig verzorgd uit. Er zijn adverteerders die met hun bijdragen een en ander mede mogelijk maken. Maar er is nog iets meer. Bij onze burens wordt het blad alleen bij gemeentelieden bezorgd die daarvoor betalen. Je bent dus a.h.w. abonnee van het kerkblad. En het abonnementsgeld? Ik hoorde dat het slechts € 8,00 per jaar is. Dat zijn twee luxe tompouces bij de warme bakker of twee kleine Eiskaffees op een terras in Gronau. Op zich dus geen bedrag om kopzorg van te krijgen.

Zou dat binnen onze parochie niet ook een mogelijkheid zijn; een kleine bijdrage per gezin voor een luxere editie van dit blad? Probleem is natuurlijk wel de manier van incasso, maar ook daarvoor kunnen we ons licht opsteken bij de burens. Ik vrees wel dat er dan veel mensen gaan afhaken; die hechten toch meer aan die twee tompouces. Maar er is ook nog een ander alternatief, zo bedenk ik me nu.

Waarom niet één kerkblad voor heel Glanerbrug met aandacht voor beide geloofsgemeenschappen? Dan delen we de kosten en eventueel nemen we ook onze andere burens, die van de Syrisch-orthodoxen uit de Beekhoek op in het blad. In die gemeenschap heeft men veel over voor de kerk, zo hoor ik regelmatig. Bovendien zitten daar ook tal van ondernemers die via een advertentie zo'n gezamenlijk blad vast wel willen sponsoren. Eén blad dus voor heel gelovig Glanerbrug. Hoe mooi is dat! Het zorgt voor verbinding als je over en weer weet wat er leeft en hoe men leeft. De tolerantie begint in Glanerbrug met één gezamenlijk initiatief. Nu alleen nog een pakkende naam bedenken en dan kan het feest beginnen.

Tot zover,
Japie.

Jezus denkt niet in grenzen, hij denkt in mensen ...

Parochie-informatie en contactadressen

Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatlv@ziggo.nl
Secretariaat geopend van
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
Voorzitter: Gerard Hammer (tel. 4612387)
Leden: Mien Besseler (4611530), Lenie Kloppers
(4617885), Marcel Brueker (tel. 4613746)

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde
Wvd.vr.z: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Henk Engbers
en vacant.

Parochiehuis:

Beheerder:
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel 06-19723272 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

R.K. Basisscholen:

"De Troubadour", Sonatestraat 44a, tel. 4611691
"St. Gerardus", Kerkstraat 155, tel. 4611667

Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

M.O.V./I.K.V.

Marijke Lammers, Lonnekerweg 72,
7532 RN Enschede, tel. 4614833,
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:

Ans te Lintelo, tel. 06-30958689

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Kinderpastoraat:

Carla Meekes, tel. 4615630

Verliezen verwerken:

tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Ouderenbond K.B.O.

Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622

Begraafplaats Glanerbrug:

Mien Besseler, tel. 4611530
Benno Masselink, tel. 06-23902831
r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Voorz. Vacant / Secr. vacant
Leden: Marije Vinke
Feya Bakker, 06-15891525

Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Dameskoor:

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Ziekenbezoeksters:

Mevr. M. Vloedveld, tel. 4612291

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug

Voorzitter Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoostwente.nl; 06-39170407;
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoostwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoostwente.nl, tel. 06-30098833;;
- Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbee@rkzuidoostwente.nl, tel 06-41252558;
- Jongerenwerker, Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06-30958689.