



Parochiekrant

Glanerbrug

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.
van de Heilige Rozenkrans te Glanerbrug.
Redactieadres: Demeterlaan 37.

47e jaargang nr. 6 juli - augustus 2020



Nederland verrot?

Afgelopen week las ik op de opiniepagina van de Tubantia: 'Het was niet voor het eerst deze weken dat ik na een avondje tv-kijken acuut een tabletje prozac nodig had. Want als je alles gelooft wat je hoort en ziet, is er maar een conclusie mogelijk: Nederland is door en door verrot. Een bananenrepubliek – mag die term nog? – is er niks bij. Iedereen is zwaar ongelukkig. Racisme is hier een nog veel groter probleem dan in Amerika, vrouwen krijgen nooit een eerlijke kans, homo's en

transgenders zijn helemaal niet te benijden, de jongeren vinden dat het alleen maar over ouderen gaat, ouderen dat er alleen maar aan jongeren wordt gedacht.'

Misschien zou ik zelf andere woorden kiezen, maar het gevoel dat een avondje tv in deze tijd brengt, maakt niet vrolijk. Ik realiseer mij eens te meer, hoe mijn zien en aanvoelen, mijn stemming zelfs, gestuurd kan worden door de media. Als ik tenminste niet oplet. De krant, de nieuwszender, de journalist, de opiniemaker kan mijn blik op de wereld zeer bepalen. In die zin is deze tijd tegelijkertijd ook een verademing. Ik heb tijd om boeken te lezen, mensen op te zoeken, documentaires te bekijken, waar ik voorheen niet aan toekwam. Men zegt wel eens: 'Je bent wat je eet' of 'Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet'. Dat laatste is in deze tijd een gewaagd gezegde.

Maar het is wel zo. Oud-deken André Zegveld riep ons op om kinderen onder te dompelen in de christelijke traditie. Om ze als het ware te besmetten met het leven van Jezus, de sacramenten, het gebed. Het is een keuze die ieder van ons voor zich kan maken: 'jezelf onderdompelen in wat kerk en religieuze ervaring ons aanreikt'. Dus wat lees je? Ga je naar de kerk of niet? Bid je of niet? Neem je de

tijd om te genieten van Gods schepping? De natuur in te gaan? Laat jij je in deze tijd dwingen je geluk niet in een ver buitenland te zoeken, maar dichtbij, in Nederland, in je eigen achtertuin, bij je naasten op de bank? Kun je op je rug liggen en zie je de wolken, de helderblauwe lucht? Hoor je de vogels? Voel je de warmte van de zon? De koele luchtstroom bij een water? Zie je je medemens? Heb je het goed met je burens, je familie, je collega's?

'En God zag, dat het goed was.' Bij het scheppen van de mens zelfs 'zeer goed'. De wereld is niet verrot. Niet ten diepste, ook niet in deze tijd. De wereld, de mens is prachtig. Dat leren zien. Dat tevoorschijn brengen. Daar tijd voor maken. Dat zoeken en vinden. Daar kun je een leven mee bezig zijn. Misschien heb je er de komende vakantie wat meer tijd voor dan anders. Ik wens het je van harte toe.

Vrede en alle goeds!

Pastoraal werker Frank de Heus



Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.

Locatieraad Glanerbrug – breaking news

Eind 2018 kwam de locatieraad van de geloofsgemeenschap Glanerbrug fors in aanvaring met het pastorale team en het gevolg was dat de leden van de raad collectief ontslag namen.

Maar gelukkig is er sinds 25 juni weer een nieuwe locatieraad voor onze geloofsgemeenschap. Er zijn goede afspraken over en weer gemaakt en plooiën zijn glad gestreken.

Vol vertrouwen in de toekomst gaan de leden van de nieuw benoemde locatieraad de uitdagingen waarvoor onze geloofsgemeenschap staat aan. In de eerstvolgende editie van de Parochiekrant komen we uitgebreid terug op deze hele materie, maar het belangrijkste voor nu is dat ook Glanerbrug weer een locatieraad heeft.

Redactie.

Copy en misintenties

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 07-09 t/m 15-10) graag inleveren vóór donderdag 22 augustus.

Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.



Vieringen

Zo	12-07	10:30	Eucharistieviering met pastor Visschedijk. Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis- van de Straat; Astrid Willemse-Barends; Emile Alferink-van Gils; Joop Hulsmeyer; Jan en Elly Schouten-Lageweg; Marietje Wevers-Reuver; Annelies Feldmeier-Langenhorst; Gerdy Bosch; Willy Muller; Sien en Gerard Gosenshuis; Familie Burink; Johan Hergink; Ouders Grondman-Weernink; Jo Hendriks; Jo Bavel; Familie Koenders-Kuipers; Marietje Olde Hartman; Bennie Röring; Jeanet Theusink-Bakker; Joke van Dijk-Hulsmeyer; Annie Beimer-Muller.
			
Zo	19-07		Geen viering in onze kerk.
Zo	26-07		Geen viering in onze kerk.
Zo	02-08		Geen viering in onze kerk.
Vr	07-08	10:00	Eucharistieviering met pastor Rekveld. 1e vrijdag van de maand.
Zo	09-08	10:30	Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde. Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis- van de Straat; Astrid Willemse-Barends; Emile Alferink-van Gils; Joop Hulsmeyer; Marietje Wevers-Reuver; Annelies Feldmeier-Langenhorst; Gerdy Bosch; Marietje Olde Hartman; Bennie Röring; Jeanet Theusink-Bakker; Joke van Dijk-Hulsmeyer; Annie Beimer-Muller.
Zo	16-08		Geen viering in onze kerk.
Zo	23-08		Geen viering in onze kerk.
Vr	04-09	10:00	Eucharistieviering met pastor Rekveld. 1e vrijdag van de maand.

Reserveren voor vieringen (secretariaatolv@ziggo.nl)

Vermeld bij reserveringen altijd:

1. De viering, waarvoor u reserveert (datum, tijd, locatie)
2. De voor- en achternamen van de personen met telefoonnummer en hun mail-adressen.
3. Eventuele bijzonderheden (jaargedachtenis; Eerste heilige Communie; jubileum).

Bericht van de broedermeesters van Kevelaer



Tot onze spijt hebben we als broedermeesters moeten besluiten om dit jaar niet naar Kevelaer te gaan. Als de situatie omtrent het corona-virus verbetert, zijn we volgende jaar, waarschijnlijk zoals gewoonlijk, in september, van plan om weer naar Kevelaer te gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij kevelaerenschede@outlook.com

Blijf gezond en hopelijk zien we u volgend jaar bij de Troosteres der Bedroefden in Kevelaer.

Namens de broedermeesters,
Benny Bevers, Marieke van Gerven, Gerard Gervink en
Louis Rolevink

Nieuwe opzet Eerste heilige Communie 2020-2021 in Maria Vlucht

De afgelopen jaren hebben we de voorbereiding van kinderen van groep vier en hoger in steeds meer parochies zien verschuiven van school naar parochie. In Glanerbrug vond die verandering op aangeven van de scholen afgelopen jaar al plaats. Komend schooljaar zal die verandering na overleg met SKOLO, in Lossen en Overdinkel, en ook in Lonneker worden doorgevoerd.

Dat past bij deze tijd, waarin steeds vaker slechts een minderheid van groep 4 meedoet. In wezen is het een taak van parochies en ouders zelf om hun kinderen bekend te maken met de katholieke traditie en hen daarin binnen te leiden. Ervaring elders leert, dat de groep die meedoet weliswaar kleiner wordt, maar dat de betrokkenheid van ouders en kinderen en de intensiteit van het gebeuren groter wordt, als de voorbereiding binnen de parochie plaatsvindt.

Scholen kunnen in de nieuwe situatie kiezen voor een parallel programma voor heel groep 4, dat ook aansprekend is voor kinderen die niet met kerk en geloof opgroeien. Ook de maaltijd en de bezichtiging van de kerk kan door scholen aan heel groep 4 worden aangeboden. Het leeuwendeel van de voorbereiding van de communicanten vindt echter plaats binnen de parochie en buiten school om. We gaan komend seizoen werken met het project: 'Over de drempel'. Vanwege de corona-crisis zullen we met kleinere groepen werken, in grotere ruimten samenkomen en met meer thuiswerkopdrachten gaan werken. Zo denken we veilig en toch aansprekend een goede voorbereiding te kunnen bieden.

De voorbereiding voor Maria Vlucht vindt grotendeels plaats in de pastorie en kerk te Losser. Pastoraal werker Frank de Heus zal het project samen met de werkgroep Eerste heilige Communie begeleiden.

De startavond voor de ouders zal zijn op maandag 26 oktober van 20.00 tot 21.00 uur in de H. Maria Geboortekerk te Losser. Tot 26 oktober kunnen kinderen via <https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie> worden aangemeld.



De vieringen van de Eerste heilige Communie in 2021 zijn onder voorbehoud als volgt ingeroosterd.

zondag 16 mei: 9.30 en 11.30 uur (gezinsviering), H. Maria Geboortekerk te Losser voor communicanten uit Glanerbrug, Losser en Overdinkel

zaterdag 5 juni: 19.00 uur, Jacobuskerk te Lonneker (weekendviering) voor communicanten uit Lonneker

Bie Herry op 't ketoor

Sinds 1 juli is het secretariaat van onze eigen geloofsgemeenschap weer bezet. Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend wordt u te woord gestaan van 09.00-11.00 uur en kunt u ook via de telefoon gehoor vinden op 053-4611232

Op zondag 13 juli is de eerste eucharistieviering in onze kerk. Als u deze viering wilt bijwonen, dan graag vooraf aanmelden via het centraal secretariaat van MariaVlucht: secretariaatlv@ziggo.nl.

Op 8 juli is onze kerk "coronaproof" gemaakt. Looppaden zijn aangegeven en ook banken die niet bezet mogen worden, zijn gemarkeerd. Er zijn hesjes voor "plaatsaanwijzers". We kunnen weer, dus!!

Naar aanleiding van het tussentijdse rapport van de Monumentenwacht hoeft voorlopig geen actie te worden ondernomen. Het dak van de pastorie is in 2019 nog helemaal vernieuwd en kan voorlopig de elementen trotseren. Over de andere aanbevelingen wordt nog nagedacht.



In Losser is het gebouw van de Martinuskerk nog steeds niet verkocht. Dat betekent wel dat de vaste lasten van dat gebouw (denk aan de OZB en de rekening voor gas en elektra) voor rekening van de resterende vier geloofsgemeenschappen van MariaVlucht komen. Tot overmaat van ramp hebben onverlaten het lege gebouw onlangs met graffiti besmeurd. Het gebouw moest door professionals worden gereinigd en de reinigingskosten komen voor rekening van.....juist ja....

Met spoed gevraagd

Voor de Dr. Stamstraat zoeken we per direct een nieuwe bezorger. Degene die jarenlang heel trouw de bezorging deed, is verhuisd naar Enschede en voor de 8 adressen zoeken we een nieuwe bezorger dus. De Parochiekrant verschijnt 9 keer per jaar en de adressen bevinden zich allen in de Dr. Stamstraat. Aanmelden kan via het parochiesecretariaat, 053-4611232 of via het hoofd van de bezorgers, Henny Oonk, tel. 053-4611328. Heel veel dank alvast.

Oaver de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burens in Glanerbrug zich bezighouden.



In het kerkblad van de Protestantse gemeente Glanerbrug valt te lezen dat de Paaskaars 2019 naar de heer en mevrouw Wormsbecher is gegaan als dank voor het vele werk dat ze beiden verricht hebben voor de gemeente en nog steeds verrichten. De nieuwe keuken voor de koffiehoek staat nog keurig ingepakt in het kerkgebouw en ook de oude keuken moet nog gesloopt en afgevoerd worden. Vanwege de crisis is deze klus nog niet verricht. De buitenklussen zijn wel keurig volgens plan verlopen. Het afscheid van ds Gonda Elzenga is verplaatst naar aankomend najaar. De kerkenraad vergadert weer, zij het op 1 ½ meter afstand en op 5 juli zullen ook de diensten in de kerk aan de Gronausestraat kunnen worden hervat.

In Lonneker zijn de eucharistievieringen op zaterdag 4 juli hervat met een viering om 19.00 uur. Uiteraard conform de RIVM-voorschriften. Ook in Lonneker houdt men zich gewoon aan de regels....

In Overdinkel zijn de vieringen hervat op 25 juni met een gebedsdienst voor 30 personen.

In Losser kunnen de parochianen weer een parochieblad verwachten. De eerste editie van "t Klöpke" na de "lock-down" is begin juli in het brinkdorp bezorgd.

Redactie

Samen alleen, alleen samen

In de vorige edities van deze parochiekrant hebben wij het iedere keer over verbinden gehad. Wat onze plannen waren dit jaar en hoe wij deze moesten gaan bijstellen vanwege een virus. Verbinden, maar dan via 'het nieuwe normaal'.

En als ik dan heel eerlijk mag zijn, voelt het 'het nieuwe normaal' zo af en toe best alleen. Bijvoorbeeld vergaderen: niet met z'n allen om tafel, maar via beeldbellen. Lang leve wifi voor alle appjes en mailtjes. Hoe gaan we ons als pastoraatsgroep nu verbinden met al die geweldige vrijwilligers, wanneer we ons gezamenlijk misschien wel heel alleen voelen? Vanaf 1 juni mochten er weer vieringen gehouden worden. Deze datum bleek voor ons niet haalbaar. Op moment van schrijven zijn we nog steeds erg druk met de voorbereiden en volgen de versoepelingen elkaar razendsnel op. Zo kunt u, uw plek in de bank reserveren door te mailen naar secretariaatolv@ziggo.nl. Daarnaast houden wij ons bezig met oa de nieuwe gedragsregels en een-richtingsverkeer. Regelen we desinfectans en bekijken we hoe we de plekken gaan regelen in de banken. En uiteraard de juiste hoeveelheid vrijwilligers om een viering te laten plaatsvinden. Er komt toch behoorlijk wat bij kijken voordat 'de nieuwe viering' kan plaatsvinden...

We hebben op dit moment nog geen locatieraad om op terug te vallen, maar komen er gaandeweg achter dat er voldoende vrijwilligers zijn die graag willen helpen. Voor en achter de schermen. Voor nu slechts 1 eucharistische viering per maand om het voorbereidingswerk zoveel mogelijk te verdelen.

Nu alles weer op gang komt, wij bezig zijn met de laatste voorbereidingen en elkaar weer wat vaker zien en spreken, kom je erachter dat samen soms alleen voelde, maar alleen samen kunnen wij de vieringen weer opstarten. En alleen samen voelt dan ook echt geweldig!



Namens de Pastoraatgroep,
Feya Bakker-Bosch.



**”ne vekaansie is as ’n keenderhemd,
meestieds te kot!”**

**De redactie wenst u allen een fijne vakantie tijd,
neem uw rust en geniet van elkaar.**

De uitdaging

In Matteüs 10, 17-42, de evangelielezing van 28 juni, konden we lezen over de tegenstellingen in het leven. Jezus benoemt dat zo treffend bij naam. 'Wie zijn .. meer bemint', 'Wie zijn kruis niet opneemt', 'Wie een van deze kleinen.... ' Ook in deze tijd van afstand ervaren en horen we verschillende meningen. Ook is er nog nooit zoveel gesproken en gediscussieerd over wat kan en mag, in spreken en doen en laten. Soms benauwt mij dat.

Hier zo over nadenkend, en zelf hierin een uitdaging te zien, bracht mij bij de wapenspreuk van Bisschop Huub Ernst van wie ik nog les heb gehad zo'n vijftienvintig jaar geleden. Zijn wapenspreuk: 'Christus heri et hodi', 'Christus gisteren en vandaag', mag ons een weg wijzen. Het gisteren, de geschiedenis is er met goede en minder goede kanten en zo ook het vandaag, het nu. Ook zei deze bisschop in zijn eerste les die ik van hem kreeg: 'In de ogen van je medemens lees je: 'Dood mij niet, laat mij leven'. In en met al de meningen over dat laten leven is de vraag: 'Geven wij - ongeacht wie en wat we zijn - elkaar daarin de ruimte, respect en aandacht? Leren wij van het gisteren? Bouwen wij in het heden aan een toekomst, die voor vrouwen en mannen, voor ouderen en jongeren, voor wie of wat je bent, waar je ook geboren bent, welke kleur je ook hebt, rechtvaardig is? Dat mag voor mij en ons allen een **uitdaging** zijn.

Parochievicaris Willy Rekveld

Jongerenpastoraat in coronatijd

Eind april 2020 werden jongeren via ons Jongerenpastoraat Maria Vlucht opgeroepen om een fotoserie in te sturen waarin ze laten zien hoe ze deze tijden van corona meemaken. We kregen zes inzendingen binnen: van Dani Roetgering en Jasmijn Welman uit Lonneker, Lucas Althof uit Glanerbrug, Hidde Gervink uit Overdinkel en Nathalie Heidkamp en Talita Heerink uit Losser. Op vrijdagmiddag 22 mei werd de uitslag bekend gemaakt door de journaliste van 'De week van Losser', en is Lucas Althof uitgeroepen tot winnaar! De foto's van Lucas werden geplaatst in De Week van Losser.



Online bijpraten met theatergroep 'Stof'

Het was een leuke ervaring om elkaar even te zien. Al was het dan via het beeldscherm. Iedereen die kon had ingelogd om half zeven. Even uitwisselen hoe het met je gaat. Iedereen mist de regelmatige bijeenkomsten. Gelukkig is iedereen gezond. En de humor is ook nog aanwezig. School wordt ook gemist! Sommigen vervelen zich. Anderen zijn druk met hun bijbaantje in de supermarkt. Sommigen

moeten hun schoolexamens nog afronden. We spreken af dat we weer bij elkaar komen (met anderhalve meter afstand) als de scholen voor voortgezet onderwijs weer van start mogen gaan. We bespreken dan ook de inhoud van een volgend nieuw te schrijven theaterstuk.

Sinds 3 juni komen we buiten in de tuin van HM Geboortekerk met in achtneming van de coronavoorschriften weer wekelijks bij elkaar om een nieuw stuk te schrijven. Theateroefeningen zijn nog even niet aan de orde.

Toch nog een slotbijeenkomst van JP Maria Vlucht!

De planning is om op 3 juli in de tuin van de H.Maria Geboortekerk de Grote JP Tuin-Pub-Quiz te houden. JP jongerentussen 12 en 18 jaar kunnen zich (in groepjes) aanmelden om mee te doen. Ondertussen maken de begeleiders een 70 tal vragen. Hessel stroomlijnt alles tot een leuke presentatie. En Tom zal als quizmaster op zijn eigen ludieke manier de avond in goede banen leiden. Uiteraard is er een voor de winnende groep een leuke prijs. We zijn te vinden op: <https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-jp-mariavlucht>

Pastorale weekwacht tijdens de vakantieperiode

06 - 12 juli	Pastoraal werkster Berbée	06 41 25 25 58
13 - 19 juli	Parochievicaris Rekveld	06 20 87 48 66
20 - 26 juli	Pastoor Daggenvoorde	06 39 17 04 07
27 juli - 2 aug.	Parochievicaris Rekveld	06 20 87 48 66
03 - 09 aug.	Pastoor Daggenvoorde	06 39 17 04 07
10 - 16 aug.	Parochievicaris Rekveld	06 20 87 48 66
17 - 23 aug.	Pastoraal werkster Berbée	06 41 25 25 58

Boodschap paus Franciscus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling

Zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven, die nu beschikbaar is in de Nederlandse vertaling. Ook voor de Wereldvluchtelingendag die de Verenigde Naties op 20 juni hebben ingesteld, is de boodschap van de paus relevant.

De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

‘Het gaat niet om cijfers, het gaat om personen’

Ook legt de paus een link naar de huidige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: 'Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die wij lijdend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheemden', schrijft paus Franciscus.

Hij wil daarmee aansporen om vluchtelingen en migranten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze worden gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen het Rijk van God op te bouwen. "Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt" (*Boodschap Urbi et Orbi*, 12 april 2020)', zegt de paus.

Sint-Christoffel patroonheilige van de reizigers?

24 juli is de naamdag van de heilige Christoffel. Waarom hangt net hij aan menige sleutelbos om ons te verzekeren van een veilige reis?

De meest gangbare versie vertelt het verhaal van een reus die reizigers op zijn schouders over een wilde stroom zette, in de hoop daarmee in dienst te kunnen treden bij de machtigste heerser ter wereld. Toen hij op een dag een kind wilde overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds zwaarder. Blijkt dat Christoffel Jezus op de schouders had. Hij herkende zijn schepper, werd gedoopt en stierf de marteldood na een periode als prediker.

Christophorus betekent ook letterlijk 'Christus-dragers'.

Op veel afbeeldingen staat Christoffel inderdaad in een rivier met op zijn schouders een kind. Die overzetscène is eindeloze variaties neergezet op schilderijen, medailles, altaarstukken enz. Dat is de 'westerse' interpretatie als 'Grote Vriendelijke Reus'. Die staat in contrast met de meer oostelijke voorstelling van Christoffel als een 'kynokephalos', een reusachtige wezen met een hondenkop. Die zou priesters of monniken hebben begeleid, werd door hen gedoopt en kon daar door spreken met een menselijke tong. Hij predikte, verrichte wonderen en zou zelfs de Romeinse keizer Decius hebben bekeerd, alvorens de marteldood te sterven. Op oosterse afbeeldingen is de heilige Christoffel dan ook met een hondenkop te zien.

Eigenlijk is hij niet eens een 'officiële' heilige meer, in die zin dat het Vaticaan hem in 1969 schrapte van de heiligenkalender wegens gebrek aan historiciteit. En toch blijft hij even populair, al sinds de Middeleeuwen als beschermheilige van de reizigers.



Dank aan de vrijwilliger ...

Soms heb je van die momenten dat je twijfelt of je niet iets had moeten doen of nalaten.

Dat overkwam mij toen ik op een avondwandeling door de Kerkstraat liep. Het was een warme dag geweest onder een staalblauwe hemel. Over de oprit naast de pastorie liep een gebogen man met

een kruiwagen en daarop onkruid en tuingereedschap. Aan het perk voor de kerk te zien, had de beste man zijn energie uitgeleefd op het verwijderen van onkruid en op het aanharken van het perk. De vochtplekken op zijn shirt bewezen dat hij er flink aan had getrokken. En dat op een doordeweekse avond, terwijl veel parochianen met een pilsje bij de hand thuis van de avondkoelte zitten te genieten. Voor deze tuinman geen kopje koffie na gedane arbeid en ook geen schouderklop van deze of gene. Zijn waardering is een mooi aangeharkt perk voor de kerk.

Ik had bewondering voor deze vrijwilliger en vervolgde mijn weg. Ik dacht aan al die vrijwilligers die op pad zijn voor onze parochie, die stil en onopvallend hun werk doen. Vroeger kreeg je voor zoveel goede werken een of meerdere aflaten, maar die tijd is (gelukkig)voorbij. De altijd goed verzorgde vrijwilligersavond vergoedt de trouwe inzet misschien, maar waardering van de kant van parochianen is soms ver te zoeken.

Misschien had ik op die avond even voor hem moeten applaudisseren, zoals dat ook voor de harde werkers in de gezondheidszorg is gebeurd. Misschien had ik voor hem een ijsje moeten halen op de hoek. Maar, waarschijnlijk had hij gewoon zijn schouders opgehaald en mij verbaasd aangekeken. Want als je ergens voor opgeeft, dan doe je dat toch gewoon. Dan maakt het niet uit wanneer of onder welke omstandigheden. Dan doe je dat, omdat je staat voor je woord en omdat je niet snel opgeeft.

Daarom vanaf de achterste bank een digitaal applaus voor deze en voor al die andere vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschap van Glanerbrug. Respect! Ze hebben het allemaal verdiend! Gewoon allemaal op de jaarlijkse vrijwilligersavond in ons parochiehuis komen voor een welverdiend borreltje en hapje! MariaVlucht betaalt!

Tot zover,
Japie

**als elke vrijwilliger een ster is
wordt het nooit meer donker**

Loesje

Parochie-informatie en contactadressen

Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatlv@ziggo.nl
Secretariaat geopend van
ma t/m vr van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
Via bestuur Maria Vlucht

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage

Maria Vlucht:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde
Wvd.vr.z: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Henk Engbers
en vacant.

Parochiehuis:

Beheerder: B. Gulden,
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

R.K. Basisscholen:

"De Troubadour", Sonatestraat 44a, tel. 4611691
"St. Gerardus", Kerkstraat 155, tel. 4611667

Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

M.O.V./I.K.V.

Marijke Lammers, Lonnekerweg 72,
7532 RN Enschede, tel. 4614833,
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:

Ans te Lintelo, tel. 5387396

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Kinderpastoraat:

Carla Meekes, tel. 4615630

Verliezen verwerken:

tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede
06-40193758, vincentiusglanerbrug@outlook.com

Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Ouderenbond K.B.O.

Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622

Begraafplaats Glanerbrug:

Mien Besseler, tel. 4611530
Louis Alferink, tel. 06 48152085
r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Voorz. vacant
Secr. vacant
Leden: Marije Vinke,
Feya bakker, 06-15891525

Dameskoor:

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Ziekenbezoeksters:

Mevr. M. Vloedveld, tel. 4612291
Kath. Vrouwengilde Glanerbrug
Voorzitter Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Belangrijk

- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
- Pastor Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;
- Pastoraal werkster Margot Dijkman, m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-38903999;
- Pastoraal werkster Carla Berbee, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel.06-41252558.

