



---

# *Parochiekrant*

## *Glanerbrug*

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.  
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug.  
Redactieadres: Demeterlaan 37.

49e jaargang nr. 1 januari 2022

---

### **Ter bezinning**

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest worden gehouden in heel zijn rijk.

Jij telt mee!

Je kan er dit jaar wéer niet in, geen plek, want opnieuw Corona-kerst.  
En toch tel jij mee! Kerstmis gaat daar over.

Letterlijk betekent kerstmis, 'de mis(sie) van Christus':

Dat God bij ons komt om met ons te zijn.

Waar wij ook zijn, en hoe we er ook aan toe zijn. God van in den hoge heeft een waanzinnig verlangen naar ons, zo blijkt uit het kerstverhaal. God legt zichzelf in onze handen als kind. De menswording van zijn Zoon vertrouwt God toe toe aan ons. En daarmee de menswording van van onszelf en van alle anderen.

Zie hoezeer we in tel zijn: God rekent op óns. Voor zijn missie stuurt ons op pad naar anderen; Vooral naar de anders andere, naar de eigenaardig andere naar de nog altijd onbekende andere, dicht bij ons naar de vreemdeling gevluht van elders andere naar de ineens anders andere die zich van mij vervreemdt door een kwetsend woord, of een lelijke streek; En ook naar de altijd anders andere, die ikzelf ben.

De herders en de koningen gaan eropuit en zoeken het kind, die God is, helemaal anders dan anders. God als vluchtelingenkind.

Hoe zoeken zij?

Met verwachting en eerbied.

Dat wij elkaar en anderen verwachtingsvol en met respect zoeken. Dat maakt de wereld en elke mens anders. Dat elke mens, en al wat in de Schepping is kan ervaren: 'Ik tel mee'.

Op deze plek wil ik iedereen bedanken voor hun bijdrage in pastoraat, beheer en organisatie van de parochies. Want we kwamen er best goed door dit afgelopen tweede corona-jaar! Dank jullie wel.

Ik hoop dat u fijne dagen heeft gehad, een goede tijd met familie en vrienden. Daarnaast wens ik u een gezegend Nieuwjaar.

Pastoor Daggenvoorde

---

## Vieringen

Vr. 04-02 10:00 **Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld.  
Viering in het parochiehuis**

Zo. 13-02 10:30 **Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde  
m.m.v. het herenkoor.**



**Intenties:** Germaine Hering-Volmboek; Familie Olde Hengel-Pots; Sientje Olde Hengel; Phiely Kaptein-van der Waarde; Eddie Kaalverink; Herman Koenders; Truus Metternich-Ebberink; Astrid Willemse-Barends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeyer; Inka Hammer-Steggink..

***Vieringen zijn onder voorbehoud. Het is mogelijk, dat vieringen i.v.m. COVID-19 maatregelen niet doorgaan!***

Gedurende de lockdown tot 14 januari wordt het aantal vieringen in Zuidoost Twente sterk beperkt om het aantal contactmomenten en daarmee het aantal mogelijke besmettingen te beperken. Wij maken geen gebruik van onze godsdienstvrijheid, maar sluiten ons aan bij de maatregelen, zoals die door de Rijksoverheid zijn uitgevaardigd. U kunt deze vieringen niet bijwonen. De vieringen worden via onze media uitgezonden.

### **zondag 9 januari (Doop des Heren)**

9.30 uur: Eucharistieviering vanuit de Pancratiuskerk te Haaksbergen.  
Voorgangers: P. Daggenvoorde en W. Rekveld. Koor: Pancratiuskoor.

**Maria Geboortekerk Losser:** <https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie>  
**Pancratiuskerk Haaksbergen:** <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen>

## Van uw Locatieraad

De locatieraad is bezig om in beeld te brengen hoe taken en verantwoordelijkheden binnen onze geloofsgemeenschap lopen. Met de beheerder van het parochiehuis is al een en ander afgesproken en deze afspraken zijn op papier vastgelegd. Cor Kwakman is die beheerder en voor vragen over het reserveren en het gebruik van het parochiehuis is hij te benaderen via 06-10657565 of via 053-4613517. De lijst met regels voor het gebruik van het parochiehuis is bij Cor in te zien en zal ook in het parochiehuis worden opgehangen.

De ramen van het parochiehuis zijn van binnen en buiten gelapt, de gordijnen zijn in de wasmachine geweest(en daar weer schoner uitgekomen), spinnenwebben zijn verwijderd en in de noodverlichting zijn nieuwe lampen gezet. Het is de bedoeling om binnenkort ook nieuwe kleedjes op de tafels te kopen zodat het er allemaal wat frisser uit komt te zien.

Het parochiehuis is (uiteraard nadat de beperkende maatregelen zijn opgeheven) na een begrafenis of ook na een crematie te gebruiken voor een koffietafel. Over de beschikbaarheid van de ruimte alsmede over de tarieven, kunt u contact opnemen met de beheerder.

De vm Martinuskerk in Losser is eind 2021 (eindelijk) verkocht en dat betekent dat het parochiebestuur van MariaVlucht wat meer financiële armsglag heeft. Voor Glanerbrug betekent deze verkoop dat we geen geld meer kwijt zijn aan een deel van de verzekeringen, OZB en energie voor het leegstaande gebouw.

Het parochiebestuur van MariaVlucht heeft meermalen duidelijk uitgesproken dat de kerk in Glanerbrug open blijft. Maarrrrr,....alleen als de parochianen ook bereid zijn om delen van het vrijwilligerswerk op zich te nemen. Op veel fronten zitten we momenteel te springen om hulp en als iedereen bereid is om een kleine bijdrage te leveren, dan kunnen we "Glanerbrug" zonder problemen draaiende houden. De beperkende maatregelen maken het voor de locatieraad op dit moment lastig om mensen rechtstreeks en persoonlijk te benaderen, maar zodra het enigszins mogelijk is gaan we dat zeker doen. Wij hebben goede moed dat het gaat lukken om nieuwe vrijwilligers te vinden. Voor nadere info en/of opgave kunt u terecht bij Marcel Brueker, tel.053-4613746.

Dat waren ze weer, de berichten van uw locatieraad die u allen natuurlijk allemaal een heel gelukkig en vooral gezond 2022 toewenst.

Namens de locatieraad,  
Marcel Brueker.

---



**Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.**

## **Van de pastoraatgroep "Dankbaar"**



"Binnenkort is de sluitingsdatum voor het inleveren van de copy voor de parochiekrant. Misschien is het leuk om een terugblik van afgelopen jaar te plaatsen?" Tja... Ik had inderdaad nog geen stukje geschreven en ook dit jaar is voorbij gevlogen! Nadenken dus... Wat hebben we afgelopen jaar eigenlijk allemaal gedaan?

Het begon eigenlijk hetzelfde als dit jaar. Geen vieringen ivm lockdown. Met kerst niet naar de kerk, beperkt samenzijn en maar hopen dat we in januari weer mogen vieren. We zitten op moment van schrijven midden in de 12 dagen tijd. Zou er snel na Driekoningen een lichtpuntje komen? Laten we het hopen...

Vorig jaar is de pastoraatgroep druk bezig geweest met de corona-maatregelen in de kerk en het opstarten van de vieringen. Dit jaar houdt de locatieraad hier zich mee bezig, dan kan de pastoraatgroep zich richten op de vieringen. Zo is nog steeds de wens van vele parochianen om een extra viering in de maand te kunnen gaan bezoeken. Deze zal dan in het parochiehuis plaatsvinden. Op dit moment zijn er al wel enkele vrijwilligers die dit willen regelen, helaas nog wel te weinig voor een geheel jaar.

Daarnaast hebben we ook geen vrijwilligers voor bijv. Allerzielen. Dit jaar heeft de pastoraatgroep dit opgepakt zodat we op deze belangrijke avond in ieder geval even stil kunnen staan bij diegene die we moeten missen. Een aantal parochianen hebben toen ook duidelijk gemaakt dat de doorloopavond wel zeer minimaal was. De voorkeur ligt bij de viering hoe het vroeger was, maar zonder vrijwilligers gaat dit helaas niet lukken....

Er kwam afgelopen jaar veel op de schouders van de pastoraatgroep terecht en aankomende jaren zal het alleen maar meer worden. We zijn dankbaar voor alle hulp die wij hebben gekregen het afgelopen jaar. Daarbij noem ik even specifiek de woensdagochtend groep. Ondanks dat we zwaar vrijwilligers tekort komen hebben we gelukkig ook nog parochianen die ons altijd willen helpen.

Dankbaar.... Dat vat het jaar 2021 wel samen! Dankbaar voor de vrijwilligers en parochianen die de vieringen komen bezoeken. Dankbaar voor de hulp die we elkaar mogen geven en die vieringen die wel konden plaatsvinden. Dankbaar dat we dit in 2022 nog steeds mogen doen!

Feya Bakker-Bosch.

### **Copy en misintenties**

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 26-02 t/m 15-04) graag inleveren vóór donderdag 10 februari 2022.

Graag naar ons e-mailadres:  
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.



## Oawer de heg

*In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burens in Glanerbrug zich bezighouden.*



- In oktober nam de geloofsgemeenschap **Losser** afscheid van de “poetsengelen”, een groep vrijwilligers die de kerk schoonmaakten. Een aantal van die “poetsengelen” moest afhaken omdat het (vanwege de leeftijd) niet meer ging. Hun werk is nu overgenomen door een schoonmaakbedrijf. In Losser overleden twee parochianen met Glanerbrugse wortels: Karel Koenders (88 jaar) en Henny Loman (68 jaar). Tenslotte staat er in het parochieblad nog een mooie dankbetuiging van een familie uit Urk die een warm welkom kregen in de kerk van Losser en die daar enige liederen mochten zingen.
- In **Overdinkel** kon de penningmeester mededelen dat er t/m begin oktober een bedrag van € 12.827,= aan kerkbijdragen binnen is gekomen.

Redactie

---

## Schriftinstuif; wat is dat?

Reeds enige jaren kennen de Parochie Maria Vlucht en de Protestantse Gemeente Losser de zogenaamde schriftinstuif. Onder



leiding van afwisselend dominee Henny Marsman en Carla Berbée worden de schriftlezingen van de komende zondag besproken. Het zijn zeer interessante en leerzame avonden waarbij alle aanwezigen kunnen meepraten en hun mening kunnen geven.

De bijeenkomsten zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur, waarbij koffie/thee wordt geschonken. De eerstvolgende keer is op **woensdag 26 januari** in het Aleida Leurinkhuis (naast de protestantse kerk in Losser) en vervolgens op **woensdag 23 maart** in het parochiecentrum bij de Maria Geboortekerk.

Iedereen is hierbij van harte welkom!

Mochten de bijeenkomsten i.v.m. corona niet doorgaan dan zullen we dit zo zoveel mogelijk publiceren. Eventueel kunt u bellen met het secretariaat Maria Vlucht. Tel. 0535361675

---

*Doe het samen.....  
Maar denk zelf*

*Loesje*

## Oecumenische viering online!

Omdat de situatie na de lockdown nog onzeker is, is besloten de oecumenische viering in de Week van Gebed, op **zondag 23 januari**, online uit te zenden vanuit de Protestantse kerk. Er is dan dus GEEN viering vanuit onze kerk!

U kunt om 10.30 uur de viering live volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (zoek op Protestantse Gemeente Glanerbrug) of achteraf bekijken. Ook in de parochiële nieuwsbrief zullen we dit aankondigen.

*Werkgroep Kerken Glanerbrug*

---

## Kralen van de Heiligste Rozenkrans

Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze geloofsgemeenschap draaiende houden of hielden.

### **In de voetsporen van zijn vader.**

*“Vind je het niet jammer dat jouw foto niet bij dit interview komt te staan?”*, vragen we aan Benno Masselink, de beheerder van onze begraafplaats aan het begin van ons gesprek.

*“Nee, geen probleem, hoor! Dan kunt de leu mie op stroat ok niet kenn'n of ansprekk'n!”*, luidt de montere reactie. Gelukkig wordt er in dit gesprek genoeg duidelijk over de motivatie van de beheerder en over de plannen van de kerkhofgroep. Dan is zo'n foto ook niet echt nodig.

Regelmatig hielp hij zijn vader Jan als die op het kerkhof of in de tuin bij de pastorie aan het werk was. Daar was Jan dan bezig een graf te graven of dicht te gooien, de gazons te maaien, paden te schoffelen en de toegangswegen naar het kerkhof of het plein voor de kerk sneeuwvrij te maken. Daarnaast had Jan samen met zijn vrouw Dora ook nog eens het beheer en de schoonmaak van het Jeugdgebouw en was hij particulier chauffeur van pastoor Egberts. Die laatste twee klussen verricht Masselink junior niet, maar vanaf oktober 2020 is Benno bijna iedere dinsdag wel actief op het kerkhof en soms ook rondom de pastorie. Hij verheelt niet dat hij trots is op al het werk dat zijn vader in het verleden heeft verzet en dat hij het ook bijzonder vindt om het werk van zijn vader voort te zetten. Ziedaar dus een reden voor zijn inzet voor de parochie. En een andere reden voor zijn inzet?

*“Het is lekker werken in de buitenlucht en het is ook heel dankbaar als alles er netjes bij ligt. Het is hartstikke mooi als de mensen zeggen dat het kerkhof er zo mooi bij ligt. Daar doe je het ook wel een beetje voor.”*

Benno Masselink is 67 jaar, is getrouwd, vader van drie kinderen, opa van twee kleinzoons en werkt het grootste deel van zijn arbeidzame leven bij het ITC. Als dat werk erop zit, meldt hij zich bij de kerkhofgroep:

*“Ze hadden me al eens eerder gevraagd of ik niet wou helpen, maar toen werkte ik nog. Ik heb gezegd dat ik wel wilde helpen als ik met pensioen was en dat heb ik ook gedaan. Ben direct de eerste dinsdag toen ik bij de deur kwam naar het kerkhof gefietst. De meeste kerels die er waren, kende ik al wel. Dat was dus geen enkel probleem en ook het werk zelf niet. Je doet gewoon wat je kunt. Louis vertelde vorig jaar dat hij het werk als beheerder niet meer wilde doen en toen vroeg hij of ik dat wilde overnemen. Zo is het begonnen.”*

Vanwege de beperkende maatregelen is een tijd geleden al besloten om de groep, die nu in totaal 16 personen telt, in twee ploegen in te delen: een morgen- en een middagploeg. Benno is best in zijn schik met de groep; er is een prettige, ontspannen sfeer en het werk is voor iedereen goed te doen.

In oktober 2020 wordt hij dus lid van de kerkhofgroep en in al juli 2021 krijgt Benno zijn officiële aanstelling als “beheerder van de begraafplaats”, een functie die Louis Alferink maar liefst 13 jaar heeft vervuld. Een functie ook die veel werk met zich meebrengt. De beheerder is het directe aanspreekpunt voor nabestaanden, moet precies bijhouden wie op welke plaats begraven ligt, welke urn waar bijgezet is, van wie de as is verstrooid en hij zorgt ook dat al die gegevens worden geregistreerd en vastgelegd, zowel op papier als digitaal. Verder zorgt hij voor het opmaken en versturen van de rekeningen, het betalen van facturen en onderhoudt hij de contacten met het parochiebestuur, met de grafdelver en met de steenhouwer. En dan zijn er natuurlijk altijd nog van die klusjes die nergens beschreven staan, maar waarvan wordt aangenomen dat de beheerder die verricht of dat hij er bij aanwezig is. Benno vindt dat hij bij elke begrafenis, bijzetting of verstrooiing aanwezig moet zijn, omdat hij als beheerder verantwoordelijk is voor alles wat er op de begraafplaats gebeurt. Dat is best wel een fiks deel van zijn functie want het gaat wel om 2-3 begrafenis per jaar, zo’n 15 bijzettingen van urnen, enkele verstrooiingen en een tiental bijplaatsingen. Dat laatste betekent dat de urn van een overledene in het graf van een partner of ander familielid wordt geplaatst. Kortom, het is nogal een klus, die van “beheerder van de begraafplaats”.

Gelukkig had Louis Alferink de zaken prima voor elkaar, aldus Benno en dat scheelt “een slok op ’n borrel”. Bijna iedere dinsdag is Benno op het kerkhof om zelf te schoffelen of andere klussen te doen en om bij te praten met de “morgenploeg”. Daarnaast gaat er ook nog een dag zitten in het bijhouden van de administratie. Bovendien staat op korte termijn wat te gebeuren op het kerkhof:

*“Ja, de grote coniferen heg aan de zuidkant staat daar al 40 jaar en moet er hoognodig uit omdat graven in de verdrukking komen en omdat hij te groot is om nog te kunnen snoeien. Het plan is om dat komend voorjaar te doen en dat wordt een hele grote klus. Natuurlijk moet het zware werk (uitgraven van de wortels bv) worden uitbesteed, maar we zullen toch ook veel zelf kunnen doen, denk ik. Dat scheelt natuurlijk in de kosten.”*

En dan komt daar nog zo’n megaklus bij:

*“Het parochiebestuur heeft gezegd dat in 2023 alle graven waarvan de grafrechten niet meer betaald worden, geruimd moeten worden. Dat betekent dat we van enkele honderden graven moeten achterhalen wie daarvoor nu nog verantwoordelijk voor is. Die mensen krijgen dan een bericht van ons waarin staat dat ze kunnen kiezen: de grafrechten voor een nieuwe periode betalen of de graven laten ruimen. Dat ruimen zou eigenlijk doodzonde zijn, want ook die oude grafstenen vertellen wel een verhaal en zijn de moeite van het bewaren waard. Het achterhalen van die verantwoordelijke personen wordt nog een hele klus, omdat de gegevens daarvan niet allemaal bij ons bekend zijn. We hopen maar dat zoveel mogelijk mensen willen meewerken om die klus te klaren. Het gaat hierbij met name om de graven aan de oostkant van het kerkhof. Mensen die daar een of meerdere dierbaren hebben liggen, vragen we om contact op te nemen met ons. Ze kunnen daarvoor iedere dinsdag op het kerkhof terecht, maar ze kunnen mij ook bellen.”*

De derde klus die op korte termijn te gebeuren staat, is het vervangen van het grasveld aan de westkant; dat is nu meer een mosveld, dan een grasveld. De kerkhofgroep gaat eerst proberen of verticuteren en bijzaaien helpt, maar de verwachting is dat het hele veld eruit moet en dat er nieuwe zoden in moeten. In principe komen de beheerders van de vier kerkhoven (Losser, Overdinkel, Lonneker en Glanerbrug) bij elkaar om zaken door te spreken. De voorzitter van dit “beheerdersoverleg” bespreekt de zaken vervolgens weer met het parochiebestuur van MariaVlucht en dat bestuur moet dan ook nog alles weer overleggen met het bisdom. Stroperige besluitvorming die ervoor zorgt dat veel tijd verloren gaat voordat er eindelijk een beslissing genomen wordt.

*“Er wordt veel te veel overleg gevoerd, eerst met die en dan weer met een ander en besloten wordt er te weinig. Jammer.”*; aldus onze gesprekspartner, die houdt van korte lijnen en snelle actie.

Deze duidelijke taal typeert hem: hij zegt wat hij ergens van vindt en heeft er dan geen probleem mee om tegen zere schenen te schoppen. Benno benadrukt wel dat het hem er niet om gaat dat hij per se zijn gelijk moet halen, maar het gaat er wel om dat het kerkhof van Glanerbrug er netjes moet blijven uitzien. Zoveel betrokkenheid siert deze beheerder, die ten slotte nog van de gelegenheid gebruik maakt om parochianen erop te wijzen dat de kerkhofgroep ook bereid is om graven te onderhouden, als de familie dit zelf niet meer kan of wil. Daar staat dan wel een vergoeding tegenover, want ook bij de kerkhofgroep gaat alleen de zon voor niks op.

Tot zover het gesprek met Benno Masselink, een man die in de voetsporen van zijn vader is getreden en bij wie de zorg voor ons kerkhof na aan het hart ligt.

Redactie.





## K.V.G. Vrouwengilde Glanerbrug

Doelstelling en activiteiten van het K.V.G. Vrouwengilde Glanerbrug, met een contributie van slechts 25,- euro per jaar.

Het K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" is een echte mensenvereniging, waarin ieder zijn plek heeft. En waarbinnen leden op allerlei manieren betrokken kunnen zijn: de één doet volop mee aan activiteiten - of organiseert ze zelf - de ander leest alleen het programmablade en laat zich verrassen door het programma wat zijn belangstelling heeft - een volgende profiteert van de feestelijke programma's o.a. sinterklaas - kerst - nieuwjaarsbijeenkomst of afsluiting. Dat kan allemaal: iedereen is welkom.

## 'Zij heeft een verhaal' voor de synode 2021 - 2023



*Paus Franciscus heeft dit najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld. Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.*

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken. Het project 'Zij heeft een verhaal' van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen.

### Digitale vragenlijst voor vrouwen

Vanaf half januari 2022 zal via de website van het NKV met een online vragenlijst antwoord gegeven kunnen worden op de kernvragen: Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke verbeteringen zijn nodig? Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome? Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan. De consultatie loopt tot eind maart. In april verzamelen we de resultaten en in mei dragen we de

uitkomsten over aan mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.

### **Zoomlezing door Vaticaanadviseur Myriam Wijlens**

Op maandagmiddag 10 januari verzorgt de Nederlandse theologe professor Myriam Wijlens via Zoom een lezing over de inhoud van het synodale proces en de rol voor religieuzen en vrouwen hierin. Zij is door paus Franciscus benoemd als expert bij de bisschoppensynode in de stuurgroep van de synode. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseert deze interactieve lezing en nodigt daarvoor alle belangstellenden uit.

Op maandagavond 17 januari zal het NKV met een online talkshow het eigen project 'Zij heeft een verhaal' lanceren en nader toelichten. Op 8 april zal de eerste presentatie van de resultaten plaatsvinden.



### **Netwerk Katholieke Vrouwen**

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk, dat zich o.a. inzet voor thema's rond zichtbaarheid van vrouwen. Vaste

gesprekspartner op het gebied van vrouw & kerk is mgr. Gerard de Korte. Het Netwerk Katholieke Vrouwen sluit zich met het project 'Zij heeft een verhaal' aan bij katholieke vrouwenorganisaties wereldwijd, die bijdragen in dit synodale proces. Aanmelden voor de Zoomlezing van 10 januari 2022 14.30 uur kan via: [info@unkv.online](mailto:info@unkv.online) de deelnemers ontvangen een link.

---

## **Samen op Bedevaart, samen op weg**

Paus Franciscus heeft afgelopen najaar in de katholieke kerk een synodaal proces op gang gebracht. Letterlijk betekent synode: samen op weg gaan. Wat is nu een betere manier om samen met andere gelovigen op weg te gaan, dan tijdens een bedevaart? Steeds weer blijken reizen naar Lourdes, Rome, het Heilige Land of welk ander bedevaartsoord een goede manier te zijn om de gemeenschapsvorming binnen een parochie / geloofsgemeenschap te bevorderen.

Het Huis voor de Pelgrim biedt al meer dan 100 jaar de mogelijkheid om op bedevaart te gaan. Voor individuele pelgrims, maar zeker ook voor groepen. Twee seizoenen lang was het door de coronapandemie niet of nauwelijks mogelijk om groepsbedevaarten te houden. Het ziet ernaar uit dat dit in 2022 wel weer tot de mogelijkheden behoort.

Meer informatie:

Website: [www.huisvoordepelgrim.nl](http://www.huisvoordepelgrim.nl)  
Adres: Huis voor de Pelgrim, Raadhuisplein 1,  
6226 GN Maastricht  
Tel: 043 - 3215715  
Email: [info@huisvoordepelgrim.nl](mailto:info@huisvoordepelgrim.nl)





## Kun je zingen, zing dan mee ...

Glanerbrug werd ooit het “muzikaalste dorp van Nederland” genoemd. Die kwalificatie dateert nog uit de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw toen ons dorp tenminste vier grotemuzeikkorpsen had, een beatband en een groot aantal koren. Maar na het verdwijnen van

het grootste deel van die muziekbeoefenaars, is die benaming niet meer op zijn plaats. Helaas.

Over de koren moet ik het even met u hebben.

Ook binnen onze geloofsgemeenschap hebben de koren moeite om het schip op koers te houden. We missen al het jongerenkoor en het kinderkoor, die beiden ten onder gingen wegens gebrek aan leden. Hoe de situatie op dit moment bij het dameskoor is, weet ik niet, maar ook bij de heren houdt het bepaald niet over. Leden zijn overleden of niet meer goed genoeg bij stem om hun partij te zingen. Nou kun je verzuchten dat alles van waarde weerloos is en dat je het tij niet kunt keren. Maar misschien kan dat in dit specifieke geval wel!

In de afgelopen 2 jaar zijn er in Glanerbrug twee grote en zeer succesvolle mannenkoren ter ziele gegaan. Die konden het om welke reden dan ook niet meer bolwerken. Nou denk ik dat hier een gouden kans ligt voor onze mannen. Onze mannen moeten leden van die koren actief benaderen en ze overhalen om lid te worden van het herenkoor. Gewoon huis-aan-huis bezoeken en ze vragen om bij ons herenkoor te komen. Waarom zou dat niet kunnen? Die kerels zijn ooit bij een koor gegaan omdat ze van muziek, van zingen en van gezelligheid hielden (en nog houden). Allemaal dingen die ons mannenkoor deze kerels ook kan bieden. Stel dat er van die vele tientallen potentiële kandidaten nou eens een stuk of twintig bij ons herenkoor komen, dan is ons koor weer aardig op sterkte.

Ik denk ook niet dat die nieuwen er overwegende problemen mee hebben om in onze kerk te zingen. Waarom zouden ze? Het repertoire instuderen moet voor geofende zangers geen probleem zijn en de communie kunnen ze in een viering gerust overslaan. En als ze wel een hostie nemen? Ook geen punt. Misschien is het wel een aansporing om bij onze club te komen. Wie weet? Ik zie in ieder geval een zonnige toekomst voor ons herenkoor in het verschiet zo aan het begin van een nieuw kalenderjaar. En een beetje hoop en optimisme heb je nodig in deze tijden. Toch?

Van harte wens ik u allen een gelukkig en muzikaal 2022 toe.

Tot zover,  
Japie.

# Parochie-informatie en contactadressen

## Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232  
secretariaatlv@ziggo.nl  
Secretariaat geopend van  
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur

## Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71  
Voorzitter: Gerard Hammer (tel. 4612387)  
Leden: Mien Besseler (4611530), Lenie Kloppers  
(4617885), Marcel Brueker (tel. 4613746)

## Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46  
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage

## Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675  
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur  
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl  
website: www.mariavlucht.nl

## Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde  
Wvd.vr.z: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts  
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Henk Engbers  
en vacant.

## Parochiehuis:

Beheerder: Cor Kwakman, tel. 06-10657565  
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

## Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman  
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of  
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com  
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen  
ook mogelijk via secretariaat

## R.K. Basisscholen:

"De Troubadour", Sonatestraat 44a, tel. 4611691  
"St. Gerardus", Kerkstraat 155, tel. 4611667

## Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)  
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

## M.O.V./I.K.V.

Marijke Lammers, Lonnekerweg 72,  
7532 RN Enschede, tel. 4614833,  
marijkelammers@live.nl

## Jongerenpastoraat:

Ans te Lintelo, tel. 06-30958689

## Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

## Kinderpastoraat:

Carla Meekes, tel. 4615630

## Verliezen verwerken:

tel. 4611232

## Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr.: Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,  
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

## Ouderenbond K.B.O.

Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622

## Begraafplaats Glanerbrug:

Mien Besseler, tel. 4611530  
Benno Masselink, tel. 06 23902831  
r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl  
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

## Leden Pastoraatsgroep:

Voorz. Vacant / Secr. vacant  
Leden: Marije Vinke  
Feya Bakker, 06-15891525

## Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

## Dameskoor:

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

## Ziekenbezoeksters:

Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291

## Kath. Vrouwengilde Glanerbrug

Voorzitter: Frouwke Velthuis  
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

## Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl; 06-39170407;
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;
- Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558;
- Jongerenwerker, Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06-30958689.