



Parochiekrant Glanerbrug

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug.
Redactieadres: Demeterlaan 37.

48e jaargang nr. 8 oktober 2021

Versoepelingen!

Hoe ga jij het najaar in? Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld? Als vanouds? Of met nieuwe flexibiliteit? Welke souplesse leerde het coronaregime jou? En uit welke kramp maak jij je door quarantaine voortaan misschien makkelijker los?

Voor het eerst in een halve eeuw leeftijd was ik mij bewust van eigen kwetsbaarheid. Naast de al langer gevoelde kwetsbaarheid van onze parochies.

Ziekenzalvingen, uitvaarten en andere vieringen werden door de veiligheidsmaatregelen flink ingepakt. Best beangstigend. Maar tegelijk zo volwaardig en intiem.

Een tante van mij overleed aan Covid. Ruim anderhalf jaar geleden. Mijn oom nam buiten het verpleeghuis afscheid. Zijn hand tegen haar raam. Zo is ze gestorven. We mochten nog niet in de kerk. Een heel klein gezelschap stond in wijde kring op de begraafplaats rond haar kist. Mijn nichtje hield een toespraak. Kort liet ik wat uit het evangelie horen. Er volgde voorbede en absoute. En langs de weg terug een groet van de burens. Het was klein, eenvoudig, en op afstand. Maar tegelijk zo hartverwarmend en betrokken.

Ook de kerkelijke hoogfeesten vierden we in kleine kring. En daar eenzelfde ervaring. Dat het intens was. En meer betrokken op de inhoud, dan bij vieringen waarin we enorm uitpakken. Want hoewel voor camera, toch niet voor de bühne.

Twee keer ging ik in quarantaine. Uit voorzorg. Omdat ik in de buurt was geweest van iemand met Covid. Het deed beroep op de monnik in mij. Nieuwe aandacht voor de binnenkant. Zonder verlies van betrokkenheid op de parochies. Er was

immers veel telefonisch gesprek en online overleg. Dat was effectief en verrassend nabij.

Aanpassen bij inperken maakt soepel, zo merkte ik.

Natuurlijk ben ik blij dat we weer in grote aantallen bij elkaar kunnen komen. Daar zijn we ook van. Van iedereen erbij, van hand in hand, van sámen door de tijd, op weg naar de eeuwigheid.

In Covidtijd leerde ik dat we heel wat aankunnen. En dat betrokkenheid niet zonder meer fysieke nabijheid behoeft. Het gaat vooral om kwaliteit van aanwezigheid. We brengen digitale nieuwsbrieven uit. En vieringen en katechese via YouTube. Er is meer aandacht en nabijheid dan verwacht.

Bovendien leerde ik opnieuw dat souplesse van leven, enorm gebaat is bij gedurfde aandacht voor de besloten binnenkant ervan. De innige betrokkenheid op de aanwezige werkzaamheid van God, houdt hart en geest soepel.

Goed najaar!

Pastoor Daggenvoorde

Parochiekroniek

In de Heer overleden:

Germaine Hering-Volmboek. Zij werd geboren 22 augustus 1975 en is overleden 3 oktober 2021. Germaine is vele jaren actief geweest als vrijwilligster bij onze kerk; zo was zij elk jaar de drijvende kracht achter het versieren van de Palmpasen stokken en de Palmpasen optocht door ons dorp.

Als geloofsgemeenschap zijn we haar dan ook veel dank verschuldigd voor haar niet aflatende en onbaatzuchtige inzet.

Zaterdag 9 oktober hebben we in onze kerk afscheid van haar genomen en is ze aansluitend op de begraafplaats van onze geloofsgemeenschap begraven.

Sientje Olde Hengel. Zij werd geboren 13 mei 1919 en is overleden 7 oktober 2021. Dinsdag 12 oktober hebben we in onze kerk afscheid van haar genomen. De crematie was diezelfde middag in Usselo.

Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies.



Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.

Vieringen

- Di. 02-11 19:00 **ALLERZIELEN**
Gebedsviering met parochiële werkgroep m.m.v. het herenkoor.
Intenties: Familie Olde Hengel-Pots; Jan en Elly Schouten-Lageweg; Truus Metternich-Ebberink; Astrid Willemse-Barends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Inka Hammer-Steggink; Jan Klieverik; Rikie Beernink-Sprakel; Gerhard Beernink; Frans Richters; Truus Aagten-Weegerink; Mien Padberg-in het Veld; Marianne Kuipers-Gering; Marietje Scholten; Marja Baas; Lisanne Laura Engels; Paul Kaalverink; Bertus Panders; Germaine Hering-Volmbroek; Netty Krüse-Voets; Jan Reestman; Bertus Gulden; Sientje Olde Hengel.
- 
- Vr 05-11 10:00 **Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis..**
- Zo 14-11 10:30 **Eucharistieviering met pastor Kortstee m.m.v. het herenkoor.**
Intenties: Leden alsmede overleden leden en partners van het herenkoor; Overleden leden familie Hulsmeijer-Vaanholt: Familie Olde Hengel-Pots; Germaine Hering-Volmbroek; Astrid Willemse-Barends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Inka Hammer Steggink;; Frans Richters; Truus Aagten-Weegerink; Mien Padberg-in het Veld; Theo Kok; Sientje Olde Hengel.
- Vr 03-12 10:00 **Eucharistieviering met parochievicaris Rekveld m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.**
- Zo 12-12 10:30 **Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde m.m.v. het herenkoor.**
Intenties: Overleden leden familie Hulsmeijer-Vaanholt; Familie Olde Hengel-Pots; Astrid Willemse-Barends; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Familie Koenders-Kuipers; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Inka Hammer-Steggink; Truus Aagten-Weegerink; Mien Padberg-in het Veld; Germaine Hering-Volmbroek; Sientje Olde Hengel.

Training voor lectoren,

*nieuwe parochiële voorgangers voor weekendliturgie én
nieuwe parochiële voorgangers bij uitvaarten*

Nieuwe lectoren, nieuwe parochiële voorgangers in weekendliturgie en bij uitvaarten, ze zijn zeer nodig en van harte welkom in onze parochies. We willen mensen, die daar belangstelling voor hebben, ondersteunen door hun een training aan te bieden. Afhankelijk van je rol in de liturgie, oefenen we in welsprekendheid, voordracht, lezen en bidden, je bewegen in de liturgie, het schrijven van een overweging of het voeren van een voorbereidend gesprek voor een uitvaart. Bij voldoende belangstelling zetten we een training op touw in Zuidoost of eventueel in samenwerking met een ander parochieverband in Twente. Lector zijn of voorganger zijn in weekendliturgie of bij uitvaarten vraagt iets van je, maar geeft ook veel. De gemeenschap waardeert het zeer. Bij uitvaarten is het bijzonder om bij mensen thuis binnen te mogen komen, hun verhaal te mogen horen en daar vorm aan te geven in de liturgie. Heb je belangstelling, meld je dan bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.



Bericht van de zieken/ouderen bezoek groep

Wat fijn dat we weer bij elkaar konden komen, na ruim een jaar. Begin oktober is besloten om dit jaar toch nog iets te doen voor onze ouderen/zieken in de parochie in Glanerbrug. We gaan een Kerstviering organiseren en gelukkig was Pastor Rekveld bereid om in deze viering voor te gaan. Nadere gegevens volgen nog in de Parochiekrant van Glanerbrug.

Helaas moeten we afscheid nemen van 3 vrijwillige bezoekers van onze groep i.v.m ziekte en verhuizing. Gelukkig wordt het bezoek aan huis weer hervat. Maar om het met 5 dames allemaal te doen, is wel erg veel. Dus mocht u denken, **dat lijkt mij wel wat, graag!!**

U wordt met veel liefde en gezelligheid ontvangen door de groep. Voor nadere informatie kunt u altijd met onderstaande dames contact opnemen.



Mariette Vloedveld, tel. 053-4612291

Marijke Richters, tel. 053-4613056

Annelies Meijer, tel. 053-4611169.

Wij hopen veel mensen te mogen begroeten in onze kerstviering!

Namens de ouderen/ziekenbezoekgroep in
Glanerbrug,
Alice van der Meer

Van uw Locatieraad

De locatieraad en de pastoraatgroep zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die willen meedenken over kleinschalige vieringen in het parochiehuis. In de andere geloofsgemeenschappen van Maria Vlucht worden regelmatig dergelijke vieringen gehouden, maar bij ons is dat nog niet het geval. Als er mensen zijn die hierover willen meedenken met de pastoraatgroep, dan zijn ze van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met de dames van de pastoraatgroep. Hun namen en contactgegevens staan elders in deze Parochiekrant.

Een groot compliment voor de ploeg die begin oktober de tuin voor, opzij en achter de pastorie onder handen heeft genomen. De vijf mannen hebben keihard gewerkt en het ziet er weer prima uit. Leo Elferink heeft deze klus jarenlang verricht maar het is voor één man alleen niet meer te doen. We zoeken voor deze klus dus ook vrijwilligers. Voor meer informatie over de aard van de werkzaamheden en/of opgave kunt u terecht bij Marcel Brueker en ook zijn contactgegevens staan elders in deze Parochiekrant vermeld.

We zijn heel blij dat het ons is gelukt om iemand te vinden die een deel van de beheerstaken van het parochiehuis voor zijn rekening wil nemen. Cor Kwakman heeft zich hiertoe bereid verklaard en “doar bint wij naar wies met”! Over de exacte invulling van de taken en verantwoordelijkheden van Cor worden nog nadere afspraken gemaakt. We wensen Cor uiteraard veel succes toe bij deze klus en we hopen dat alle gebruikers van het parochiehuis het pand na gebruik netjes achter laten.

Nog meer goed nieuws, want de vieringen op de eerste vrijdag van de maand kunnen weer in het parochiehuis plaatsvinden en na afloop is er dan ook weer een lekker kopje koffie. En, ook na de viering op de tweede zondag van de maand bent u weer van harte welkom in het parochiehuis voor een kop koffie/thee.

Voor deze en/of andere zaken betreffende de locatie Glanerbrug, kunt u terecht bij de leden van de raad en namens diezelfde leden groet ik u allen hartelijk.

Gerard Hammer, voorzitter locatieraad.

Opgave project 'Over de drempel' 2022 Vorbereiding Eerste heilige Communie in Maria vlucht

De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger zal begeleid worden door de parochiële werkgroep en pastor Frank de Heus. De voorbereiding vindt plaats binnen de parochie en voor alle kinderen van Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel. We hopen, dat alles weer kan gaan als vóór Corona, maar als het nodig is passen we de samenkomsten



ook dit jaar weer aan. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project 'Over de drempel'. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen (en wellicht ook ouders) wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden liefst vóór 16 oktober i.v.m. het opzetten van de organisatie.

De data van de Startavond en vieringen van de Eerste heilige Communie zijn de volgende. U kunt uw zoon of dochter opgeven via:

<https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie> .

Startavond: maandag 25 oktober, 20.30-22.00 uur
aula KBS de Wegwijzer te Losser.

Vieringen Eerste heilige Communie (onder voorbehoud):

zondag 22 mei, Maria Geboortekerk Losser, gezinsvieringen voor communicanten uit Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel om 9.30 en 11.30 uur.

Voor opgave, programma en meer informatie:

<https://www.mariavlucht.nl/eerste-heilige-communie>
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.

Vier mee met de Friezenkerk in Rome

Op **31 oktober** zendt de KRO-NCRV de eucharistieviering vanuit de Friezenkerk in Rome uit. U kunt thuis mee vieren met de gemeenschap in de kerk aan de rand van het Sint-Pietersplein. Een unieke mogelijkheid om u even verbonden te voelen met deze bijzondere Nederlandse gemeenschap in het centrum van de wereldkerk.

Op zondag 31 oktober zal Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk, om **10.00 uur** voorgaan in de eucharistieviering in deze mooie kerk, die een geschiedenis heeft die teruggaat tot de achtste eeuw. Voor Nederlandse pelgrims en bezoekers is het een plaats van ontmoeting en bezinning. In de afgelopen 30 jaar is de kerk ingrijpend gerestaureerd. Maar om deze plek in Rome voor de lange termijn te behouden blijven er verbeteringen nodig. Stichting Vrienden van de Friezenkerk zet zich hiervoor in. We willen u vragen om ons daarbij te helpen.

Sluit u aan bij de Vrienden van de Friezenkerk door u aan te melden via www.friezenkerk.nl/vrienden. De minimale donatie is € 25,- per jaar



...’that alle tha Fresan ware fri heran’...

Oaver de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burenen in Glanerbrug zich bezighouden.



- Vanuit **Overdinkel** komt het bericht dat er aan kerkbijdragen t/m begin oktober een bedrag van € 12.827,= is binnengekomen. Op zondag 17 oktober werd de 109^e Gerardusbedevaart gehouden. Tijdens die bedevaart werd gecollecteerd voor projecten in Gambia. Niet alleen geld was welkom, maar bedevaartgangers konden ook speelgoed en houdbare producten inleveren die tzt naar Gambia worden gestuurd.
- In het parochieblad van **Losser**, valt te lezen dat er op 8 juli een bijeenkomst was met diaconale werkgroepen (ziekenbezoek, MOV, Verliezen verwerken etc) waarin werd verteld hoe men de afgelopen periode met alle beperkingen is doorgekomen. Alles draait weer, maar wel zitten alle groepen verlegen om nieuw bloed. Tevredenheid is er over de toegezegde bijdragen voor de kerkbijdrage: zo'n 90% van het begrote bedrag is door de parochianen ook daadwerkelijk toegezegd en dat geeft hoop.
- In **Lonneker** kwam een nieuwe editie van het fraaie "Geloven in Lonneker" uit. In deze editie een indrukwekkend verhaal van Giny de Vries over het sacrament van het H. Vormsel dat ze op 5 juni mocht ontvangen. De voorzitter van de locatieraad beziet de toekomst van de kerk in het post-coronatijdperk en ook een fraai portret van "duizendpoot" Joke Lansink die veel vrijwilligerswerk binnen de parochie en ook daarbuiten verzet. Kortom; opnieuw een zeer lezenswaardige editie!
- Onze burenen van de **Protestantse gemeente** konden op 13 september meepraten over de toekomst van de gemeente. De traditionele Startdag begon op 19 september met een dienst op het Oaseterrein. Het kerkgebouw wordt van binnen geschilderd en er wordt onderzocht of er zonnepanelen op het dak kunnen komen.

Redactie.

Terug bij het oude?

Wat klinkt dat mooi hè: geen coronaregels meer! Maar toch werkt dat niet geheel zo, wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de terrassen.

Die QR-code. Veel mensen maken er al gebruik van. Hebben we dit dan nu ook nodig voor een viering? Dit was nl voor ons toch echt wel een dingetje! Gelukkig kwam er al snel bericht vanuit het bisdom: bij een viering in de kerk is geen QR nodig



en hoeft er ook geen anderhalve meter afstand meer te worden gehouden. Zijn nu alle vieringen gewoon weer zoals het vroeger was? Zijn we weer terug bij het oude? Bijna! Tijdens de lockdown en de corona-maatregelen is gebleken dat een andere manier van vieren ook als zeer prettig is ervaren, bv zoals met Allerzielen. We hebben besloten om dit jaar hetzelfde te gaan doen als vorig jaar.

Op uitnodiging kan men het kruisje ophalen in de kerk. Het hele gezin mag dit jaar mee. Daarnaast is men ook van harte welkom op de begraafplaats om in het licht te herdenken.

En hoe nu verder? Hoe gaan de vieringen in de toekomst eruit zien? Geen idee. De eucharistievieringen blijven in ieder geval onveranderd. En verder blijven we vergaderen en voorruit kijken.

Namens de pastoraatgroep

Feya Bosch



Afscheid van een Kraal van onze Rozenkrans

Op zondagmorgen 3 oktober overleed Germaine Hering op 46-jarige leeftijd.

Germaine en haar man Frank hebben hun sporen binnen onze parochie meer dan verdiend en in 2017 spraken we uitgebreid met deze twee Kralen van onze Rozenkrans tijdens een interview. Openhartig vertelde Germaine toen over haar ziekte en haar toekomst. Realistisch, maar zeker ook strijdbaar en vol hoop. Helaas sloeg de ziekte begin dit jaar in alle hevigheid toe en nu was er geen redding mogelijk. De laatste strohalmen boden geen houvast meer en na een periode in het ziekenhuis, kwam Germaine naar huis om in haar vertrouwde omgeving afscheid te kunnen nemen van familie, vrienden en bekenden.

Op vrijdag 8 oktober namen velen afscheid van deze betrokken en gedreven vrijwilligster, waarna in besloten kring de uitvaart met begrafenis was. Moge Germaine Hering-Volmboek rusten in vrede.

Van harte wensen wij Frank en de kinderen Waldemar en Annika heel veel kracht en de steun van goede mensen om hen heen toe om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Redactie Parochiekrant.

Ongewenst bezoek

Het is maandagmorgen de 30^e augustus als Herry Beernink zijn rondje maakt door de kerk. Zoals gewoonlijk. Nou ja gewoonlijk? Meestal is hij -naar eigen zeggen- al om 06.00 uur bezig met deze klus, maar nu is het iets later. Herry opent de deuren van de kerk, controleert de offerblokjes bij de rouwhoek en de

Mariahoek en ziet dan dat er ongewenst bezoek is geweest. Een onverlaat heeft met grof geweld geprobeerd het offerblok bij de Mariahoek open te breken. Het kluisje is behoorlijk beschadigd, maar helemaal open is het niet. En het geld zit er ook nog in. De inbreker is wellicht gestoord tijdens zijn euvele daad. De vrijwilligers van de pastorie verwijderen het vernielde offerblok en een dag later hangt er weer een nieuw exemplaar. Opnieuw stevig bevestigd aan het traliewerk. Navraag leert dat een dergelijke inbraak nauwelijks iets oplevert. Herry Beernink daarover:

“Och, daar zit meestal niet veel in. Een paar euro’s, meer niet. We halen die kluisjes dagelijks leeg dus daar kan nooit zoveel in zitten. Jammer dat het ons weer moeite en geld kost om alles te herstellen, maar de inbreker heeft er niets aan gehad!”

Schrale troost. Het is niet anders.

Redactie



Oecumenische kerstviering 55 plus

De gezamenlijke kerken van Glanerbrug kunnen, gezien de regelgeving, nu weer een kerstviering voor 55 plussers organiseren. Zoals gebruikelijk vindt die plaats in de kerk van de Protestantse Gemeente in Glanerbrug en wel op 18 december.

Wij nodigen U uit daarbij aanwezig te zijn. Dit jaar mogen, zoals de regels helaas aangeven, maximaal 80 personen worden toegelaten. Daarom verzoeken wij u zich vooraf aan te melden tussen 18.00 en 19.00 uur via de volgende telefoonnummers: 06-36150025 of 053-461031. Het aanmelden kan tot en met 14 december a.s. Het jeugdorkest van Wilhelmina en het koor Mannenklank zullen weer de muziek respectievelijk de zang verzorgen.

De viering begint om 14.00 uur. Het einde van de viering is om 16.30 uur. Een en ander kan van belang zijn voor de personen die zorgen voor de “taxi” diensten. Wilt u er wel naar toe, maar heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met een van de volgende personen:

Mevr Krikke, tel. 053-4613295;

Dhr Hesselink, tel. 06-40193758.

Ook kunt u een mailtje sturen naar vincentiusverenigingglanerbrug@outlook.com. Geeft u daarin even aan op welk adres wie moet worden opgehaald. Wij stellen het op prijs u de 18^e december te mogen begroeten.

‘Waar gaat het om in het leven?’

In het Evangelie houdt Jezus u en mij regelmatig een spiegel voor. In de woorden die Hij spreekt, mogen wij een weg ten leven zien. Een gave maar ook een opgave. In de vraag van zijn leerlingen herkennen wij ons zelf: “Wie kan dan nog gered worden?”

Het geloof - zo kunnen wij ervaren- vraagt nogal wat. Tegen over de zucht naar bezit staat de geest naar wat werkelijk waarde heeft. Waarin ligt voor ons de waarde van het leven? Moeten we alles loslaten wat we bezitten of.....?

De tekst van dit Evangelie geeft mij stof tot nadenken. Woorden die tot nadenken stemmen. Je vrij maken om het leven te delen in liefde. Daarin hoeven u en ik niet alles achter ons te laten of los te laten. Maar als wij dan toch willen delen? Wat kunnen wij echt delen? Ik denk dat we heel goed onze tijd, onze belangstelling en onze lieve zorg kunnen delen. Een luisterend oor, een helpende, zorgende hand, een glimlach, stil aanwezig zijn. Een bemoedigend woord en troostend nabij zijn. Dit is de meest elementaire vorm van liefhebben. Tijd en ruimte hebben, vinden en leven voor Hem met een Hoofdletter en met een kleine Letter. Er zijn duizenden-een manieren die laten weten: ik ben je nabij, ik sta naast jou.

Willy Rekveld, parochievicaris

Kralen van de Heiligste Rozenkrans

Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze geloofsgemeenschap draaiende houden of hielden.

Voor de volle 100%!

In het kader van het bijna 50-jarig bestaan van de Parochiekrant willen we niet heen om de initiatiefnemers. Al eerder lieten we Jos Kortman en Marina Muller aan het woord, dit keer praten we met Elly Kroese-Dood. Zij was erbij toen, na het grote succes van het jubileum van de parochie in 1978 besloten werd om vaker een boekwerkje van en voor parochianen uit te brengen. Zo'n 1 ½ jaar later verscheen, als aanvulling op de wekelijkse parochiekrant, een editie met verhalen en interviews: de Parochiekrant-extra. Elly Kroese-Dood was niet alleen een zeer betrokken redactielid maar ook de onmisbare schakel tussen kerkbestuur en parochiekrant.

Ze heeft al een tijd geleden de haar zo geliefde buurt verlaten, maar wie diep in het hart van onze gesprekspartner kijkt ziet dat ditzelfde hart nog steeds in de Beekhoek ligt; de buurt waar ze 83 jaar geleden werd geboren als dochter van melkboer Dood en zijn vrouw. De buurt ook waar ze zoveel jaren gelukkig en tevreden leefde met haar man Hennie en hun kinderen, Marieke en Mark. De buurt met die weidse uitzichten over de landerijen, waar "noaberplicht" gelukkig nog geen leeg begrip is. Die geliefde buurt heeft ze verlaten na het plotselinge overlijden van haar man Hennie, in december 12 jaar geleden. Elly verkocht het huis met dat weidse uitzicht en verhuisde voor korte tijd naar Overdinkel. Dat was evenwel geen succes en zo snel mogelijk verhuisde ze terug naar Glanerbrug, naar een appartement aan de Kerkstraat. Een mooi royaal onderkomen met uitzicht op het Bultserve.

Elly verzwijgt niet dat ze na het overlijden van Hennie in 2009 een moeilijke periode heeft doorgemaakt en dat het haar daardoor soms nog moeite kost om

gebeurtenissen en namen precies terug te halen. Gelukkig zijn haar oprechte belangstelling voor medemensen en haar openhartigheid fier overeind gebleven en ook met de lichamelijke conditie van deze 83-jarige is niets mis, getuige het feit dat ze nog twee keer per week tennist en dat ze ook wekelijks trouw naar de gym gaat.

Het actieve leven als vrijwilliger begint voor deze parochiaan eind jaren '50 al als ze leidster wordt bij de welpen. Ellie blijft akela tot aan haar huwelijk met Hennie en het zijn mooie jaren bij de welpen. Hele mooie en Elly geniet nog als ze daarover vertelt:

“Ik ben er bij gekomen toen de opkomsten nog op Dolphia in dat witte huis naast het klooster waren. Pas later zijn we in het gebouw aan de Schoolstraat gekomen. Maar wat was dat een mooie tijd! Je moest alles helemaal zelf doen en vooral met de zomerkampen was je erg druk. We hadden nog geen auto en op de fiets klepten we boerderijen af om te vragen of we daar mochten slapen. Als dat geregeld was, moesten we zorgen dat de bagage er kwam, alle inkopen doen en natuurlijk het programma maken voor die dagen. Voor een zomerkamp in Duitsland moest ik naar de marechaussee om een groepspas te regelen voor ouders die op oudermiddag kwamen. Er moest ook een bus komen voor die ouders, want bijna niemand had een auto. In de beginjaren ging er ook altijd een pater van Dolphia mee en dat was prima. Eén keer ging er eentje mee en dat klikte van geen kant tussen hem en de leiding. Voordat het uit de hand liep, heb ik hem gezegd: “Of u gaat naar huis, of ik ga naar huis!” Nou, toen ging hij. Maar over het algemeen kon je die paters prima hebben, hoor. Ook de kapelaans van Glanerbrug kwamen op de kampen. Ik zie kapelaan Van Wijnbergen nog op zijn brommertje aan komen rijden op het kamp. Wat was dat een fijne kerel, die Wijnbergen! Daar heb ik hele mooie herinneringen aan. Die kampen? Man, dat was altijd een feest! Ik heb een fantastisch mooie tijd gehad bij de welpen.”

Vanwege haar ervaring als leidster bij de welpen en zeker ook omdat Elly er eentje is die van aanpakken weet, vraagt kapelaan De Bruin haar in 1967 om hulp bij het opzetten van meisjesgroep De Rakkers. Jongens kunnen lid worden van de welpen en verkennerij, maar voor meisjes is er niets in die tijd. Welaan, de oproep van De Bruin is niet aan dovemans oren gericht en binnen de kortste keren is er een enthousiaste groep van leidsters gevormd, die op het hoogtepunt van De Rakkers aan ruim 100 meisjes vermaak biedt.

Maar met haar jarenlange en tomeloze inzet voor de jeugd is het verhaal van Elly Kroese nog niet verteld. Nog lang niet. Begin jaren '70 wordt ze door pastor Hendriksen (*“Een hele fijne vent! Daar kon ik het goed mee vinden. Hendriksen was een hele goede pastor voor Glanerbrug!”*) benaderd met de vraag om zitting te nemen in het kerkbestuur. Elly is de eerste vrouw in het kerkbestuur in de geschiedenis van de parochie en ze heeft het goed naar haar zin in het bestuur tussen de mannen: *“Oh, dat was geen enkel probleem, hoor. Ik kende die mannen al wel voordat ik in het kerkbestuur kwam.”* Elly regelt als bestuurslid van alles en nog wat, tot en met de boodschappen voor pastorie en parochiehuis aan

toe. Het is een drukke tijd met veel vergaderingen en dus ook vele avonden op pad. Geen probleem, vindt Elly, als je ergens voor opgeeft, dan moet je dat ook voor de volle 100% doen! Dat was toen haar motto en dat is het nog steeds. Vanuit het kerkbestuur komt ze terecht in de jubileumcommissie, die in 1978 van alles organiseert omdat de parochie 75 jaar bestaat. Het wordt een geweldig festijn met een grote revue bij Stockmann als hoogtepunt. De commissie geeft een boekje uit waarin de historie van de parochie wordt belicht en dan wordt het idee geboren om vaker een boekje uit te brengen met nieuws van en voor de parochianen. Dat boekje wordt de Parochiekrant-extra die in 1980 het licht ziet. Elly over deze tijd:

“Ja, die redactie met Jos Kortman, Antoon Visschedijk, Marina Muller en Wil Vonder..... wat was dat een mooie tijd! We vergaderden bij een van ons thuis en als de inhoud van de krant vaststond, kwam er een pilsje of een glas wijn op tafel. Dat waren mooie avonden en bij ons thuis schoof Hennie dan ook vaak aan. Dat was gezellig, hoor! Marina, Wil (en later ook Ciska Diepenveen) en ik werden echte vriendinnen en we kwamen vaker bij elkaar over de vloer. De speciale editie over pastor Hendriksen was misschien wel de mooiste Parochiekrant die we toen hebben gemaakt, maar ook interviews met de Duitse pastoor, met bisschop Cicek en met deken Van 't Erve waren bijzonder. Ik heb een hele mooie tijd gehad in de redactie en ook in het kerkbestuur.”

Elly kijkt op al die jaren met een goed en tevreden gevoel terug en is blij dat ze iets voor anderen heeft kunnen betekenen. Op dit moment volgt ze het nieuws uit de parochie vanaf de zijlijn, maar de Parochiekrant ziet er in haar ogen nog steeds mooi uit. En,... ondanks het feit dat ze niet of nauwelijks nog in de kerk komt, betekent dat niet dat ze ook haar geloof is kwijtgeraakt, zo laat ze met klem weten als afsluiting van dit gesprek.

Wij nemen afscheid van Elly Kroese-Dood, die heel veel voor de parochie heeft gedaan en betekend. Veel meer dan menigeen weet. Een parochiaan ook die voor de volle 100% de titel “Kraal van de Rozenkrans” verdient!



Landelijke Ariens-herdenking 2021

De jaarlijkse Ariënsgeachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten

21 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang **11.00 uur**.

Het thema van de viering sluit aan bij het door paus Franciscus uitgeroepen Jozef-jaar: *“Alfons Ariëns – zoals St. Jozef – rechtschapen dienaar van de*

Heer." Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede en de Stadsharmonie Enschede (v/h Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht).

Celebranten zullen zijn

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht,
P.F. Daggenvoorde, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns comité.



K.V.G. Vrouwengilde Glanerbrug

Doelstelling en activiteiten van het K.V.G. Vrouwengilde Glanerbrug, met een contributie van slechts 25,-- euro per jaar.

Het K.V.G. "Vrouwengilde Glanerbrug" is een echte mensenvereniging, waarin ieder zijn plek heeft. En waarbinnen leden op allerlei manieren betrokken kunnen zijn: de één doet volop mee aan activiteiten - of organiseert ze zelf - de ander leest alleen het programmablad en laat zich verrassen door het programma wat zijn belangstelling heeft - een volgende profiteert van de feestelijke programma's o.a. sinterklaas - kerst - nieuwjaarsbijeenkomst of afsluiting. Dat kan allemaal: iedereen is welkom.

Een ander belangrijk uitgangspunt van onze vereniging is: we hebben oog voor elkaar en komen voor elkaar op. Ook voor de kwetsbaren onder ons, o.a. de zieken van wie de wereld gekrompen is tot een kamer of al die vrouwen die de deur om wat voor reden dan ook niet uit kunnen, of de eenzamen onder ons die soms langer dan een week geen mens meer spreken. Dat is toch vreselijk! Gelukkig zorgt ons "Vrouwengilde" voor leven in de brouwerij door de meest leuke activiteiten aan te bieden, omdat we weten hoe belangrijk het is om als ouderen actief te blijven en solidair met elkaar te zijn. Dus stap over de drempel en kom onze activiteiten bezoeken. Wij als bestuur hebben er evenals vele actieve leden ons best ervoor gedaan, aan jullie a de taak om onze activiteiten te bezoeken om er zo samen een inspirerend gezellig seizoen van te maken.

Hartelijke groet: Frouwke Velthuis-Renshof, voorz./secr. tel. 4615387.

De onderstaande activiteiten vinden indien niet anders vermeld plaats op onze loc. parochiehuus, Kerkstraat 18 en zijn in tegenstelling tot de activiteiten voor het komende jaar alleen maar toegankelijk voor de leden van ons "Vrouwengilde". Denkt u aan in het bezit zijn bij het binnenkomen van uw coronacheck- of testbewijs.

Vr. 5 nov. aanv. 13.30 uur; Thea Kroeze, bekend van o.a. RTV OOST, een boegbeeld van onze mooie Twentse Streektaal en Twenterand.

Thea zal deze middag, na alvorens een ongedwongen samen zijn, verzorgen

met verhalen over de verrassing in onze streektaal, cultuur en geschiedenis.

ma. 8 nov. aanv. 14.00 uur: Wervelende modeshow door onze eigen mannequins bij Modehuis JUDITH aan de Schoolstraat, met gelegenheid tot passen, kopen, van eigentijdse mode voor jong en oud en dit alles onder het genot van een lekker drankje met allerlei versnaperingen gepresenteerd en aangeboden door een gastvrij, behulpzaam team zoals u dit bij Modehuis JUDITH gewend bent. Opgave hiervoor op vrijdag 5 nov. op onze openingsmiddag.

vr. 26 nov. 14.00 uur; op veler verzoek een herhaling maar dan in een iets ander jasje van de "Muzikale Sinterklaas Bingo" gepresenteerd door de enige echte **Kees Bos**, waarin weer talloze prijzen te verdienen zijn.



Wereldjongerendagen in augustus 2023

De eerstvolgende katholieke Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van oktober in Rome bekend gemaakt. Vanuit Nederland zal JongKatholiek in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim reisinitiatieven voor de

WereldJongerenDagen 2023 ontwikkelen.

Het Huis voor de Pelgrim in Maastricht is een officieel erkende bedevaartorganisatie die al meer dan honderd jaar bedevaartreizen organiseert naar onder meer Lourdes, Rome en Israël. Ook bij voorgaande edities van de Wereldjongerendagen was het Huis voor de Pelgrim zijdelings betrokken. De reisinitiatieven worden ontwikkeld in samenwerking met de jongerenwerkers van de zeven Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan het officiële programma in Lissabon vindt er een voorprogramma plaats in verschillende regio's in Portugal, de zogeheten 'dagen van de bisdommen'. De deelnemers hebben dan volop de gelegenheid om in contact te komen met katholieke jongeren uit andere landen.

Hoogtepunt van de Wereldjongerendagen is het bezoek van de paus. Tijdens de slotviering worden meer dan een miljoen deelnemers verwacht. De katholieke Wereldjongerendagen vinden elke twee of drie jaar in een ander werelddeel plaats. De laatste keer was in 2019 in Panama. De bedoeling was dat de volgende editie in 2021 zou plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie is deze uitgesteld tot 2023.

De wereld is mooier met jou

(Loesje)



Laten we het gewoon doen ...

In de serie interviews in dit blad lees je telkens dat de Kralen van de Rozenkrans vrijwilligerswerk doen omdat “iemand het toch moet doen” of “omdat je op deze manier iets voor een ander kunt betekenen”.

Al die kanjers zijn ook doorgegaan terwijl het virus wereldwijd toesloeg. Kortom de geloofsgemeenschap mag trots zijn op de groep vrijwilligers die gewoon is doorgegaan. Al die vrijwilligers hebben twee jaar geen schouderklopje in de vorm van een vrijwilligersavond gehad. Geen gezellige en goed verzorgde avond in het parochiehuis. Ik begrijp dat dit in Losser, Overdinkel en Lonneker niet anders is geweest. Nou denk ik dat ons parochiebestuur in deze mooie sier kan gaan maken door alle vrijwilligers te eren met een geweldig feest.

De vrijwilligers stappen in de bus die voor hun eigen kerk klaar staat om hen naar Losser te brengen. Ja,..Losser, want daar is het hoofdkwartier van onze parochie. Volgend jaar kan het evenement dan in Overdinkel, Lonneker of Glanerbrug plaatsvinden. Maar nu dus Losser. Het moet gaan gebeuren op een mooie zwoele zomeravond. De bus rijdt iedereen veilig en wel naar Losser.

Tijdens de rit alvast een snel borreltje om in de stemming te komen en eenmaal ter plekke gaan we met de vrijwilligers van de andere gemeenschappen ter kerke. Na afloop van de viering is er feest in het fraaie park naast en achter de kerk. Daar proosten we gezamenlijk op het einde van de crisis en is er de hele avond drank, eten en vermaak. Muziekje erbij, sfeerverlichting aan en dan moet je eens zien hoe de gemeenschapszin tussen Losser, Glanerbrug, Lonneker en Overdinkel bloeit. Geheid dat tegen het eind van de avond diverse koorleden elkaar opzoeken en liederen aanheffen. Geheid dat schoonmakers bij elkaar komen staan om te praten over dweilen. Geheid dat “ruk-en-plukgroepen” die kerkhoven en parken netjes houden bijeen komen en harktechnieken bespreken.

En meneer pastoor? Hij ziet dat het goed is en dat er op zo'n mooie avond de romantiek af en toe opflakkert,... ach. “*Honi soit qui mal y pense*”, bedenkt de herder met een milde glimlach om zijn mond. Na een laatste afzakkertje in de bus, keert ieder dan huiswaarts. Het een geweldig feest is geweest dat nog lang nagloeit in de harten van alle aanwezigen.

Ik heb er nu al zin in.

Tot zover, Japie

Copy en misintenties

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 11-12 t/m 14-01) graag inleveren vóór donderdag 25 november 2021.

Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.



Parochie-informatie en contactadressen

Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatlv@ziggo.nl
Secretariaat geopend van
ma-woe-vr van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
Voorzitter: Gerard Hammer (tel. 4612387)
Leden: Mien Besseler (4611530), Lenie Kloppers
(4617885), Marcel Brueker (tel. 4613746)

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. Werkgroep Kerkbijdrage

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde
Wvd.vr.z: Jan Olde Heuvel. Leden: Ton Melcherts
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Henk Engbers
en vacant.

Parochiehuis:

Beheerder:
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 4613853 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

R.K. Basisscholen:

"De Troubadour", Sonatestraat 44a, tel. 4611691
"St. Gerardus", Kerkstraat 155, tel. 4611667

Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

M.O.V./I.K.V.

Marijke Lammers, Lonnekerweg 72,
7532 RN Enschede, tel. 4614833,
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:

Ans te Lintelo, tel. 06-30958689

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Kinderpastoraat:

Carla Meekes, tel. 4615630

Verliezen verwerken:

tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Ouderenbond K.B.O.

Mevr. M. Horenberg, tel. 4612622

Begraafplaats Glanerbrug:

Mien Besseler, tel. 4611530
Benno Masselink, tel. 06 23902831
r.k.begraafplaatsglanerbrug@ziggo.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Voorz. Vacant / Secr. vacant
Leden: Marije Vinke
Feya Bakker, 06-15891525

Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Dameskoor:

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Ziekenbezoeksters:

Mevr. M. Vloedbeld, tel. 4612291

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug

Voorzitter Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl; 06-39170407;
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;;
- Pastoraal werkster Carla Berbée, c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, tel 06-41252558;
- Jongerenwerker, Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06-30958689.