

36e jaargang

no: 2

17 maart tot en met 12 mei 2022



Hoofdstraat 76

7586 BV Overdinkel

PASTORAAL TEAM PAROCHIE MARIA VLUCHT

- Pastoor Paul Daggenvoorde
☎ 06 – 39170407
✉ p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
- Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie)
☎ 06 - 20874866
✉ w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
- Pastoraal werker Frank de Heus
☎ 06 - 30098833
✉ f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
- Pastoraal werkster Carla Berbée
☎ 06 - 41252558
✉ c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

OPENINGSTIJDEN CENTRAAL SECRETARIAAT

Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht:
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
en wordt 'bemand' door Annette Kerver en Irene Ridder,
Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.

☎ 5361675. E-mail: secretariaat@Mariavlucht.nl

RK BEGRAFENIS VERENIGING OVERDINKEL

In geval van overlijden van een lid van de RK Begrafenis
Vereniging Overdinkel, kan contact worden opgenomen met de
uitvaartleidster van de vereniging, mevrouw Nettie Roozeboom

☎ 06-13952320

UITVAARTCOÖRDINATOR MARIA VLUCHT

☎ 06-22950931



PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAJELLA

De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen
van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum.

Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten.

☎ 053-5381304 ✉ gastdamesgmpo@kpnmail.nl

Een dringend verzoek:

Zou U verhuizing, en overlijden altijd door willen geven aan de
gastdames!

LOCATIERAAD OVERDINKEL

- Alfred Westenbroek (Voorzitter) ☎ 5388242
- Evelien Beuting (Secretariaat) ☎ 5387238
- Mariët olde Beverborg (Penningmeester) ☎ 5383608
- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen)
- Alfred Westenbroek (Contactpersoon werkgroepen & koren)
☎ 5388242 of 06-26518335

BEGRAAFPLAATS

Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven en verzekeringen begraafplaats zie website: www.mariavlucht.nl. Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de Begraafplaats commissie.

Leden commissie:

Hans Morshuis	- beheerder	☎ 053-5382178
Tonnie Breuker	- beheerder/onderhoud	☎ 053-5383309
Johan Abbink	- penningmeester	☎ 06 -53522751
Joke Kupers	- kerkhof archief	☎ 053 5384051

E-mail: begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl

Opgeven intenties

Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie of jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam.

Intenties voor de vieringen van 12 mei tot 30 juni 2022 moeten zijn doorgegeven vóór 7 mei 2022 als u deze in het volgende parochieblad vermeld wilt zien.

Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en met de donderdag vóór het weekend. Ze worden dan niet gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd tijdens de viering.



Kopij voor het parochieblad:

Het volgende parochieblad komt uit op 12 mei 2022.

Kopij kunt u tot 7 mei 2022 mailen naar:
parochiebladgerardus@hotmail.com



Het parochieblad komt in 2022 uit op:

Do 30 Juni

Do 6 Oktober

Do 25 Augustus

Do 1 December

REDACTIE PAROCHIEBLAD H. GERARDUS MAJELLA

Henriët Poorthuis

 06-53117229

Irma Westenbroek

Bezorging parochieblad

Voor vragen over de bezorging parochieblad H. Gerardus Majella kunt u terecht bij:

Annie Fleer 053-5381031 & Claudia Postma 06-23029375

Pastorale Weekwacht

14 – 20 maart	Pastoor Daggenvoorde	06-39170407
21 – 27 maart	Pastor Rekveld	06-20874866
28 maart – 3 april	Pastor Berbée	06-41252558
4 – 10 april	Pastor Rekveld	06-20874866
11 – 17 april	Pastoor Daggenvoorde	06-39170407
18 – 24 april	Pastor Rekveld	06-20874866
25 april – 1 mei	Pastor Berbée	06-41252558
2 – 8 mei	Pastor Rekveld	06-20874866
9 – 15 mei	Pastoor Daggenvoorde	06-39170407

*****We feliciteren de volgende kroonjarige*****

- Mw. Olde Benneker-olde Heuvel die 8 april 90 jaar wordt



We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag en wensen u een hele fijne dag!

Collecteren als vanouds ...

Waar het mogelijk en men het wil kan er als vóór de Corona-crisis weer gecollecteerd worden.

Pastoraal team

Pasen 2022

Wij vieren dat het Leven van Jezus niet gevangen kon worden gehouden door de dood.

En zingen dat uit: "Leeg is het graf, Hij leeft voortaan, alleluja!"

De paasvreugde van christenen is niet als uitlachen zoals kinderen doen. Verre van dat.

Wij nemen de dood uiterst serieus; kijken er niet van op, en niet bij weg.

Zie maar hoe we ons hebben voorbereid op Pasen.

Met het askruisje hebben we uitgedrukt dat wij stervelingen zijn; geen goden. En dat afsterven ons leven vruchtbaar maakt.

'Snoeien om te groeien', noemen ze dat in de tuinentra.

Wij voorkomen scheefgroei van onszelf door ons te verbinden met God en met anderen.

Toeleg op gebed en aalmoes is het devies.

En zie ook:

We branden kaarsen voor de mensen in Oekraïne en in Rusland.

We bieden hulp en opvang. En staan voor hen op.

Zoals we deze week, vlak voor Pasen, stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus.

Elk leven van liefde voor God en de naaste brengt een zeker sterven met zich mee.

Daarin gaan we beslist ten onder, en dat voelt angstig.

Toch zullen we erin niet gevangen blijven of verloren gaan.

Mensen die het ervaren hebben zeggen dan:

'je komt er door, je komt er uit, je wordt er sterker van'

Wie zich waagt aan de sterfelijkheid en de kleinheid van zichzelf én aan het leed van anderen, zal het Leven!

De apostel Paulus heeft dat ervaren.

In een van zijn brieven durft hij de dood daarom uitdagend vragen: 'dood waar is nu je angel?!'

Durf jij het ook aan, om te gaan leven?

En je te wagen aan dat waarvoor je als de dood bent?

Durf je de tegendraadse logica van Christus te leven;

verliezen om te winnen, gebroken worden,

om weer heel te kunnen zijn?

Zalig Pasen!

Uitnodiging: 'Praat mee op open synode-bijeenkomst!' Een Synode?

'Een synode? Hè? Wat is dat?' Ik heb het de afgelopen weken meerdere malen gehoord, als ik het onderwerp te berde bracht. Wat is een synode? Wel, het komt van het Griekse 'syn-hodos'. Het betekent zoveel als 'een weg die je samen gaat'. 9 Oktober jongstleden heeft onze paus Franciscus zo'n synode geopend. Zonder dat u of jij het wellicht wist, zijn we met heel de katholieke wereld - en ook mensen van buiten die wereld - samen de weg op gegaan om met elkaar in gesprek te gaan. Dat zal zijn over onderwerpen als 'samen gemeenschap zijn', 'mogelijkheden tot deelname aan de gemeenschap die de kerk is' en 'wat het betekent om een zending te hebben ontvangen'. Misschien zegt dit alles u of jou nog niets, maar weet, dat de paus iets bijzonders is begonnen. Hij wil heel de kerk laten meepraten en denken over het reilen en zeilen van onze kerk. Dus niet alleen de bisschoppen en de priesters, maar iedereen! Ook de religieuzen. Ook de leken als u en ik. Liefst juist ook de man of vrouw van de straat. Want, zegt de paus, de heilige Geest spreekt tót en dóór iedereen. Hij hoopt daarbij niet tot een andere kerk, maar wel tot een kerk te komen, die anders is; die meer beantwoordt aan wat God van ons vraagt. En om dat op het spoor te komen is de inbreng van iedereen waardevol. Want de heilige Geest kan juist daar tot spreken komen, waar je Haar niet verwacht. Dit betekent vooral, dat er geluisterd moet gaan worden. Bisschoppen en priesters, pastoraal verantwoordelijken, moeten niet het eerste woord hebben; niet in eerste instantie heel het proces bestuurlijk gezien tot een goed einde zien te brengen, maar dichtbij hun mensen gaan staan en luisteren. Want misschien spreekt de heilige Geest wel in Gerard en Janny. Het dagblad Trouw wijdde er laatst al een onderzoek aan.



Bijna ongemerkt is de katholieke kerk in beweging. Een bijzondere ontwikkeling. Ieder krijgt hierbij de kans om zijn of haar hun verhaal te doen, én een bijdrage te leveren aan veranderingen. Te vaak denken we dat de kerk een museum is. We merken zeker in ons bisdom weinig van vernieuwing. Treffend is de wens: "Verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden en weinig toekomst." Je zou het niet denken, maar dit zijn letterlijk de woorden van paus Franciscus toen hij op 9 oktober 2020 de 'Synode 2021-2023' opende. Een proces van samen op weg gaan. Het was niet eerder vertoond. Een paus nodigt iedereen uit om mee te denken, om zijn of haar verhaal te vertellen: hoe willen we in de toekomst samen kerk zijn? Dat is uniek. Vaak hebben we in het verleden ervaren dat kerkleiders óns vertellen wat zij vinden. Vaak zonder eerst te luisteren naar wat er leeft. De paus wil niet alleen dat 'kerkmensen', maar ook mensen buiten de katholieke kerk worden uitgenodigd hun verhaal te vertellen. Het is heel duidelijk dat paus Franciscus nieuwe wegen zoekt in een veranderende wereld waarin mensen samen op mogen trekken. Gods volk onderweg. De drie parochies in Zuidoost-Twente gaan de uitnodiging van paus Franciscus aan. Zij organiseren enkele gespreksmomenten en hebben een kop koffie voor u klaarstaan. Kijk of u op een van die momenten ruimte wilt maken in uw agenda en kom:

- **Haaksbergen, zondag 13 maart van 10.30 – 12.00 uur**, in het Arienshuis, Veldmaterstraat 61
- **Losser, dinsdag 15 maart van 20.00 – 21.30 uur** in de parochiezaal van de H. M. Geboortekerk, Gronausestraat 4
- **Enschede, zaterdag 19 maart van 10.30 – 12.00 uur** in het Parochieel Diensten Centrum, Nieuwe Schoolweg 2

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent welkom



Deze 6 jongeren hebben met me gesproken over hun ervaringen van geloof in de samenleving, over wat samen op weg betekent, en over welke goede ideeën ze aan de paus willen doorgeven. We begonnen met de placemat. Losserse boterkoek en cola of iets zonder prik en daar ging het... De plaatjes op de placemat deden het goed. Echt belangrijk vinden deze jongeren een goede gezellige familie. Dat is de basis. De vriendengroep komt op de tweede plaats. Samen met je vrienden zoek je uit hoe je over dingen denkt. Dieren geven geborgenheid en warmte. Geloof leer je van je ouders. Als zij naar bijvoorbeeld zieke of oudere mensen omkijken gaan wij het vanzelf ook doen. Eén van de jongeren zei ook "Als ik groot ben, ga ik het geloof dat er iets is, denk ik, wel doorgeven aan mijn kinderen. Maar nu is het best lastig om er over te praten. Ik ben meer van doen - dingen doen. Daar heb je ook veel aan." Verder is de kerk saai, we moeten lang stilzitten, er zijn geen beeldschermen, de muziek eng en hoog. Waarom is er geen popmuziek of rap in de kerk? Eén van de jongeren zei: "Alles is politiek en heeft met geld te maken, dan is het toch moeilijk om dingen te veranderen. Als ik kiezen mag wat ik wil doen voor de kerk, dan wil ik wel geld inzamelen of boekjes maken." Ook het scheppingsverhaal en de oerknal kwamen nog aan bod. Er zijn gamespellen die daar mee te maken hebben blijkbaar.. Wat is nu waar? Kortom het was een interessant en plezierig gesprek.

Ans te Lintelo, jongerenwerker

Vastenactie 2022: Help de Mayabevolking in Guatemala

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor de bouw van een waterkrachtcentrale.

In de gemeente San Mateo Ixtatán, in het westen van Guatemala, geldt een officieel verbod op de bouw van waterkrachtcentrales. Toch blijft het grote energiebedrijf PDHSA zijn gang gaan in de Ixquisis-rivier. Hierdoor raken Maya-gemeenschappen in de problemen, omdat ze afhankelijk zijn van deze rivier. Komen ze in opstand, dan volgen er juridische stappen. Door angst te zaaien, ontmoedigt het energiebedrijf mensen om zich tegen de bouw te verzetten.

Samen met een lokale partner staat Vastenactie de Maya-gemeenschappen bij in hun strijd tegen de waterkrachtcentrales en helpen ze duurzaam met water om te gaan, leren ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Op die manier staan de Maya-gemeenschappen sterker tegenover de macht van het energiebedrijf.

Via het vastenzakje in dit parochieblad kunt u een bijdrage leveren om dit onrecht recht te zetten. U kunt het vastenzakje met uw gift inleveren in de melkbus achter in de Gerardus Majellakerk of direct sturen naar de Vastenactie.

De MOV-groep Losser/Overdinkel beveelt deze actie van harte bij u aan.

Alvast hartelijk dank

Anja Heerink

Goede vrijdag

Vrij. 15 apr. 15.00 uur Kruisweg in het park
 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr.
 m.m.v. dames- en herenkoor
 Lector Anita Olde Bolhaar

Vrij 15 apr. **20.00 uur** Themaviëring Jezus Christ Superstar
 Door en met het koor Dynamique

Zo. 17 apr. 09.30 uur Wocoviering
 Voorganger Parochiele werkgroep.
 m.m.v. dames en herenkoor
 Lectoren Alfred Westenbroek &
 Helma Kraesgenberg
 Intentie Gerda den Ouden-
 Olde Beverborg

**1^e Paasdag**

Do. 21 apr. 09.30 uur Wocoviering in de Overkant
 Voorganger Mia de Vries
 Intentie Mathilde van der Heide

Zo. 24 apr. 09.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger Pastor Kortstee.
 m.m.v. dames en herenkoor
 Lector Alfred Westenbroek
 Acol. Cas Elferink & Gijs Luijterink

Do. 28 apr. 09.30 uur Eucharistieviering in de Overkant
 Voorganger Pastor W. Rekveld, pr.

Zo. 1 mei. 09.30 uur Wocoviering-Doopviering
 Voorganger Pastor Berbee.
 m.m.v. dames en herenkoor
 Lector Liane Grothues
 Na afloop is er koffie



Do. 5 mei. 09.30 uur Eucharistieviering in de Overkant
Voorganger Pastor W. Rekveld, pr.

In het weekend van 7 & 8 mei is er geen viering.

Do.12 mei 09.30 uur Eucharistieviering in de Overkant
Voorganger Pastor Rekveld, pr.

Za. 19 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor Daggenvoord
m.m.v. dames en herenkoor
Lector Liane Grothues
Acol. Christine en Birgit Mollink
Intentie Gerda den Ouden-Olde Beverborg
Jaap Hesselink

Do. 19 mei. 09.30 uur Wocoviering in de Overkant
Voorganger Mia de Vries

In het weekend van 21 & 22 mei is er geen viering.

Alle vieringen zijn onder voorbehoud!





R.-K. Kerk bij begin Veertigdagentijd: **Vier Pasen weer in de kerk**

Op Aswoensdag 2 maart ging de website www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie – ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de webpagina 'zoek parochie'. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen, vindt men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: 'Wandel voor een Ander' maar ook door de

boodschap van paus Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met anderen.

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op internet te vinden, evenals het Paasevangelie op RKBijbel.nl. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen



Parochie Maria Vlucht

Datum	Maria Geboorte	OLV v.d.H.Rozenkrans	Jacobus de Meerdere
19 maart.			19.00 uur
Zaterdag			Par. werkgroep
Bijzonderh.			
20 maart.	9.00 uur		
Zondag	Eucharistieviering		
	Past.Daggenvoorde		
koor	Dameskoor		
23 maart.	9.30 uur		
Woensdag	Eucharistieviering		
	Pv. W.Rekveld		
27 maart.	9.00 uur		10.00 uur
Zondag	Eucharistieviering		eucharistieviering
	Pv.W Rekveld		EM pastor
koor	Herenkoor		Kortstee
1 april		10.00 uur	
Vrijdag		Eucharistieviering	
		Pv. W.Rekveld	
2 april	16.00 uur		19.00 uur
Zaterdag	Woco viering		Eucharistieviering
	P.W Berbee		Pv. W.Rekveld
	doopviering		
3 april	9.00 uur		
Zondag	eucharistieviering		
	Past.Daggenvoorde		
koor	Caecilia		
6 april	9.30 uur		9.00 uur
Woensdag	Gebedsviering		Eucharistieviering

	Par.werkgroep		Pv. W.Rekveld
10 april	9.00 uur	10.30 uur	10.00 uur
Zondag	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Oec.gebedsviering
Palmpasen	Pv. W.Rekveld	EM pastor Kortstee	p.w.Berbee+Ds.
13 april	9.30 uur dagkapel		
Woensdag	Eucharistie		
Verzoening en biecht	Past.Daggenvoorde		
	Dameskoor		
14 april	9.30 uur		
Witte Donderdag	Eucharistieviering		
	Past.Daggenvoorde		
	Dameskoor		
Datum	Maria Geboorte	OLV v.d.H.Rozenkrans	Jacobus de Meerdere
15 april	19.00 uur	19.00 uur	19.00 uur
Goede Vrijdag	Kruisviering	gebedsviering	Gezongen
	Past.Daggenvoorde	Par.werkgroep	lijdensverhaal
	Herenkoor	herenkoor	Par.werkgroep
16 april	20.30 uur		19.00 uur Woco
Zaterdag	Past.Daggenvoorde		p.w. Berbee
	Paaswake		Ehc vuur/water
	Dameskoor		Liedwientjes
17 april	9.00 uur	10.30 uur	10.00 uur
Zondag	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Gebedsviering
Eerste Paasdag	Pv. W.Rekveld	Pv. W.Rekveld	Par. werkgroep
	Caecilia	Herenkoor	Op Toon
18 april			10.30 uur
maandag			Eucharistieviering
2 ^e paasdag			Pv. W.Rekveld
koor			Dames+heenkoor
20 april	9.30 uur		
Woensdag	Gebedsviering		
	P.w. Berbee		
24 april	9.00 uur		19.00 uur
Zondag	Eucharistieviering		Woco viering
	Pv.W Rekveld		Par. werkgroep
	Vivace		
27 april	9.30 uur		
Woensdag	Eucharistieviering		
	Past.Daggenvoorde		
30 april	16.00 uur		19.00 uur
Zondag	Doopviering		eucharistieviering
	Pv.W Rekveld		Past.Daggenvoorde
1 Mei	9.00 uur		
Zondag	Eucharistieviering		
	Past.Daggenvoorde		
koor	Caecilia		
4 Mei	9.30 uur		
Woensdag	Wocoviering		

	Par.werkgroep		
5 Mei			9.00 uur
Donderdag			eucharistieviering
			Past.Daggenvoorde
6 Mei		10.00 uur	
Vrijdag		Eucharistieviering	
		Pv. W.Rekvelde	
8 Mei	9.00 uur	10.30 uur	10.00 uur
Zondag	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Wocoviering
	Pv. W.Rekvelde	Past.Daggenvoorde	Par. werkgroep
	Dameskoor	Herenkoor	Herenkoor