

Parochieblad 't Klöpke



okt/nov/dec 2020

29^e jaargang nummer 5

Colofon:



't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met Willy Tenfelde via klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2020/2021:

Uiterlijk: 30 nov, 4 jan.

Bezorging van 't Klöpke in 2020/2021:

16 dec., 20 jan.

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon.

U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of candidate weet.

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée	06-41252558	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Margot Dijkman	06-38903999	m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

advertentie

RK. Uitvaartvereniging Losser

**NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:
www.rkuvl.nl**

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane



okt/nov/dec 2020

29^e jaargang nummer 5

Inhoudsopgave:

Pag 2	Colofon	Pag 11	Traplift in de H.M.G.
Pag 3	Inhoud + pastorale weekwacht	Pag 12	Liturgie
Pag 4	Mijn "gedachte"	Pag 14	Kroniek
	Palet zoekt huisbegeleiders	Pag 17	Lezing Drs. Ruud Bartlema
Pag 5	Allerzielen	Pag 18	Kerkbijdrage
Pag 6	Sint Maarten, Thomasviering		Gemiste collectegelden
Pag 7	Missio, wereldmissiemaand	Pag 19	Actie kerkbalans digitaal
Pag 8	Kloosterweekend in Megen	Pag 20	MOV Adventsactie
	De bijbel lezen in een jaar	Pag 21	MOV Solidaridad
Pag 9	Opgave Eerste H. Communie	Pag 22	Pastorale wenken
Pag 10	OASE, Sam's kledingactie	Pag 23	Adressen

Pastorale weekwacht

42	12-18 okt	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
43	19-25 okt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
44	26 okt-1 nov	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
45	2-8 nov	parochievicaris Rekveld	06-20874866
46	9-15 nov	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
47	16-22 nov	parochievicaris Rekveld	06-20874866
48	23-29 nov	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
49	30 nov-6 dec	parochievicaris Rekveld	06-20874866
50	7-13 dec	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
51	14-20 dec	parochievicaris Rekveld	06-20874866

Mijn “gedachte”



In het boek Samuel staat een mooi verhaal:
David was koning van Israël en hij nodigt een zwaar gehandicapte kleinzoon van koning Saul aan zijn tafel. Dat was in die tijd hartstikke gek. Zulke mensen werden gewoon gedood. Maar wat zegt Jezus in het evangelie: "Ik heb mijn tafel voor jullie bereid."

Hoe gehandicapt of eenzaam wij ook zijn, bij Hem zijn wij altijd welkom!!

Wat fijn dat dat feit ieder weekeinde waarheid wordt in onze kerken.

Maar thuis kunnen we dat toch ook!

Denken wij wel eens aan die vluchteling, of die eenzame?

En dat kan ook op afstand! (een kaartje, mailtje, telefoontje, iets lekkers, of een maaltijd).

Wij kunnen dat, want Jezus van Nazareth is ons voorbeeld.

Een parochiaan

Palet zoekt: 3 huisbegeleiders (m/v)



Zoals je misschien in de krant hebt gelezen, komen er dit najaar drie Syrische gezinnen in Losser wonen. Zij zijn gevlucht uit Syrië en wonen nu in Libanon. Zij hebben een Nederlandse verblijfsvergunning gekregen, in Libanon worden ze voorbereid op hun komst naar ons land.

In opdracht van de Gemeente Losser begeleidt Palet deze mensen gedurende een jaar bij deze nieuwe fase in hun leven:

de inburgering in Nederland.

Losserse vrijwilligers helpen als "huisbegeleider" op praktisch vlak bij de inburgering in de samenleving. Palet ondersteunt de gezinnen tegelijkertijd met het papierwerk, op administratief en financieel gebied.

Palet is op zoek naar drie vrijwilligers voor deze drie gezinnen.

Verdere informatie: Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Inge Eenjes, sociaal werker van Palet,

tel. 06-55803582 (maandag t/m donderdag van 9.00-14.00 uur),

email: i.eenjes@impuls-oldenzaal.nl.

of met **Henriette Schoolderman**, vrijwilliger in Losser, 06-52416977.

Allerzielen 2020

Allerzielen is de dag waarop in de rooms-katholieke kerken de overledenen worden herdacht. Deze herdenking vindt sinds de twaalfde eeuw op 2 november plaats.

Nog steeds worden de overledenen herdacht, zo ook in Losser in onze eigen kerk.

Voorgaande jaren werd een gebedsviering gehouden, echter dit jaar maakt het coronavirus dit onmogelijk.

De herdenking krijgt daarom een andere invulling.

Op maandag 2 november zal tussen 18.00 uur en 20.30 uur de H. Maria Geboortekerk geopend zijn. Iedereen wordt tijdens de genoemde tijdstippen in de gelegenheid gesteld de kerk te bezoeken. Reserveren is niet nodig.

Bij het volgen van de aangegeven looproute kan men een kaarsje ontsteken, een herinneringskaartje en witte steentjes in ontvangst nemen. In de kerk klinkt muziek, terwijl met regelmaat de namen van de overledenen -van de laatste 12 maanden- genoemd worden.

Ook worden de aangevraagde misintenties voorgelezen.

Wanneer gewenst, kan men even in een kerkbank plaatsnemen voor een moment stilte, voor een gebed.

Na het bezoek aan de kerk kan de begraafplaats bezocht worden.

Ook dit jaar is deze sfeervol met fakkels verlicht.

Om 18.30 uur, 19.00 uur, 19.30 uur en 20.00 uur worden op symbolische wijze de graven gezegend door leden van de Uitvaartgroep.

De leden van de Uitvaartgroep en de Begraafplaatscommissie hopen dat troost en steun geput kan worden uit dit moment van herdenken en van samenzijn.



Gevraagd wordt -in het kader van de coronacrisis- de adviezen van het RIVM te volgen: bij klachten thuis blijven, respecteer (zo mogelijk) de 1½ meter afstand en was/desinfecteer uw handen. Ook wordt verzocht de eventuele adviezen van de aanwezige vrijwilligers op te volgen.

**IN VERBAND MET CORONA KOMT DEZE
ACTIVITEIT TE VERVALLEN**

St. Maarten in coronatijd.

Woensdag 11 november 2020, van 15.00 uur tot 16.00 uur viert Losser het feest van Sint Maarten in aangepaste vorm.

De organisatie heeft het volgende bedacht: Kinderen tussen 5 en 9 jaar worden ontvangen in de H. Maria Geboortekerk. (Ouders horen hier i.v.m. corona deze keer niet bij). Kinderen die verkouden zijn, zijn helaas niet welkom. De pastor en de dominee en Sint Maarten zullen het verhaal vertellen en de kinderen zingen het Sint Maartenliedje.

Daarna maken de kinderen een lampion. Ze ontvangen van Sint Maarten een lekker zakje snoep. De begeleiding van dit deel van het programma is in handen van de Martinikerlkes, het Oranje comité en enkele vrijwilligers van de kerk. De volwassenen dragen ter bescherming een mondkapje.

Er is dus dit jaar geen optocht door het dorp!

Ouders, voor de goede gang van zaken, **moet u** uw kind(eren) **opgeven voor 1 november**. Dat kan via de email:

losser@mariavlucht.nl Iedereen ontvangt bericht terug. Bij minimaal 20 kinderen gaat deze activiteit door! Mocht er zich een meervoud van dit aantal aanmelden, dan wordt de groep gesplitst in tweeën.

Om 16.00 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen achter het parochiecentrum van de kerk.

De organisatie.



Thomasviering zaterdagavond 28 nov 19 uur HMG Losser

De komende tijd staat er van alles te gebeuren.

Er is veel om naar uit te kijken, je op te verheugen: Sinterklaas, Advent, Kersttijd, kerstboom zetten, gezelligheid, cadeautjes, vakantie, misschien weer een schoolfeest.

Maar zal het wel zo worden als andere jaren?

Wat kun je dit jaar verwachten?

Kun je hopen tegen beter weten in?

In deze Thomasviering gaan we met elkaar aan de slag.

Om hoop, geloof en liefde te zoeken, te vinden en te geven.

Thomasviering coronaproof!

Welkom, maar wel even reserveren graag.

ans.telintelo@mariavlucht.nl



Thomas en co.

Missio Wereldmissiemaand 2020



Gelukkig de vreedstichters. Stemmen van hoop in West-Afrika

Oktober is Wereldmissiemaand. Onder het motto 'Gelukkig de vreedstichters' (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: "Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven." Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!

Geef aan Missio en stort uw bijdrage op

NL65 INGB 0000 0015 66.

t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Kloosterweekend 6-8 november:



Op verhaal komen vanuit drukte, werk en gezin

Elk half jaar gaan we met parochianen, gemeenteleden, gelovigen en 'ongelovigen' een weekend naar het klooster in Megen. En telkens weer is het verrassend wat het met mensen doet. Je bent er even helemaal tussen uit, in een andere omgeving en maakt kennis met een andere manier van leven. De confrontatie met het ongewone, de stilte en de rust, maakt nieuwe energie los en kan nieuw perspectief aanreiken voor je eigen leven. Het weekend staat open voor jong en oud. We verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan: film, gesprekken, wandeling, meditatie, bezoek aan de Clarissen op de zaterdagavond. Ook in Coronatijd zijn we bij de broeders van harte welkom en zal het meeste zijn, zoals we het gewend zijn.

Begeleiders: pastoraal werker Frank de Heus en drs. Frank Beuger.

Data: vrijdagavond 6 tot en met zondagmiddag 8 november 2020 én 25 tot en met 27 juni 2021 (voor wie jonger dan 50 jaar is) én vrijdagavond 22 tot en met zondag 24 januari 2021 (voor alle leeftijden). **Kosten:** € 70,00.

Opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 98 833.

Aantal deelnemers: maximaal 10.

De Bijbel lezen in één jaar



De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Maar hebt u de Bijbel wel eens in zijn geheel gelezen?

De Protestantse Gemeente Losser biedt u de kans om samen met anderen in één jaar tijd de hele Bijbel te lezen.

Aan de hand van een rooster lezen we elke dag enkele hoofdstukken van een Bijbelboek. Elke maand is er gelegenheid om uw leeservaringen met elkaar te delen en om vragen te stellen.

Het rooster voor de volgende maand wordt dan toegelicht.

Deze kring staat open voor iedereen die interesse heeft in het lezen van de Bijbel.

Waar: Losser (Aleida Leurink huis) **Tijd:** 20.00—21.30 uur

Wanneer: maandagen 26 okt., 23 nov., 21 dec., 25 jan., 22 feb., 22 mrt., 26 apr., 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 aug., 27 sept. en 25 okt.

Contact: ds. Hennie Marsman, tel.: 053-574 8762
predikant@protestantsegemeentelosser.nl

Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

Vorbereiding Eerste Heilige Communie in Maria vlucht

Opgave project 'Over de drempel'

De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger zal begeleid worden door de parochiële werkgroep en pastor Frank de Heus. De voorbereiding vindt grotendeels plaats binnen de parochie. Voor Losser, Overdinkel en Lonneker is dat nieuw. We passen de samenkomsten dit jaar aan vanwege de Coronamaatregelen. Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd. We werken met het project 'Over de drempel'. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven. Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen (en wellicht ook ouders) wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen. We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren. Aanmelden kan tot 19 oktober. U kunt uw zoon of dochter opgeven via: <https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie> .



De data van de startavond en vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn de volgende:

Startavond:

maandag 26 oktober, 20.00-21.00 uur, Maria Geboortekerk Losser

Vieringen Eerste Heilige Communie (onder voorbehoud):

zondag 16 mei, Maria Geboortekerk Losser, gezinsvieringen voor communicanten uit Glanerbrug, Losser en Overdinkel.

zaterdag 5 juni, Jacobuskerk Lonneker, Eerste heilige Communie in reguliere weekend-eucharistieviering om 19.00 uur voor communicanten uit Lonneker.

Voor programma en meer informatie:

https://www.webfix.nl/login/sites/mariavlucht/userfiles/files/Eerste-H-Communie/Eerste-H_-Communie-Planning-2021-2022.pdf
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 16 december verschijnt,
uiterlijk 30 november inleveren/inzenden!!**



Oase Oogstfeest/Fruchtfeest op 27 september 2020



Oase

Met toestemming van de gemeente Gronau hebben we met inachtneming van de coronaregels in het weekend van 25, 26 en 27 september een goede afsluiting van het buitenseizoen gehad. Het weer was ons goed gezind en de vele bezoekers hebben genoten van alles wat er aangeboden werd. Op vrijdagavond kwamen Vrouwen voor Vrede uit Enschede naar de Oase. Yasmin Haidar vertelde over de zware ontploffing in de haven van Beiroet en hoe ze daar met de Jozefkerk in Damascus hulp biedt. **Saher, een Syrische muzikant, heeft de avond opgeluisterd met prachtige muziek. De traditionele Zwiebelkuchen ontbraken niet.**

Op zondagmorgen werd in de dankdienst door ds. Kroeskop de oogst besproken maar ook de toestand in de wereld. "Vrede verbindt verschil". Lieder en zingen kon sinds maart niet meer, maar nu uit volle borst in de open lucht. 's Middags heeft het Posaunenchor van de voormalige Erlöserkirche hun muzikale kwaliteit getoond. Er werden heerlijke pannenkoeken gebakken, de appelpers leek op een honingraat, de kinderen kwamen er op af als een bijenzwerm.

De leemoven brandde en er werden allerlei soorten brood gebakken. Lekker met een kop koffie of thee en een goed gesprek. Vele bezoekers namen een kijkje bij de kraampjes en kochten sokken, jam, honing, frutsels of fairtrade artikelen en dit alles voor een goed doel.

Iedereen, medewerkers en bezoekers, hartelijk dank voor dit prachtige weekend. Hartelijke groet Carlien Oldekamp.

Sam's Kledingactie 2020

Dit jaar zal er geen kledinginzameling (meer) plaatsvinden.



Eigenlijk zou op 2 mei jl. een inzameling gehouden worden, echter het coronavirus legde ook dit gebeuren stil.

We gaan ervan uit dat in het komende voorjaar de actie wel doorgaat. Wanneer dat het geval is, zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.

Ad Willems

Realisatie traplift in de torentrapopgang van de H. Maria Geboortekerk

Na een jarenlange innige wens van het gemengde kerkkoor St. Caecilia is er in augustus 2020 een elektrische traplift geïnstalleerd in de toren van de H. Maria Geboortekerk. Deze loopt vanaf de begane grond tot aan de verdiepingsvloer (dus in het stenen gedeelte van de torentrapopgang).



Tal van aspecten zijn in de loop der jaren aan de orde geweest om tot realisatie van deze installatie te komen. Ook de vraagstukken van veiligheid en de financiering zijn uitvoerig aan de orde geweest. Na veel overleg met het parochiebestuur (o.a. aspecten van veiligheid) en de locatieraad, alsmede toezegging van de benodigde financiële middelen door het parochiebestuur en een tweetal sponsors kon de uitvoering van het project op gang worden gebracht. Hierbij heeft het parochiebestuur een bijdrage van € 3000,00 toegezegd, en zijn voor het restant sponsors gezocht.

In juni kon met een leverancier overeenstemming worden bereikt omtrent de levering van de installatie voor een bedrag van € 6000,00. Twee sponsors: Keizers Tegels & Sanitair en Kühlkamp Buitenhout waren ieder bereid om €1000,00 voor hun rekening te nemen, terwijl het St. Caeciliakoor €500,00 uit eigen kas heeft bijgedragen. Daarnaast zijn er enkele anonieme donaties gedaan voor in totaal €200,00. Wij zijn de sponsors erg dankbaar voor hun bijdrage.

De montage van de traplift is op 20 augustus gerealiseerd. Het merendeel van het elektrotechnische installatiewerk is uitgevoerd door twee leden van het St. Caeciliakoor (Joop Hesselink en Herman Smit).

Nu de traplift operationeel is hoopt het St. Caeciliakoor dat het in de komende tijd ook tot aanwas van nieuwe zangers en zangeressen zal komen. Wij denken hierbij ook aan mensen die het niet prettig vinden om in het front van de kerk te zingen.

U bent van harte welkom vanaf de leesleeftijd tot

Mocht het bovenstaande voor u aanleiding zijn om meer informatie te willen ontvangen en/of om lid te worden van het St. Caeciliakoor dan kunt u contact opnemen met een van de volgende bestuursleden:
Marielle Meijerink: tel. 053-5386513, Sandra Ierna: tel. 053-5386111 en Paul Padberg: tel. 053-5382298

Alle vieringen Maria Vlucht van 24 oktober t/m 20 december

Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

Mededelingen:

De doordeweekse vieringen op woensdagochtend zijn voorlopig in de kerk, dus niet in de dagkapel.

De koren staan wel vermeld, maar of er gezongen wordt is afhankelijk van de coronamaatregeling.

Vanwege recente ontwikkelingen rondom corona is het liturgisch

rooster onder voorbehoud

Maria Geboortekerk Losser

Zo 25 okt 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Herenkoor
Wo 28 okt 09.30	GV	past. werkster Berbée	
Za 31 okt 17.00	GV	past. werkster Berbée	Doopviering

Allerheiligen:

Zo 1 nov 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Caeciliakoор
----------------	----	----------------------	--------------

Allerzielen:

Ma 2 nov besloten bijeenkomst alleen voor genodigden

Wo 4 nov 09.30	EV	pastoor Daggenvoorde	
Zo 8 nov 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Vivace

Sint Maarten:

Wo 11 nov 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
-----------------	----	-------------------------	--

Caeciliafeest:

Zo 15 nov 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Dameskoор
Wo 18 nov 09.30	CV	past. werkster Berbée	
Zo 22 nov 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Herenkoор
Wo 25 nov 09.30	CV	past. werkster Berbée	
Za 28 nov 17.00	GV	parochievicaris Rekveld	Doopviering
Za 28 nov 19.00	GV	past. werkster Berbée	Thomasviering

Eerste Advent:

Zo 29 nov 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Herenkoор
Wo 2 dec 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Tweede Advent:

Zo 6 dec 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Caeciliakoор
Wo 9 dec 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Derde Advent:

Zo 13 dec 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Vivace
-----------------	----	-------------------------	--------

Kerstviering KVG en Zij Actief:

Ma 14 dec 19.00	GV	past. werkster Berbée	Dameskoор
Wo 16 dec 09.30	GV	past. werkster Berbée	
Zo 20 dec 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Dameskoор

Gerardus Majella Overdinkel

Do 29 okt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Za 31 okt 17.00	GV	parochievicaris Rekveld	Doopviering

Allerheiligen:

Zo 1 nov 09.30	CV	past. werkster Berbée	Gemengd koor
----------------	----	-----------------------	--------------

Allerzielen:**Ma 2 nov besloten bijeenkomst, alleen voor genodigden**

Do 5 nov 09.30	GV	werkgroep	
Do 12 nov 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Za 14 nov 19.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Gemengd koor
Do 19 nov 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Caeciliafeest:

Zo 22 nov 09.30	GV	werkgroep	Gemengd koor
Do 26 nov 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Eerste Advent:

Za 28 nov 19.00	GV	werkgroep	Kinderkoor
Do 3 dec 09.30	GV	werkgroep	

Tweede advent:

Zo 6 dec 09.30	GV	past. werkster Berbée	Gemengd koor
Do 10 dec 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Do 17 dec 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Vierde Advent:

Za 19 dec 19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
-----------------	----	-------------------------	--------------

O L. Vrouw Glanerbrug

Zo 25 okt 10.30	GV	H. v.d. Hulst	Dameskoor
-----------------	----	---------------	-----------

Vrijwilligersavond:

Vrij 30 okt 19.00	EV	rector Kuipers en past. werkster Berbée	
-------------------	----	---	--

Allerzielen:**Ma 2 nov besloten bijeenkomst, alleen voor genodigden**

Vrij 6 nov 10.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 8 nov 10.30	EV	pastor Kortstee	Herenkoor
Zo 22 nov 10.30	GV	werkgroep	Dameskoor

Eerste Advent:

Za 28 nov 17.00	GV	past. werkster Berbée	Doopviering
19.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Dameskoor
Vrij 4 dec 10.00	EV	parochievicaris Rekveld	

Derde Advent:

Zo 13 dec 10.30	EV	pastoor Daggenvoorde	Herenkoor
-----------------	----	----------------------	-----------

Jacobus Lonneker**Allerzielen:****Ma 2 nov besloten bijeenkomst, alleen voor genodigden**

Wo 4 nov 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	
----------------	----	-------------------------	--

De weekendvieringen in Lonneker in november en december zijn nog onder voorbehoud.

Caeciliafeest:

Zo 22 nov 10.00	GV	past. werkster Berbée	Gemengd koor
Za 28 nov 19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Mannenkoor, greg
Wo 2 dec 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	

Sinterklaas:

Za 5 dec 19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Zo 13 dec 10.00	GV	werkgroep	Gemengd koor

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

5 september: Bryan Apeldoorn en Meis de Bot
23 september: Roan Zanderink
3 oktober: Amy Bos en Tijmen Kuipers



De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders.

Overleden

Henri Spekreijse 1935 - 2020

Henri werd geboren in Enschede. Hij trouwde met Rietje Nijhof. Samen kregen ze vier kinderen en er kwamen tien kleinkinderen bij. Na zijn diensttijd ging hij op “de grote vaart”. Nadat de kinderen waren geboren wilde hij toch liever aan wal zijn en hij begon zijn eigen zaak. Zelf bouwde hij zijn huis aan de Hogeweg. Toch ging Henri daarna weer een tijd varen. Naast zijn liefde voor zijn gezin hield Henri van wandelen en muziek. Hij kwam dolgraag in de St. Martinuskerk, voor de vieringen, om een kaarsje op te steken en voor de gezelligheid bij de koffie. Zijn gezondheid nam de laatste jaren geleidelijk af en op 11 augustus is hij overleden. Op 17 augustus hebben we afscheid genomen van deze lieve, goedaardige markante man.

Bets Bos 1939 - 2020

Bets is geboren op 7 juni 1939 in Losser. Begin jaren zestig kwam Bets zijn Fien tegen, in 1964 trouwden ze. Ze kregen samen twee zoons. Door de ernstige ziekte van Fien kwam veel zorg op Bets neer. Na een lang ziekbed overleed Fien op 2 mei 1990. Alsof het zo moest zijn kwamen Bets en Doortje elkaar tegen. En zo kon het gebeuren dat Bets en Doortje in december 1990 besloten samen verder te gaan. De afgelopen jaren begon zijn gezondheid Bets in de steek te laten. Met steun van velen heeft Bets nog tot afgelopen februari thuis kunnen wonen. De laatste maanden is hij liefdevol verzorgd in verpleeghuis Oldenhove. Op zondag 16 augustus is Bets overleden en op 19 augustus was er een afscheidsviering.

Anny Alink-Bergsma 1941 - 2020

Anny werd geboren in Losser als oudste in een gezin van vier kinderen. Ze leerde Alfons Alink kennen toen ze 19 jaar was en net afgestudeerd aan de kweekschool. Ze zijn getrouwd op 4 januari 1966. Ze kregen 2 kinderen.

Na een korte onderwijsperiode ging Anny meewerken in de zaak van Alfons. Ze vergat niet ook te genieten van de kinderen, de kleinkinderen, de feestdagen en de vakanties.

De laatste jaren liet de gezondheid haar echter in de steek. Opnames in het ziekenhuis, verpleeg- en zorgcentra vielen haar zwaar. Tijdens de eucharistieviering werd haar afscheid gevierd met o.a. deze woorden:

*Ik heb een vrouw gekend
Die ik nooit meer zal vergeten
Hoe dat dan toch wel kan
Het was onze moeder, moet je weten...*

Marion Boermans-Hofstede * 11-11-1956 22-08-2020 †



Letta Vreriks-Elfrink 1936 - 2020

Letta werd geboren in Losser. Via de Mariaschool en de huishoudschool ging ze werken bij Scholten, in de confectie, bij Tubantia en later bij Amco. Ze leerde Bennie Vreriks kennen. Op 9 mei 1963 trouwden ze, later werden ze de trotse ouders van twee kinderen. Letta genoot van het reisclubje, kegelen met de buurt, uitjes van de KBO en natuurlijk de bingo. Ook menig kaartje werd gelegd.

Ze was de trotse oma van vijf kleinkinderen. Het overlijden van Karin in 2002 was een enorme dreun en drukte zwaar op haar gemoed. Het is ook niet niets om je dochter te overleven. Na ruim een week in het ziekenhuis is Letta op zaterdag 19 september plotseling uit het leven weggeleden en weer verenigd met Karin, die zij zo gemist heeft.

Femie Hanterink 1939 - 2020

Femie wordt geboren in een gezin van 6 kinderen. Het is al gauw duidelijk dat Femie een leven zal leiden met zorg om haar heen. Ze groeit op als een vrolijk kind dat af en toe graag haar eigen gang gaat. Ruim 50 jaar geniet ze van de zorg thuis en van dierbare familie, waardoor ze nog een tijdje zelfstandig kan blijven wonen. Daarna vindt ze een liefdevol onderkomen bij Aveleijn, samen met broer Johan. Daar staat ze al gauw bekend als een blij, maar ook zorgzame vrouw, zeker voor zieke mensen.

Na een periode van afnemende gezondheid overlijdt ze op 28 september, 80 jaar oud. We hebben haar in besloten kring van familie en verzorgers op vrijdag 2 oktober uitgedragen en haar te rusten gelegd op het kerkhof, dicht bij haar ouders.

Paul Miessen 1933 - 2020

Paul werd geboren in Nijmegen als “nakomertje” in een gezin van acht kinderen. Aanvankelijk ging het met zijn schoolopleidingen niet zo goed. In Frankrijk hielp hij mee aan de bouw van een huis voor probleemjongeren. Dat opende Paul zijn ogen en hij ging studeren aan de sociale academie, waar hij later leraar werd. Zijn grote hobby was muziek en hij was een enthousiast lid van Excelsior.

Ruim 57 jaar was hij getrouwd met Liesbeth en samen kregen ze vier kinderen en tien kleinkinderen. Paul was een persoon met veel humor en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij hield niet van formaliteiten en onnodige regelgevingen. Liesbeth en de kinderen noemden hem een vrije vogel. Helaas moest hij het laatste jaar doorbrengen in Oldenhove. Op 1 oktober heeft hij voorgoed zijn ogen gesloten en op 6 oktober hebben we in een dankdienst afscheid van Paul genomen.

De Christusgestalte in het werk van Marc Chagall

Drs. Ruud Bartlema

Een lezing aan de hand van beelden van zijn werk.



Marc Chagall is een fenomeen. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het eind van de 19e eeuw (7-7-1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten. Hij heeft zich in zijn werk intensief beziggehouden met de Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Vanuit zijn joodse achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie, waarbij zijn schilderij 'De witte kruisiging' uit 1938 een belangrijk document vormt.

Aan de hand van beelden van schilderijen en glasramen, laat Ruud Bartlema de ontwikkeling zien van Chagall's kijk op Jezus van Nazareth.

Ruud Bartlema (geb. 1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen in het Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar in dezelfde stad en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen bij Maarten Krabbé. Al meer dan een kwart eeuw is hij gefascineerd door het werk van Marc Chagall en geeft daar zeer regelmatig cursussen en lezingen over, o.a. aan de HOVO's in Amsterdam en Leiden. Ook leidt hij reizen naar het werk van Chagall in Nice en langs de glasramen in Noord Frankrijk en Duitsland.

Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met de Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de PKN (Overijssel-Flevoland).

Waar: Protestantse kerk Glanerbrug (Gronausestraat 1200)

Wanneer: zondag 1 november 2020

Tijd: 15.00 uur

Toegang: € 6,00 (incl. een consumptie)

Aanmelding **vooraf noodzakelijk via:**

kaartenbeni@protestantsegemeentelossier.nl of

053 538 3152 (Wilma ten Bolscher)

Nog niet betaalde toezeggingen kerkbijdragen



Wij hebben geconstateerd dat een aantal parochianen de begin dit jaar toegezegde kerkbijdrage nog niet heeft voldaan.

Om tijdens deze coronacrisis de uitgaven zoveel mogelijk te beperken hebben wij besloten om deze parochianen dit jaar geen herinnering te sturen.

Wel vragen wij deze parochianen vriendelijk om het toegezegde bedrag zo spoedig mogelijk over te boeken op

IBAN NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van: Kerkbijdrage 2020

Wij vertrouwen op uw medewerking.

Jan Bulter, penningmeester

Gemiste collectegelden



In het laatste halfjaar heeft onze geloofsgemeenschap ten gevolge van het coronavirus veel inkomsten gemist omdat er meerdere maanden geen vieringen konden plaatsvinden, waardoor er o.a. geen collectes konden worden gehouden.

Ten gevolge van de op ons afkomende tweede coronagolf moeten wij niet uitsluiten dat er straks gedurende enige tijd wederom geen vieringen in de H. Maria Geboortekerk kunnen plaatsvinden, of slechts in beperkte mate.

In dit geval komen de inkomsten uit collectegelden wederom vrijwel stil te staan, en ontstaan er grote financiële zorgen voor onze geloofsgemeenschap. Wij weten dat het zeer vervelend is, maar wij willen een vriendelijk beroep op u doen om vrijwillig een bijdrage collectegeld aan ons over te maken. Hiermee helpt u onze geloofsgemeenschap om haar taken – zeker in deze moeilijke tijden – te blijven vervullen.

Een aantal parochianen heeft de laatste maanden reeds het goede voorbeeld gegeven om een “leuke” bijdrage voor gemist collectegeld aan ons over te maken.

Graag willen wij deze parochianen hartelijk danken voor hun bijdrage.

Onder de noemer “collectegeld” kunt u uw bijdrage overboeken op IBAN: NL21 RABO 0337 3642 22 ten gunste van R.K. Parochie Maria Vlucht.

Wij danken u vriendelijk voor uw bijdrage. Jan Bulter, penningmeester

Op digitale wijze meedoen aan de actie Kerkbalans

De Geloofsgemeenschap Katholiek Losser is onlangs gestart met de voorbereidingen van de actie Kerkbalans 2021.



Al jarenlang gaan vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap in de maand januari op pad om de enveloppen met de folder van de actie Kerkbalans plus het toezeggingsdocument bij de parochianen te bezorgen, en om het ingevulde toezeggingsdocument ongeveer een week daarna weer op te halen.

Maar in deze coronatijd streven wij ernaar om het contact tussen de parochianen en de Kerkbalans vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken.

In dit verband zouden wij graag zien dat zoveel mogelijk parochianen gebruik maken van de mogelijkheid om de documentatie van de actie Kerkbalans voortaan digitaal te ontvangen.

Als u aan deze digitale werkwijze mee wilt werken vragen wij u vriendelijk om vóór 31 oktober 2020 uw e-mailadres en uw naam en adresgegevens plus uw telefoonnummer per e-mail door te geven aan onze Kerkbijdragen administratie e-mail: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

Daarna zorgen wij ervoor dat u in de maand januari de documentatie van de actie Kerkbalans digitaal ontvangt. Het enige wat u daarna hoeft te doen is het ingevulde toezeggingsdocument per e-mail aan ons terug te zenden.

Aan parochianen die in het verleden reeds gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om de documentatie van de actie Kerkbalans digitaal te ontvangen, en waarvan het e-mailadres is gewijzigd, vragen wij vriendelijk om het gewijzigde e-mailadres ook vóór 31 oktober 2020 door te geven aan onze Kerkbijdragen administratie e-mailadres: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

Mocht u de documentatie van de actie Kerkbalans – zoals voorheen – in een envelop willen blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen en blijft alles bij het oude. Wel vragen wij dan bij het ophalen van de envelop de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

Jan Bulter, penningmeester



Vanuit de MOV: Adventsactie 2020

Delen smaakt naar meer, onze steun voedt moeder en kind

Gemeenschappelijke akkers voor ontheemde gezinnen in Congo

Wat is er aan de hand? In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Kinderen en jongeren zijn geregeld doelwit van ontvoering en rekrutering door gewapende groepen. Vrouwen en meisjes worden vaak seksueel misbruikt. Zij hebben geen andere keuze dan te vluchten naar veilig(er) gebied. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voedsel.



Wat willen we bereiken? CAJED is een lokale ngo in de regio Goma. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan voedsel maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van kinderen en jongeren.

Hoe doen we dat? In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.

CAJED legt de focus op vrouwen bij de landbouwactiviteiten. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een startpakket, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graان) en een schoffel. De 50 gezinnen werken samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een pakket met groenten krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis.

Vanuit de MOV-groep bevelen we deze actie van harte bij u aan. Omdat er in de kerken door corona niet gecollecteerd wordt, vragen wij u vriendelijk om zelf uw bijdrage over te maken aan:

Adventsactie NL21 INGB 0000 005850 onder vermelding van het project Congo

Alvast hartelijk dank voor uw gift. Annemiek Koel, Xaveria Sanders, Anita o.g. Beverborg en Anja Heerink

Vanuit de MOV: Solidaridad 2020

Solidaridad

De adventsperiode is een tijd van hoop en een mooie gelegenheid om je met de hele gemeenschap in te zetten voor een goed doel. Solidaridad is enorm dankbaar voor de steun van kerken die we ieder jaar in deze periode mogen ontvangen.

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand tekort. Help je mee?

Hoe drinkt u uw thee?

Thee is na water het meest populaire drankje ter wereld. De vraag naar thee neemt wereldwijd nog steeds toe. Uw thee smaakt natuurlijk het best als u weet dat het duurzaam verbouwd is en voor een eerlijke prijs ingekocht. En dat is op dit moment niet altijd het geval.

Trinitea: Duurzame en eerlijke thee uit India.

In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de theesector. Met name kleinschalige theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van thee. Solidaridad biedt met het Trinitea programma toepasbare oplossingen, bruikbare informatie en trainingen aan om opbrengsten te verhogen en verontreiniging en uitputting van de grond tegen te gaan.

Op dit moment doen 30.000 theeboeren mee aan het programma. Komend jaar hopen we nog 24.000 boeren te bereiken, zodat nog meer thee duurzaam en eerlijk wordt. Daarom vragen wij dit jaar uw speciale aandacht voor Trinitea.

Helpt u mee?

Onze giftenrekening is ondergebracht bij de Triodos-bank.

Giften kunnen worden overgemaakt naar:

Solidaridad: NL05 TRIO 0212 1854 11.

Voor de MOV-groep is het door Corona ook in de Adventsperiode niet mogelijk in de kerken derdewereldartikelen te verkopen. Wij hopen met dit artikel de aandacht te vestigen op Fairtrade-producten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkeloss@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 16 december verschijnt,
uiterlijk 30 november inleveren/inzenden!!**



Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoeegroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkellosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 16 december verschijnt,
uiterlijk 30 november inleveren/inzenden!!**



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van
10.00 -12.00 uur Tel. 053-5381224

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 053-5385332 vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: vacant
Begraafplaatsen: Henk Engbers

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser

Voorzitter: Jos Morsink
Secretaris: Karel de Wals
Penningmeester: Jan Bulter
Gebouwen: Frans Raanhuis

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels
Alphons Punte

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: Rudy ter Laak
Secretaris: Jos Morsink
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl



Advent



Advent is blijven verwachten
Naar licht in donkere nachten
Waar zoveel aardse machten
Het recht blijven verkrachten

Advent is steeds met onze klachten
Het toch van U blijven verwachten
Omdat U de leugen zal ontkrachten
Van hen die Uw kinderen uitlachten

Advent is naar Jezus smachten
En vertrouwend blijven wachten
Hij geeft Licht in donkere nachten
En steeds weer hernieuwde krachten

Zo blijft Advent heerlijk verwachten

