

Parochieblad 't Klöpke



februari, maart, april 2020

28^e jaargang nummer 8

Colofon:



't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met Willy Tenfelde, Gronausestraat 222, 7581 CM Losser ☎ 053-5382063

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring ☎ 053-5384738, José Wijering ☎ 053-5385146
of Gerard Munsterman ☎ 053-5383849

Inleverdata kopij in 2020:

Uiterlijk: 16 mrt, 27 april, 15 juni, 10 aug, 5 okt, 30 nov.

Bezorging van 't Klöpke in 2020:

1 april, 13 mei, 1 juli, 26 aug, 21 okt, 16 dec.

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon.

U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of kandidate weet.

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée	06-41252558	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Margot Dijkman	06-38903999	m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

RK. Uitvaartvereniging Losser

**NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:
www.rkuvl.nl**

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane

februari, maart, april 2020

28^e jaargang nummer 8



Inhoudsopgave:

Pag 2	Colofon	Pag 13	Kroniek
Pag 3	Inhoud + pastorale weekwacht	Pag 17	Begraafplaatscommissie
Pag 4	Pastorpraat: Klimaatverandering	Pag 18	JP: Wie is de mol? Dankdienst 75 jaar vrijheid
Pag 5	JP: theatergroep 'sTof	Pag 19	Brood om van te delen
Pag 6	Vastenactie 2020	Pag 20	Bezoek aan Ikonenmuseum Kampen Taizéviering
Pag 7	Contactgroep alleenstaanden Redactie zoekt versterking	Pag 21	Rectificatie in memoriam Nieuwe foto op het Klöpke
Pag 8	Wereldgebedsdag Ingezonden stuk	Pag 22	Pastorale wenken/verhuizen
Pag 9	Uitleg schriftinstuif, schriftinstuif	Pag 23	Adressen
Pag 10	Tabernakeldeuren, bedankje		
Pag 12	Liturgie		

Pastorale weekwacht

8	17-23 feb	parochievicaris Rekveld	06-20874866
9	24 feb-1 mrt	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
10	2-8 mrt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
11	9-15 mrt	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
12	16-22 mrt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
13	23-29 mrt	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
14	30 mrt-5 april	parochievicaris Rekveld	06-20874866
15	6-12 april	pastoor Daggenvoorde	06-39170407

Klimaatverandering

Indrukwekkend steekt hij zijn kop op, uit een al even indrukwekkende bol. Een Amaryllis op het secretariaat in Enschede.



Ik had hem gekregen bij mijn verhuizing. Vorig jaar, toen ik vanuit de Wonne naar de pastorie ging. Uitbundig was hij daar tot bloei gekomen tijdens de kerstdagen van 2018. Enorme rode trompetten: 'Gloria in excelsis Deo'.

Afgelopen zomer zette ik de bol in de tuin. Daar bracht hij zonder steel en bloem flink wat groen uit. Bladeren langwerpig als zonnepanelen, om zijn energie weer aan te vullen.

Zou het me lukken? De bol opnieuw tot bloei te krijgen?

Een instructie op YouTube leerde dat hij moest worden gesnoeid, en rustend overwinteren, zonder vorst. Dat deed hij tijdens de vroege herfst in de groentelade van mijn koelkast.

Na Allerzielen deed ik 'm geloven dat de lente was begonnen. Op de vensterbank, in de keuken. Voorzichtig kwam er een groen randje, maar de knop zette niet door. Toch te koud.

Ik bracht de bol naar het secretariaat. Daar zijn mensen. Daar is het overdag warm. Dat was tijdens de Advent. Maar te laat. Bloemen waren met kerstmis niet gekomen.

Nu is het februari. Forse knop, flinke steel. Vast, hij komt in bloei! Zal je zien, dat het tijdens de Vasten is.



Paul Daggenvoorde, pastoor

Vanuit het JP:

Theatergroep 'sTOF speelt de voorstelling PUUR.

Theatergroep 'sTOF speelt op vrijdag 10 april 2020 om 19.30 uur een uniek stuk in het openluchttheater Brilmansdennen in Losser.



Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als we het bekende passieverhaal naar het nu zouden vertellen?

'sTOF neemt je mee in een indrukwekkende voorstelling met een aangrijpend verhaal en treffende liedjes.

Een verhaal over een vriendengroep, een gezin en één meisje in het bijzonder. Ze krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen die hun pad zullen kruisen.

Laat je meeslepen in een voorstelling over vriendschap, onzekerheid, passie, vertrouwen, geloof, hoop en liefde.

PUUR, een voorstelling die je lang bij zal blijven

Wie zijn wij?

Wij zijn 15 jongeren (tussen 12 en 22 jaar) en een aantal volwassenen, allen onderdeel van het jongerenpastoraat in de parochie Maria Vlucht.

We maken, spelen en zingen voor iedere belangstellende, theaterstukken naar aanleiding van een verhaal of periode uit de Bijbel. Maar we vragen ons af wat dat anno nu met ons zou doen.

We vinden het TOF om op te treden, ook wel spannend!
En we geven vooral 'sTOF tot nadenken.

Voor informatie www.theatergroepstof.nl

VASTENACTIE

Een beter leven dankzij goed onderwijs

De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd -van 26 februari t/m 12 april- staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Eén van de duurzame ontwikkelingsdoelen is ervoor te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basis- en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. Mensen die kwalitatief goed onderwijs hebben gevolgd zijn beter in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun gezin. Onderwijs voor iedereen vergroot bovendien de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Een (beroeps)opleiding kan de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Eerlijk werk maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker. Daarom streven de Verenigde Naties en organisaties als Vastenactie naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot eerlijk betaald werk in acceptabele omstandigheden. Daarvoor is het nodig om banen te creëren en arbeidsomstandigheden en inkomens te verbeteren.

Wat doet Vastenactie?

In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.

Vanaf 17 maart zullen onze collectanten op pad gaan om bij u de vastenzakjes te brengen en ook weer op te halen. Laat deze mensen niet voor de dichte deur staan en geef voor beter onderwijs.

In het weekend van 14 en 15 maart is er tevens verkoop van derdewereldproducten in de kerken van Losser en Overdinkel. Wij van de MOV-groep heten u dan van harte welkom bij onze stand. Xaveria Sanders, Annemiek Koel, Anita o.g. Beverborg en Anja Heerink

Contactgroep Alleenstaanden Losser

Het doel van de contactgroep is om mensen, die alleen zijn, elke laatste zondag van de maand een activiteit aan te bieden. Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging.

Het programma ziet er als volgt uit:

23 februari	KWW
29 maart	Bingo
26 april	Spellenmiddag
24 mei	Opening zomerseizoen
28 juni	Sluiting eerste helft 2020



Alle activiteiten worden (onder voorbehoud) gehouden in het parochiecentrum, aanvang 14.00 uur. Voor inlichtingen en opgave kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersonen: Truus Röring 053-5384738, Marietje Haarman 06-22387608

Wij zoeken versterking bij de redactie!

De redactie van 't Klöpke bestaat thans uit 3 personen. We vinden dat een beetje aan de schrale kant en zijn daarom op zoek naar parochianen die onze groep willen versterken.

Het is uiteraard belangrijk als u goed overweg kunt met de Nederlandse taal. Het werken met computer en tekstverwerker is handig maar niet noodzakelijk.

Omdat we per jaar maar 8 nummers uitgeven is de omvang van het werk nogal beperkt. Lijkt het u wat neem dan contact op met één van de redactieleden:

Hermine Snippert (tel 06-14158632), Anja Heerink (tel. 053-5360520), of Willy Tenfelde (tel. 06-40491565)

Wereldgebedsdag

De vrouwenverenigingen Katholiek Vrouwengilde, Zij-Actief en vrouwen van de Protestantse Kerk Nederland uit Losser organiseren en vieren samen Wereldgebedsdag op vrijdag 6 maart 2020.

Het thema van dit jaar is **“Sta op en ga”** een viering uit Zimbabwe.

Wereldgebedsdag is een wereldgebeurtenis! Want op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw. Ongeveer 170 landen doen mee. Honderdduizenden voelen zich door gebed verenigd. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed

en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Door deze dag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de hele wereld.

In Losser vindt deze viering plaats in de kapel van de Heilige Maria Geboortekerk en wordt verzorgd door dominee H. Marsman. De viering begint om 19.00 uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Na afloop wordt u uitgenodigd om samen een kop koffie te drinken in de parochiezaal “De Herberg van Ontmoeting”.

Het internationaal embleem van de Wereldgebedsdag is het Keltische kruis dat is omgeven door drie symbolen: komend uit alle richtingen.



Ingezonden door een parochiaan

Wie alles wil hebben kan niets missen en denkt dat ie alles tekort komt. Ben je dan gelukkig?

Er zijn mensen die niets hebben (kijk maar naar een vluchteling) en hartstikke blij zijn, omdat ze een dak boven hun hoofd hebben, al is het soms maar een “vluchtelingendak” met veel mensen samen in één huis.

Als iemand vraagt: wat wil je hebben voor je verjaardag? (vooral hebben) dan zeg je : dat weet ik niet, ik heb alles al.

Jezus van Nazareth had op zijn reis naar Jeruzalem ook alleen maar een steen om zijn hoofd op te leggen en Hij brak brood voor 5000 mannen en ook voor zijn leerlingen. Wanneer breken wij - wij – brood voor de ander, of liever niet breken, maar hele broden uitdelen.

Ook aan de ANDER?

Soms alleen maar in gebed, maar heel vaak in natura.

SCHRIFTINSTUIF, wat is dat eigenlijk???

Ongetwijfeld heeft u vaak in het parochieblad gelezen dat er ongeveer vier keer per jaar op woensdagavonden “schriftinstuif” plaatsvindt in het parochiecentrum. Misschien heeft u er gedachteloos overheen gekeken. Jammer, daarom willen wij u graag informeren wat deze bijeenkomsten inhouden.

Onder leiding van ds. Hennie Marsman of pastoraal werkster Carla Berbée worden op deze avond de lezingen doorgenomen van de komende zondag. Die lezingen zijn voor de protestantse en de katholieke kerken meestal hetzelfde. Na het lezen van de teksten wordt er gepraat, gediscussieerd ook vaak, over de achtergrond en wat zeggen de teksten ons in de huidige tijd.

Er ontspinnen zich waardevolle, interessante en bezinnende gesprekken, waarbij het aan gezelligheid niet ontbreekt.

U hoeft echt geen “Bijbelkenner” te zijn om deel te nemen aan deze gesprekken. Iedereen is welkom.

De gesprekken worden gehouden in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk, de Herberg van Ontmoeting.

We beginnen altijd om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur.

De volgende bijeenkomst (en de laatste van dit seizoen) is op 25 maart.

Natuurlijk is er koffie en thee. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft zich niet van te voren op te geven.

Namens de deelnemers van de Protestantse en de Katholieke kerk, Georg van Slageren en Lien Dood-Rolink



Contactpersonen zijn:
ds. Hennie Marsman en
pastoraal werkster Carla Berbée.

Twee Tabernakeldeuren

Twee Tabernakeldeuren uit de voormalige kerk van Glane (1950-1994) hangen sinds kort in onze dagkerk, hopelijk binnenkort de Sint Martinuskapel. Ze hebben een plaats gekregen naast de staties uit genoemde kerk.

Deze deuren hebben een geschiedenis.....Ze zijn dus minstens 70 jaar oud; misschien nog wel ouder, maar ik ken de oorspronkelijke herkomst van het Tabernakel niet.

Dit Tabernakel is in de jaren 50-60 van de vorige eeuw gebruikt als kluis voor de paraferalia: o.a. kelken, cibories en de monstrans. Hij stond in een kast in de sacristie.

Ik weet niet precies wanneer het was, maar ergens in genoemde jaren is er in de kerk ingebroken. De kluis kon men ter plekke niet open krijgen en is meegenomen. Tijdens dezelfde inbraak zijn twee beelden, een Maria – en een Heilig Hartbeeld, die aan weerszijden van het priesterkoor stonden, kapot gegooid.....

Na een inzameling is later aan de ene kant het beeld van de Goede Herder, dat nu een plaats heeft in de Maria Geboortekerk, geplaatst en is er door vlijtige parochianen een wandkleed gemaakt (vijf broden en twee vissen) voor de andere wand .

Terug naar het Tabernakel: ook buiten de kerk heeft men deze niet kunnen openen, wat

misschien geen toeval is.....

Na enkele weken is het tabernakel ergens in het buitengebied van Glane teruggevonden in een bosperceel. De daders zijn overigens nooit gepakt.

Omdat geprobeerd was het te openen waren er wel flinke, onherstelbare beschadigingen aangebracht. En dus niet meer als kluis/tabernakel te gebruiken.

Er was een sleutel, dus nadat het terug gevonden was kon het wel worden geopend, de inhoud was licht beschadigd, maar compleet.

De twee deuren zijn er uitgehaald; deze waren op een gegeven moment achteloos aan de binnenkant van een schuurdeur gespijkerd....

Door toeval (of ook weer niet....) heeft toenmalig pastor Theo Siegmund deze zien hangen. Op de vraag hoe diegene er aan kwam, kreeg hij bovenstaand verhaal.

Er over pratende kreeg hij de deuren mee; hij heeft ze op eikenhouten planken laten zetten, en daarna hingen ze jaren in de hal van de pastorie van de Heilige Drie Eenheid in Oldenzaal, waar hij ondertussen pastor was.

Omdat ik oorspronkelijk uit Glane kom, en ze dacht te herkennen bij een van de vele bezoeken, kreeg ik ook bovenstaand verhaal te horen. Pastor Siegmund vond het fijn dat het mij interesseerde; enige tijd later heb ik ze van hem gekregen.

Ze hingen dus ook al jaren bij ons in de hal.

Nu het met mijn gezondheid minder gaat, ben ik aan opruimen; voor mij was er maar één plek waar deze deuren thuis horen: de Maria Geboortekerk. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heb ik ze overgedragen aan de locatieraad en ze hebben nu, zoals gezegd, een plek in de dagkerk. Ik dank de locatieraad voor de welwillende medewerking.

Op de deuren zelf staan twee afbeeldingen van Engelen. En de tekst:

“Adoro te devote latens Deitas”, wat vertaald betekent “Ik aanbid met eerbied U, verborgen God”.

We hebben nog wel een vraag: zijn er parochianen die zich deze geschiedenis herinneren en die misschien aanvullingen hebben? Mijn verhaal, zoals het mij is overgedragen, is ongetwijfeld niet volledig. We houden ons zeer aanbevelen! Als u iets weet wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen met de locatie H. Maria Geboorte of het secretariaat van Maria Vlucht? Bij voorbaat dank!

Herman Boek
januari 2020

Tabernakeldeuren uit Glane

In het bovenstaande artikel hebt u kunnen lezen dat er dankzij de bemoeienissen van Herman Boek weer voorwerpen uit het katholieke verleden van Glane/Losser bewaard zijn gebleven en een waardige plaats hebben gevonden in onze kerk.

We bedanken Herman voor zijn zorgvuldigheid ingegeven door zijn historisch besef.

Een blijvende herinnering aan het kerkelijk leven van Glane met dank aan Herman Boek.



Alle vieringen Maria Vlucht van 22 februari t/m 5 april

Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

Maria Geboortekerk Losser

Zo 23 feb 09.00 EV parochievicaris Rekveld Herenkoor
(Mis XII, Greg.)

Aswoensdag:

Wo 26 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld Dameskoor
Askruisje (Mis Laus Tibi, Latijn)

Za 29 feb 17.00 GV parochievicaris Rekveld Doopviering

Zo 1 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Caeciliakoor
(Mis Zangl, Greg.)

Wo 4 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Zo 8 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld Vivace

Wo 11 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Presentatieviering Eerste H. Communie:

Za 14 mrt 18.00 GV past. werkster Berbée

MOV: Verkoop derdewereldproducten

Zo 15 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Dameskoor
(Mis Laurentius, Ned.)

MOV: Verkoop derdewereldproducten

Wo 18 mrt 09.30 CV past. werkster Berbée

Zo 22 mrt 09.00 EV parochievicaris Rekveld Herenkoor
(Mis XVII, Greg.)

Wo 25 mrt 09.30 CV werkgroep Dameskoor
(Mis Laurentius, Ned.)

Zo 29 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Herenkoor
(Mis XVIII, Greg.)

Wo 1 apr 09.30 EV pastoor Daggenvoorde

Palmzondag:

Zo 5 apr 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Caeciliakoor
(Mis A. Bruckner, Greg.)

Palmpaasoptocht:

Zo 5 apr 14.00 OV past. werkster Berbée en dominee

Gerardus Majella Overdinkel

Do 27 feb 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Za 29 feb 18.00 GV pw Berbée en pastoor Daggenvoorde

Askruisje, Kinderkoor

Zo 1 mrt 09.30 CV werkgroep Dames-en Herenkoor

Do 5 mrt 09.30 CV werkgroep

Za 7 mrt 19.00 GV werkgroep Dynamique

Do 12 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Za 14 mrt 19.00 EV pastoor Daggenvoorde Dames-en Herenkoor

MOV: Verkoop derdewereldproducten

Do 19 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld
Do 26 mrt 09.30 EV parochievicaris Rekveld
Presentatieviering Eerste H. Communie:
Za 28 mrt 19.00 CV A. ter Riet Kinderkoor
Do 2 apr 09.30 CV werkgroep

O L. Vrouw Glanerbrug

Zo 23 feb 10.30 CV werkgroep
Za 29 feb 16.00 GV past. werkster Berbée Doopviering
Vrij 6 mrt 10.00 EV parochievicaris Rekveld **Askruisje**
Zo 8 mrt 10.30 EV pastor Kortstee

Presentatieviering Eerste H. Communie:

Zo 15 mrt 10.30 CV past. werker de Heus
Zo 22 mrt 10.30 CV past. werkster Berbée
Vrij 3 apr 10.00 EV parochievicaris Rekveld

Zegenen Palmpasens:

Vrij 3 apr 16.00 EV pastoor Daggenvoorde

Jacobus Lonneker

Zo 23 feb 10.00 CV past. werkster Berbée

Aswoensdag:

Wo 26 feb 19.00 EV parochievicaris Rekveld **Askruisje, ophangen hongerdoek**
Za 29 feb 19.00 EV parochievicaris Rekveld
Wo 4 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde
Zo 8 mrt 10.00 CV werkgroep

Presentatieviering Eerste H. Communie:

Za 14 mrt 19.00 CV Aletta Bombeld
Zo 22 mrt 10.00 EV pastor Kortstee
Wo 1 apr 09.00 EV parochievicaris Rekveld

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

Op zaterdag 1 februari zijn Dieke Kraesgenberg en Jack Hijkoop gedoopt.

De hartelijke gelukwensen voor de dopelingen en de ouders.



Overleden

Truus Jonkman-Vortkamp 1920-2020

De jonge jaren van Truus zijn niet bepaald zorgeloos.

Haar moeder overlijdt op zeer jonge leeftijd en als ze 11 jaar getrouwd is met Henk Jonkman overlijdt deze ook. Truus blijft dan achter met haar 4 kleine kinderen Annita, Gerard, Henk en Leo.

Het zijn omstandigheden die haar tot een sterke wilskrachtige vrouw maken. Ze is een lieve fantastische moeder die later ook genieten kan van de 6 kleinkinderen. Ze houdt van fietsen, tuinieren en wandelt veel met haar hondje. Ook is ze jarenlang lid van het zangkoor van de Martinuskerk. Wie Truus kent, kent haar vrolijkheid, gastvrijheid en haar tomeloze energie bijna tot op het laatst. Het jaar dat ze 100 zou worden is nog maar net begonnen als onverwacht een longontsteking haar fataal wordt.

Op 10 januari hebben we haar na de uitvaartdienst te rusten gelegd op het kerkhof.

Grada Keizers-Slaghekke 1926-2020

Grada werd geboren in Enter in een warm boerengezin met 11 kinderen. In Zutphen volgde ze de opleiding tot verpleegkundige. Ze trouwde met Gerard Keizers. Tot haar grote verdriet bleef hun huwelijk kinderloos. Maar haar liefde voor kinderen kon ze kwijt op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Enschede. Na een aantal omzwervingen kwam ze in Losser te wonen, waar haar man in 1986 overleed.

Grada wilde in Losser blijven en ze werd het middelpunt van de familie. Elke vijf jaar vierde ze haar verjaardag met een groot feest voor alle neven en nichten. Ze had een heel goed contact met hen en niet minder met de burens. Op 6 januari is ze in haar huis rustig ingeslapen. Temidden van velen hebben we op 13 januari afscheid van haar genomen.

Theo van den Bergh 1934-2020

Theo is geboren in Den Haag. Na de lagere school, ULO en HBS ging hij aan het werk eerst bij Bruinzeel en daarna bij KIWA. Toen Theo trouwde met Miep Kamps gingen zij wonen in Delft en later in Apeldoorn. In de Mariakerk in Apeldoorn zong Theo in het koor. Nadat in 2012 zijn vrouw overleed bleef Theo in Apeldoorn wonen. Zijn zoon was inmiddels getrouwd en woonde in Gronau. Inmiddels was Theo ook opa van een kleindochter en kleinzoon. Door afnemende gezondheid verhuisde Theo naar Losser om dichterbij het gezin van zijn zoon te wonen.

Na een goede en liefdevolle verzorging op de Oelemars en Maartens-Stede is Theo op 7 januari overleden gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Anna Múes-Dirkes 1936-2020

Anna groeide op in het Drentse Schoonebeek in een gezin van vijf kinderen. Haar ouders hadden een boerenbedrijf. Zij vond zowel de lagere school en later het voortgezet onderwijs erg fijn. Ze leerde graag, het boerenleven lag haar niet zo. In 1958 trouwde zij met Herman Múes. Later gingen ze wonen in Uithuizen, daar werden Ingrid en Ronald geboren. Toen Herman een baan kreeg als ambtenaar bij de sociale dienst in de gemeente Losser gingen ze daar wonen. Hier werd Esther geboren. In de Martinuskerk kwam Anna graag en vond er kracht in het geloof. Het overlijden van haar dochter Ingrid in oktober 2013 en een week eerder de vader van haar kleinkinderen brachten haar veel verdriet. Zo ook het overlijden van haar man Herman in augustus 2018. Op 13 januari is zij gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving in Enschede in het MST overleden.

Annie Spithoven-Busscher 1931-2020

Annie is in Lonneker geboren. Op jonge leeftijd werd bij haar de ziekte Chorea van Sydenham geconstateerd. Onderwijs volgen was hierdoor moeilijk. Ze trouwde met Cor Spithoven en ze gingen in Overdinkel wonen. Samen kregen ze 2 zonen, Erwin en Edmond. Annie was een lieve, eenvoudige, zorgzame vrouw en moeder. Schoondochter Birgit kreeg een plekje in haar hart en bijzonder trots was ze op Fynn haar kleinzoon. In 2017 werd Annie na een ziekenhuisopname opgenomen in het verpleeghuis Maartens-Stede. Haar man verhuisde een half jaar later ook naar Losser, zodat hij Annie dagelijks kon bezoeken. De laatste jaren hebben Annie en Cor samen genoten van alles wat de vrijwilligers en medewerkers van Maartens-Stede organiseerden. Langzaam maar zeker liet de gezondheid Annie in de steek. In het bijzijn van haar dierbaren is ze op dinsdag 21 januari 2020 gestorven.



Annie Schoppink-Scheffer 1943-2020

Annie werd geboren in Losser. Ze trouwde met Karel Schoppink. Tien jaar na hun huwelijk werd Miranda geboren. In de confectie had ze naaien geleerd en dat kwam haar nu goed van pas. Ze hield van de tuin en haar huis zag er altijd verzorgd uit. Dolgelukkig was ze ook met haar schoonzoon Remco. Annie vertoefde graag en veel in de Martinuskerk. Ze was er vrijwilligster bij de schoonmaakgroep en de bloemengroep. Het overlijden van haar man kon ze moeilijk verwerken. Toen haar gezondheid afnam verhuisde ze van de Burg. Eekhoutstraat naar 't Zijland. Helaas moest ze een half jaar geleden haar appartement verlaten om te worden opgenomen in Bruggerbosch waar ze, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, op 22 januari is overleden.

Alwine Elferink-Kortemeier 1942-2020

Ze is geboren in Losser. Later trouwde ze met Herman Elferink die in 1994 is overleden. Zij was een vrouw die zeer begaan was met haar familie, vooral haar kinderen en kleinkinderen. Alwine was een krachtige, positieve vrouw. Ze kon genieten van de kleine dingen in het leven, maar ook van de rust, heerlijk in haar luie stoel thuis voor de TV of met een boekje erbij. Haar verhuizing naar de Meidoornstraat bracht nieuwe vriendschappen. Ze genoot van de bezoeken van buurtgenoten en vrienden. Twee jaar geleden werd bekend dat ze ziek was. Ze onderging de behandelingen en alles wat daarbij hoorde zonder gemopper en uiterst positief. Het werden soms zelfs 'gezellige uitstapjes' in de vroege ochtend. Tot op het laatst bleef ze positief met haar lijfspreuk "alles komt goed". Op 27 januari is zij overleden

Tiny Hengelman-Berends 1935-2020

Tiny werd geboren als oudste in het gezin Berends. Op jonge leeftijd moest ze al werken in de huishouding en later in de fabriek. In 1962, 58 jaar geleden, trouwde ze met Bernhard Hengelman. Hun huwelijk is helaas kinderloos gebleven, hetgeen haar erg verdrietig maakte. Tiny was erg gesteld op haar familie. Bezoek ontvangen en op bezoek gaan, dat kon wat haar betreft niet vaak genoeg. Nadat Bernhard overleden was, begon voor haar een periode waarin ze door een val en het breken van haar heup vaak in het ziekenhuis lag. Niets was mooier voor haar dan een dagje er op uit, hoe moeizaam dat soms ook ging. Zo ging ze mee met de uitjes van de Zonnebloem.

Ter ere van haar 85ste verjaardag wilde ze graag nog een keer een feestje houden. Helaas voor haar kon ze dit, omdat ze ernstiger ziek werd, niet door laten gaan. Na een korte behandeling in het ziekenhuis en een opname in het hospice in Oldenzaal is ze op 29 januari overleden.

De begraafplaatscommissie vraagt uw aandacht voor de vraag:

“Zijn de contactgegevens nog steeds actueel”?

De R.K. Begraafplaatscommissie Losser wil graag op adequate wijze haar administratie uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de gegevens actueel zijn en vooral ook blijven. Als commissie vinden we het belangrijk dat de juiste gegevens in bezit zijn. Het betreft de feiten die betrekking hebben op de rechthebbende van een graf, diens adres en andere contactgegevens. Met een correcte, actuele administratie kan effectief gewerkt worden, en: mocht een situatie erom vragen, dan kan op snelle, gerichte wijze contact opgenomen worden met een rechthebbende, zo wordt 'speurwerk' voorkomen.

De commissie vraagt u daarom na te gaan:

- of u, of een ander familielid, nog steeds 'de rechthebbende van een graf' bent, of dat (bijvoorbeeld door zijn/haar overlijden) iemand anders de rechthebbende werd.
- de rechthebbende verhuisd is, of een ander telefoonnummer heeft.

Wanneer zich inderdaad wijzigingen in deze situatie(s) voorgedaan hebben, -of zich nog mogelijk voor gaan doen- vraagt de commissie de betreffende verandering altijd door te geven.

De rechthebbende -maar ook u- kan wijzigingen doorgeven op de volgende manieren:

1. E-mail: begraafplaatslosser@mariaavlucht.nl
2. Schriftelijk: Begraafplaatscommissie - Gronausestraat 4 - 7581 CG Losser
3. Telefonisch: 06 30553140 (Alphons Punte)

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking!

Tot slot nog een tip: op de website van Maria Vlucht vindt u veel meer gegevens over de begraafplaats!

Namens de Begraafplaatscommissie,
Ad Willems



'Wie is de Mol' wordt 'OP ZOEK NAAR JUDAS'



Kom en leef je uit in een spannend spel: OP ZOEK NAAR JUDAS.

“Op zoek naar Judas” is een groepsactiviteit in spelvorm die geschikt is voor 11 tot 80-jarigen.

Het wordt gespeeld in groepen van 10 tot 12 personen in om het parochiecentrum van de H.M. Geboortekerk te Losser onder leiding van twee begeleiders van het Jongerenpastoraat. Het spel is gebaseerd op “Wie is de Mol”, dat nu elke week op tv te zien is. Echter in deze versie zijn geen afvallers. Iedereen speelt mee tot het eind. Ook als je de tv-versie nooit gezien hebt, kun je het spel spelen! Het spel kan gespeeld worden tussen jongeren samen met volwassenen maar een groep kan ook bestaan uit enkel jongeren of volwassenen. Dus maak je deel uit van een leuke groep in je buurt, je school of van een feest, meld je dan aan! Met minimaal 10 personen kan het spel al doorgaan.

Wil je meedoen en een leuke middag of avond beleven met je eigen groep, meld je dan aan als groep bij: ans.telintelo@mariaavlucht.nl.

De kosten zijn 15 euro per groep, te voldoen bij binnenkomst. Koffie/thee en frisdrank zijn inbegrepen.

We nemen contact op en bespreken de details en bepalen samen welke datum jullie het beste uitkomt.

Tot ziens!

Jolijn Nijhuis en Ans te Lintelo



Oecumenische dankdienst

Op 3 april 2020 zal ter gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Losser een oecumenische dankdienst worden gehouden in de Heilige Maria Geboortekerk.

Alle kerken in de Gemeente Losser zullen hieraan deelnemen.

Er wordt momenteel nagedacht over de invulling van deze dienst, waarbij o.a. wordt gedacht aan:

- Het door jongeren laten vertellen welke ervaringen zij van hun ouders of grootouders van de Tweede Wereldoorlog hebben meegekregen.
- Het zingen van liederen die op het moment van de bevrijding populair waren.
- Het op trompet spelen van liederen uit de tijd van toen.

**75 JAAR
VRJHEID**

Mogelijk zijn er onder de parochianen mensen die hier een interessante bijdrage in kunnen leveren.

Ook wordt onderzocht of de koren uit onze geloofsgemeenschap hierin iets zouden kunnen betekenen.

Voor uw bijdragen en/of suggesties kunt u contact opnemen met: Jan Bulter, e-mail jan.bulter@hetnet.nl of tel. 06-30788849 of: Jos Morsink, e-mail irishoeve@kpnmail.nl of tel. 06-5138068

Brood om te delen, brood om van te leven

Over de liturgie van de eucharistie



Op de eerste zondag van de advent is in het Aartsbisdom Utrecht het Jaar van de Eucharistie begonnen. Dit themajaar is uitgeroepen om de eucharistie opnieuw onder de aandacht van de gelovigen te brengen in de hoop dat het vieren van de eucharistie daardoor een nieuwe impuls krijgt in onze parochies en geloofsgemeenschappen. De eucharistie is immers, volgens het Tweede Vaticaans Concilie, “bron en hoogtepunt van het christelijk leven” (Lumen Gentium, nr. 11).

Velen zullen de ervaring hebben dat we dikwijls deelnemen aan de viering zonder dat we precies weten wat de priester en assistenten precies doen en waarom. Juist door ons te verdiepen in de achtergrond van de verschillende handelingen en rituelen raken we meer betrokken bij de liturgische viering en is de kans groter dat onze deelname aan de eucharistie bewuster wordt en zich verdiept. Daardoor zal het ook meer vrucht kunnen dragen in het leven van alledag.

Daarom hebben we rector Patrick Kuipers uitgenodigd om op **donderdag 27 februari** in de H.Nicolaaskerk van Denekamp te komen spreken over de liturgie van de eucharistie. Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut in Utrecht en als zodanig verantwoordelijk voor de opleiding en vorming van de priesterstudenten. Daarnaast draagt hij ook de verantwoordelijkheid voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent en is hij voorzitter van de diocesane en landelijke roepingencolleges. Voor het aartsbisdom is hij ook beschikbaar om, naast de drie bisschoppen, het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen in de parochies. Bovendien heeft hij in 2013 een kerkelijke specialisatie gehaald op het gebied van de liturgiewetenschappen en is hij docent liturgie op het Ariënsinstituut en de priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

De lezing begint om 19.30 uur.

Bezoek aan het Ikonenmuseum in Kampen



IKONENMUSEUM
KAMPEN

Binnen het programma van Bezinning & Inspiratie wordt dit seizoen voor het eerst een dagexcursie georganiseerd. Helemaal passend binnen het thema 'God in de beeldende kunst' zal dat uitstapje ons brengen naar het Ikonenmuseum in Kampen. Het Ikonenmuseum Kampen bestaat sinds 2005 en is het enige museum in West-Europa dat gespecialiseerd is in ikonen en religieuze kunst uit Rusland. Daarnaast heeft het museum ook ikonen uit andere Europese Oosters-orthodoxe landen. Voor traditionele ikonen geldt dat deze niet bedoeld zijn als illustraties. Een ikoon is geen interpretatie van het heilige, maar is het heilige. Ikonen zijn gemaakt volgens richtlijnen die al eeuwen in de ikoontraditie worden gehanteerd.

De bedoeling is dat we met enkele auto's op vrijdag 27 maart 2020 om 08.30 uur uit Losser vertrekken, zodat we in Kampen kunnen beginnen met koffie (of thee). Daarna bezoeken we het museum waar we als groep door een gids rondgeleid worden.

Na de lunch staat vanaf 13.30 uur een wandeling door de oude binnenstad van Kampen onder leiding van een gids op het programma.

Na afloop drinken we samen thee (of koffie) waarna we huiswaarts keren en voor 'etenstijd' in Losser hopen te arriveren.

Voor deze excursie wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 25. (Dat is voor koffie/thee, gidsen, entree museum, lunch en het vervoer). Museumkaarthouders hebben gratis toegang, vergeet dus niet uw kaart mee te nemen!!

In verband met reserveringen is opgave vooraf noodzakelijk.

Waar: Kampen Wanneer: vrijdag 27 maart 2020

Tijd: 8.30 – ca. 17.30 uur

Opgave bij ds. Hennie Marsman, tel. 053 574 8762,
predikant@protestantsegemeentelosser.nl

Taizéviering in Losser op 29 februari 2020

Op zaterdag 29 februari vindt om 19.00 uur een Taizéviering plaats in de Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2). Deze viering zal qua vorm en duur sterk lijken op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vorm geeft. Er is een complete orde van dienst beschikbaar. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

In memoriam Johan Dercksen (rectificatie)

Johan is geboren in Enschede. Na de lagere school gaat hij naar de HBS en daarna naar de HTS in Tilburg, waar hij bouwkunde studeerde. Hij werkte de eerste jaren bij zijn vader maar stapte later over naar het SFB (Sociaal Fonds Bouwnijverheid) waar hij projectleider wordt. In de avonduren stond hij voor de klas bij de KOB te Hengelo (kader en ondernemersopleiding bouwbedrijf) en was er later directeur. Carnaval staat met hoofdletters geschreven in zijn leven. Hij leert op Rosenmontag in Enschede Lian Vroom kennen. Eenmaal in Losser wonend sluiten zij zich aan de CV De Elfde en de Gaffel Aöskes. Bij de Tetterkeerlkes, ontstaan uit CV Elfde, slaat hij jaren op de grote trom. Hij houdt van vakanties lang en kort. Is o.a. met Losser-Widnoje naar Moskou en St. Petersburg geweest en met pastor Munsterhuis naar Israël. Ook sport had zijn belangstelling: zaalvoetbal, volleybal en tennis deed hij graag. Hij is vele jaren acoliet geweest in de H. Maria Geboortekerk voor rouw en trouw. Johan was een mensenmens. Hij had belangstelling voor de familie en de mensen om hem heen. In 2012 is hij 4 maanden erg ziek geweest. In de loop der jaren moet hij door COPD steeds meer inleveren. De Eerste Kerstdag 2019 brengt hem een laatste dierbaar familiesamenzijn, maar de Tweede Kerstdag is ziekenhuisopname noodzakelijk. Op Nieuwjaarsdag is hij 's avonds overleden. Hij is 75 jaar geworden.

Nieuwe foto op de omslag van 't Klöpke

Het zal u zijn opgevallen dat we van tijd de omslag van 't Klöpke veranderen door het plaatsen van een andere foto van onze kerk. Ook bij dit nummer is dat weer het geval, hoewel slechts voor een deel van de oplage. Uit zuinigheidsoverwegingen vinden wij het wel nodig om eerst de oude voorraad op te maken, vandaar dat een deel van de oplage van nummer 8 nog dezelfde omslag heeft als nummer 7. Bij de volgende nummers is alles weer gelijk.



Mocht u al fotograferend een mooie opname van onze kerk hebben gemaakt en die geschikt vinden voor 't Klöpke dan houden wij ons nog steeds erg aanbevolen.

De foto met de roze bloeiende boom is gemaakt door Andries Kuperus. Hartelijk dank hiervoor.

De Redactie

Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoeegroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het locatiesecretariaat of rechtstreeks bij de coördinatoren: Mw. A. Damer 5382997; Mw. S. Brand 5381200

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 1 april verschijnt,
uiterlijk 16 maart inleveren/inzenden!!**



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van
10.00 -12.00 uur Tel. 053-5381224

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rzkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 053-5385332 vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: vacant
Begraafplaatsen: Henk Engbers 06-55156794 henk.engbers@home.nl

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser

Voorzitter: Jos Morsink 053-5382394 irishoeve@kpnmail.nl
Secretaris: Karel de Wals 06-80092172 k.dewals@ziggo.nl
Penningmeester: Jan Bulter 06-30788849 jan.bulter@hetnet.nl
Gebouwen: Frans Raanhuis 06-44029289 fraanhuis@frcalculatie.nl

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels 053-5384396
Alphons Punte 06-30553140

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet 053-5362410 hansenalies@hetnet.nl
Diaconie: Ad Willems 053-5386906 ad.willems@home.nl
Liturgie: Rudy ter Laak 053-5387934 rcmeterlaak@ziggo.nl
Secretaris: Jos Morsink 053-5382394 irishoeve@kpnmail.nl
Lid: Gert Veger 053-5384217 veger.gert@gmail.com

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

Carnaval

Carnaval het groot festijn
waar vele mensen gelukkig zijn.
Dagen feesten, zwaaien zwieren
moppen tappen, lachen en gieren

Carnaval o wat een feest
vier dagen zonder geest
De meesten verstoppen in dit land
hun narigheden en verstand.

Er bestaat geen arm of rijk,
want voor een week is iedereen gelijk.
Het maakt niet uit wie je bent
je wordt door iedereen gekend

Maar dan na vier dolle dagen
kijkt Victor niet naar Jan
Dan is er het verschil weer
tussen rijk en de gewone man

