

Parochieblad 't Klöpke



aug/sept/okt 2020

29^e jaargang nummer 4

Colofon:



't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met Willy Tenfelde, via klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2020:

Uiterlijk: 5 okt, 30 nov.

Bezorging van 't Klöpke in 2020:

21 okt, 16 dec.

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon.

U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of candidate weet.

Isamenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée	06-41252558	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Margot Dijkman	06-38903999	m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

advertentie

RK. Uitvaartvereniging Losser

**NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:
www.rkuvl.nl**

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane



Aug/sep/okt 2020

29^e jaargang nummer 4

Inhoudsopgave:

Pag 2	Colofon	Pag 10	Liturgie
Pag 3	Inhoud + pastorale weekwacht	Pag 12	Kroniek
Pag 4	Pastorpraat: De tweede helft	Pag 16	Dieny Veltmaat Aanmelding Vormselproject en Eerste Heilige Communie
Pag 5	Ingezonden stuk Ziekencommunie	Pag 17	Kerkdiensten vanaf 1 augustus
Pag 6	Financiële steun Beiroet	Pag 18	Pastorale wenken/verhuizen
Pag 7	MOV: Vredesweek	Pag 19	Adressen
Pag 8	H. Gerardus Majella Bedevaart		
Pag 9	Jacobuslezing Kloosterweekend		

Pastorale weekwacht

35	24-30 aug	parochievicaris Rekveld	06-20874866
36	31 aug-6 sep	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
37	7-13 sep	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
38	14-20 sep	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
39	21-27 sep	parochievicaris Rekveld	06-20874866
40	28 sep-4 okt	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
41	5-11 okt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
42	12-18 okt	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
43	19-25 okt	parochievicaris Rekveld	06-20874866

De tweede helft

Het nieuw werk- en schooljaar begint.
Halverwege ons kerkelijk- en kalenderjaar; de tweede helft.

Weet je nog wat je dacht, toen je elkaar begin januari een gelukkig jaar wenste?

Vast niet dat in de avond van 12 maart van het een op het andere moment heel Nederland zou worden stil gelegd.
In mijn agenda maakte ik er nog diezelfde avond aantekening van.
En de agenda's van de drie parochies maakten we meteen leeg.
Geen openbare vieringen, geen vergaderingen, geen bezoek.
Contact vooral telefonisch en digitaal.
Er was een virus ontdekt.

Het kerkelijk leven is vreemd en afstandelijk geworden; contact maken, bij elkaar komen, communie ontvangen.
Alles gaat anders.

Met de lockdown is een nieuwe tijd begonnen, waarin pas na Pinksteren weer een beetje beweging kwam. Maar dat virus is er nog en doet wat elk virus doet:
het beweegt met óns mee om zich te verspreiden.

Hoe ziet de kalender van dit najaar eruit?
Een tweede golf, in de tweede helft?
Hoe vieren we Allerzielen en Kerst?



Bij het begin van deze tweede helft moet ik denken aan de heilige Willibrord.
Aan wat hij bij schreef in de kantlijn van zijn liturgie-kalender:
'in Dei nomine feliciter'.

Letterlijk betekent dat zoiets als: 'in de naam van God geluk'.
Hij schreef dat bij zijn verjaardag. Wellicht als een motto voor elke dag. Want je kunt het ook vertalen als een opdracht: 'wees in godsnaam gelukkig'.

Willibrord was een typische reizende monnik. Aan het begin van de achtste eeuw kwam hij in ons land. Alles was vreemd én bedreigend.
Zoals nu voor ons de wereld van dat virus.

En precies dat zocht hij. Het onbekende.
Want vooral daar zou hij ontmoeten wie hij verkondigde: Jezus de opgestane.

'Wees in godsnaam gelukkig'.
Wat betekent dat voor jou? Een uitdaging
misschien om nooit het vertrouwen te verliezen in
God die overal en altijd bij ons is overeenkomstig
zijn Naam: *'Ik ben er'*.



Vrede, en alle goeds voor de tweede helft van dit jaar.

Paul Daggenvoorde, pastoor

Ingezonden

"De zaaier ging uit om te zaaien"..... en natuurlijk zaaide hij goed zaad.



We weten allemaal hoe het dat zaad verging. Maar hoe staat het met ons zaad? Wat zeggen we b.v. tegen iemand die verdriet heeft? Komen onze lieve woorden dan over als zaad in iemands ziel?

Wat zeggen we als iemand gauw voor je gaat staan bij de kassa? Of de laatste plaats inneemt in de bus? Of bedenk maar woorden die als goed zaad bij iemand terechtkomen.

Als wij woorden als goed zaad kunnen zeggen, ziet u dan dat bij de ander de ogen gaan glinsteren? En misschien ook bij uzelf.

Van een parochiaan.

Ziekencommunie:

Ouderen en/of zieken die de Heilige Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl
of via de gastdames, die elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn, telnr. 053-5381224.



Gebed en financiële steun voor Beiroet

Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï riepen op tot hulp

Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 augustus in Rome riep paus Franciscus op tot het verlenen van internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal en vragen op hun beurt om in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp. Ook vragen zij een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.

Kerk in Nood

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, onder andere voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood ('s Hertogenbosch) o.v.v. Beiroet.

Samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet.

Voorbede van zondag 16 augustus in parochies en instellingen:

Naar het voorbeeld van een Kananeese vrouw in de streek van Tyrus en Sidon, in het huidige Libanon, bidden we met volharding voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet en voor allen die zich in hun wanhoop tot God keren: dat de inwoners van Libanon Gods barmhartige liefde mogen ervaren in de steun van hun naasten, dat het land bestuurd mag worden met wijsheid en rechtvaardigheid.

Vanuit de MOV: Vredesweek 2020

Thema: “Vrede verbindt verschil” van 19 t/m 27 september

Elk jaar in de derde week van september organiseert PAX samen met vele parochies, kerken, scholen en met anderen samen de Nationale Vredesweek. Een week van solidariteit met mensen in conflictgebieden, met allen die te lijden hebben onder uitsluiting of geweld. Een steun in de rug voor allen die zich inzetten voor vrede. Vrede is niet vanzelfsprekend, maar vraagt om te leven vanuit hoop en geloof dat het kan en tegelijk nu al gebeurt.

We leven in een bijzondere tijd. De Corona-crisis zet ons leven op de kop. Dat levert spanning op en onrust, maar we zien ook grote onderlinge verbondenheid en vergaande solidariteit. Deze tijd zet ons aan het denken over de Vredesweek in een nieuw licht. Gaan we na de crisis weer over tot de orde van de dag of dragen we bij aan de solidariteit en saamhorigheid, die nu zo hartverwarmend is?

Misschien is juist nu de Vredesweek wel harder nodig dan ooit. Om opnieuw aandacht te vragen voor de duizenden vluchtelingen, om stil te staan bij al die mensen, die te lijden hebben onder oorlog en geweld en het schenden van mensenrechten. Om campagne te voeren tegen kernwapens. Maar ook om ons sterk gedeelde verlangen naar saamhorigheid vorm te geven. Misschien de ontmoetingen voort te zetten of te verdiepen. Een gesprek van mens tot mens. Waar we elkaar vinden in onze wensen, onze dromen, onze toekomst en waar onze grote verschillen liggen.

Wilt u meer lezen over PAX en de Vredesweek: www.vredesweek.nl

In het weekend van 26 en 27 september zal er een speciale collecte zijn voor PAX voor vrede.

De MOV-groep beveelt deze van harte bij u aan.



Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag **18 oktober 2020** zal in Overdinkel voor de 108^{de} keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Toekomst.

Helaas kan, door de coronacrisis, de processie dit jaar geen doorgang vinden zoals andere jaren. De bedevaart zal daarom in een andere vorm plaatsvinden en wel in de vorm van een Plechtige Eucharistieviering in de kerk.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen maximaal 50 pelgrims in de kerk aanwezig zijn. Vanaf half september kunt u zich hiervoor opgeven door te bellen naar het parochiecentrum van de H. Gerardus Majellakerk, tel: 053-5381304.

Alle activiteiten in de Overkant zoals koffiedrinken, boterkoekverkoop en de huldiging van jubilarissen kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Voor degenen, die niet aanwezig kunnen zijn, wordt deze Eucharistieviering live uitgezonden.

Meer informatie hierover volgt nog en zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website van parochie Maria Vlucht:

<https://www.mariavlucht.nl/>.

Dit geldt ook voor de vieringen van het Triduüm.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: misintentie 5 euro of een vrije gift over te maken naar rek.nr.: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en "Gerardus bedevaart Overdinkel".

U kunt op 18 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars, € 0,50 voor een offerkaars en € 5,- voor een novenekaars, over te maken naar

rek.nr.: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. "Kaars" en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Tevens hebben we net als andere jaren een collecte voor de missie. Het doel is dit jaar een ziekenhuis in Gambia. Hiervoor kunt u geld overmaken naar hierboven beschreven rekeningnummer onder vermelding van "Gambia" of u kunt een envelop in de brievenbus doen onder vermelding van "Gambia".

Verder is de kerk na de Eucharistieviering op zondag 18 oktober geopend voor stil gebed, waarbij de regels van het RIVM nageleefd dienen te worden.

Indien u verdere informatie wenst, kunt u vanaf half september contact opnemen met het parochiecentrum van de H. Gerardus Majellakerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304.

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met het secretariaat: i.westenbroek@gmail.com



Graag tot ziens online of bij ons in de kerk.
Gerardus Bedevaartgroep Overdinkel.
e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Jacobuslezing donderdag 10 september: Mgr. Woorts over de eucharistie in de kunst

Mgr. Woorts, hulpbisschop van ons aartsbisdom, neemt ons aan de hand van een powerpoint-presentatie mee op reis door de kunstgeschiedenis en laat zien hoe in de loop van de tijd de eucharistieviering is gewaardeerd en afgebeeld. Dat doet hij met veel kennis en enthousiasme. Mrgr. Woorts heeft in Rome christelijke kunst gestudeerd en weet er veel over te vertellen. Natuurlijk is er gelegenheid vragen te stellen.

Datum: donderdag 10 september. **Tijd:** 19.30 uur tot 21.00 uur.
Locatie: Parochiezaal of kerk van Sint Jan, Haaksbergerstraat 253.
Kosten: vrije gift. **Opgave / reserveren:**
secretariaat@katholiekenschede.nl

Vooraankondiging: Kloosterweekend 6-8 november: Op verhaal komen vanuit drukte, werk en gezin

Begeleiders: pastoraal werker Frank de Heus en drs. Frank Beuger.
Data: van vrijdagavond 6 tot en met zondagmiddag 8 november 2020
Kosten: € 70,00. **Opgave:** f.deheus@rkzuidoostwente.nl of
06 300 98 833. **Aantal deelnemers:** maximaal 10.
Meer informatie volgt in de volgende uitgave van het Klöpke.

Alle vieringen Maria Vlucht van 29 augustus t/m 25 oktober

Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

Mededeling:

De doordeweekse vieringen op woensdagochtend zijn voorlopig in de kerk, dus niet in de dagkapel.

Maria Geboortekerk Losser

Zo	30 aug	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	
Wo	2 sep	09.30	EV	pastoor Daggenvoorde	
Za	5 sep	17.00	GV	past. werkster Berbée	Doopviering
Zo	6 sep	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	

Wo 9 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Opensingsviering KVG en Zij Actief:

Do 10 sep 19.00 GV past. werkster Berbée

Zo 13 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld

Wo 16 sep 09.30 GV past. werkster Berbée

Zo 20 sep 09.00 EV pastoor Daggenvoorde

Wo 23 sep 09.30 GV werkgroep

Za 26 sep 16.00 GV past. werkster Berbée

Zo 27 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld

Kinderkerk

Wo 30 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Za 3 okt 17.00 GV parochievicaris Rekveld

Zo 4 okt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde

Doopviering

Wo 7 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Zo 11 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld

Wo 14 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Zo 18 okt: GEEN VIERING VANWEGE GERARDUS OVERDINKEL

Wo 21 okt 09.30 GV past. werkster Berbée

Zo 25 okt 09.00 EV parochievicaris Rekveld

Gerardus Majella Overdinkel

Za 29 aug 19.00 GV werkgroep

Do 3 sep 09.30 GV werkgroep

Zo 6 sep 09.30 GV past. werkster Berbée

Do 10 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Do 17 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Za 19 sep 19.00 EV parochievicaris Rekveld
 Do 24 sep 09.30 EV parochievicaris Rekveld
 Za 26 sep 19.00 GV werkgroep
 Do 1 okt 09.30 GV werkgroep
 Zo 4 okt 09.30 GV past. werkster Berbée
Doopviering (ovb)
 Do 8 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld
Opening Triduüm Gerardus processie:
 Do 15 okt 19.00 EV parochievicaris Rekveld
Viering voor kinderen Gerardus processie:
 Vrij 16 okt 19.00 GV past. werkster Berbée
Gerardus-viering met werkgroep:
 Za 17 okt 19.00 GV werkgroep
Gerardus processie in aangepaste vorm:
 Zo 18 okt 11.00 EV parochievicaris Rekveld
Sluitingslof:
 Zo 18 okt 15.00 GV parochievicaris Rekveld
 Do 22 okt 09.30 EV parochievicaris Rekveld

O L. Vrouw Glanerbrug

Openingsviering KVG:

Wo 9 sep 19.00 GV past. werkster Berbée
 Zo 13 sep 10.30 EV pastor Kortstee
 Zo 27 sep 10.30 OV past. werkster Berbée
 Vrij 2 okt 10.00 EV parochievicaris Rekveld

Naamdag O.L.V.:

Wo 7 okt 19.00 EV pastoor Daggenvoorde
 Zo 11 okt 10.30 EV pastoor Daggenvoorde
 Zo 25 okt 10.30 GV v.d. Hulst

Jacobus Lonneker

Wo 2 sep 09.00 EV parochievicaris Rekveld
 Vrij 4 sep 10.00 EV parochievicaris Rekveld
 Za 5 sep 19.00 EV parochievicaris Rekveld
 Zo 13 sep 10.00 GV past. werkster Berbée
 Za 19 sep 19.00 GV werkgroep

Twentse viering:

Zo 27 sep 10.00 EV pater Engelbertink
 Za 3 okt 17.00 GV past. werkster Berbée **Doopviering**
 19.00 EV parochievicaris Rekveld
 Wo 7 okt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde
 Zo 11 okt 10.00 GV werkgroep
 Za 17 okt 19.00 GV past. werkster Berbée
 Zo 25 okt 10.00 GV werkgroep

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Overleden

Willie Koller 1938 - 2020

Willie was een geboren Lossenaar. Een sociaal en enthousiaste man met veel vrienden. Hij was getrouwd met Agnes Bulters en werd de trotse vader van een dochter. Iedere zaterdagmorgen kwamen zijn vrienden op de koffie. Er werd dan gediscussieerd over voetbal en politiek.

Willie heeft bij verschillende bedrijven gewerkt zowel in Nederland als in Duitsland.

De laatste jaren tot zijn pensioen heeft hij met heel veel plezier en voldoening op de Losserhof gewerkt. Na zijn pensioen was hij een graag geziene vrijwilliger op Maartens Stede.

Willie hield van perfectie in dingen maken. Hij was eerlijk en rechte doorzee en was betrokken met mensen die het niet breed hebben.

Wij hebben afscheid van hem genomen in de viering van donderdag 25 juni j.l.

Truus Elferink-Oosterbroek 1931 - 2020

Truus is geboren in Rossum. Ze groeide op in een gezin van negen kinderen. Op 21 mei 1951 trouwde zij met Herman Elferink. Vijf kinderen werden er geboren. Het motto was naar haar kinderen toe: goed je best doen. Samen met haar man runde zij de boerderij. Toen een van de zonen de boerderij langzaam overnam kreeg zij meer tijd voor andere dingen o.a. vakantie. Toen haar man kwam te overlijden was dat voor haar een heel groot gemis. Heel gelukkig was zij met haar 16 kleinkinderen. Afnemende gezondheid, het verlies van dierbaren het was moeilijk te aanvaarden, dat zij die graag zorgde, nu zelf zorg nodig had. Op 25 juni is ze overleden en op 1 juli is voor haar de afscheidsviering gehouden in de H. Maria Geboortekerk.

Piet Tijman * 25-11-1929 †01-07-2020

Joop Dunhoft 1934 - 2020

Joop is geboren in Lonneker, groeide op in Glanerbrug en verhuisde op jonge leeftijd naar Enschede. Hij leerde Gisela kennen en ze trouwden in 1958. Ze werden de trotse ouders van 3 kinderen. Het overlijden van hun zoontje René op bijna 5-jarige leeftijd was voor Joop een zware slag. Het huis en het dorp Glane was hem alles.

Zijn tuin, de schutters, de bouw van het dorpshuis, zijn inzet voor de gemeenschap, zijn vrijwilligerswerk destijds in de kerk in Glane, de Dinkel en de natuur om hem heen, Joop heeft hiervan genoten.

De laatste 2,5 jaar hebben we stapje voor stapje afscheid van Joop moeten nemen.

Op woensdag 1 juli is Joop rustig uit het leven weggeleden.

Nardie Benneker-Elferink 1929 - 2020

Nardie is geboren te Enschede als jongste in een gezin van vijf kinderen. Na de oorlog kreeg zij kennis aan Gerard Benneker met wie zij in 1947 trouwde. Er werden 10 kinderen geboren. Ondanks een groot gezin in een klein huisje wist zij dat huis tot een gezellig thuis te maken waarin het leven werd gedeeld. Zij wist ruimte te scheppen en gaf zo liefde aan de kinderen en hun partners, de klein- en achterkleinkinderen. In 2004 overleed Gerard met wie zij zoveel gedeeld had. Een optimistische, opgewekte, gastvrije moeder en oma die vooral veel liefde heeft gegeven tot het einde toe. Op 4 juli is zij overleden en op 7 juli was de viering ten afscheid voor haar.

Gerard Agten 1948 - 2020

Gerard Agten wordt geboren in Glanerbrug. Hij leert Ria Vollenbroek uit Oldenzaal kennen. Met zijn vrienden en familie bouwt hij een huis aan de Gronausestraat. Wat zijn ze gelukkig met de geboorte van hun drie kinderen. Gerard is een lieve, sociale en rustige man, die van heel veel dingen kan genieten.

Hij gaat graag op reis met Ria. Niet alleen met de camper maar ook verre oorden worden bezocht. In maart van dit jaar wordt Gerard plotseling ziek, alvleesklierkanker. In die periode wordt het achtste kleinkind geboren. Ze hopen nog op een zomer samen.

Helaas is hun dit niet meer gegeven.

We nemen afscheid van Gerard op de ijsbaan. Na de afscheidsviering wordt hij begraven op het kerkhof in Losser.



Rina Meijerink-Meijerink 1941 - 2020

Rina wordt geboren als oudste in een gezin met acht kinderen. Als je de levensloop van Rina kort zou moeten samenvatten, dan schieten je woorden te binnen als: een levenslustig, blijmoedig en prettig ondeugend kind, een tamelijk onbezorgde jeugd waarin voetbal en later vooral handbal en gezonde jongensachtige kattenkwaad de boventoon voerden, een langdurige liefdevolle relatie met haar grote liefde Benno waarin werk, sport, tuin, natuur en vakanties zomers en 's winters, genieten met elkaar heel belangrijk waren, een zorgvolle periode in de afgelopen 10 jaar in een leven vol fysiek ongemak maar met behoud van karakter, vechtlust en doorzettingsvermogen tot aan de laatste twee jaar, waarin ze uiteindelijk zoveel moet inleveren dat ze haar leven uit handen geeft op 7 juli j.l.

Riek Riesewijk-Herik 1932 - 2020

Riek is geboren in Losser in een tijd van armoede en oorlog. Op 5 juni 1957 trouwde ze met Max Riesewijk. Door een ongeval werd Max blijvend invalide. Jaren met ups en downs maar steeds met een positieve kijk op het leven volgden. Al de activiteiten in haar leven getuigen van een ondernemende geest. Engelse les: ze deed het. Een nieuw huis aan de Haydenstraat zou een laatste stap zijn, maar jammer genoeg overleed Max vrij snel en de tijd van alleen zijn was moeizaam. Haar kleinkinderen brachten vreugde en het overlijden van haar schoondochter Marja diep verdriet. De levenslust verdween langzaam en op 11 juli is ze overleden. Op vrijdag 17 juli was haar afscheidsviering in de kapel van Oldenhove.

Gerhard Oosterbroek 1929 – 2020

Gerhard werd geboren in Oldenzaal. Hij volgde de tuinbouwvakschool. Gerhard ontmoette Mariet Hulsebos waarmee hij in 1963 trouwde. Hun liefde werd bekroond met 2 dochters. Gerhard werkte in de kwekerij en ook bij de ABTB, vervolgens bij de Heidemij en woningbouwvereniging de Eendracht. Gerhard liet zijn leven leiden door zijn rotsvaste vertrouwen en geloof in God. Hij hield van eenvoud en was begaan met mensen die niets hadden. Vijf intensieve jaren zorgde hij voor zijn vrouw, die in 2008 overleed. Zijn dochters gingen met hem op "vakantie" naar Rome, naar Lourdes en naar Kevelaer. Geen vakantie, maar bedevaart, volgens Gerhard. Dat was toch echt iets anders. De laatste jaren moest Gerhard inleveren aan krachten en vitaliteit en op 16 juli is hij rustig uit het leven weggeleden.

Jo de Jong-Kroeze *24-11-1929 †22-07-2020

Lies Bruinink-Masselink 1929 - 2020

Lies werd geboren in Losser. In 1957 trouwde ze met Gerard Bruinink. Ze kregen samen drie kinderen. Helaas is de oudste zoon jong overleden. Dit heeft haar veel verdriet gedaan, evenals het overlijden van haar man in 1993.

Jarenlang heeft ze zich ingezet als vrijwilligster bij De Losserhof en later bij Zorggroep St. Maarten. Tot voor enkele maanden kende ze een goede gezondheid. Helaas kwam ze door een val in het ziekenhuis terecht. Na de operatie van haar heup leek het weer de goede kant op te gaan. Maar de revalidatie kostte haar te veel inspanning. Ze vond dat het goed was geweest met 91 jaar. Op 29 juli is ze in alle rust voorgoed ingeslapen. Na een intieme uitvaartviering in de kapel van Oldenhove hebben we haar begeleid naar het crematorium.

Herman Kempers 1934 - 2020

Herman werd geboren op 4 oktober 1934. Als echtgenoot deelde hij meer dan 60 jaar het leven met ups en downs met zijn grote liefde Mien. Een bijzondere vader voor zijn vier zonen om wie hij heel veel gaf. Voor zijn drie kleinkinderen een allerbeste opa. Hij had het leven lief al was dat leven voor hem soms ook angstig. Door de vroege overlijdens in zijn familie speelde bij hem de vraag: hoe oud mag ik worden? Het was voor hem, dankzij zijn sterke geloof, een vanzelfsprekendheid dat het leven niet eindigt in de dood maar een weerzien is met dierbaren.

In dat vertrouwen is hij op 4 augustus overleden en op 7 augustus was in familiekring de afscheidsviering en begrafenis.

Rectificatie:

Helaas is er in het vorige Klöpke bij de necrologie van Monique Nijenhuis de volgende regel weggevallen:

“Lieve Monique, bedankt voor alles!
We missen je en zullen je nooit vergeten!”



Dieny Veltmaat

Op maandag 13 juli 2020 is Dieny Veltmaat overleden.

Zij was 46 jaar de huisgenote van pastor Jacobs. Velen zullen zich haar herinneren uit hun periode in Losser, waar Dieny altijd klaar stond voor een praatje en een kopje koffie en ook veel belangstelling had voor het parochieblad 't Klöpke.

Vrijdag 17 juli jl. was de uitvaart in de Plechelmuskerk in De Lutte, waarna zij te rusten is gelegd op het kerkhof in Dedemsvaart.

Wij wensen pastor Jacobs veel sterkte met dit verlies.

Haar overlijdensadvertentie vindt u via google: [Dieny Veltmaat op Mensenling](#).



Dieny heeft pastor Jacobs overal gevolgd: van Utrecht, Duiven en Losser tot Keijenborg en De Lutte. In al deze plaatsen was zij meer dan veertig jaar zijn trouwe huisgenote en spil in de pastorie.

Begin 2012 hebben ze zelfs drie maanden in Benidorm in de parochie van de heilige Christoffel gewoond en gewerkt, maar ze waren blij sindsdien in De Lutte te kunnen blijven. Dat was hun mooiste plekje in Overijssel.

Rust zacht en bedankt voor alles, lieve Dieny!

Opgave Vormselvoorbereiding en Eerste Heilige Communie

U kunt tot 6 september uw zoon of dochter opgeven voor de voorbereiding op het Vormsel via de website van de Jacobusparochie te Enschede. Dit jaar zal het programma alleen in Enschede worden aangeboden, maar kinderen van groep 8 of hoger uit andere parochies zijn ook welkom om mee te doen. De Startavond voor vormelingen én hun ouders vindt plaats op maandag 21 september van 18.30 tot 20.00 uur in de kerkzaal van de Sint Jan aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede.

We vragen ouders, die hun kinderen mee willen laten doen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, hun kinderen liefst vóór 19 oktober op te geven via de website van hun eigen parochie. U vindt alle informatie inclusief de planning op de website van uw eigen parochie. De Startavonden voor ouders vinden plaats vanaf eind oktober. De eerste ouder-kind-bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddag 21 november.

Kerkdiensten in de H. Maria Geboortekerk vanaf 1 augustus

Met ingang van 1 augustus is het niet langer nodig zich aan te melden en/of te reserveren voor het bijwonen van de kerkdiensten in de H. Maria Geboortekerk, omdat blijkt dat het aantal bezoekers van de weekendviering niet boven het toegestane maximum komt. In het kader van de privacywet zullen namen niet meer worden geregistreerd.

Kerkbezoekers wordt blijvend aandacht gevraagd voor het volgende: Blijf thuis bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn). Ook bij hoesten, benauwdheid en koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

- U kunt uitsluitend via de hoofdingang van de kerk naar binnen, waarna de looproute is aangegeven.
- Bij binnenkomst in de kerk wordt gevraagd of men klachtenvrij is.
- Gevraagd wordt de handen met gel te desinfecteren, de flacons staan bij de ingang,
- De kerkgangers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
- De plekken in de kerk waar men plaats kan nemen zijn met gele stickers aangegeven.
- Het verlaten van de kerk na de viering vindt plaats per bank, waarbij wederom de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen.
- Voor **collectedoeleinden** is achter in de kerk een bus geplaatst waarin de bijdrage kan worden gedeponereerd, wat van harte wordt aanbevolen.
- De vieringen op zondagmorgen zijn om 9.00 uur en de doordeweekse vieringen op woensdagmorgen om 9.30 uur, eveneens in de kerk en **niet in de dagkapel**.
- Uit veiligheidsoverwegingen is er na de vieringen **geen gelegenheid tot koffiedrinken**.

Middels deze maatregelen hopen wij dat de parochianen de kerk "veilig" kunnen bezoeken.

E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het volgende nummer dat op 21 oktober verschijnt, uiterlijk 5 oktober inleveren/inzenden!!



Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoeegroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkellosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 21 oktober verschijnt,
uiterlijk 5 oktober inleveren/inzenden!!**



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van
10.00 -12.00 uur Tel. 053-5381224

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 053-5385332 vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: vacant
Begraafplaatsen: Henk Engbers

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser

Voorzitter: Jos Morsink
Secretaris: Karel de Wals
Penningmeester: Jan Bulter
Gebouwen: Frans Raanhuis

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels 053-5384396
Alphons Punte 06-30553140

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: Rudy ter Laak
Secretaris: Jos Morsink
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

Corona daagt ons uit even
anders te leven.
Het doet ons stilstaan bij wat
belangrijk is
in ons leven.

Hou het veilig.

