

Parochieblad 't Klöpke



juli/augustus 2020

29^e jaargang nummer 3

Colofon:



't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met Willy Tenfelde via klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2020:

Uiterlijk: 10 aug, 5 okt, 30 nov.

Bezorging van 't Klöpke in 2020:

26 aug, 21 okt, 16 dec.

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die om wat voor reden ook willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon. U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of candidate weet.

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbee	06-41252558	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Margot Dijkman	06-38903999	m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

advertentie

RK. Uitvaartvereniging Losser

**NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:
www.rkuvl.nl**

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane



juli/augustus 2020

29^e jaargang nummer 3

Inhoudsopgave:

Pag 2	Colofon	Pag 10	Ingezonden stuk, JP: Maskers
Pag 3	Inhoud + pastorale weekwacht	Pag 11	JP in coronatijd
Pag 4	Een nieuwe start Pastorpraat: Verrot	Pag 12	Liturgie
Pag 6	Kerkdiensten vanaf 1 juli	Pag 13	Kroniek
Pag 7	Livestream Contactgroep alleenstaanden	Pag 19	OASE, H. Christoffel
Pag 8	MOV: Vastenactie Kevelaar gaat niet door	Pag 20	Eerste Heilige Communie
Pag 9	Paaskaars 2019, bedankt	Pag 21	Vormsel
		Pag 22	Pastorale wenken/verhuizen
		Pag 23	Adressen

Pastorale weekwacht

27	29 juni - 5 juli	parochievicaris Rekveld	06-20874866
28	6 - 12 juli	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
29	13 - 19 juli	parochievicaris Rekveld	06-20874866
30	20 - 26 juli	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
31	27 juli - 2 aug.	parochievicaris Rekveld	06-20874866
32	3 - 9 aug.	Pastoor Daggenvoorde	06-39170407
33	10 - 16 aug.	parochievicaris Rekveld	06-20874866
34	17 - 23 aug.	pastoraal werkster Berbée	06-41252558
35	24 - 30 aug.	parochievicaris Rekveld	06-20874866

Van de redactie: Een nieuwe start?



Het Klöpke 2020/2021 start, zoals u hebt gezien, niet met nummer 1, maar in plaats daarvan met nummer 3. De nummers 1 en 2 zijn i.v.m. de coronacrisis niet uitgegeven. Voor de samenstelling van het Klöpke, vooral het vouwen en nieten, wordt nogal gebruikgemaakt van parochianen, die in de “risicogroep” zitten. De locatieraad en de redactie vonden het niet verantwoord deze mensen aan besmettingsgevaar bloot te stellen. Nu de maatregelen wat zijn versoepeld en door in kleinere groepjes te werken, waardoor voldoende afstand in acht kan worden genomen, wordt het verantwoord geacht weer te starten met het uitgeven van het Klöpke. Doordat bepaalde dingen in de afgelopen tijd gewoon zijn doorgegaan zal b.v. veel ruimte besteed worden aan necrologieën. We hopen dat vooral parochianen, die niet zo goed overweg kunnen met computer en internet, volop de gelegenheid hebben kennis te maken met het parochienieuws. Wij wensen u als lezers in deze wat moeilijke tijd een goede gezondheid.

Pastorpraat: Verrot

Afgelopen week las ik op de opiniepagina van de Tubantia: ‘Het was niet voor het eerst deze weken dat ik na een avondje tv-kijken acuut een tabletje prozac nodig had. Want als je alles gelooft wat je hoort en ziet, is er maar een conclusie mogelijk: Nederland is door en door verrot. Een bananenrepubliek – mag die term nog? – is er niks bij. Iedereen is zwaar ongelukkig. Racisme is hier een nog veel groter probleem dan in Amerika, vrouwen krijgen nooit een eerlijke kans, homo’s en transgenders zijn helemaal niet te benijden, de jongeren vinden dat het alleen

maar over ouderen gaat, ouderen dat er alleen maar aan jongeren wordt gedacht.’

Misschien zou ik zelf andere woorden kiezen, maar het gevoel dat een avondje tv in deze tijd brengt, maakt niet vrolijk. Ik realiseer mij eens te meer, hoe mijn zien en aanvoelen, mijn stemming zelfs, gestuurd kan worden door de media. Als ik tenminste niet oplet. De krant, de nieuwszender, de journalist, de opiniemaker kan mijn blik op de wereld zeer bepalen.



In die zin is deze tijd tegelijkertijd ook een verademing. Ik heb tijd om boeken te lezen, mensen op te zoeken, documentaires te bekijken, waar ik voorheen niet aan toekwam. Men zegt wel eens: 'Je bent wat je eet' of 'Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet'.

Dat laatste is in deze tijd een gewaagd gezegde. Maar het is wel zo. Oud-deken André Zegveld riep ons op om kinderen onder te dompelen in de christelijke traditie. Om ze als het ware te besmetten met het leven van Jezus, de sacramenten, het gebed. Het is een keuze die ieder van ons voor zich kan maken: 'jezelf onderdompelen in wat kerk en religieuze ervaring ons aanreikt'.

Dus wat lees je? Ga je naar de kerk of niet? Bid je of niet? Neem je de tijd om te genieten van Gods schepping? De natuur in te gaan?

Laat jij je in deze tijd dwingen je geluk niet in een ver buitenland te zoeken, maar dichtbij, in Nederland, in je eigen achtertuin, bij je naasten op de bank?

Kun je op je rug liggen en zie je de wolken, de helderblauwe lucht? Hoor je de vogels? Voel je de warmte van de zon? De koele luchtstroom bij een water? Zie je je medemens? Heb je het goed met je burens, je familie, je collega's? 'En God zag, dat het goed was.'

Bij het scheppen van de mens zelfs 'zeer goed'.

De wereld is niet verrot. Niet ten diepste. Ook niet in deze tijd. De wereld, de mens is prachtig. Dat leren zien. Dat tevoorschijn brengen. Daar tijd voor maken. Dat zoeken en vinden. Daar kun je een leven mee bezig zijn.

Misschien heb je er de komende vakantie wat meer tijd voor dan anders.

Ik wens het je van harte toe.

Vrede en alle goeds.

Pastoraal werker Frank de Heus

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 26 augustus verschijnt,
uiterlijk 10 augustus inleveren/inzenden!!**



Kerkdiensten in de H. Maria Geboortekerk vanaf 1 juli 2020



Het coronavirus heeft de samenleving in de afgelopen maanden grotendeels stilgelegd. Ook het bijwonen van kerkdiensten is hierbij tot stilstand gekomen, wat veel mensen erg heeft geraakt.

In aansluiting op het versoepelen van de coronamaatregelen zal vanaf 1 juli 2020 het kerkelijk leven in de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser weer op gang worden gebracht.

Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:

In de kerk worden maximaal 100 mensen toegelaten.

Zoals ook in andere sectoren van de samenleving geldt, moet u zich van tevoren aanmelden als u een kerkdienst wilt bijwonen.

Hiervoor kunt u een e-mail zenden aan de gastdames –

e-mail adres: Losser@mariavlucht.nl –

of telefonisch contact met hen opnemen op nummer: 053-5381224. op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

U kunt uitsluitend via de hoofdingang van de kerk naar binnen, waarna de looproute is aangegeven.

Bij de ingang van de kerk staat een bord waarop de van toepassing zijnde regels zijn vermeld.

Ook staan bij de ingang enkele flacons met handgel om de handen te kunnen desinfecteren.

De kerkgangers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, dit geldt ook voor personen die tot één huishouding behoren.

De plekken in de kerk waar men plaats kan nemen zijn met gele stickers aangegeven.

Het verlaten van de kerk na de viering vindt plaats per bank, waarbij wederom de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen.

Voor collectedoelinden is achter in de kerk een bus geplaatst waarin de bijdrage kan worden gedeponeerd, wat van harte wordt aanbevolen.

De vieringen op zondagmorgen zijn om 9.00 uur en de doordeweekse vieringen op woensdagmorgen om 9.30 uur, eveneens in de kerk en niet in de dagkapel.

Uit veiligheidsoverwegingen is er na de vieringen geen gelegenheid tot koffiedrinken.

Middels deze maatregelen hopen wij dat de parochianen de kerk “veilig” kunnen bezoeken.

Livestream verbindt

Heel Losser en nog veel meer mensen hebben de afgelopen maanden kunnen genieten van de livestreamverbinding met de kerk. Dat heeft het gevoel van verbondenheid versterkt. Want je kunt wel naar een mooie mis op tv kijken. Eigen mensen horen en met onze eigen priesters meebidden is nog fijner. Want thuis is het prima, maar de wereld is groter. Ook hebben parochianen, die daarom gevraagd hebben, een misboekje van te voren thuis bezorgd gekregen.



Allemaal met de bedoeling onze geloofsgemeenschap te ondersteunen en elkaar op andere manieren nabij te zijn. We krijgen nu weer de kans om elkaar te zien, al moet het koffiedrinken nog even wachten.

Het meest belangrijk van alles is dat we ons geloof blijven beleven, het verdiepen en in ons gewone leven handen en voeten weten te geven. En daar hebben we elkaar en de lieve God voor nodig (of misschien wel andersom...). Tot zegen voor elkaar en de wereld om ons heen.

Hartelijke groet

Pastoraal werkster Carla Berbée

Contactgroep Alleenstaanden Losser

Lieve mensen,

Vanwege het coronavirus en de 1,5 m maatregel kunnen we op dit moment helaas geen bijeenkomsten organiseren.

Zodra het weer mogelijk is, kunt u het lezen in het parochieblad en in de weekbladen.



We wensen u allen een goede zomer in goede gezondheid toe.

Truus Röring en Marietje Haarman

Vanuit de MOV:



Beste parochianen.

Na een voorjaar waar

alles anders liep dan verwacht, willen wij graag nog eens de Vastenactie 2020 onder uw aandacht brengen.

De MOV-groep was in volle voorbereiding. Het benaderen van de scholen, onze vrijwilligers vragen om hun wijk te lopen en de verkoop van derdewereldartikelen in de kerken te organiseren...

Daar was het coronavirus en alles werd per direct stopgezet. Geen actie, geen zakjes aan huis.

Nu willen wij vanuit de MOV alsnog een beroep op u doen om de Vastenactie te steunen. We leggen vastenzakjes in het portaal van de H. Maria Geboortekerk. Wij nodigen u uit om uw giften in het zakje te doen en deze te deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum. Als u dit al hebt gedaan, onze dank daarvoor.

Overmaken aan de Vastenactie direct kan altijd.

Het rekeningnummer is:

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850

Voor iedereen is het een moeilijke tijd. Laten we daarom ook de mensen, die ondersteund worden door de Vastenactie, niet vergeten. Hartelijk dank daarvoor, blijf goed op elkaar letten en hopelijk tot de volgende actie.

Namens de MOV-groep Losser/Overdinkel,
Xaveria Sanders, Annemiek Koel,
Anita o.g. Beverborg en Anja Heerink



Bericht van de broedermeesters van Kevelaer

Tot onze spijt hebben we als broedermeesters besloten om dit jaar NIET naar Kevelaer te gaan. Als de situatie omtrent het corona-virus verbetert, zijn we volgend jaar, waarschijnlijk zoals gewoonlijk in september, van plan om weer naar Kevelaer te gaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
kevelaerenschede@outlook.com

Blijf gezond en hopelijk zien we u volgend jaar bij de Troosteres der Bedroefden in Kevelaer.

Namens de broedermeesters, Benny Bevers, Marieke van Gerven,
Gerard Gervink en Louis Rolevink

Paaskaars 2019

In de Maria Geboortekerk is het gebruikelijk de paaskaars uit te reiken aan die parochiaan, die zich door zijn/haar werkzaamheden bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze geloofsgemeenschap.

Dit jaar is naar het oordeel van de locatieraad de heer Harry klein Rot degene, die daarvoor de aangewezen persoon is.

Harry heeft veel functies bekleed in de H. Maria Geboortekerk, zoals

- voorganger bij uitvaarten;
- bij de Lourdesgroep was hij zeer actief,
- hij is lid geweest van de locatieraad en van de pastoraatgroep;
- hij was jarenlang de koster bij heel veel diensten.

Volgens planning zou de uitreiking plaats hebben in de kerk op Eerste Paasdag na de viering, maar helaas door de coronacrisis kon dat dit jaar niet en is Harry thuis bezocht waar aan hem de kaars is uitgereikt. Op deze wijze wordt Harry en ook zijn vrouw bedankt voor het vele werk dat door hem is gedaan ten dienste van onze geloofsgemeenschap.

De Locatieraad

Lieve mensen.

Tot mijn grote verbazing werd ik verast met de mooie paaskaars van 2019. Ik voel mij heel vereerd dat deze paaskaars bij ons thuis mag branden.

Nu in deze roerige tijd, waarbij vele familieleden en bekenden ziek zijn wordt deze kaars dagelijks bij Maria aangestoken.

Ik bedank jullie allemaal voor dit mooie geschenk.

Paulien en Harry klein Rot



Ingezonden: Stilte, Heerlijk,

In de hectiek van alledag! Verkeersdrukke - vliegtuigen - al die harde gesprekken, die je niet wilt horen in je supermarkt of op de t.v.

Storm, ook in je hart. Waarom dit en waarom dat?

In de Bijbel staat: God komt niet in de storm, niet in een windvlaag, maar in de STILTE.

God ervaren in de stilte. HEERLIJK!



Van een parochiaan.

Maskers af!

Op zaterdagmiddag 29 februari kwamen we bij elkaar om maskers te maken.

Maskers spelen in vele culturen een belangrijke rol. Ze werden en worden gebruikt om vruchtbaarheidsrituelen te vieren, om kwade geesten te verjagen en de goede geest op te roepen (Afrikaanse maskers). Er worden ook maskers gedragen om te verbergen wie je bent. om toneel te spelen. Denk maar eens aan de Venetiaanse maskers op stokjes. Vergeet niet de schoonheidsmaskers. Het Abraham- en Saramasker ter gelegenheid van een 50 jarige verjaardag. En de carnavalsmaskers, dat zijn maskers om lekker even 'uit je bol te gaan.' Nu mogen onze (carnavals) maskers ook af.



De vasten is een periode van voorbereiding op Pasen. Het masker, onzichtbaar of zichtbaar, mag af. Je mag je afvragen wie je echt bent, wat je kunt betekenen voor anderen, waaruit je hoop haalt als je soms in de put zit. Een mooi gesprek met elkaar.

Toen was het tijd om naar je eigen masker te kijken. In creativiteit lieten de jongeren zien dat ze voor elkaar aan de slag konden gaan. Aan het eind van de middag was er voor iedereen een prachtig masker. Het was een gezellige middag.

Jongerenpastoraat Maria Vlucht

Ans te Lintelo

Jongerenpastoraat in coronatijd

Eind april 2020 werden jongeren via ons Jongerenpastoraat Maria Vlucht opgeroepen om een fotoserie in te sturen waarin ze laten zien hoe ze deze tijden van corona meemaken. We kregen zes inzendingen binnen: van Dani Roetgering en Jasmijn Welman uit Lonneker, Lucas Althof uit Glanerbrug, Hidde Gervink uit Overdinkel en Nathalie Heidkamp en Talita Heerink uit Losser. Op vrijdagmiddag 22 mei werd de uitslag bekend gemaakt door de journaliste van 'De week van Losser', en is Lucas Althof uitgeroepen tot winnaar! De foto's van Lucas werden geplaatst in De Week van Losser.

ONLINE BIJPRATEN MET THEATERGROEP 'STOF

Het was een leuke ervaring om elkaar even te zien. Al was het dan via het beeldscherm. Iedereen die kon had ingelogd om half zeven. Even uitwisselen hoe het met je gaat. Iedereen mist de regelmatige bijeenkomsten. Gelukkig is iedereen gezond. En de humor is ook nog aanwezig. School wordt ook gemist! Sommigen vervelen zich. Anderen zijn druk met hun bijbaantje in de supermarkt. Sommigen moeten hun schoolexamens nog afronden. We spreken af dat we weer bij elkaar komen (met anderhalve meter afstand) als de scholen voor voortgezet onderwijs weer van start mogen gaan. We bespreken dan ook de inhoud van een volgend nieuw te schrijven theaterstuk. Sinds 3 juni komen we buiten in de tuin van HM Geboortekerk met in achtneming van de coronavoorschriften weer wekelijks bij elkaar om een nieuw stuk te schrijven. Theateroefeningen zijn nog even niet aan de orde.

Toch nog een slotbijeenkomst van JP Maria Vlucht!

De planning is om op 3 juli in de tuin van de H. Maria Geboortekerk de Grote JP Tuin-Pub-Quiz te houden. JP jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen zich (in groepjes) aanmelden om mee te doen. Ondertussen maken de begeleiders een 70 tal vragen. Hessel stroomlijnt alles tot een leuke presentatie. En Tom zal als quizmaster op zijn eigen ludieke manier de avond in goede banen leiden. Uiteraard is er voor de winnende groep een leuke prijs.

We zijn te vinden op:

<https://www.mariavlucht.nl/activiteiten-ijp-mariavlucht>



Alle vieringen Maria Vlucht van 1 juli t/m 30 augustus

Verklaring afkortingen: CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

Mededeling:

De doordeweekse vieringen op woensdagochtend zijn voorlopig in de kerk, dus niet in de dagkapel. De voorgangers en de soort van de viering zijn nog niet bekend bij het ter perse gaan van het Klöpke..

Maria Geboortekerk Losser

Wo 1 juli	09.30	EV	pastoor Daggenvoorde	
Zo 5 juli	09.00	EV	pastor Visschedijk (Mis Gounod Greg.)	Caeciliaکور
Wo 8 juli	09.30			
Zo 12 juli	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Herenکور
Wo 15 juli	09.30			
Zo 19 juli	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Damesکور
Wo 22 juli	09.30			
Zo 26 juli	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Herenکور
Wo 29 juli	09.30	CV		
Zo 2 aug	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Caeciliaکور
Wo 5 aug				
Zo 9 aug	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Herenکور
Wo 12 aug	09.30			
Zo 16 aug	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Damesکور
Wo 19 aug	09.30			
Zo 23 aug	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Herenکور
Wo 26 aug	09.30			
Zo 30 aug	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	

Gerardus Majella Overdinkel

Do 2 juli	09.30	GV	wergroep	
Zo 5 juli	09.30	GV	past. werkster Berbée	Dames-en Herenکور
Za 18 juli	19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Dames-en Herenکور
Do 30 juli	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 2 aug	09.30	GV	wergroep	Dames-en Herenکور
Za 15 aug	19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Dames-en Herenکور
Za 29 aug	19.00	GV	wergroep	Dynamique

O L. Vrouw Glanerbrug

Zo 12 juli	10.30	EV	pastor Visschedijk	Herenkoor
Zo 9 aug	10.30	EV	pastoor Daggenvoorde	Herenkoor

Jacobus Lonneker

Za 4 juli	19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Za 18 juli	19.00	GV	past. werkster Berbéé	
Za 1 aug	19.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Za 15 aug	19.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Gemengd koor

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

Op zaterdag 29 februari zijn Elze Geisink en Teun Olde Daalhuis gedoopt.

De hartelijke gelukwensen voor de dopelingen en de ouders.



Overleden

Riek Bouwhuis-Heidemann 1933—2020

Riek wordt geboren op 26 december 1933 in Overdinkel als derde van uiteindelijk zeven kinderen. Na de lagere school gaat ze al snel aan het werk. Ze leert op een dansavond bij De Vereniging in Losser Antoon Bouwhuis kennen en al spoedig zijn ze onafscheidelijk.

Op 16 september 1959 trouwen ze en dat zal het begin zijn van een liefdevol samenzijn van bijna 55 jaar.

Begin jaren '90 gaat ze met zussen en schoonzussen op bedevaart naar Lourdes. Van die reis heeft ze erg genoten.

Na de dood van Antoon gaat ze verder alleen door het leven, maar ze begroet elke dag nog met een glimlach.

We herinneren haar als een goedmoedige en vriendelijke vrouw die gastvrijheid hoog in het vaandel had staan.

Sannie Olde Heuvel-Benneker 1943—2020

“Ze is plots oet de tied komm’n”

Sannie werd op 17 juli 1943 geboren aan de Broekhoekweg in Losser. Ze leerde Herman Olde Heuvel kennen.

Ze trouwden op 13 oktober 1966 en hun liefde werd bekroond met twee zonen. Het huishouden was haar op het lijf geschreven en ze maakte vrijwel alle kleding van haar en haar kinderen zelf. Sannie werd oma van vier kleinkinderen.

Wat genoot Sannie van de reizen die ze samen met Herman heeft gemaakt. Ze hield van schilderen, bloemschikken en ze was met enige regelmaat bij de vrouwenvereniging te vinden. Op 10 februari moest Sannie het leven loslaten, met pijn in ons hart, maar we zijn heel erg dankbaar voor alle aandacht en goede zorgen die ze ons heeft gegeven.

Gerrit Rödel 1933—2020

Gerrit is geboren in Oldenzaal. Hij leerde Truus Hanterink kennen, ook wel bekend als “Truus van de Boan”. In 1965 trouwden ze en kregen twee kinderen. Gerrit werd trotse opa van 2 kleinkinderen. Hij werkte in de textiel om vervolgens aan de slag te gaan bij de NS. Na zijn werkzame leven deed hij veel vrijwilligerswerk o.a. bij de Hoalthakkers, de KBO, en de kapel in Losser. Ook in de winkel van Truus hielp hij achter de schermen mee.

Het plotselinge overlijden van Truus in maart 2004 heeft hem veel verdriet gedaan, elke avond stak hij een kaarsje aan bij de foto van Truus.

De laatste maanden waren er zorgen om zijn gezondheid en op 15 februari moest hij het leven los laten. “Het is goed zo!” waren zijn woorden.

Henk Volmer 1933—2020

Henk Volmer werd in 1933 in Oldenzaal geboren. Na de lagere school ging Henk naar de MTS. In 1964 trouwde hij met Lieny Lutikhuis.

Henk kwam in dienst van het waterschap en ze gingen wonen in de dienstwoning aan de Ravenhorsterweg. Ze kregen 2 kinderen.

Hij was een man van weinig woorden. Oprecht en zorgzaam.

Met respect voor de natuur, de liefde voor zijn gezin en de Twentse gebruiken leefde hij zijn leven. Zijn vrouw, de kinderen en

kleinkinderen waren belangrijk voor hem. Een lieve opa voor Nicole en Michelle. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit.

“Het is mien tied nog niet” zei hij vaak.

Zijn geest bleef helder terwijl de kracht afnam. Op 21 februari hebben we afscheid van hem genomen.

Edgar Schulte * 2-9-1968 † 21-2-2020

Frits Sickman 1940—2020

Frits wordt geboren op 7 november 1940 in het Hazenhoes aan de Hannekerveldweg.

Al op jonge leeftijd gaat hij met zijn vader mee vissen. Ook gaat hij met zijn vader op die leeftijd mee naar het Caeciliakoor. Zingen staat met hoofdletters geschreven en hij wordt 16 jaar lang zanger in het koor van Opera Forum.

Het zijn gelukkige tijden, zeker wanneer hij trouwt met Adelheid Herik en hun liefde wordt bekroond met twee zoons: Patrick en Jeroen.

Helaas kent het leven vanaf 1987 ook zijn verdrietige kant wanneer Frits niet meer dat kan wat hij eens zo goed kon en uiteindelijk haalt het leven hem in op 23 februari j.l.

*'In het koor van de Hemel, kwam een plaatsje vrij.
God zocht naar iemand en dacht: 'Frits, dat word jij'.*



Marietje Rolink-Hassing 1919—2020

Marietje was een graag geziene vrolijke vrouw. Ze was er trots op dat ze 100 (!) jaar geworden was.

Ze was vaste bezoeker van de woensdagmorgenviering in de Maria Geboortekerk. Het leven heeft haar niet gespaard maar ze was tevreden en opgewekt als moeder en oma. In haar uitvaart heeft oudste kleinzoon Emiel daar uitgebreid over verteld.

Marietje was een voorbeeld als het aankomt op regelmatig bewegen de moed erin houden en onder de mensen blijven komen. Met zwemmen, dansen, bardienst bij de Fakkels, eropuit trekken. We zongen bij haar uitvaart: "Handen heb je om te geven, van je eigen overvloed..." Dat heeft Marietje gedaan, uit volle overtuiging. En zo is het goed, voor haar en voor ons.

Monique Nijenhuis 1968—2020

Monique is op 20 mei geboren in Losser en daar opgegroeid met haar broer. Haar vader en moeder zijn helaas op jonge leeftijd overleden. In 1990 kreeg ze een relatie met Ronald Rosens. Samen hebben ze mooie tijden beleefd, zoals hun vakantie in New York en de vele leuke uitstapjes. In 1998 is ze gaan samenwonen met Ronald. Ze was een harde werkster. Jarenlang was ze de trotse eigenaresse van snoep- en cadeauwinkeltje De Toverbal in Losser.

Monique was een lieve, gezellige, krachtige en positieve vrouw met een hart van goud en een schitterende, aanstekelijke lach. Ze genoot van de kleine dingen in het leven, zoals muziek luisteren, zingen, een dagje weg, lekker uit eten, dansen en haar hondje Maus. Monique had ook haar verdrietige momenten en piekerde over sommige van die momenten. In januari 2019 bleek ze ernstig ziek te zijn. Ze is geheel onverwachts op 27 februari thuis overleden.

Peter Weda 1955—2020

Peter is geboren in de Beekhoek en groeit op aan de Scholtinkstraat met 2 broers en 1 zus.

Als kleine jongen blijkt al dat hij liever in het bos is dan op school.

In de natuur vindt hij de rust waar hij zo van houdt. Dit blijkt vooral in de laatste jaren als hij geplaagd wordt door tinnitus.

Als enthousiaste tuinman vertelt hij graag en uitvoerig over zijn grote liefde voor alles wat er groeit en bloeit.

Het laatste half jaar krijgt hij te maken met een ernstige ziekte waaraan hij op 28 februari is overleden.

Op 4 maart hebben we Peter na de uitvaartdienst, in kleine kring van familie, vrouw, kinderen en kleinkinderen op het kerkhof te rusten gelegd.

Gerrie Benneker-de Vries * 23-5-1936 † 20-2-2020

Herman Worsseling 1938—2020

Herman werd geboren aan de Gildehauserweg. 81 jaar deelde hij daar zijn leven, eerst in het gezin en later, toen hij trouwde, met Anna Maria Spekhorst en hun drie kinderen. Herman was leraar elektro-techniek, zijn echtgenote lerares basisschool. Herman mocht graag met zijn vrienden op pad gaan en ook tennissen en golf waren voor hem de sporten om in beweging te blijven. Het kaartspel bridge mocht hij graag spelen. Hij genoot zo van het leven en het huis waar hij geboren is en ook gestorven. Door het caronavirus werd in de besloten kring van familie afscheid van hem genomen in een uitvaartviering in de aula Vredenhof. Hierna werd hij toevertrouwd aan de aarde op het RK Kerkhof in Losser op 19 maart.

Annie Schepers-Monnikhof 1939—2020

Annie was de oudste van zes kinderen. Na de lagere school en huishoudschool ging ze werken in een confectieatelier.

Later kwam zij in dienst bij de familie Ledeboer. Haar naai- en kookkunst kwamen daar goed van pas. Veel jurkjes en bloezen werden voor de 3 meisjes genaaid.

In 1984 verhuisde ze met het gezin naar de boerderij aan de Ruhenbergerweg, het ouderlijk huis van Bennie. Hier begonnen zij met de teelt van asperges. Vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd zijn Annie en Bennie op 'het Welpelo' gaan wonen.

Na verloop van tijd ging het met de gezondheid niet meer zo goed en hoewel zij vol goede moed een operatie en vele behandelingen onderging, heeft zij de strijd verloren en is thuis overleden.

Jan Damhuis 1933—2020

Jan wordt geboren aan de Scholtinkstraat. Alles deelde hij met zijn vrouw Truus en de beide dochters. Een hecht gezin dat zich uitbreidde met twee schoonzons en vijf kleinkinderen. Meer dan 60 jaar was hij samen met zijn vrouw Truus. Hij was een rustige man van weinig woorden. Het hoefde niet groot te zijn om van waarde te kunnen zijn.

Na zijn werkzame leven bij de Johma kreeg hij nog meer tijd om te genieten tot hij ziek werd. Hij was dankbaar voor de goede zorgen. De laatste weken en dagen waren zwaar. Het afscheid bijzonder, in zijn vertrouwde huis, voor iedereen nog een woord of een warme knuffel. "Het is goed zo", zijn z',n eigen woorden.

Deze lieve man, zorgzame vader en trotse opa blijft voor altijd voortleven in de verhalen en herinneringen.

Johan Werger 1937—2020

Johan ziet het levenslicht op Dolphia. De jonge Johan groeit op en zoekt dan al het avontuur in zijn leven.

Hij gaat op 14-jarige leeftijd aan het werk bij Stork. Vanaf dat moment leert hij steeds bij en vanuit de avondschool verdiept hij zich in techniek en wiskunde. In die tijd leert hij Marietje Heurman kennen.

In 1964 trouwt Johan met zijn Marietje. Ze krijgen 4 kinderen en later 6 kleinkinderen. Na enkele verhuizingen gaan ze in 1977 wonen in een fijne buurt aan de Pallick van Hoevellaan, waar noaberschap hoog in het vaandel staat en hij zich thuis voelt.

Na 49 jaar lief en leed te hebben gedeeld, overlijdt zijn Marietje helaas in 2013. Vanaf die tijd laat zijn gezondheid hem ook dikwijls in de steek en uiteindelijk glijdt het leven uit hem weg op zaterdag 9 juni j.l.

Nol Fiselier 1927—2020

Nol werd geboren in Losser. Hij heeft zijn leven gedeeld met zijn gezin en mensen die hij mocht ontmoeten op zijn levensweg. Door een handicap aan zijn voeten kon hij moeilijk staande zijn werk verrichten, maar zijn handen konden des te meer. Voor hem was het spreekwoord zeker van toepassing: Wat zijn ogen zagen dat maakten zijn handen. Vele uurwerken maakte hij en ook zelf een klok maken, hij kon het. Ook mocht hij graag piano spelen en tijdens zijn uitvaart klonk dan ook pianomuziek. Nol mocht graag landschappen schilderen. Veel doeken heeft hij vervaardigd.

Op 16 mei is hij overleden. Door het coronavirus werd in een kleine kring van familie op vrijdag 22 mei afscheid genomen in het crematorium Usselo.

Ton Elfrink * 16-4-1948 † 22-5-2020**Herman Boek 1961—2020**

Herman werd geboren in Glane. Hij was een zeer betrokken persoon en ging na de middelbare school dan ook een opleiding volgen voor sociaal werk.

In 2002 trouwde hij met Han Smulders. Samen zetten ze zich op diverse manieren in voor de St. Martinuskerk. In die geloofsgemeenschap heeft Herman zijn sporen op vele manieren verdiend. Toen de sluiting van de Martinuskerk op handen was werd hij lid van de commissie "Samengaan". Dit ging met vallen en opstaan en "praten als Brugman", zoals hij zelf zei. Eind 2018 hoorde Herman dat hij een ongeneeslijke vorm van kanker had. Toch bleef hij optimistisch en hij bleef zich inzetten voor de cliënten van het Leger des Heils

Herman stierf op 22 mei. Zijn kerkelijke uitvaartviering kon helaas niet plaatsvinden.

Op 29 mei hebben we in het crematorium afscheid genomen van deze gelovige, sociaal bewogen en humoristische man die in gedachten bij velen zal blijven voortleven.

Betsie Luttkhuis-Eppink * 13-7-1940 † 1-6-2020**Anton Evering * 16-10-1968 † 2-6-2020****Henk olde Heuvel * 30-6-1933 † 4-6-2020**

OASE gaat weer open

Eindelijk is het zover: de OASE mag weer open.



Op zondag 28 juni staat het welkomsteam van 13.00 uur tot 16.00 uur voor u klaar.

Dan kunt u elkaar ontmoeten en genieten van de natuur en van elkaar.

U kunt met elkaar aan de praat raken bij een kopje koffie en wat lekkers.

De kinderen kunnen de speeltuin veroveren. Men moet zich echter wel houden aan de afstandsregels en aandacht besteden aan de hygiëne.

Het OASE-team kijkt met belangstelling uit naar de eerste bezoekers.

Weet dat je welkom bent na een lange periode van onderbreking.

H. CHRISTOFFEL trouwe reisgezel

Christusdrager betekent zijn naam. Over Christoffel gaan verschillende legenden de ronde maar de bekendste is toch die van de man die mensen over de rivier draagt en op een dag een kind moest overzetten.

Gaandeweg de overtocht werd het kind steeds zwaarder en was het bijna niet meer te tillen. Het kind bleek Christus zelf te zijn en Christoffel kon zo aan den lijve ondervinden wat het is om de zonden van de wereld te dragen.



Christoffel is daarmee de beschermheilige van alle reizigers geworden en menig medaillon van hem siert het autodashboard.

Nieuwe opzet Eerste heilige Communie 2020-2021 in Maria Vlucht



De afgelopen jaren hebben we de voorbereiding van kinderen van groep vier en hoger in steeds meer parochies zien verschuiven van school naar parochie. In Glanerburg vond die verandering op aangeven van de scholen afgelopen jaar al plaats. Komend schooljaar zal die verandering na overleg met SKOLO, in Losser en Overdinkel, en ook in Lonneker worden doorgevoerd. Dat past bij deze tijd, waarin steeds vaker slechts een minderheid van groep 4 meedoet. In wezen is het een taak van parochies en ouders zelf om hun kinderen bekend te maken met de katholieke traditie en hen daarin binnen te leiden. Ervaring elders leert, dat de groep die meedoet weliswaar kleiner wordt, maar dat de betrokkenheid van ouders en kinderen en de intensiteit van het gebeuren groter wordt, als de voorbereiding binnen de parochie plaatsvindt. Scholen kunnen in de nieuwe situatie kiezen voor een parallelprogramma voor de hele groep 4, dat ook aansprekend is voor kinderen die niet met kerk en geloof opgroeien. Ook de maaltijd en de bezichtiging van de kerk kan door scholen aan de hele groep 4 worden aangeboden. Het leeuwendeel van de voorbereiding van de communicanten vindt echter plaats binnen de parochie en buiten school om.

We gaan komend seizoen werken met het project: 'Over de drempel'. Vanwege de corona-crisis zullen we met kleinere groepen werken, in grotere ruimten samenkomen en met meer thuiswerkopdrachten gaan werken. Zo denken we veilig en toch aansprekend een goede voorbereiding te kunnen bieden. De voorbereiding voor Maria Vlucht vindt grotendeels plaats in de pastorie en kerk te Losser. Pastoraal werker Frank de Heus zal het project samen met de werkgroep Eerste heilige Communie begeleiden.

De **startavond** voor de ouders zal zijn op maandag 26 oktober van 20.00 tot 21.00 uur in de H. Maria Geboortekerk te Losser.

Tot 26 oktober kunnen kinderen via <https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie> worden aangemeld. De vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn onder voorbehoud als volgt ingeroosterd.

zondag 16 mei: 9.30 en 11.30 uur (gezinsviering), H. Maria Geboortekerk te Losser voor communicanten uit Glanerbrug, Losser en Overdinkel

zaterdag 5 juni: 19.00 uur, Jacobuskerk te Lonneker (weekendviering) voor communicanten uit Lonneker

Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2021



Kort na de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de brugklas en hoger op het sacrament van het Vormsel. Dat zal 13 of 14 maart 2021 in de Jozefkerk te Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen, vragen we zich nu al op te geven. Dat kan via: <https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform> .

Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2020-2021 aangeboden in de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies Maria Vlucht en Franciscus, die liever niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen. In het schooljaar 2021-2022 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en Franciscus plaatsvinden.

De voorbereiding vindt grotendeels plaats in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan, aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede.

De **deadline** voor de opgave ligt op zondag 6 september. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet.

Werkgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkellosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 26 augustus verschijnt,
uiterlijk 10 augustus inleveren/inzenden!!**



Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het locatiesecretariaat of rechtstreeks bij de coördinatoren: Mw. A. Damer 5382997; Mw. S. Brand 5381200

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopelosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 26 augustus verschijnt,
uiterlijk 10 augustus inleveren/inzenden!!**



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van
10.00 -12.00 uur Tel. 053-5381224

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 053-5385332 vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: vacant
Begraafplaatsen: Henk Engbers

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser

Voorzitter: Jos Morsink
Secretaris: Karel de Wals
Penningmeester: Jan Bulter
Gebouwen: Frans Raanhuis

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels
Alphons Punte

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: Rudy ter Laak
Secretaris: Jos Morsink
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl
Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

Zomeravond

Zwaluwen zwieren door de lucht
Hoog daarboven; witte wolken
aan een blauwe hemel
Zij zijn het die vertolken,
de macht en majesteit van de Schepper.

Late zonnestralen
Spreiden nu hun gouden gloed
Verkondigen in alle talen,
Uw Schepper leeft!
Houd goede moed.

Vossebelt, Rozemarijn

