

Parochieblad 't Klöpke



okt-nov-dec 2022

31^e jaargang nummer 5

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 06-83334566 vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: vacant
Begraafplaatsen: Henk Engbers 06-55156794 henk.engbers@home.nl

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels 053-5384396
Alphons Punte 06-30553140

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: vacant
Secretaris: vacant
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

**I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.**

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane

okt-nov-dec 2022

31^e jaargang nummer 5



Inhoudsopgave:

Pag 2	Adressen	Pag 13	Eucharistieviering met uitleg
Pag 3	Inhoud + pastorale weekwacht	Pag 14	Kroniek
Pag 4	Pastorpraat: Erbij	Pag 15	De koffie staat klaar
Pag 5	Allerzielen	Pag 16	OASE
Pag 6	Vorbereiding EHC MOV Adventsactie	Pag 17	Taizéviering Rectificatie
Pag 7	Vrijwilligersavond/Vrijwilligerspool	Pag 18	Vrijwilligers Nederlandse les Contactgroep alleenstaanden
Pag 8	St. Maarten	Pag 19	Uitkomsten gesprek
Pag 9	Schriftinstuif Verslag diaconale werkgroepen	Pag 20	Willibrordzondag Ariënsherdenking
Pag 11	Energiekosten	Pag 21	Laudato Si-boom
Pag 12	Liturgie	Pag 22	Pastorale wenken
		Pag 23	Colofon

Pastorale weekwacht

43	24-30 okt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
44	31 okt-6 nov	past. werkster Berbée	06-41252558
45	7-13 nov	parochievicaris Rekveld	06-20874866
46	14-20 nov	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
47	21-27 nov	parochievicaris Rekveld	06-20874866
48	28 nov-4 dec	past. werkster Berbée	06-41252558
49	5-11 dec	parochievicaris Rekveld	06-20874866
50	12-18 dec	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
51	19-24 dec	parochievicaris Rekveld	06-20874866
52	25 dec-1 jan	past. werkster Berbée	06-41252558

Erbij

Onlangs was er bij een uitvaart een onbekende. Niemand wist wie het was. Of wat de band met de overledene en de nabestaanden kon zijn. Dat komt voor. Dat vreemden aansluiten bij een uitvaart.

Niet uit nieuwsgierigheid, maar om eigen verlies opnieuw te kunnen beleven.

De uitvaart van je partner of kind gaat door alle organisatie vaak wat aan je voorbij. Dat je achteraf helemaal niet meer weet wie er waren, en wat er werd gezegd. De uitvaart van een ander biedt dan gelegenheid om weer bij je eigen verlies en verdriet te komen.

Was er misschien ook daarom zo massaal en wereldwijde belangstelling voor het afscheid van koningin Elizabeth?
Wat beweegt immers al die mensen om uren in de rij te staan.

Vanwaar al die emotie? De Britse Koningin was bij iedereen bekend. Een icoon. Maar wie kende haar? Je mocht haar niet eens aanraken. Wie ze was en wat ze zelf vond, bleef achter rol en protocol. Iemand vergeleek haar met behang. Zij was de stijlvolle achtergrond bij alles in ons bestaan.

Maar niet degene die jouw leven met je deelt. Waren wij misschien als vreemdeling bij haar uitvaart?

De parochie is weer van start. Gemeenschap zijn we. Bekenden die als zusters en broeders idealiter wekelijks delen in elkaars lief en leed. En die de vreemdeling, de weduwe en wees insluiten.

Dit najaar zullen de natuur en Allerzielen verlies oproepen. Kom er dan bij. Om bij ons je verdriet te herbeleven en heilzaam op verhaal te komen.



Paul Daggenvoorde, pastoor

Allerzielen 2022: Heilige Maria Geboortekerk Losser

De vrijwilligers die zich met de voorbereiding van Allerzielenavond bezighouden hebben een afweging gemaakt op welke wijze een invulling te geven aan de herdenking van de overledenen.

Enerzijds vanwege de positieve ervaringen van de afgelopen twee jaren en anderzijds het feit, dat het coronavirus nog steeds op de loer ligt wordt gekozen voor de opzet van de voorbije twee jaren.

Iedereen is op woensdag 2 november tussen 18.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in de Heilige Maria Geboortekerk.

Reserveren is niet nodig.

Bij het volgen van de aangegeven looproute kan men een kaarsje ontsteken, een herinneringskaartje en witte steentjes in ontvangst nemen.

In de kerk klinkt muziek, terwijl met regelmaat de namen van de overledenen -van de laatste 12 maanden- genoemd worden.

Wanneer gewenst kan men even in een kerkbank plaatsnemen voor een moment stilte, voor een persoonlijk gebed.

Stilte is gewenst wanneer om 18.15 uur, 19.00 uur en 19.45 uur een kort woord van 'troost en bezinning' met als thema 'Ik vergeet jou nooit' wordt uitgesproken.

Na het bezoek aan de kerk kan de begraafplaats bezocht worden. Net als voorgaande jaren is de begraafplaats met fakkels sfeervol verlicht.

Tegen 20.00 uur worden -op symbolische wijze- de graven gezegend en zal er "The Last Post" klinken.

De leden van de Uitvaartgroep en de Begraafplaatscommissie hopen dat troost en steun geput kan worden uit dit moment van herdenken en van samenzijn, een moment waarbij u van harte welkom bent.

De misintenties voor Allerzielen worden in de eucharistieviering van zondag 30 oktober voorgelezen.



Vorbereiding Eerste Heilige Communie en vieringen 2022-2023 Maria Vlucht

We gaan weer beginnen!

De voorbereiding van kinderen uit groep 4 en hoger voor het komend seizoen 2022-2023 zal worden begeleid door pastoraal werker Frank de Heus. Pastoraal werker Carla Berbée is betrokken bij de vieringen in Maria Vlucht.



Van wie meedoet zal inzet en goede zin worden gevraagd.

We werken met het project 'Over de drempel'. We dragen kennis over, maar willen kinderen en ouders vooral over de drempel van de kerk laten stappen om samen het geheim van het land van God te beleven.

Aan de hand van het liturgisch jaar ontdekken kinderen en wellicht ook ouders wie Jezus is en wat Hij voor ons vandaag kan betekenen.

We beginnen bij de Advent en eindigen met Pinksteren.

Aanmelden kan tot de startavond, liefst vóór 17 oktober 2022.

De komende tijd zullen via onder meer katholieke basisscholen brieven voor de aanmelding worden verspreid. Opgave kan via de website van de parochie: <https://www.mariavlucht.nl/aanmelden-communie>. De data van de startavond en vieringen van de Eerste Heilige Communie zijn de volgende.

Startavond voor de ouders:

maandag 24 oktober, 20.00-21.30 uur, KBS De Wegwijzer Losser

Vieringen Eerste Heilige Communie:

zondag 11 juni, 9.30 en 11.30 uur Maria Geboortekerk Losser:
communicanten Glanerbrug, Lonneker, Losser en Overdinkel.

Voor informatie: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 988 33.

MOV: Adventsactie 2022: Ieder kind een goede start

In het weekend van 3 en 4 december wordt in alle kerken van zuidoost Twente aandacht besteed aan het project van de Adventsactie. De MOV-groepen ondersteunen samen met u een project in El Salvador. Dit project biedt medewerkers van de lokale gezondheidskliniek een training op het gebied van vroege ontwikkeling bij jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Ook de ouders leren hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren.



***U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.***

Hartelijk dank voor uw gift.

Namens de MOV-groep Anja Heerink

Vrijwilligersavond en vrijwilligerspool

Op donderdagavond 8 september jl. vond in café Heijdemann een geslaagde vrijwilligersavond plaats. De circa 150 aanwezigen werden door Ben Mulder en ondergetekende welkom geheten.

Aan de reacties te horen was het een heel gezellige avond, waar het koor Vivace met het zingen van een aantal 'meezingers' een leuke inbreng had.

Aan het begin van deze avond meldde ik dat onze geloofsgemeenschap ruim 300 vrijwilligers telt. Een mooi aantal. Echter het vrijwilligersgebeuren is niet geheel zonder zorgen: de gemiddelde leeftijd ligt immers ruim boven de 70 jaar.

Er zijn enkele (werk)groepen die hulp en/of versterking nodig hebben. Ik noemde het idee een pool (een groep) vrijwilligers op te zetten, met personen die bereid zijn (af en toe) te helpen.

Vrijwilligers die aangeven "als je hulp nodig hebt, bel me maar".

Dat kan gaan bijv. om op de laatste zondagmiddag van de maand te helpen bij de organisatie van de activiteit voor alleenstaanden, of om een aantal uren in de kerk present te zijn t.g.v. Monumentendag.

Even terzijde: ook de koren kunnen versterking gebruiken!

Het zou mooi zijn wanneer zich onder de lezers van dit blad, een aantal nieuwe kandidaten (en bij voorkeur jonger dan 70 jaar...) aanmelden. Evenzeer zijn de vrijwilligers die nu al actief zijn en nog wat extra's willen doen meer dan welkom!

Iedereen kan zich voor deze pool bij mij aanmelden, bij voorkeur per e-mail ad.willems@home.nl en anders telefonisch 06 12186304.

Wanneer ik op deze wijze een aantal namen heb weten te verzamelen, kan ik -wanneer er een hulpvraag vanuit een (werk)groep mij bereikt- een beroep doen op een of meer vrijwilligers die zich eerder gemeld hebben.

Het zou mooi zijn wanneer ik -n.a.v. deze oproep- u in het volgende parochieblad een positief bericht kan laten weten.

Ad Willems



St. Maarten: “GEEF om elkaar en DOE iets....”

11 november is de dag dat Losser St. Maarten herdenkt. Want er is veel wat aan St. Maarten doet denken. De Martinusschool heeft haar schoolnaamdag. We hebben een St. Maartenstraat. We vieren carnaval met de Martinikerlkes en wichter. Er staat een Martinustoren in het dorp.



De schuttersvereniging heet Sinte Märten. In de katholieke kerk zijn twee glas-in-lood ramen met een afbeelding uit het leven van St. Maarten. En iedereen die Martin, Martijn, Martine, Mart, Maarten, Tine, Tineke, Tijn, Tinus, of Maartje heet, heeft ook een naamfeest. St. Maarten moet dus wel heel bijzonder zijn geweest.

Nu is 11 november nog steeds een bijzondere dag. Vroeger vierden ze op deze dag het begin van de winterfeesten. Men kon nog even goed eten en drinken, daarna begon de vaak strenge winter en moesten ze zuinig zijn met brandstof en voedsel. (Hey, waar hebben we dat eerder gehoord??) Om het voor deze mensen wat gemakkelijker te maken, mochten de arme mensen vroeger op 11 november, (maar ook met Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen) langs de deuren gaan. Ze zongen dan een liedje waarvoor ze geld, voedsel of brandstof kregen. Zo zorgden de mensen voor elkaar.

Dat we goed moeten zorgen voor elkaar is ook nu nog heel belangrijk. Het thema van 2022 is daarom: GEEF om elkaar en DOE iets..! St. Maarten gaf om de bedelaar en deelde met hem de mantel. Om wie geef jij en wat doe je er aan...?

Met de directie van alle scholen in Losser is wederom overeengekomen dat Sint Maarten een bezoek brengt aan groep vier. Het verhaal wordt verteld en natuurlijk geeft St. Maarten snoep aan elk kind op school. Voor de andere groepen wordt een lesbrief aangeboden met een filmpje en verwerkingsopdrachten. Via de scholen is een kleurplaat beschikbaar, getekend door Annette Theussing.

St. Maarten neemt de resultaten in ontvangst op school en later volgt de prijsuitreiking. Inleveren in de brievenbus bij de H. Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4, in Losser, mag ook. Er is een leuke prijs te winnen.

Een en ander is mogelijk gemaakt door giften, kortingen en inzet van velen: De Martinikerlkes, Het Oranje Comité, Ondernemers Losser, Jumbo Andre de Jong, Basisscholen in Losser, PKN Losser, Katholiek Losser.

Ans te Lintelo

Schriftinstuif 2021-2022

Binnen het Parochieverband van Maria Vlucht wordt al vele jaren een Schriftinstuif gehouden. Sinds een aantal jaren gebeurt dat in oecumenisch verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser.

We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk.

De avonden worden afwisselend geleid door pastor Carla Berbée en dominee Hennie Marsman.

Waar: Losser, afwisselend in de H. Maria Geboortekerk en het Aleida Leurinkhuis

Wanneer: woensdagen 23 nov. (H. Maria Geboortekerk), 25 jan. (Aleida Leurinkhuis), 22 maart (H. Maria Geboortekerk).

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Contact: pastor Carla Berbée en ds. Hennie Marsman

Bericht van de diaconale werkgroepen

Op uitnodiging van ondergetekende (lid van de pastoraatgroep/diaconie) kwamen op 15 september de contactpersonen van de diaconale werkgroepen van onze geloofsgemeenschap bij elkaar. Een bijeenkomst waar zagezegd 'een rondje langs de velden gemaakt' wordt. Er wordt m.n. verteld en geluisterd hoe het met de werkgroepen gaat.

Om welke werkgroepen het gaat? De werkgroepen Ziekenbezoek, Verliezen Verwerken, Ontmoetingsdag (voorheen de Ziekendaggroep) en de Contactgroep Alleenstaanden, Ziekencommunie en 't MOV.

O.a. kwam het gegeven ter sprake, de activiteiten van de verschillende werkgroepen (nog eens) onder de aandacht van belanghebbenden/geïnteresseerden te brengen.

De vrijwilligers van de werkgroepen 'Ziekenbezoek' en 'Verliezen Verwerken' zetten zich in voor de medemens die zich eenzaam voelt, voor personen die ziek zijn of een persoonlijk verlies meemaakten, personen die daarbij behoefte hebben hun verhaal te vertellen.

Mogelijk kunnen door deze gesprekken -of een luisterend oor- steun, troost of een zekere voldoening ervaren worden.



Belanghebbenden die in contact willen komen met een van beide werkgroepen: onder "Pastorale wenken", achterin dit parochieblad, staan de benodigde gegevens vermeld.

Aanmelden is ook altijd mogelijk via de gastdames, elke ochtend (op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 053 5381224.

Een mailtje kan ook: losser@mariavlucht.nl

Op dit telefoonnummer (of mailadres) is het ook mogelijk aan te geven dat men thuis graag de H. Communie wil ontvangen. Er kunnen omstandigheden zijn dat het fysiek bijwonen van een kerkdienst niet meer mogelijk is, dus evenmin het ontvangen van de communie. Indien gewenst wordt in deze situatie door een vrijwilliger de H. Communie bij betrokkene thuis gebracht.

Voor wie het niet weet: in principe wordt op elke laatste zondagmiddag van de maand een gezellige middag voor alleenstaanden georganiseerd in het parochiecentrum: een samenzijn waar -onder het genot van koffie, een glaasje, een hapje én een activiteit- het goed toeven is. In de regel wordt deze activiteit o.a. in het parochieblad aangekondigd. Voor meer informatie kunt u bellen met Marietje Haarman 06 22387608 of Truus Röring 053 5384738.

Op 31 mei jl. organiseerde de werkgroep 'Ziekendag' haar jaarlijkse activiteit voor 83-plussers. Deze werkgroep hanteert thans de naam 'Werkgroep Ontmoetingsdag'. Pakweg 350 uitnodigingen werden huis-aan-huis bezorgd. De opkomst viel een beetje tegen, maar daar stond tegenover dat betrokken vrijwilligers meer aandacht konden schenken aan de deelnemers! De dag vond plaats in de recreatieruimte van De Losserhof en kreeg een invulling met een Eucharistieviering, voor wie wilde de ziekenzalving, een lunch en een glaasje, met vooral ook ontmoetingen in een ontspannen en gezellige sfeer!

De M.O.V. (Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede) werd tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd door Anja Heerink. Anja blikte met voldoening terug op het verloop en de opbrengst van de -in het voorjaar gehouden- Vastenactie. Tevens bracht zij de Vredesweek, september jl., onder de aandacht. Aangegeven wordt dat om diverse redenen de werkgroep feitelijk nog maar uit één persoon bestaat.

Tot slot: er zijn meer werkgroepen die versterking goed kunnen gebruiken. Daarom een oproep onder het kopje vrijwilligersavond/vrijwilligerspool op bladzijde 7.

Ad Willems

Afspraken inflatie en hoge energiekosten

Namens de besturen en het pastoraal team Zuidoost Twente worden in het kader van inflatie en hoge energiekosten de volgende afspraken afgekondigd. Ingaand vanaf 3 november (na Allerzielen)

1. De verwarming in de kerk gaat uit. (met minimum van 5 graden om de kerk vorstvrij te houden)
2. In bijgebouwen mag de verwarming aan met een maximum aantal graden van 19 (bijvoorbeeld bij koorrepetities, doopvoorbereidingen e.d.)
3. Er zal een toeslag van € 400,-- berekend worden bij huwelijk, uitvaart of andere bijeenkomsten in de kerk.
4. Waar mogelijk kan met verwarming gevierd worden in parochiezaal of vergelijkbare ruimte.

Uitzonderingen zijn:

- ◇ Kerstavond
- ◇ Eerste Kerstdag
- ◇ Paaswake
- ◇ Paasdag



Deze afspraken zullen gelden tot aan 1 mei 2023. De uitgangspunten

zullen, indien daar serieuze redenen toe zijn, eerder worden herzien. In tussentijd beraden wij ons op slimmere oplossingen.

Het verwarmen van kerken kost veel geld, dat kan oplopen van €500,-- tot wel €1800,--, afhankelijk van welk kerkgebouw, per viering.

Uitgangspunt is om in de gemeenschappen zoveel mogelijk vieringen en bijeenkomsten door te kunnen laten gaan. We zullen vaker een warme jas moeten aanhouden.

Wij vragen uw medewerking bij het informeren hierover en het naleven ervan en nodigen u van harte uit mee te denken over hoe de uitgaven in de hand te houden en te kunnen blijven vieren.

Voor vragen kunt u de besturen benaderen via de secretariaten van uw parochie.

Namens de besturen van Parochie Maria Vlucht, Parochie St. Jacobus de Meerdere, de Franciscusparochie en het pastoraal team Zuidoost Twente (ZOT)

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 11 december

Verklaring afkortingen:

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,

GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

Maria Geboortekerk Losser

Zo 30 okt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Herenkoor St. Caecilia
(Mis IX, Greg.)

Allerzielen:

Wo 2 nov 09.30 CV werkgroep Dameskoor
Allerzielenherdenking in de kerk tussen 18.00 en 20.00 uur.

Za 5 nov 16.00 GV parochievicaris Rekveld Doopviering

Zo 6 nov 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Caeciliakoor
(Mis Mozart, Greg.)

Wo 9 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Vrij 11 nov 09.00 schoolviering Martinus

Zo 13 nov 09.00 EV pv Rekveld en pw de Heus Vivace
Viering met uitleg

Wo 16 nov 09.30 CV pastoraal werkster Berbée Dameskoor

Zo 20 nov 09.00 EV pastor Kortstee Caecilia Dameskoor

15.30 Concert Excelsior

Wo 23 nov 09.30 EV pastoor Daggenvoorde

Za 26 nov 16.00 GV past. werkster Berbée Doopviering

Eerste Advent:

Zo 27 nov 09.00 EV parochievicaris Rekveld Herenkoor St. Caecilia
(Mis XVII, Greg.)

Wo 30 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Za 3 dec 16.00 GV parochievicaris Rekveld Doopviering

Tweede Advent:

Zo 4 dec 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Caeciliakoor
MOV: Adventsactie (2de collecte)
(Mis Haydn, Greg.)

Wo 7 dec 09.30 CV werkgroep

Derde Advent:

Zo 11 dec 09.00 EV parochievicaris Rekveld Vivace

Gerardus Majella Overdinkel

Za 29 okt 19.00 CV werkgroep Gemengd koor

Allerzielen:

Wo 2 nov 18.30 GV werkgroep Dynamique

Do 3 nov 09.30 CV werkgroep

Zo 6 nov 09.30 CV werkgroep Gemengd koor

Do 10 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Do 17 nov 09.30 CV werkgroep

Za 19 nov 19.00 EV pastoor Daggenvoorde Gemengd koor

Do 24 nov 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Do 1 dec 09.30 CV werkgroep

Zo 4 dec 09.30 CV past. werkster Berbée Gemengd koor

Do 8 dec 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Za 10 dec 19.00 GV werkgroep Dynamique

O.L.Vrouw Glanerbrug

Allerzielen:

Wo 2 nov	19.00	GV	werkgroep	Herenkoor
Vrij 4 nov	10.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 13 nov	10.30	EV	pastor Kortstee	Herenkoor
Vrij 2 dec	10.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 11 dec	10.30	EV	pastor Kortstee	Herenkoor

Jacobus Lonneker

Allerzielen:

Wo 2 nov	19.00	GV	werkgroep	Gemengd koor
Za 5 nov	16.00	GV	past. werkster Berbée	Doopviering

Twentse Viering:

Za 5 nov	19.00	EV	pater Visschedijk	Gemengd koor
Zo 13 nov	10.00	CV	past. werkster Berbée	
Za 19 nov	19.00	CV	werkgroep	Op Toon
Zo 27 nov	10.00	EV	pastor Kortstee	Gemengd koor
Za 3 dec	19.00	EV	pastoor Daggenvoorde	
Wo 7 dec	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	
Zo 11 dec	10.00	CV	past. werkster Berbée	Gemengd koor

Zondag 13 november:

Eucharistieviering met uitleg voor jong en oud

Zondag 13 november is er om 9.00 uur in de H. Maria Geboortekerk in Losser een eucharistieviering met uitleg. Deze is in het bijzonder bedoeld voor de kinderen, die komend jaar hun Eerste Heilige Communie doen, maar iedereen is natuurlijk welkom.

Pastor Willy Rekveld en pastoraal werker Frank de Heus gaan voor. Vivace zingt. Pastor Frank de Heus zal tussen de rubrieken van de viering door uitleggen, wat we eigenlijk doen als we vieren. Hoe we voor God staan en gemeenschap zoeken met God en met elkaar. Welke symboliek er in de viering zit. Dat de indeling van de kerk niet zomaar willekeurig is. Waarom we soms zitten, staan of knielen. Door het verhaal heen zal je horen, hoe de liturgie door de eeuwen heen ontstaan en telkens weer veranderd is. Sommige elementen zoals het 'Kyrië' zijn bijvoorbeeld oeroud en dateren nog uit de tijd, dat Grieks de taal van de liturgie was.

De uitleg is deels gericht op de kinderen en deels op de aanwezige volwassenen. Voor iedereen die de diepte van de liturgie wat beter wil leren kennen warm aanbevolen!

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelossier@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

Op zaterdag 3 september zijn Kyan Loos en Elisabeth Geurts gedoopt.

Carsten oude Heuvel en Job Gerrits hebben op zaterdag 1 oktober het doopsel mogen ontvangen.

De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders.



Overleden

Fons Volker 1932- 2022

Fons wordt op 1 juli 1932 op het Duvelshof geboren. Na enkele jaren wordt verhuisd naar het naast gelegen Hengelman. Hij weet wat hard werken is, want op de boerderij is altijd werk te doen. In die jaren leert hij zijn voorliefde voor paarden.

In 1952 leert hij Miny Bloemen kennen. Wanneer haar vader in 1955 overlijdt helpt Fons voortaan mee bij haar op de boerderij.

Een jaar later trouwen ze en ze krijgen vijf kinderen en een hele schaar klein- en achterkleinkinderen.

Zijn leven lang is Fons betrokken bij o.a. de ABTB, het Landbouwschap en de plaatselijke politiek waarvoor hij wordt beloond met een koninklijke onderscheiding.

Samen met Miny zijn mooie reisesjes ondernomen.

Hij wordt uiteindelijk opgenomen in het Gerardus Majella in Denekamp, waar ook Miny een appartement krijgt.

Op zondag 28 augustus geeft hij zijn leven uit handen.



Agnes Oort-Engbers 1944 - 2022

Met vele prachtige woorden hebben de kinderen en kleinkinderen Agnes in herinnering genomen. Agnes de zorgzame vrouw, de ondernemende vrouw die bruiste van de energie en levenslust. Agnes de vasthoudende vrouw die nooit bij de pakken ging neerzitten. De gezellige vrouw die haar huis openstelde voor iedereen. Agnes de liefdevolle oma die nooit stil zat en mooie verhalen kon vertellen als we daar aan het logeren waren en spookje speelden.

Tis mooi wes, zei je wel eens. Ie mot 't er met doan. Ett'n en dreekn' geet wa maar meu, meu, was op het laatst haar lijfspreuk geworden.

Wij die achterblijven hebben het volgende van haar geleerd. Zorg voor elkaar, houdt vol als het tegenzit, maak het gezellig en heb plezier en heb elkaar lief. We gaan je missen.

Truus Boerrigter – in de Weide 1929 - 2022

Truus werd geboren in Enschede. Ze trouwde met Frans Boerrigter. Er werden twee kinderen geboren. Helaas overleed Frans in 1972. Truus vond opnieuw haar geluk in Gerard Logtenberg. Ze noemde zich vanaf die tijd Truus Logtenberg. Onder die naam kenden vele mensen haar in Losser. Truus was een mooie vrouw die er altijd heel verzorgd uitzag. In 2011 overleed ook haar tweede man. Truus nam ook toen de draad weer op. Ze had een goede band met de kinderen en kleinkinderen en ze stelde bezoek zeer op prijs.

Na een afnemende gezondheid overleed ze op 27 september op 93-jarige leeftijd. Truus had aangegeven geen grootse uitvaartviering te willen, maar een religieus tintje bij de crematie stelde ze wel op prijs. Op die manier hebben we dan ook afscheid genomen op 3 oktober van de laatste in de Weide. Want met haar sterven is ook die naam uitgestorven.

De koffie staat altijd klaar.....

Elke werkdag is er 's morgens vanaf 10.00 uur gelegenheid om gezellig samen een kopje koffie te drinken.



De gastvrouwen verwelkomen u graag in de herberg van ontmoeting van de H. Maria Geboortekerk. Iedereen is van harte welkom.

De gastvrouwen

Nieuws van de Oase!



Op zondag 17 juli is Anne de Vries overleden. Een pracht mens! Hij heeft veel voor de Oase betekend. Al vanaf het begin, in het Laga-jaar 2003, is hij betrokken geweest. Als oprichter, bestuurslid, vrijwilliger tijdens de vele activiteiten, de dinsdagmorgenwerkgroep, koffieschenken op zondag en tot het laatst schreef hij de vele persberichten. Maar bovenal een verbinder voor iedereen aan beide kanten van de grens. Anne we zijn je erg dankbaar. Rietie Kenter heeft voor een deel de taken als pr. medewerker van de Oase overgenomen. Na de brand afgelopen zomer zijn met vereende krachten de blokhut en de schuurtjes opgeruimd. In de ledenvergadering is besloten om verder te gaan met de activiteiten, waar we blij mee zijn.

Er wordt nu een plan gemaakt om op het terrein een gebouwtje te plaatsen, van waaruit we koffie/thee kunnen schenken. Hopelijk is het klaar op 1e paasdag in 2023. Mocht u nog een voorstel hebben of willen helpen als vrijwilliger, dan mag u contact opnemen met een bestuurslid. Zie <https://oase-gronau-losser.org/nl/>

Op 1e adventszondag 27 november is er een bijeenkomst met een korte Vesper in het gebouw van de Nederlands Hervormde Vereniging aan de Hoofdstraat 184 in Overdinkel. Nadere bijzonderheden zullen worden aangekondigd op de website van de Oase en op die van Maria Vlucht: www.mariavlucht.nl

Zondag 8 januari 2023 lopen we de Driekoningenwandeling. De berichtgeving hierover kunt u volgen in de media en op de websites.

Omdat er ook nieuw inventaris nodig is - kopjes, stoelen, kussens, een koffiezetapparaat.... echt alles is verloren gegaan - vragen wij u om de Oase te steunen met een gift. Doet u mee?

U kunt uw gift overmaken naar: Ökumenischer Kirchengarten OASE, Volksbank Gronau-Ahaus, IBAN: DE 16 4016 4024 0114 9536 00.

Bij voorbaat heel hartelijk dank!
"Weet dat je welkom bent."

Namens de Oase, Carlien Oldekamp

Taizéviering in de Protestantse kerk in Losser op 26 november 2022

Op zaterdagavond 26 november zal er om 19.00 uur een Taizéviering plaatsvinden in de Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2). Deze viering lijkt qua vorm en duur (ongeveer drie kwartier) sterk op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vorm geeft.



Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. Uiteraard zal er veel gezongen worden. Om alles goed te kunnen volgen en om goed mee te kunnen zingen is de complete orde van dienst, inclusief muzieknoten beschikbaar op papier. U kunt ook online met ons meevieren via www.kerkomroep.nl.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Aleida Leurinkhuis, naast de kerk, onder het genot van een kopje koffie of thee.

De Taizévieringen worden voorbereid door mensen uit Losser en Borne.

Wees allen van harte welkom om met ons mee te vieren!

Met een hartelijke groet van de organisatie:
Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers, Steffi Schulz-Pedersen,
Hennie Marsman en Johan Meijer.

Rectificatie:

Hierbij wil ik een opmerking maken naar aanleiding van het verslag over het afscheid van twee vrijwilligers in het laatste Klöpke. In de tweede alinea staat vermeld dat Jos Morsink in 2002 vicevoorzitter werd van het parochiebestuur. Deze vermelding is niet correct: van 1999 tot 2006 was ondergetekende vicevoorzitter van het parochiebestuur. Vervolgens is de heer Morsink in augustus 2006 tot vicevoorzitter benoemd.

Anne Poorthuis- Bisschop.

Vrijwilligers gezocht Nederlandse les:

Sinds kort krijgt een aantal nieuwkomers (wonende in Losser en omgeving) Nederlandse les in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk.

De lessen worden verzorgd door Het Budak College.

De cursisten wonen pas sinds kort in Nederland.

Onze doelstelling is, dat we de nieuwkomers voldoende (talige) bagage meegeven, om zich te kunnen redden in onze maatschappij. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers, die ons willen en kunnen ondersteunen tijdens de lessen. Bij voorkeur personen die bekend zijn met het geven van lessen.

Waarschijnlijk zal er ook worden gevraagd om 1 op 1 met cursisten te werken.

Hierbij zal dan de Nederlandse taal met hen worden geoefend.

De lessen zijn op maandagmiddag, dinsdagmorgen en donderdagmiddag.



Lijkt u dit leuk?

Voor meer info kunt u bellen met:

Circis Budak: tel.nr.: 06-30286361

Of u kunt contact opnemen met de gastvrouwen: 053-5381224

Contactgroep alleenstaanden

Elke laatste zondag van de maand is er gelegenheid om samen te komen voor een gezellige middag.

We beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum van de Heilige Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 te Losser.

Samenkomen en niet alleen thuis zitten is het doel. Koffie/thee drinken en een kaartje leggen, sjoelen of een andere activiteit.

Iedereen is van harte welkom



Voor verdere informatie kan men bellen met:

Marietje Haarman tel 06-22387608 of

Truus Röring tel 053-5384738

Uitkomsten van het gesprek op 29 september 2022 te Losser.

Gesprek tussen Paul Daggenvoorde, pastoor en voorzitter van bestuur Maria Vlucht en Henk Engbers ook namens het bestuur, én, de 4 brieftschrijvers Alphons Punte, Gerard Kienhuis, Ton Kremer en Ad Willems. Ben Mulder; bij deze gelegenheid voorzitter.

Een goed gesprek was nodig omdat 'de grondkwestie' dreigde een slepende zaak te worden. Dat is opgelost.

1. De perceelsgrens in deze kwestie is duidelijk vastgesteld.
2. Op enig moment is rondom deze perceelsgrens in de snelheid van handelen van dat moment te veel groen verwijderd. Dat had anders gemoeten. Het bestuur biedt daarvoor excuses aan. Die excuses worden geaccepteerd.
3. De communicatie en informatievoorziening tussen locatieraad en bestuur, over en weer, had beter gekund. Dit is een leerpunt en een blijvend aandachtspunt.
4. Bij die betere communicatie hoort ook dat we enkele mensen die nauw betrokken waren bij deze kwestie persoonlijk van deze samenvatting op de hoogte stellen in een gesprek.
5. Deze uitkomsten, dit document dus, zullen ook gepubliceerd worden in het Klöpke.
6. Kerk zijn is voor een groot deel vrijwilligerswerk / mensenwerk, met sterktes en zwaktes. Daar moeten we goed mee omgaan.
7. We kijken terug op een zeer geslaagde vrijwilligersavond op 8 september bij Heijdemann. Er zijn heel veel positieve reacties binnen gekomen.
8. Het bestuur en wij allen zoeken naar opvolging voor het huidige kerkbestuur. Termijnen lopen af en mensen willen worden opgevolgd.
9. Wij stellen vast dat we allen zeer betrokken zijn en met een goed gevoel sluiten wij de bijeenkomst af.



Namens alle betrokkenen
hierboven genoemd;

Ben Mulder

Willibrordzondag 6 november 2022



Op 6 november vieren we Willibrordzondag op de zondag die het dichtst bij zijn feestdag 7 november ligt. Omdat de heilige Willibrord met zijn gezellen de eerste was die officieel het geloof in Jezus Christus verkondigd heeft in onze streken en de Kerk geplant heeft in het gebied boven de grote rivieren gedenken wij hem dankbaar.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius & Willibrord zet zich al decennia in voor de eenheid van kerken en christenen. Elk jaar is er op Willibrordzondag een bijzondere collecte voor het werk van deze vereniging.

U leest meer op:

www.oecumene.nl/kalender/willibrordzondag/1778-willibrordzondag-2022-de-liefde-van-christus-beweegt-tot-eenheid-en-verzoening.

In gebed verbonden, hartelijke groeten,
Martin Los, aartsbisschoppelijke gedelegeerde voor oecumene.

Landelijke Ariëns-herdenking 2022



De jaarlijkse Ariënsge-dachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **20 november** a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de **Sint Jacobus de Meerderekerk** aan de Oude Markt 1 te **Enschede**. Aanvang **11.00 uur**.

Celebranten zullen zijn

Mgr. H.W. Woorts, P.F. Daggenvoorde, geassisteerd door Th. Reuling

Het **thema** van de viering luidt:

“Alphons Ariëns - priester met een missie”

Medewerking verlenen het Ariënskoor uit Enschede en de Stadsharmonie Enschede.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend, Het Ariëns Comité

Laudato Si-boom geplant

Zondag 2 oktober jl. werd de Scheppingsperiode afgesloten met een mooie viering in de St. Jankerk in Enschede voor de Jacobusparochie en werd aandacht gevraagd voor dit thema in de H. Maria Geboortekerk in Losser, voor de parochie Maria Vlucht. Dit werd gedaan tijdens de eucharistieviering met het zegenen -en het een dag later planten- van een Laudato Si-boom.

Dit is de derde Laudato Si-boom die in de parochie Zuidoost Twente geplant werd. De twee andere bomen staan in Haaksbergen bij de Bonifatiuskerk voor de Franciscusparochie en in Enschede bij de St. Jozefkerk voor de Jacobusparochie. In Losser staat hij bij de H. Maria Geboortekerk voor de parochie Maria Vlucht.

Voorafgaand aan de zegen sprak Rietie Kenter -namens de werkgroep Laudato-Si Zuidoost Twente- over Laudato Si, “de noodzaak samen goed te zorgen voor onze zuster Aarde, ons gemeenschappelijk huis, omdat wij en de schepping onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn”.

Aansluitend sprak pastoor Daggenvoorde en verwelkomde hij de Laudato Si-boom door deze te zegenen met wijwater. Een mooi begin voor onze boom!

De Laudato Si-boom is een biologische elstar-appelboom. Het informatiebord dat bij de boom een plaatsje kreeg is gemaakt van duurzaam en weerbestendig materiaal en werd 2 oktober overhandigd aan Alphons Punte en Ad Willems, aanwezig namens de onderhoudsploeg van de begraafplaats en de begraafplaatscommissie.

De boom werd 3 oktober gepoot rechts van de ingang, op de begraafplaats en is zo gemakkelijk bereikbaar voor alle parochianen van Losser, Lonneker, Overdinkel en Glanerbrug én natuurlijk voor alle andere passanten die daar komen. De boom werd geplant door de mannen die elke maandag het kerkhof onderhouden. Ze werden deze dag extra in het zonnetje gezet, o.a. met een lekkere appeltaart, als teken van waardering voor het vele werk dat elke maandag door hen wordt verzet. Ze kregen tijdens de viering alvast een hartelijk applaus.

Overal in Nederland en Vlaanderen worden Laudato Si-bomen geplant. Om ons eraan te herinneren hoe belangrijk de Schepping is en dat we die niet moeten verwoesten of vergeten, maar moeten koesteren en eren.

De Laudato Si-boom staat symbool voor onze betrokkenheid bij de Schepping, voor onze verbondenheid met God en met elkaar, als dank voor de vorige generaties en als hoop voor de komende. Want we geven het wachten niet op, we blijven geloven in het visioen van God! We hebben immers een geest van kracht, liefde en bezonnenheid gekregen.

Laten wij daarom in de toekomst de vruchten van deze boom plukken en vruchtbaar zijn voor onze parochie, voor onze medemens en voor de toekomst!

Foto's van deze gebeurtenis zijn te zien op de website van MariaVlucht.

Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkellosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 7 december verschijnt,
uiterlijk 21 november inleveren/inzenden!!**



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224

Colofon:



't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met Willy Tenfelde, via klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering, of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2022/2023:

Uiterlijk: 21 november 2022 en 2 januari 2023

Bezorging van 't Klöpke in 2022/2023:

7 december 2022 en 18 januari 2023

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon. U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of kandidate weet.

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée	06-41252558	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

Advertentie

**RK. Uitvaartvereniging Losser
NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:
www.rkuvl.nl**

Allerheiligen en Allerzielen

Zovelen die hier waren
zijn nu al heen gevaren,
ze leven in het licht.

Zovelen die hier streden
of erg hebben geleden,
ze leven nu in 't licht.

Zovelen die we liefden
misschien ons ook ooit grieden,
ze leven nu in 't licht.

Zovelen die hier straalden,
die ons van God verhaalden,
ze leven nu in 't licht

Zovelen die we eren,
als heiligen vereren,
ze leven nu in 't licht.

Adeleyd

