

Parochieblad 't Klöpke



september-oktober 2022

31^e jaargang nummer 4

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 06-83334566 vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: vacant
Begraafplaatsen: Henk Engbers 06-55156794 henk.engbers@home.nl

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels 053-5384396
Alphons Punte 06-30553140

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: vacant
Secretaris: Jos Morsink
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

**I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer
alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.**

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane

sept-okt 2022

31^e jaargang nummer 4



Inhoudsopgave:

Pag 2	Adressen	Pag 12	Liturgie,
Pag 3	Inhoud + pastorale weekwacht	Pag 13	Contactgroep Alleenstaanden Koffie in het parochiecentrum
Pag 4	Pastorpraat	Pag 14	Kroniek
Pag 5	Uitstapje misdienaars	Pag 16	Ingezonden stuk
Pag 6	Afscheid Jos en Siny	Pag 17	Cursus voorgaan in liturgie
Pag 7	Bedankt Wie o wie?	Pag 18	OASE Vrijwilligers gevraagd
Pag 8	MOV: Vredesweek	Pag 19	MOV: Missiemaand
Pag 9	Schriftinstuif Open Monumentendag	Pag 20	Scheppingsperiode
Pag 10	Open brief aan parochiebestuur	Pag 21	Gerardus Bedevaart
		Pag 22	Pastorale wenken

Pastorale weekwacht

36	5-11 sep	past. werkster Berbée	06-41252558
37	12-18 sep	parochievicaris Rekveld	06-20874866
38	19-25 sep	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
39	26 sep-2 okt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
40	3-9 okt	past. werkster Berbée	06-41252558
41	10-16 okt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
42	17-23 okt	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
43	24-30 okt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
44	31 okt-6 nov	past. werkster Berbée	06-41252558
45	7-13 nov	parochievicaris Rekveld	06-20874866

Wie in de schaduw Gods mag wonen

Terug van vakantie tref ik tot mijn verbazing bij mij thuis een groene tuin aan. Dat had ik met alle hitte en droogte die Europa geselen, niet verwacht. Ik had weliswaar mijn voorzorgsmaatregelen getroffen: potten in de schaduw, extra water op schotels eronder. De vele schaduw in mijn tuin zal ook wel geholpen hebben.

Of was het minder warm en droog in Nederland, dan waar ik was? Hoe het ook zij. Ik heb het afgelopen jaar steeds meer oog gekregen voor hoe onze natuur ervoor staat en da's niet best. Ik ben bijvoorbeeld gewend geraakt aan de grote vlakken egaal-groene weiden. Maar ik herinner mij inmiddels weer, hoe we in de jaren '60 en '70 - als kinderen - met Pinksteren grote boeketten bloemen voor moeder plukten langs de weg. De weilanden waren groen en geel en rood en zoveel kleuren meer. In de Alpen trof ik de afgelopen weken zulke bloemrijke weiden aan. Ze bestaan nog!

Met jongeren waren we dit voorjaar in het Witte Veen bij Buurse onder begeleiding van twee deskundigen van het IVN de natuur ingetrokken. Het was een warme dag. De boswachter liet ons vanuit de hitte onder het dichte bladerendek van een beukenboom schuilen. De koelte was verbluffend. Voor mij was het een bijna religieuze ervaring. Wat één boom kan doen! Daar zouden we er veel meer van moeten hebben in onze dorpen en steden.

In Duitsland zijn hele sparrenbossen afgestorven. Ik zag ze staan als bruine skeletten langs de weg. Door opwarming is de spar kwetsbaar geworden. De schorskever heeft daardoor zijn dodelijke werk kunnen doen. Maar het kan nog erger. Achter in het Kaunertal in de Tiroler Alpen heb ik op 3100 meter hoogte een gletscher bezocht. Althans wat daar van over was. Her en der lagen grote brokken ijs in het dal, die ooit samen één grote gletschertong hebben gevormd. Ze waren bedekt met grote doeken om ze te beschermen tegen de zon. Wat de natuur in duizenden jaren heeft opgebouwd, lijkt in een oogwenk te verdwijnen. Hoe hebben we het zover kunnen laten komen?



Mij is duidelijk, dat het roer om moet. Daarom is het goed dat er een wereldwijde maand van de Schepping is. In de Jacobus- en Franciscusparochie besteden we daar aandacht aan met vieringen, het planten van bomen, filmavonden, gesprekken, een schilderproject voor kinderen. Dat doen we in de geest van Laudato Si'. Een encycliek van paus Franciscus geïnspireerd op hoe die andere Franciscus van 800 jaar geleden met Gods schepping omging. Kern van Laudato si' vormt de vraag, wat voor wereld wij willen achterlaten aan wie na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien. Als je die vraag wilt beantwoorden kom je als vanzelf te spreken over wat de betekenis is van ons bestaan en welke waarden de grondslag vormen van ons sociale leven.

Wat is het doel van ons leven in deze wereld?

Waarom zijn we hier?

Wat is de bestemming van ons werk en al onze inspanningen?

Wat heeft de aarde van ons nodig?

'Tenzij we worstelen met deze diepere vragen', zegt de paus 'geloof ik niet dat onze zorg voor ecologie belangrijke resultaten zal opleveren.' Gewis, dat we ons juist als geloofsgemeenschap over deze vragen moeten buigen.

Pastoraal werker Frank de Heus

Uitstapje misdienaars: Beste lezers

Zaterdag 9 juli zijn wij met de misdienaars naar Avatarz in Oldenzaal geweest.

Samen met Jos en Siny hebben we een leuke en actieve dag gehad. Na het klimmen door de bomen hadden we ontzettend veel trek gekregen.

We zijn met z'n allen naar Klein Afrika geweest.

Hier hebben we genoten van een heerlijke pannenkoek.

Namens ons allen willen we iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Groetjes van de misdienaars.



Afscheid van twee vrijwilligers: Jos en Siny Morsink

Jos en Siny hebben na enig beraad en overleg, het besluit genomen het vrijwilligerswerk voor de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser te beëindigen. Vele jaren maakten zij zich verdienstelijk, reden om hen beiden -aansluitend op de eucharistieviering van zondagochtend 3 juli- een passend afscheid aan te bieden. P.w. Carla Berbée sprak hen met een uitvoerig dankwoord toe en overhandigde Jos de Willibrordplaquette met de bijbehorende oorkonde. Een boeket en een cadeaubon mochten daarbij niet ontbreken. Nadien werd het echtpaar door vele parochianen en vrijwilligers begroet en bedankt voor hun jarenlange activiteiten.

Jos werd in 2002 vicevoorzitter van het parochiebestuur, sinds 2011 was hij voorzitter van de locatieraad en de begraafplaatscommissie en secretaris van de pastoraatgroep. Voor velen was hij een aanspreekpunt, o.a. voor de Protestantse Gemeente, hij was betrokken bij de Actie Kerkbalans en de organisatie van o.a. de Open Monumentendag en het Paasvuur. Wellicht zijn er gedurende al die jaren meer activiteiten en werkgroepen geweest, waarvoor hij zich heeft ingezet.



Siny was 15 jaar hoofdkoster. Feitelijk zorgde zij ervoor, dat de kerkdiensten en andere activiteiten op rolletjes liepen. Dat is meer dan alleen 'aanwezig zijn'. Siny droeg zorg voor het bestellen en de aanwezigheid van kaarsen, kerkboekjes, wierook, hosties, de kruisjes t.g.v. een uitvaart. Zij zorgde voor de 'dienstlijsten' van misdienaars, acolieten en koster, was uitvaartcoördinator van onze parochie, regelde voorganger/koren/acolieten wanneer een uitvaart plaats vond. Zij onderhield o.a. contacten met de bloemengroep en de vrijwilligers die zorgdragen voor de schoonmaak van de kerk. Collecteopbrengsten werden afgehandeld. Deze opsomming zal niet compleet zijn, maar het geeft een aardig inzicht in de taken die de hoofdkoster op zich had genomen. Een niet gering takenpakket, waarvoor Siny al in 2014 als blijk van waardering de Willibrordpenning mocht ontvangen.

Bedankt

Wij, Siny en Jos, willen iedereen bedanken voor de jarenlange samenwerking in de H. Maria Geboortekerk en met de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser.

De zondagochtend van 3 juli, de eucharistieviering van 9.00 uur - voorgegaan door pater Visschedijk en m.m.v. het Caeciliakoor- en het georganiseerde afscheid bezorgden ons een mooi moment in het leven.

We willen iedereen bedanken voor de warme, mooie woorden en de ontvangen attenties. De aanwezigheid van zovelen uit de parochie Maria Vlucht deed ons goed.

Tot slot willen we onze speciale dank overbrengen aan pastoor Paul Daggenvoorde en p.w. Carla Berbée.

Good gaon! Jos en Siny

Wie-o-wie?

De begraafplaatscommissie wil graag in contact komen met de persoon (of de personen?) die in de afgelopen 18 maanden meerdere keren bloemen op een aantal kindergraven heeft gelegd.

De commissie wil graag met betrokken "initiatiefnemer(s)" in contact komen en vernemen wat zijn/haar motieven zijn de bloemen op de graven te leggen. (Achterin dit blad staan de contactgegevens van de commissie vermeld)

Als commissie realiseren we dat de bloemen -voor m.n. de nabestaande (groot)ouders- zowel gewenst, maar zeer zeker ook als ongewenst beschouwd kunnen worden.



Tot op heden worden de bloemen door de beheerder van de graven verwijderd.

De Begraafplaatscommissie.

Vanuit de MOV:

PAX voor Vrede: Vredesweek 17 t/m 25 september

Thema 2022: Generatie Vrede

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. **Het is nu belangrijker dan ooit dat de Generatie Vrede van zich laat horen!**

Generatie Vrede verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maakt over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt PAX samen met vredesactivisten aan een wereld vol vrede. We geloven dat die toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflicten te voorkomen. We eisen politieke actie, organiseren dialoog tussen strijdende partijen en staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties.

Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt PAX **Generatie Vrede** samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. **Generatie Vrede** is aan zet

Als u het werk van PAX wilt steunen, kunt u een bedrag overmaken:

NL03TRIO 0390515000

t.n.v. Stichting Vredesbeweging
PAX in Utrecht



Schriftinstuif 2021-2022

Binnen het Parochieverband van Maria Vlucht wordt al vele jaren een Schriftinstuif gehouden. Sinds een aantal jaren gebeurt dat in oecumenisch verband, samen met de Protestantse Gemeente Losser.

We lezen en bespreken iedere keer de lezingen van de zondag volgend op de Schriftinstuif. Bijbelkennis is niet echt noodzakelijk.

De avonden worden afwisselen geleid door pastor Carla Berbée en dominee Hennie Marsman.



Waar: Losser, afwisselend in MGK / ALH

Wanneer: woensdagen 28 sept. (ALH), 23 nov. (MGK), 25 jan. (ALH), 22 maart (MGK).

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Contact: pastor Carla Berbée en ds. Hennie Marsman

Open Monumentendag:

In het kader van de Open Monumentendag op zaterdag 10 september zal de H. Maria Geboortekerk geopend zijn van 10.30 tot 15.30 uur.



Er is o.a. een PowerPointpresentatie te zien met veel informatie over het kerkinterieur.



Tussen 13.30 uur en 15.00 uur is Carlo van den Beld, onze vaste organist, aanwezig om met een rondleiding uitleg te geven over alle facetten van (de werking van) het kerkorgel en natuurlijk om de orgelklanken te laten horen!

Betreft: een reactie op de publicatie van het parochiebestuur inzake het parochiepark, gepubliceerd in het vorige parochieblad.

Geachte heer Melcherts,

Allereerst willen wij, een aantal betrokken en kritische vrijwilligers, opmerken dat de uitleg in uw publicatie naar onze mening eigenlijk alleen maar meer vragen oproept, waardoor de situatie nog onduidelijker is geworden. Het gaat onder meer om de volgende punten van uw brief:

3. *Omdat een boom was begroeid met klimop en er daardoor al enkele dode takken in zaten, heeft het parochiebestuur besloten om die boom te laten verwijderen*

Onze vraag is of er een boomdeskundige bij de "zieke" boom is geweest om te constateren of deze in dermate slechte staat was -hij dood zou gaan- en daarom maar verwijderd moest worden?

Tegelijkertijd zijn er minimaal drie dikke "gezonde" bomen en een beukenhaag -die op de grond van de H. Maria Geboortekerk stonden-- verwijderd.

Wat is de reden dat het parochiebestuur hiermee heeft ingestemd of mogelijk zelfs opdracht voor heeft gegeven?

U schrijft: *"het parochiebestuur zal zodra de perceelgrens definitief is gemaakt, zorg dragen voor de nieuwe aanplant"*. Is dit niet een zorg voor -en op kosten van- degene die de bomen en haag heeft verwijderd en dus niet de zorg van het parochiebestuur?

5. In uw brief stelt u dat het parochiebestuur op 19 april 2022 opdracht aan het Kadaster heeft gegeven om de perceelgrens opnieuw uit te meten. Het is ons bekend dat de betreffende bomen en beukenhaag eind maart 2022 reeds zijn verwijderd en dat er destijds ook een afrastering werd geplaatst.

Was het niet meer dan logisch geweest dat het parochiebestuur het Kadaster had ingeschakeld, haar metingen had laten verrichten, voordat het besluit werd genomen tot verwijdering van de bomen en het laten plaatsen van een "voorlopig" hekwerk? Wat is de reden dat dit niet is gebeurd?

Wij weten dat de Gemeente Losser eind maart 2022 de grenslijn tussen beide percelen reeds heeft opgemeten. Waarom heeft het parochiebestuur niets met deze informatie gedaan?

De grondeigenaar heeft thans grond van de parochie 'in bruikleen', mede doordat bij het plaatsen van het voorlopige hekwerk geen rekening werd gehouden met de gegevens van het Kadaster.

Het wordt niet meer dan wenselijk geacht dat het hekwerk geplaatst wordt conform de gegevens van Kadaster en de gemeente.

Het is duidelijk dat de opvattingen en werkwijze van parochiebestuur en voormalige locatieraad in deze verschillen. Van samenwerking en/of inhoudelijke dialoog was al geruime tijd nauwelijks sprake; er werd door het bestuur geen gebruik gemaakt van de kennis en deskundigheid van de betreffende leden van de locatieraad.

Verder hebt u bij punt 5 vermeld:

Naar de mening van enkele bezorgde parochianen en de locatieraad zou het hekwerk niet precies op de perceelgrens zijn geplaatst. Dit wekt de indruk dat het parochiebestuur ervan uitgaat dat dit slechts enkele centimeters betreft. Nu de gegevens van het Kadaster bekend zijn zouden wij graag willen weten hoeveel m² het “voorlopige” hekwerk teveel op de grond van de H. Maria Geboortekerk staat (dus ten nadele van de parochie)?

6. De locatieraad is niet buitenspel gezet, maar heeft blijkbaar andere overwegingen ter hand genomen en besloten om af te treden.

Het komt bij ons bijzonder ongeloofwaardig over dat het parochiebestuur niet weet wat de redenen zijn voor het neerleggen van de functie door enkele leden van de locatieraad, dat er een causaal verband bestaat tussen het neerleggen van de functie en de onderhavige kwestie.

Wat wordt afgevraagd: wanneer, op welke wijze, en door wie van het parochiebestuur is met de locatieraad constructief gecommuniceerd over het onderhavige geval (vooraf en achteraf), met name het bepalen van de perceelgrens en het verwijderen van de bomen?

Om e.e.a. te verifiëren hadden we een gesprek met 2 afgetreden leden van de locatieraad, Jan Bulter en Frans Raanhuis. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat dit voorval voor deze twee leden van de locatieraad wel degelijk de aanleiding is geweest om de functie per 1 april 2022 neer te leggen. In dit verband vragen wij ons af wat voor het parochiebestuur de motieven zijn om hier een andere wending aan te geven door dit anders voor te stellen. Bovendien toont dit weinig respect voor de afgetreden leden van de locatieraad voor hun inzet en betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap

We willen graag in gesprek gaan (hoor en wederhoor) met het parochiebestuur om antwoorden te krijgen op de gestelde vragen, duidelijkheid verkrijgen over de opvatting hoe de ‘geleden schade’ (zo optimaal mogelijk) ongedaan te maken. Wij zullen ook de afgetreden leden van de locatieraad vragen om bij dit gesprek aanwezig te willen zijn, om te voorkomen dat er daarna nog onduidelijkheid blijft bestaan.

Ad Willems, Alphons Punte, Gerard Kienhuis en Ton Kremer

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 30 oktober

Verklaring afkortingen:

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,

GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

Maria Geboortekerk Losser

Zo 11 sep 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Wo 14 sep 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Zo 18 sep 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Vivace
Wo 21 sep 09.30	CV	past. werkster Berbée	
Zo 25 sep 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Herenkoor St. Caecilia (Mis Perosi, Greg.)
Wo 28 sep 09.30	EV	pastoor Daggenvoorde	
Za 1 okt 16.00	GV	parochievicaris Rekveld	Dooptviering
Zo 2 okt 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Caeciliakoar (Mis Delibes, Greg.)
Wo 5 okt 09.30	CV	werkgroep	
Zo 9 okt 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Vivace
Wo 12 okt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Zo 16 okt		<i>geen viering i.v.m. Gerardusprocessie</i>	
Wo 19 okt 09.30	CV	past. werkster Berbée	
Zo 23 okt 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Wo 26 okt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 30 okt 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Herenkoor St. Caecilia (Mis IX, Greg.)

Gerardus Maiella Overdinkel

Za 10 sep 19.00	GV	werkgroep	Dynamique
Do 15 sep 09.30	CV	werkgroep	
Za 17 sep 19.00	EV	pastor Kortstee	Gemengd koor
Do 22 sep 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
<u>Zieken-ouderenmiddag:</u>			
Do 29 sep 14.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 2 okt 09.30	CV	past. werkster Berbée	Gemengd koor
Do 6 okt 09.30	CV	werkgroep	
<u>Opening Triduüm Gerardusprocessie:</u>			
Do 13 okt 19.00	EV	par.vicaris Rekveld en pastoor Daggenvoorde	Gemengd koor
Za 15 okt 19.00	GV	werkgroep	Dynamique
<u>Gerardusprocessie:</u>			
Zo 16 okt 11.00	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
<u>Sluitingslof:</u>			
Zo 16 okt 15.00	GV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Do 20 okt 09.30	CV	werkgroep	
Do 27 okt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Za 29 okt 19.00	CV	werkgroep	Gemengd koor

O.L.Vrouw Glanerbrug

Zo 11 sep 10.30	EV	pastor Kortstee	Herenkoor
Zo 25 sep 10.30	OV	past. werkster Berbée en pater Saït	
		Vredeszondag	Herenkoor
Za 1 okt 16.00	GV	past. werkster Berbée	Doopviering
Vrij 7 okt 10.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 9 okt 10.30	EV	pater Visschedijk	Herenkoor

Jacobus Lonneker

Za 10 sep 16.00	GV	past. werkster Berbée	Doopviering
<u>Oogst-Dankviering:</u>			
Zo 11 sep 10.00	OV	past. werkster Berbée en dominee	Gemengd koor
Zo 25 sep 10.00	EV	pastor Kortstee	Gemengd koor
Za 1 okt 19.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Op Toon
Wo 5 okt 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	
Zo 9 okt 10.00	CV	pastor Oude Vrielink	Gemengd koor
Zo 23 okt 10.00	EV	pastor Kortstee	Gemengd koor

Contactgroep alleenstaanden

De zomervakantie is voorbij.
Daarom starten we onze bijeenkomsten weer.
De eerstvolgende is op zondag 25 september.
We beginnen om 14.00 uur in het parochiecentrum
van de Heilige Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 te Losser.
We proberen er samen een gezellige middag van te maken.



Voor verdere informatie kan men bellen met:
Marietje Haarman tel 06-22387608 of Truus Röring tel 053-5384738

De koffie staat altijd klaar.....

Elke werkdag is er 's morgens vanaf 10.00 uur gelegenheid om
gezellig samen een kopje koffie te drinken.



De gastvrouwen verwelkomen u graag in
de herberg van ontmoeting van de
H. Maria Geboortekerk.
Iedereen is van harte welkom.

De gastvrouwen

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelossers@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

Op zaterdag 2 juli zijn Fien Tiemens en Djade Korte gedoopt.

De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders.

Overleden

Gerard Oonk 1939 - 2022

Gerard is geboren in een gezin met 6 kinderen. In 1966 trouwde hij met Trees. Samen met haar kreeg hij 4 dochters. Gerard was trots op al zijn kinderen. Groot was het verlies toen Doreen overleed. Een verlies dat nog groter werd toen Trees overleed en vervolgens dochter Saskia. Gerard hield van dieren, duiven, konijnen, kanaries, vissen en honden. Hij heeft ze allemaal gehad.

In 2002 werd hij voor het eerst opa van een kleindochter en later van een kleinzoon. Een trotse opa. Maar met het sterven van Trees en dochter Saskia is een stukje van Gerard mee gestorven. Zijn levenslust was weg. De laatste jaren heeft hij met zorg van de kinderen toch thuis kunnen blijven wonen. Op 28 juni is Gerard plotseling overleden. Op 4 juli was de uitvaart in de H. Maria Geboortekerk en op 5 juli de crematie in Oldenzaal.

Cecile Scholtenlinde-van Haaren 1946 - 2022

‘Vier het leven’

In januari jl. werd duidelijk dat Cecile ongeneeslijk ziek was. Cecile werd geboren in Tilburg. Tijdens haar opleiding tot verpleegkundige ontmoette ze Harry Scholten Linde met wie ze in 1968 trouwde. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in Veghel, later in Tubbergen en in 1985 verhuisden ze naar Losser. Ze hadden drie kinderen. Ze zette zich op veel plekken in voor anderen. Ze was een sportieve en sterke vrouw en we zijn ontzettend dankbaar voor alle zorg en liefde die we van haar hebben ontvangen

Nog geen drie maanden na het overlijden van haar echtgenoot en onze (schoon)vader en opa is Cecile op 13 juni jl. overleden na een kort ziekbed. Op 21 juni jl. hebben we haar herdacht tijdens de herinneringsviering. Aansluitend hebben we haar te rusten gelegd bij haar lieve man Harry.

De mooie herinneringen blijven we bewaren: *we vieren ons leven!*

Annie Smit-Spit 1942 - 2022

Annie is geboren in een gezin van 4 kinderen. Na de lagere school en de huishoudschool ging ze werken in de huishouding. Al op jonge leeftijd ontmoette zij Bennie Smit. In 1966 trouwden ze en later werd dochter geboren. Het leven was goed. Saamhorigheid, Annie die zichzelf wegcijferde om voor anderen klaar te staan. Een grote hobby van Annie was breien. Toen Bennie in 2007 overleed was er veel verdriet, maar ook dankbaarheid voor alles wat ze samen hadden mogen delen. Ze was positief en als anderen het goed hadden had zij het ook goed was haar devies. Voor haar kleinkinderen was zij een lieve oma. Samen met hen deelde zij de herinneringen van vroeger en nu. Vrij plotseling kwam aan haar leven een einde op zondag 24 juli. Op vrijdag 29 juli was voor haar de uitvaart waarna de crematie plaatsvond.

Johan Kuipers 1935 - 2022

Johan kende een gelukkige jeugd, Op 14-jarige leeftijd gaat hij aan het werk in de textiel, de bouw en later in de metaal.

In 1965 trouwt hij met Annie Heidemann en zij zullen meer dan 50 jaar lief en leed met elkaar delen. Hij bouwt met zijn eigen handen hun woning aan de Hannekerveldweg waar hij uiteindelijk meer dan 57 jaar zal wonen.

Johan wordt de gelukkige vader van twee kinderen en de trotse opa van vier kleinkinderen.

Zijn hobby's vullen zijn leven, zoals postduiven, de tuin, bowls, bridgen en meer. Als vrijwilliger sluit hij zich aan bij de kerkhofploeg.

Het gemis van zijn dierbare vrouw Annie is vanaf 2014 groot, maar Johan pakt zijn leven wel weer op.

Op 8 en 9 augustus j.l. hebben we afscheid genomen van Johan, de lieve vader en opa die altijd positief en belangstellend is.

Marietje Even-Sonder ★ 28-06-1932 04-08-2022 †

Annie Perik-Brunink 1931 - 2022

Annie werd geboren in een gezin van drie kinderen aan de Denekamperdijk. Ze trouwde met Johan Perik en ze begonnen met de verkoop van ijs en later de exploitatie van "De kleine Ponderosa". Er werden vier kinderen geboren. Helaas overleed haar man na 13 jaar huwelijk. Ondanks de vier jonge kinderen lukte het haar de zaak voort te zetten. Met name haar broer Hennie was een grote steun voor haar. Wat later hielpen ook de kinderen mee. Annie woonde de laatste jaren aan de Mozartstraat. Ze was een gelovige vrouw en ze zal ongetwijfeld steun hebben gevonden in haar geloof toen haar man zo vroeg overleed. Tijdens de uitvaartviering op 16 augustus hebben we afscheid genomen en haar daarna te rusten gelegd bij haar man op het kerkhof.



Ingezonden stuk: Isaak

We kennen natuurlijk allemaal Isaak, de zoon van Abraham. Eigenlijk maar een saaie vent, komt maar drie keer voor in de Bijbel. God zei tegen Isaak: aan jouw vader heb ik beloofd dat hij de stamvader van een groot volk zal zijn. Daarom doe ik jou ook dezelfde belofte.

En Isaak denkt: mooi, ik word groot.

Maar ook Rebecca wordt niet zwanger, net als Sara, haar schoonmoeder.

En Isaak? Die bad tot God: verdikkie, je hebt toch iets gezegd van een groot volk? Doe dan toch wat.

En natuurlijk werd Rebecca zwanger, nog wel van 2 jongens tegelijk. En zo werden Esau en Jacob geboren.

En Isaak werd door Jacob beduvelde. Hij zei tegen zijn vader dat hij Esau was en zo verwierf hij het eerstgeboorterecht.

En ook die prachtige zegen, die bij het Jodendom, de islam en het christendom geboden wordt (voor ons allemaal!!!); de Heer zegene en behoeve u. De Heer doet zijn zegen over u lichten en zij u genadig.

Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

Een parochieaan.

Cursus 'Voorgaan in (uitvaart) liturgie door parochianen' **2022-2023**

Dit seizoen willen we weer een cursus aanbieden voor parochianen, die zich willen bekwamen in het voorgaan bij uitvaarten, of in vieringen in het weekend of door de week. De cursus wordt afgestemd op wie zich aanmeldt. Zij is bedoeld voor parochianen, die al voorgaan in vieringen of die daar op grond van persoonlijke kwaliteiten geschikt voor zijn. Doel is de cursisten zo te vormen, dat zij in staat zijn zelfstandig voor te gaan in een kwalitatief goede viering met een korte en eenvoudige overweging bij de Schrift. Dit kan zijn in een uitvaartviering óf in een viering in het weekend of door de week. Die keuze is aan de deelnemers.

De kunst van het voorgaan betekent, dat de cursisten zich de volgende vaardigheden eigen maken:

- spreken in het openbaar: o.a. dictie, frasering, oogcontact
- vertolken van verschillende tekstgenres: o.a. gebed, lezing
- lichamelijke expressie: o.a. gestiek, omgaan met symbolen
- nabij kunnen zijn aan mensen: inlevingsvermogen
- omgaan met de Schrift: associërend vanuit de Schrift een korte
- gedachte op papier zetten ter overweging of gebed.
- improvisatie
- voor wie voor wil gaan bij uitvaarten: het voeren van een voorbereidend pastoraal gesprek

Deelnemers dienen bereid te zijn in heel hun eigen parochie voor te gaan.

De cursus zal minimaal zes bijeenkomsten in beslag nemen. Daarna volgt nog een korte stage. Data en tijden worden in overleg gekozen. Opgave bij pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl. Gewoonlijk volgt er een kort intakegesprek na de opgave.

Voorgaan in vieringen en in het bijzonder bij uitvaarten is een verrijkende ervaring, waar ook andere mensen veel zin en voldoening aan beleven.



OASE:

Als of alle vernielingen op de Oase niet genoeg waren is er nu brand gesticht op het Oaseterrein.



Het valt het Oaseteam moeilijk om de moed er in te houden toch is het wel de bedoeling de activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan .

Volg verdere berichtgeving.

Groet van bestuur en medewerkers: namens hen Marlies Gartmann.

Vrijwilligers gezocht Nederlandse les:

Sinds kort krijgt een aantal nieuwkomers (wonende in Losser en omgeving) Nederlandse les in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk.

De lessen worden verzorgd door Het Budak College.

De cursisten wonen pas sinds kort in Nederland.

Onze doelstelling is, dat we de nieuwkomers voldoende (talige) bagage meegeven, om zich te kunnen redden in onze maatschappij. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers, die ons willen en kunnen ondersteunen tijdens de lessen.

Waarschijnlijk zal er ook worden gevraagd om 1 op 1 met cursisten te werken.

Hierbij zal dan de Nederlandse taal met hen worden geoefend.

De lessen zijn op maandagmiddag, dinsdagmorgen en donderdagmiddag.

Lijkt u dit leuk?

Voor meer info kunt u bellen met:

Circis Budak

Tel.nr.: 06-30286361



Vanuit de MOV:

Missio Wereldmissiemaand 2022:



Kibera, Nairobi 'Jullie zullen mijn getuigen zijn' (Handelingen 1,8)

Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus.

Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi. Kibera. Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo'n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille.

Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is. Elkaar helpen. Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven.

Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis. MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera.

Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 23 oktober en stort uw bijdrage op

NL65 INGB 0000 0015 66,

t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 'sHertogenbosch.

Meer informatie: www.missio.nl

De MOV-groep beveelt deze actie van harte bij u aan.

Scheppingsperiode: Luister naar de stem van de schepping

Van zaterdag 3 september tot zondag 2 oktober vieren we - samen met heel veel mensen wereldwijd - in ons

Parochieverband Zuidoost Twente de Scheppingsperiode.

De Scheppingsperiode is bedoeld om mensen bewust te maken van de noodzaak de aarde te beschermen. Vooral voor onze kinderen en kleinkinderen en de generaties die na hen komen.

Opening Scheppingsperiode in Haaksbergen .

Zaterdag 3 september was in de Bonifatiuskerk te Haaksbergen de openingsviering van de Scheppingsperiode waarin we meer aandacht hebben voor onze mooie aarde en alles wat daarop leeft.

Groene viering en instuif 4 september

Zondag 4 september was in de St. Jankerk in Enschede de feestelijke openingsviering van de Scheppingsperiode.

Filmavonden in Haaksbergen en Enschede

Hoop is de drijvende kracht achter verandering.

Daarom blijft David Attenborough zelfs op 95 jarige leeftijd vechten voor het behoud van deze aarde. Zijn documentaire 'Breaking Boundaries' uit 2021 is geen lichte

kost, maar een must voor iedereen die deze mooie Godegegeven Schepping aan het hart gaat.

Op vier avonden – twee in Enschede, twee in Haaksbergen – wordt deze documentaire (met Nederlandse ondertiteling) vertoond.

In twee delen, omdat we dan ook tijd hebben voor een korte inleiding en een nabespreking met elkaar. Iedereen is welkom.

8 en 15 september 19.30 uur in het Parochieel Dienstencentrum, Nieuwe Schoolweg 2 Enschede
22 en 29 september 19.30 uur in het Ariënhuis, Veldmaterstraat 61 Haaksbergen

Al deze informatie vindt u op de website van Katholiek Enschede onder de knop "Laudato Si"
<https://www.katholiekenschede.nl/activiteiten/laudato-si>

Volg ons op Facebook **Laudato Si' Parochieverband Zuidoost Twente**

Contact: Laudatosi@rzkzuidoosttwente.nl



Gerardus Bedevaart 2022 in Overdinkel

Van donderdag 13 tot en met zondag 16 oktober gaan wij voor de 110^e keer de Gerardus Majella Bedevaart organiseren. Het thema voor de komende bedevaart is "Vrede geef ik u", en het programma is als volgt.

Donderdag 13 Oktober 2022, 19.00 uur:

Opening van het Triduüm met een Eucharistieviering in de kerk. Voorganger is pastor W. Rekveld. Na de viering zal er een speciaal cadeau worden aangeboden. We sluiten de 1^e dag van het Triduüm af met een kop koffie/thee.

Vrijdag 14 Oktober 2022:

Geen viering. Wel is de kerk open voor stil gebed en kan er een kaars worden opgestoken. Tot 20.00 uur is pastor W. Rekveld aanwezig om u persoonlijk te woord te staan.

Zaterdag 15 Oktober 2022, 19.00 uur:

Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamique, geheel in het teken van Oktoberfest. Iedereen is van harte welkom. Ook voor een kop koffie/thee na de viering.

Zondag 16 Oktober 2021, 11.00 uur:

Plechtige Eucharistieviering in het GM Park, aansluitend de processie door het GM Park. Voorganger is pastor W. Rekveld

(het is zijn 10^e Bedevaart). Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park worden geplaatst.



Zondag 16 Oktober 2022, 15.00 uur:

Sluitingslof in de kerk. Voorganger is pastor W. Rekveld.

Als Gerardus Bedevaart Groep en Locatieraad hopen we met dit programma een goede gestalte te geven aan de 110^e Gerardus Majella Bedevaart 2022.

Het feest ter ere van onze patroonheilige kunnen wij niet alleen organiseren, ook dit jaar hebben wij de zeer gewaardeerde hulp van de vele vrijwilligers hard nodig.

Tot slot willen wij u attent maken op het **nieuwe bankrekeningnummer**.

Voor het opgeven van een misintentie (€ 5,00), het bestellen van de Gerardus Kalender (€ 9,00) of het laten opsteken van een offerkaars (€ 0,50) of Gerardus Novenekaars (€ 5,00) kunt u het bedrag overmaken naar:

NL26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel

Svp aangeven of het om een intentie gaat, de kalender of een kaars.

Met vriendelijke groeten,

Gerardus Bedevaart Groep Locatieraad H. Gerardus Majella

Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkellosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 26 oktober verschijnt,
uiterlijk 10 oktober inleveren/inzenden!!**



Verhuizen?

Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224

Colofon:



't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met Willy Tenfelde, via klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering, of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2022:

Uiterlijk: 10 oktober en 21 november

Bezorging van 't Klöpke in 2022:

26 oktober en 7 december

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon. U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of kandidate weet.

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée	06-41252558	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

advertentie

**RK. Uitvaartvereniging Losser
NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:
www.rkuvl.nl**

DE OOGST

Werken en zwoegen op de velden,
kale omgeploegde rijen tot aan de horizon,

“ de akkers”

De kerktoren slaat uur na uur de tijd voorbij,
gouden zonnestralen bekoren de akkers,
tot een schilderachtig tafereel,

“ het angelus”

Werken en zwoegen op de velden,
goudrijpe rijen tot de horizon,

“ de oogst” .

