

Parochieblad 't Klöpke



Mei/juli 2022

31^e jaargang nummer 2

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 06-83334566 vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: vacant
Begraafplaatsen: Henk Engbers 06-55156794 henk.engbers@home.nl

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels
Alphons Punte

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: vacant
Secretaris: Jos Morsink
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane



mei, juni, juli 2022

31^e jaargang nummer 2

Inhoudsopgave:

Pag 2	Adressen	Pag 11	Hulp aan Oekraïne
Pag 3	Inhoud + pastorale weekwacht	Pag 12	Leden gezocht dameskoor Liturgie
Pag 4	Pastorpraat: Wat is dan liefde	Pag 14	Kroniek
Pag 5	Hemelvaartsdag	Pag 18	Open brief
Pag 6	Contactgroep Alleenstaanden Ontmoetingsdag 31 mei	Pag 19	Lourdesbedevaart
Pag 7	JP: 'sTOF zoekt talent Opbrengst Vastenactie	Pag 20	Taizéviering Weekend voor 50-minners
Pag 8	Collecte missdienaars Dauwtrappersviering Hertme	Pag 21	Aanmelding vormsel
Pag 9	Opbrengst Sam's kledingactie	Pag 22	Pastorale wenken
Pag 10	Carlo v.d.Beld jubileum	Pag 23	Colofon

Pastorale weekwacht

20	16-22 mei	parochievicaris Rekveld	06-20874866
21	23-29 mei	past. werkster Berbée	06-41252558
22	30 mei-5 juni	parochievicaris Rekveld	06-20874866
23	6-12 juni	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
24	13-19 juni	parochievicaris Rekveld	06-20874866
25	20-26 juni	past. werkster Berbée	06-41252558
26	27 juni-3 juli	parochievicaris Rekveld	06-20874866
27	4-10 juli	past. werkster Berbée	06-41252558
28	11-17 juli	parochievicaris Rekveld	06-20874866

'Wat is dan liefde?'

'gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad' Joh. 13, 34

Uit de autoradio klonk Hazes: "Liefde, wat is dan liefde?"
Luidkeels heb ik zijn levensvraag meegezongen. Heerlijk!
En me afgevraagd: houd ik echt van mensen? Vooral van mensen voor wie anderen niet meteen kiezen. En die daarom nauwelijks van zichzelf kunnen houden.

'Wat is dan liefde?'.
Meezingen gaat makkelijk. Meedoen heel wat moeilijker.

Jezus zegt dat niet wij hem tot vriend hebben gemaakt. Maar dat hij voor ons heeft gekozen.
Want liefde is niet dat ik iemand, of iets, modelleer naar believen.
Liefhebben begint met het besef dat ikzelf niet het middelpunt ben, en de maat der dingen.
Maar dat een ander dat is. En dat daarom een ander, of wat vreemd is, niet zal worden omgevormd naar beeld en gelijkenis van mijzelf, en naar wat alleen ik wil.
Liever niet. Liefhebben is zien wat eigen is aan een ander. En ervoor kiezen dat te erkennen als wat iemand van God draagt.

Volgens Jezus is liefhebben bovendien durven erkennen wat ik niet aantrekkelijk vind, of zelfs bedreigend. En me ook daarmee willen verbinden. Wie het anders van anderen, en zelfs het vijandige, als geschenk van God kan aanvaarden en dragen, heeft lief, zoals Jezus dat deed.

(H)eerlijk overigens zoals Hazes uit eigen levensleed zelf antwoord geeft op zijn levensvraag: 'Vergeven hoort ook bij de liefde!' Ik zong het stevig mee.
En maak er werk van.

Paul Daggenvoorde, pastoor



Hemelvaartsdag 2022:

Dauwtrappen en Dauwtrappersviering Losser.

Het is inmiddels 3 jaar geleden dat in Losser de Dauwtrappersviering in het Openluchttheater 'Brilmansdennen' voor het laatst werd georganiseerd. Dit geldt ook voor de voorafgaande nachtwandeling. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven wordt de draad weer opgepakt.



De nachtelijke wandeling maakt dit jaar plaats voor een gezamenlijke ochtendwandeling van een kleine 2 uur, met tussentijds een pauze. Om 7.00 uur wordt gestart met het dauwtrappen, waarbij de organisatie veronderstelt dat met dit tijdstip het hele gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater aan de Gildehauserweg.

Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht, het wordt wel op prijs gesteld en is mogelijk bij het parochiesecretariaat Mariavlucht, telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur of per e-mail secretariaat@mariavlucht.nl

Voorgaande jaren werden onderweg verhalen verteld of werd een gedicht voorgelezen. Het zou mooi zijn wanneer er onder de wandelaars personen zijn die zich hiertoe geroepen voelen...

Om 9.00 uur, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater een Oecumenische gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en p.w. Carla Berbée wordt geleid. Deze plek en het vroege ochtenduur zorgen voor een unieke sfeer. Tijdens de dienst vindt een collecte plaats, de opbrengst ervan is o.a. bestemd voor de Oekraïense vluchtelingen in Losser. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior.

Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar voor de aanwezigen en is er een moment voor een gezellig samenzijn: al met al een mooi begin van Hemelvaartsdag 2022.

Contactgroep Alleenstaanden

Op 29 mei en 26 juni vinden onze gezellige bijeenkomsten plaats. Dit is zoals jullie gewend zijn de laatste zondag van de maand.

Vorige keer werd door velen van jullie aangegeven om gewoon in het parochiecentrum te blijven en gezellig te kletsen en spelletjes te doen. Het gaat om het samenzijn. Tevens natuurlijk lekker koffie/thee drinken.

Dit gaan we dan ook doen in mei en juni.

Zoals vanouds beginnen we om 14.00 uur. We zien elkaar in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk.

In de maanden juli en augustus worden er in verband met de vakantieperiode geen bijeenkomsten gehouden.

We hopen jullie allemaal in goede gezondheid terug te zien.

Marietje Haarman tel: 06-22387608 Truus Röring tel: 053-5384738

Ontmoetingsdag 31 mei a.s.

De werkgroep zieken/ontmoetingsdag laat weten dat alle parochianen van **83 jaar en ouder** worden uitgenodigd voor de ontmoetingsdag op 31 mei a.s.

Zij krijgen de uitnodigingsbrief in de bus en kunnen zich d.m.v. de invulstrook opgeven.

In het vorige Klöpke werd de leeftijd van 80 jaar genoemd, maar door het grote aantal genodigden zijn we genoodzaakt om vanaf 83 jaar uit te nodigen.

Dank voor uw begrip.



83

Vanuit het Jongerenpastoraat:

Theatergroep 'sTOF, wel bekend van PUUR op 15 april j.l. in Openluchttheater Brilmansdennen, is op zoek naar nieuw talent.

We zoeken jongeren tussen 12 en 15 jaar, jongens en meisjes, die het leuk vinden om theater te maken, toneel te spelen en/of te zingen. Theatergroep 'sTOF is dan het goede adres. We bieden een veilige omgeving om talent te ontwikkelen.



En wie de recente interviews heeft gelezen op de website of in de krant, weet misschien nog wel dat de jongeren bij 'sTOF meer zelfvertrouwen ontwikkelden en er een leuke vriendengroep bij kregen. Dat willen we ook graag bereiken met een nieuwe groep! Geïnteresseerde jongeren mogen best even komen kijken hoe het in een repetitie gaat.

Elke woensdagavond tussen 18.30 uur en 20.30 uur zijn we te vinden in Daltonschool De Wegwijzer, Sperwerstraat 1, te Losser. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Je kunt ons vinden op www.theatergroepstof.nl
Aanmelden kan via theatergroepstof@gmail.com

Ans te Lintelo: 06 30958689

Opbrengst Vastenactie 2022

Beste mensen,

Dit jaar hebben we ons ingezet voor de Mayabevolking in Guatemala.

The logo for 'VASTENACTIE' features the word in a bold, white, sans-serif font. The letter 'I' is significantly larger than the other letters and has a small, dark figure inside it, similar to the one in the 'sTOF' logo. The text is set against a dark grey rectangular background.

Via de Vastenzakjes werd	1.115,33 euro gedoneerd
De kinderen van de EHC spaarden	370,80 euro
De basisscholen brachten	<u>1.997,23 euro</u> bijeen
Totaal	3.483,36 euro

Wij van de MOV-groep danken iedereen namens de Mayabevolking van Guatemala voor dit prachtige resultaat.

Beste lezers,

Waarschijnlijk ziet u ons op de achtergrond tijdens de vieringen. Wij zijn de misdienaars van de Heilige Maria Geboortekerk.

Met een leuke groep staan we klaar om op het altaar te assisteren. Dat betekent dat we op zondag vroeg uit de veren moeten om ons voor te bereiden op het misdienen. Natuurlijk doen we dat graag!



Het lijkt ons heel erg leuk om met de groep van de misdienaartjes een dagje weg te gaan. Op deze manier leren we elkaar nog beter kennen en dat is natuurlijk heel positief in een groep waarin je samen moet werken.

Tijdens de viering van 5 juni aanstaande willen we graag een extra collecte houden voor ons uitje.

Wij zullen na de viering van 9.00 uur met een mandje uw gift in ontvangst nemen.

We willen u alvast heel erg bedanken voor uw gift!

Met vriendelijke groet.

De misdienaars.

Dauwtrappersviering te Hertme **Hemelvaartsdag 26 mei 2022**

Twee jaar lang hebben wij de Dauwtrappersviering op Hemelvaartsdag in Hertme door corona moeten overslaan. Nu die crisis grotendeels onder controle is, pakken wij de draad weer op.

Op 26 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om half zeven. De voorganger in deze viering is pastoor Ton van der Gulik, Karmeliet te Zenderen, met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Zenderen.



U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtend op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- en bijpraten na deze twee jaar onderbreking.

Wij heten u opnieuw van harte welkom.

Met vriendelijke groet, Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme,
Namens deze, H. Harink, Zenderen,

Opbrengst Sam's kledingactie



Op zaterdagochtend 7 mei vond in Losser de actie plaats.

De chauffeur die de kleding ophaalde schatte de opbrengst op pakweg 1100kg.

Wat gebeurt er met deze kleding-opbrengst? Nathalie de Goede van Sam's Kledingactie: "De kilo's van de inzamelacties vertalen zich als volgt in euro's: alle opgehaalde kilo's van de inzamelacties worden naar ons magazijn in Leek gebracht, gewogen, grofweg gesorteerd (afval eruit ed.) en vervolgens verpakt voor de verkoop. De kleding wordt verkocht aan sorteerbeidrijven en de opbrengsten die gegenereerd worden met de verkoop van de kleding aan sorteerbeidrijven, worden de noodhulpprojecten van Cordaid financieel ondersteund.

Daarnaast gaat de kleding naar sorteerbeidrijven en vanuit daar wordt het in landen buiten de EU afgezet, bijvoorbeeld in Afrika. In ieder geval veelal gebieden waar de kleding erg gewenst is. Dit wordt daar niet weggegeven, maar voor kleine prijsjes op de markt gebracht waardoor mensen die vrij weinig te besteden hebben ook in staat zijn om de kleding te kopen. Het is een bewuste keuze om dit voor kleine prijsjes op de markt te brengen en niet weg te geven, want zodra de kleding weggegeven zou worden zal de economie in het land op den duur stoppen met draaien en valt het om.

Om terug te komen op uw vraag: de prijzen van ingezamelde kleding houden helaas niet over (zoals ook te zien is op het nieuws).

Voor iedere kilo kleding die we verkopen ontvangen we een kleine vergoeding. Dit wordt gebruikt voor de financiële steun aan projecten van Cordaid".

Carlo van den Beld 25 jaar verbonden aan het Caeciliakoor.

Carlo van den Beld werd tot zijn verrassing -aansluitend op de kerkdienst op Eerste Paasdag- in het zonnetje gezet t.g.v. zijn 25-jarig dienstverband bij het Losserse Caeciliakoor.

Jos Morsink, voorzitter van de locatieraad, vertelde dat Carlo in 1997 zowel dirigent als organist werd bij het koor. Hij zorgt voor het onderhoud van het kerkorgel van de H. Maria Geboortekerk en is eveneens de persoon die vanaf de coronaperiode de livestreams van (m.n.) de zondagsdiensten verzorgt: zeker geen geringe klus.

Paul Padberg, koorvoorzitter, betrok echtgenote Bertie in zijn toespraak en feliciteerde ook haar en overhandigde een boeket, immers 'zij is o.a. de persoon bij wie Carlo zijn hart lucht na de keren dat een repetitie of uitvoering niet helemaal naar wens verloopt'. Paul prees Carlo vanwege zijn muzikale kennis en vaardigheden: Carlo componeerde en bewerkte (nieuwe) gezangen, hij heeft grote kennis van de Latijnse gezangen, kennis die hij aan de koorleden weet over te brengen.

Carlo staat bij het koor bekend om zijn sterke mimiek, waarmee hij de leden weet te imponeren én te stimuleren. Naast zijn rol als dirigent, begeleider en organist zet Carlo zich -door deelname aan werkgroepen- in voor een stukje gezelligheid binnen het koor. Met deze woorden van waardering én een attentie van het koor werd Carlo bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen 25 jaar.

Als bijzondere erkentelijkheid voor zijn inzet en betrokkenheid voor het Caeciliakoor en daarmee voor de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser werd hem onder applaus de Paaskaars 2021 overhandigd. Beelden van deze huldiging zijn terug te zien op het YouTubekanaal van de parochie, aan het einde van 'Eucharistieviering Pasen'



Hulp van onze geloofsgemeenschap aan de Oekraïense vluchtelingen in Losser.

Wat kun je als geloofsgemeenschap betekenen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne?

Om op deze vraag een antwoord te krijgen hadden Jos Morsink en ondergetekende begin mei een gesprek met Christina ten Klooster van stichting Fundament. Zij is een van de contactpersonen die het vluchtelingenwerk in Losser begeleidt en coördineert.

N.a.v. dit gesprek is er in de financiële administratie van Fundament een nieuwe post opgenomen "Hulp aan vluchtelingen". Alle stortingen en uitgaven ter gelegenheid hiervan worden op deze post geboekt en betaald. Voor deze constructie is gekozen, omdat de betrokken contactpersonen van Fundament kunnen overzien en beoordelen waaraan het geld besteed wordt.

In de toekomst zou het budget op breder vlak (bijv. aan vluchtelingen met een andere nationaliteit) besteed kunnen worden.

Wanneer iemand -of een instantie- een financiële bijdrage wil leveren: Bankrekening: NL54RABO0148668461 t.n.v. Stichting Fundament, Omschrijving: Hulp aan vluchtelingen.

De opbrengst van het concert (27 maart jl.) door het Twents Capella Ensemble werd inmiddels op bovenstaande rekening overgemaakt. Tijdens de Dauwtrappersviering, 26 mei a.s., zal gecollecteerd worden voor de Oekraïners in Losser.

Tijdens het gesprek werden eventuele mogelijkheden -die onze geloofsgemeenschap/ kerk bieden kan- aan Christina voorgelegd. Het zijn mogelijkheden die zij op een gepast moment aan de doelgroep kan voorleggen, op een moment dat er behoefte blijkt te bestaan.

Volgens Christina hadden zich na de oproep in de lokale media meer dan 70 vrijwilligers gemeld om hulp te bieden bij de opvang en begeleiding van de vluchtelingen. Ook stichting Palet bewijst in deze haar diensten.

Ad Willems pastoraatgroep/diaconie

Nieuwe leden gezocht



Het dameskoor van de Maria Geboorte zoekt nieuwe aanwas.
U mag vrijblijvend komen kijken en meezingen op de repetitie in het parochiecentrum op dinsdag van 14.00 tot 15.15 uur.
U kunt contact opnemen met Marian Westenbroek tel.: 053-5384927

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 10 juli

Verklaring afkortingen:

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,

GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

Maria Geboortekerk Losser

Eerste Heilige Communie Maria Vlucht:

Zo 22 mei 09.30	EV	past. werkster Berbée, parochievicaris Rekveld	Liedwientjes
11.30	EV	past. werkster Berbée, parochievicaris Rekveld	Liedwientjes

Wo 25 mei 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Hemelvaart:

Dauwtrapperviering in Brilmansdennen:

Do 26 mei 09.00 OV past. werkster Berbée en Ds. Marsman
mmv Excelsior

Zo 29 mei 09.00 EV pastoor Daggenvoorde Vivace

Ontmoetingsdag voor ouderen op Losserhof:

Di 31 mei 10.00 EV parochievicaris Rekveld

Wo 1 juni 09.30 CV werkgroep

Pinksteren:

Za 4 juni 16.00 GV pastoor Daggenvoorde

Zo 5 juni 09.00 EV pastoor Daggenvoorde

Doopviering

Caeciliakoor
(Mis Gretchaninov Greg.)

Wo 8 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Zo 12 juni 09.00 EV parochievicaris Rekveld

Vivace

Wo 15 juni 09.30 CV past. werkster Berbée

Zo 19 juni 09.00 EV pastoor Daggenvoorde

Dameskoor

Wo 22 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Zo 26 juni 09.00 EV parochievicaris Rekveld

Herenkoor St. Caecilia
(Mis VIII Greg.)

Wo 29 juni 09.30 EV parochievicaris Rekveld

Za 2 juli 16.00 GV parochievicaris Rekveld

Doopviering

Zo 3 juli 09.00 EV

Wo 6 juli 09.30 CV werkgroep

Zo 10 juli 09.00 EV parochievicaris Rekveld

Gerardus Majella Overdinkel

Za 28 mei 19.00	CV	past. werkster Berbée	Gemengd koor
Do 2 juni 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Pinksteren:			
Ma 6 juni 09.30	EV	pastoor Daggenvoorde	Gemengd koor
Do 9 juni 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Za 11 juni 19.00	GV	werkgroep	Dynamique
Do 16 juni 09.30	CV	werkgroep	
Za 18 juni 19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Do 23 juni 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Do 30 juni 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 3 juli 09.30	CV	werkgroep	
Do 7 juli 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Za 9 juli 19.00	GV	werkgroep	Dynamique

O.L.Vrouw Glanerbrug

Vrij 3 juni 10.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Pinksteren:			
Zo 5 juni 10.30	EV	pastoor Daggenvoorde	Herenkoor
Zo 12 juni 10.30	EV	pastor Kortstee	Herenkoor
Vrij 24 juni 10.00	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Vrij 1 juli 10.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 10 juli 10.30	EV	pater Engelbertink	

Jacobus Lonneker

Zo 22 mei 10.00	EV	pater Visschedijk	Dameskoor
Wo 1 juni 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	
Pinksteren:			
Za 4 juni 16.00	GV	parochievicaris Rekveld	Doopviering
	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Zo 12 juni 10.00	CV	past. werkster Berbée	Herenkoor
Za 18 juni 19.00	CV	werkgroep	
Jacobusviering op de Lonneker Es:			
Zo 26 juni 10.00	EV	pastor Kortstee	Gemengd koor
Za 2 juli 19.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Wo 6 juli 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	
Zo 10 juli 10.00	CV	past. werkster Berbée	

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

Op 2 april hebben Anne Bakker, Daan Welman en Sari Kötter het Heilig Doopsel ontvangen.

En op 30 april zijn Foss De Bot en Joseph Jager gedoopt.

De hartelijke felicitaties voor de ouders.



Overleden

Harry Scholtenlinde 1943—2022

Kop d'r veur en dan d'r deur

Dat was het motto van Harry Scholten Linde. Hij overleed op 15 maart jl. Hij werd geboren op Erve Broam in Groot Agelo. Tijdens zijn studie in Den Bosch ontmoette hij Cecile van Haaren met wie hij bijna 60 jaar samen was. Ze hebben drie kinderen gekregen en 8 kleinkinderen. Harry was een echte familieman. Hij is ook actief geweest als manager in de zuivel, in Veghel, Tubbergen en Losser. Hij was als vrijwilliger actief in diverse besturen en netwerken. Hij initieerde o.a. het project, waarbij levensechte koeien door kunstenaars werden geschilderd en tentoongesteld tijdens de Landesgartenschau (Laga). Voor zijn maatschappelijke inzet is Harry in 2008 onderscheiden als "Voetstapper" van Losser, vereeuwigd met een voetafdruk in het Brueghelplein.

Op 23 maart jl. was de herinneringsviering in de kerk, waarna we hem te rusten hebben gelegd op ons kerkhof.



Diny Heerink-op de Weegh 1931—2022

Op jonge leeftijd ging Diny werken in de textiel fabrieken in Enschede. In 1949 kreeg ze verkering met Bennie Heerink. Ze trouwden en gingen in Losser wonen. Ze kregen twee kinderen: . Bennie had verschillende baantjes, o.a. langs de boeren om textiel te verkopen. Na verloop van tijd stichtten ze de textiel- en gordijnenwinkel Bendy, die later verhuisde naar het centrum van Losser.

Diny en Bennie maakten ondanks hun drukke bestaan altijd tijd vrij voor vakanties.

Na het overlijden van Bennie in 2013 leerde Diny Gerrit Jeunink kennen. Gerrit overleed in 2021.

Het laatste jaar kreeg Diny steeds meer lichamelijke ongemakken. Met een fijn gezin en een gezonde schare van 7 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen vond ze haar leven voltooid.

Na een kortstondig ziekbed sliep ze vredig in.

Marietje Hengelman-Maseland 1928—2022

“Een sterke vrouw” waren al heel snel de woorden die de kinderen en kleinkinderen lieten vallen. Toen ze 24 was trouwde ze met Ben.

Uit hun huwelijk werd een zoon geboren. Marietje was dol op haar twee kleinkinderen en later ook op de achterkleinkinderen. Tien jaar geleden overleed Ben. Na zijn overlijden nam ze de draad weer op. Ze genoot van de vele vakanties en maakte graag een praatje met allen die ze op haar levensweg ontmoette. Tot enkele maanden geleden kon ze zelfstandig wonen aan de Vlasakker. In Maartens-Stede brak ze haar heup. Daags na de operatie deden zich complicaties voor en moest ze haar leven uit handen geven. Op 1 april hebben we op een gelovige manier afscheid van Marietje genomen.

Resi Olde Boerrigter-Bruins 1954—2022

Resi wordt geboren in Oldenzaal. Ze heeft een fijne jeugd en groeit op in een hecht gezin. Ze leert Henk Olde Boerrigter kennen en in 1976 trouwen zij. Er worden twee kinderen geboren.

Ze is een zorgzame, lieve moeder en oma. Resi is jarenlang actief bij het gemengde koor van de Martinuskerk en later bij Vivace. Ze houdt van gezelligheid, fietsen, op vakantie gaan met de caravan. Als in 2018 borstkanker wordt geconstateerd blijft Resi positief en ondergaat diverse behandelingen. Ze is voorzichtig en blijft veel thuis, ze wil geen corona oplopen. Ze geniet van de bezoeken van de kinderen en kleinkinderen, een spelletje en kookt het liefst voor de hele familie. Helaas wordt ze zo ziek dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Hier moet ze het leven en haar geliefden loslaten.

Dini Ebbing-Horenberg 1940—2012

Afkomstig uit Glane is Dini uiteindelijk in Losser terecht gekomen. Ze is overleden in Maartens-Stede waar ze nog maar kort woonde. Dini was een heel creatieve vrouw met bergen humor waardoor het leven met alles wat haar overkwam, dragelijk bleef. Ze was graag thuis waar ze naaide, de moestuin verzorgde en van de vogeltjes genoot. Ze was een leuke oma voor haar kleinkinderen die allerlei gekkigheid met elkaar uithaalden. Ze was trots op haar 2 achterkleinkinderen. Haar afscheid was in Losser op 7 april.

Trees Wesseling-Kienhuis 1934—2022

Op 3 april overleed Trees, haar familie schreef het volgende: Ze was een lieve vrouw die een leven lang klaar stond voor een ander. O.a. haar gezin, haar man, de familie en naasten. We zien een vrouw die zich jaren lang samen met haar man heeft ingezet voor o.a. kledingacties voor mensen in Polen. We zien ook een dankbare vrouw. Dankbaar voor de liefdevolle hulp die ze jaren lang van velen mocht ontvangen.

En ook een gelovige vrouw, die haar huis versierde met bloemen, kaarsjes en een Mariabeeld. We zien een vrouw, die vele moeilijkheden in haar leven te boven is gekomen. Die alleen was maar zeker niet eenzaam. Haar gastvrije houding bracht veel mensen bij haar thuis. We gaan haar zeker missen.

Alex de Groot 1964—2022

Alex werd slechts 57. Daarvan had hij al 30 jaar een relatie met Conny. Hun liefde werd bekroond met vier zoons.

Met veel energie zette hij zich in voor zijn zaak en stond op diverse markten met zijn kraam met worst en kaas.

Helaas ging het de laatste jaren niet goed met zijn gezondheid.

Het was de wens van Alex en Conny om te trouwen maar door allerlei omstandigheden was het er niet van gekomen.

Eén dag voor zijn overlijden werd de wederzijdse liefde toch bezegeld met een huwelijksluiting.

Op 9 april hebben we hem in kleine kring aan de aarde toevertrouwd. Het was zijn uitdrukkelijke wens om het kerkhof als laatste rustplaats te hebben omdat daar ook zijn ouders en vele naaste familieleden zijn begraven.



Gerard Zuithof 1935—2022

Gerards leven werd voor een groot gedeelte getekend door ziekte. (reumatische artritis). Vanaf zijn 33ste moest hij zijn werk opgeven. In 1960 trouwde hij met Riki. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren. Maar ondanks zijn ziekte ging hij niet bij de pakken neerzitten. Hij volgde allerlei cursussen, zette zich volop in voor de reumapatiëntenvereniging Oost-Nederland en coördineerde de wekelijkse zwemlessen voor deze vereniging.

Als redactielid van zorggroep St. Maarten interviewde hij meerdere mensen. Voor al zijn vrijwilligerswerk ontving hij een koninklijke onderscheiding. Zijn hobby's waren schrijven en voetbal kijken. Gerard was zeer sociaal, altijd goed gehumeurd en op zijn gezicht zag je meestal een glimlach. Zijn geloof betekende veel voor hem en hij was een trouwe kerkganger. In een drukbezochte uitvaartviering hebben we op 19 april afscheid van hem genomen.

Gerrit ter Linde 1940—2022

Gerrit kwam van de boerderij en bleef daar met zijn broer wonen ook toen hun zus met haar gezin daar introk.

Hij werkte bij de groenvoorziening in Enschede. Een buitenmens die nichtjes en neefjes daar graag bij betrokken.

Ook was hij al aan het recyclen ver voor dat dit 'in' kwam. Alles kon hij gebruiken. Rond zijn 50-ste durfde hij een grote sprong te wagen. Hij leerde de weduwe Siny kennen en zij stapten in het huwelijksbootje. Hun nieuwe huis en grote tuin waren echt hun trots.

De laatste jaren waren moeizaam door dementie. Gerrit heeft goede jaren op Erve Leppink gehad waar hij is overleden. Zijn afscheid was in Losser op 20 april daarna was de crematie.

Vera Venterink-Bulters 1930—2022

Vera heeft haar hele leven hard gewerkt.

Zorgen voor, gaf zin aan haar leven.

Ze had met haar man Herman jaren een zaak in Enschede.

Thuis aan het Lukens was er alles wat ze nodig had. Ze was veel bezig met geloof en kerk. Ze kwam trouw naar de missen in

Overdinkel en vooral de Gerardusprocessie. Geloof was haar houvast. Tot op hoge leeftijd was ze nog in bijna alles zelfstandig.

Heel plotseling is ze overleden. Gelukkig heeft ze geen lijdensweg gehad. Haar uitvaart was op 5 mei in de H. Maria Geboortekerk, de begrafenis in Overdinkel.

Marietje Wijering-Gevers 1926 – 2022

Marietje werd geboren in een gezin van acht kinderen. In 1953 trouwde ze met Hendrik. Naast twee doodgeboren jongetjes kwamen Carla en Bennie ter wereld. Daar kwamen twee kleindochters van Carla en John bij en later twee achterkleinkinderen. Als we de karaktereigenschappen van Marietje omschrijven dan komen de volgende woorden naar voren: lief, zorgzaam, geïnteresseerd in anderen en vredelievend. Ze probeerde elke discussie te sussen. Toen haar man in 2001 overleed kwam er een moeilijke periode. Maar ze genoot toch weer van de kleinkinderen en de laatste tijd van filmpjes en foto's van de achterkleinkinderen, nu drie en één jaar. De laatste jaren had Marietje veel zorg nodig. Ze was een zeer gelovige vrouw en in haar stijl hebben we op 5 mei afscheid van haar genomen en haar te rusten gelegd bij haar man op het kerkhof.



Open brief aan het kerkbestuur

Vraagtekens of uitroeptekens: ons parochiepark

Vele jaren geleden is het parochiepark, dat naast de H. Maria Geboortekerk ligt, geschonken door de parochianen van destijds. Een prachtig geschenk en een prachtig gemeenschappelijk bezit. Met het moderniseren van het centrum van Losser is ook de omgeving van de kerk aangepakt. Daarbij behoort tevens het (her-)inrichten van het parochiepark, waarbij de samenwerking met de gemeente opvalt. Het onderhoud wordt namelijk door de gemeente voor haar rekening genomen. Om trots op te zijn dus en niet alleen door bezoekende parochianen, maar ook door de vele vrijwilligers die onze parochiegemeenschap telt.

Toch rijzen er in de afgelopen periode onverwacht en helaas ook weinig vertrouwenwekkende vraagtekens. Deze komen voort uit een ingreep op dit gezamenlijke bezit:

Is het parochiebestuur op de hoogte van de aantasting op de grens van het parochiepark en het voormalige terrein van De Vereniging?

Zo ja: is daarbij sprake geweest van overleg en is er een koopakte van de betreffende grond?

En als dat zo is: hoort de parochiegemeenschap niet van tevoren ingelicht te worden over mogelijke verkoop van een gedeelte van het gemeenschappelijk bezit?

Indien er geen koopakte is: waar is dan sprake van?

Het rooien van enkele mooie bomen en een haag zonder dat er sprake is van een koopakte, kan men beschouwen als vernieling van andermans eigendom. Hoe denkt het kerkbestuur hier tegen op te treden?

Het afperken van een betreffende strook grond zonder dat er sprake is van een koopakte, kan men beschouwen als wederrechtelijk toeëigenen. Hoe denkt het kerkbestuur hier tegen op te treden?

Bovenstaand valt opmerkelijk samen met het opstappen van enkele leden van de locatieraad van de H. Maria Geboorte. Heeft de locatieraad inderdaad bezwaar gemaakt tegen wederrechtelijke aantasting van het gemeenschappelijk bezit? Heeft het kerkbestuur de locatieraad in deze buitenspel gezet? Welke verantwoording neemt het kerkbestuur naar deze toegewijde locatieraad toe?

Is het kerkbestuur voornemens het gebeuren alsnog ongedaan te maken?

Deze vragen verdienen een antwoord naar de parochie toe.

Namens meerdere (zeer) bezorgde parochianen,
met vriendelijke groet,

Ton Kremer

Bedevaart naar Lourdes



Onlangs hebben de coördinatoren van het Lourdeswerk in de parochies van Enschede, Glanerbrug, Haaksbergen, Lonneker en Losser samen met pastoor Daggenvoorde overlegd over een volgende bedevaart.

Dat willen we graag weer met u meemaken en daarom hebben we besloten in **de eerste week van de maand mei 2023**, tijdens de bisdomsreis, op bedevaart te gaan naar Lourdes.

Ook weer met een bus, maar dit keer zo mogelijk in twee dagen heen en in twee dagen terug.

Dit hele artikel hebben we in het vorige Klöpke geplaatst.

Voor meer informatie in Losser kunt contact opnemen met:

Ina Kuiper tel.: 06-30301201

Taizéviering in Losser op 4 juni 2022

Zaterdag 4 juni vindt om 19.00 uur een Taizéviering plaats in de Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2). Deze viering zal qua vorm en duur sterk lijken op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vorm geeft. Er is een complete orde van dienst beschikbaar. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.



De viering is voorbereid door mensen uit Losser en Borne, die regelmatig in Taizé zijn geweest en van harte bereid zijn hun ervaringen te delen.

Iedereen is van harte welkom!

Met een hartelijke groet van de organisatie:

Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers, Steffi Schulz-Pedersen, Hennie Marsman en Johan Meijer.

Kom eens tot rust in een klooster! Voor 50-minners

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord Brabant). Hier woont een kleine kloostergemeenschap van broeders. Samen met hen maak je een weekend mee in het prachtige zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster.

Je hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen de kamers van de broeders. We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun gebedstijden.

Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. Dit keer zoomen we in op 'Eenvoudig leven'. Eenvoud heeft te maken met je innerlijk en de manier waarop je leeft. Megen is een klein monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima uitwaaien op de dijk langs de rivier.

Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger.

Data: vrijdagmiddag 24 tot en met zondagmiddag 26 juni.

Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 35,--. Het weekend geldt als twee dagen.

Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2023



Al vóór de zomervakantie maken we een begin met de voorbereiding van tieners van groep 8, de brugklas en hoger, op het sacrament van het Vormsel. Dat zal begin februari in de Jozefkerk te Enschede worden toegediend. Wie met het project mee wil doen vragen we zich nu al op te geven. Dat kan via:

<https://www.katholiekenschede.nl/index.php/vormselform> .

Het Vormselproject voor Zuidoost Twente wordt het komend schooljaar 2022-2023 aangeboden in de Jacobusparochie te Enschede, maar staat ook open voor tieners uit de parochies Maria Vlucht en Franciscus, die liever niet wachten tot de brugklas, maar in groep 8 hun Vormsel willen ontvangen. In het schooljaar 2023-2024 zal de voorbereiding weer in de parochies Maria Vlucht en Franciscus plaatsvinden. De voorbereiding vindt grotendeels plaats in de parochiezaal en kerk van de Sint Jan, aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede.

In de voorbereiding leren wij onze jongeren, wat de weg van Jezus inhoudt. Door het lezen van verhalen en het doen van oefeningen, leren ze de persoon van Jezus beter kennen, krijgen de jongeren meer inzicht in wat 'samen kerk zijn' eigenlijk is en wat dat van hen vraagt, en brengen we jongeren in contact met 'samen stil worden en bidden'. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en met andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo hopen wij dat zij een beetje idee krijgen van hoe de heilige Geest, waar we bij het Vormsel om bidden, in hun leven werkzaam is.

We vragen vormelingen op te geven vóór 30 juni a.s. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, een positieve houding en inzet. De eerste bijeenkomst is op zondag 3 juli a.s. van 11.30 tot 14.00 uur in de Sint Janskerk aan de Haaksbergerstraat 253.

Dan maken we kennis met elkaar en met het project.

Stuurgroep Vormselvoorbereiding en pastoraal werker Frank de Heus
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl / 06 300 988 33

Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoeegroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkellosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 6 juli verschijnt,
uiterlijk 20 juni inleveren/inzenden!!**



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van
10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224

Colofon:



't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: klopkelossier@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met Willy Tenfelde, via klopkelossier@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering, of Gerard Munsterman via klopkelossier@gmail.com

Inleverdata kopij in 2022:

Uiterlijk: 20 juni, 22 augustus, 10 oktober en 21 november

Bezorging van 't Klöpke in 2022:

6 juli, 7 september, 26 oktober en 7 december

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon. U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of kandidate weet.

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée	06-41252558	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

advertentie

**RK. Uitvaartvereniging Losser
NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:
www.rkuvl.nl**

Wie was Maria Magdalena?

Was ze een overspelige vrouw ? Of misschien een “hoer”?

Of de geliefde van Jezus van Nazareth?

Zalfde zij de voeten van Jezus?

In ieder geval hoorde zij bij de vrouwen die Jezus volgden en

misschien wel voor Hem zorgden,

voor zijn natje en zijn droogje om het zo maar eens te zeggen.

En toch.....wie was de eerste die Jezus zag na zijn opstanding?

“Raboeni” zegt ze dan blij.

Geloofden de leerlingen haar?

Het werd haar in ieder geval niet in dank afgenomen.

En toch gingen “de vrouwen”

naar het graf om voor hem te zorgen.

Wij vrouwen hè, !!!!!, durven dat.

Een parochiaan

