

Parochieblad 't Klöpke



februari/maart 2022

30^e jaargang nummer 8

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jan Olde Heuvel 06-83334566 vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Ton Melcherts 053-5384695 secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard 06-13418314 penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: vacant
Begraafplaatsen: Henk Engbers

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Locatieraad Geloofsgemeenschap Katholiek Losser

Voorzitter: Jos Morsink
Secretaris: A. Schulten-Bos
lid: Karel de Wals
Penningmeester: Jan Bulter
Gebouwen: Frans Raanhuis

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels
Alphons Punte

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: vacant
Secretaris: Jos Morsink
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane



februari/maart 2022

30^e jaargang nummer 8

Inhoudsopgave:

Pag 2	Colofon	Pag 10	Adieu St. Martinuskerk
Pag 3	Inhoud + pastorale weekwacht	Pag 11	Ingezonden stuk: genade
Pag 4	Pastorpraat	Pag 12	Liturgie
Pag 5	Actie kerkbalans	Pag 14	Kroniek
Pag 6	JP Uit voorraad leverbaar	Pag 17	Openingstijden parochiecentrum
Pag 7	Corona update Openingstijden secretariaat	Pag 18	Vorbereiding bisschoppensynode
Pag 8	Schriftinstruif Wereldjongerendagen	Pag 20	Oproep aan Katholiek Losser Reacties op het artikel uit Urk
Pag 9	Lourdesreis	Pag 22	Pastorale wenken
		Pag 23	Adressen

Pastorale weekwacht

7	14-20 feb	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
8	21-27 feb	parochievicaris Rekveld	06-20874866
9	28 feb-6 mrt	past. werkster Berbée	06-41252558
10	7-13 mrt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
11	14-20 mrt	pastoor Daggenvoorde	06-39170407
12	21-27 mrt	parochievicaris Rekveld	06-20874866
13	28 mrt-3 april	past. werkster Berbée	06-41252558
14	4-10 april	parochievicaris Rekveld	06-20874866
15	11-17 april	pastoor Daggenvoorde	06-39170407

Hoe diep moet je gaan (Luc. 5)

Jezus vraagt vissers, vaklieden op hun gebied, te varen naar het diepste deel van het meer en juist daar hun netten uit te gooien.

Ze sputteren tegen. Want dat kost meer moeite dan gewoon een beetje zwieren met de netten aan de oppervlakte. Dat sputteren, die weerstand, die herken ik wel. Want het leven moet leuk zijn en aangenaam en afwisselend en niet te zwaar en niet te moeilijk en het liefst wil ik dat vooral zelf bepalen. Je gaat toch niet moeilijk doen als het gemakkelijker kan!



Jezus vraagt juist naar de diepte. Dat vraagt inspanning en lef. Het betekent onzekerheid over wat er komt. En vooral: het raakt je, het kan 'au!' doen. Of je juist diep ontroeren, je leven overhoopgooien en tot andere keuzes dwingen.

Naar de diepte gaan, in menselijke contacten, ontmoetingen zomaar, om te lezen of een film te kijken. Dat gebeurt niet vanzelf. Dat vraagt vertraging, je openstellen, je laten raken.

De komende tijd gaan we vanuit de parochie met heel veel mensen in gesprek. In het kader van het Synodale gesprek dat we willen gaan voeren.

Iemand noemde dat al heel wervend: We gaan de Paus helpen. Misschien klopt dat, maar we helpen vooral onszelf en de directe wereld om ons heen. Wat raakt jou in je leven, wat is de onderstroom die niet zo vaak benoemd wordt maar je wel de drive geeft voor wat je doet (of juist nalaat)? Wat helpt je daarbij of wat hindert je?

Om daar eerlijk over te zijn en daarover uit te wisselen: dat is spannend maar samen kunnen we elkaar én de gelovigen verder brengen.

Want in die diepte ligt de verscholen kracht van ons geloof. Niet altijd zichtbaar maar wel werkzaam.

Nog een persoonlijke noot: Vorige week was ik jarig. Nog steeds in coronatijd, dus niet te veel spektakel. Het nodigde me uit om nog eens te mijmeren over mijn leven. En dan voel ik me een gezegend mens, rijk gezegend en met veel dankbaarheid. En wat er de komende tijd op mijn pad moge komen.... ik kan er wel tegen, voorlopig tenminste?

Carla Berbée, pastoraal werkster

Gevolgen coronamaatregelen



In de laatste twee maanden heeft onze geloofsgemeenschap steeds gehoor gegeven aan de oproep om de contacten zoveel mogelijk te beperken, met het doel om het aantal besmettingen terug te dringen.

Dit heeft onder meer de volgende ingrijpende gevolgen gehad:

In de maand december 2021 konden de eucharistievieringen in onze kerk helaas niet doorgaan.

Hoewel onze kerk prachtig versierd was, konden de kerstvieringen jammer genoeg ook niet doorgaan.

Veel mensen hebben er blijk van gegeven dit enorm te hebben gemist.

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst kon helaas ook niet doorgaan.

Veel mensen hebben het koffiedrinken na afloop van de vieringen en het daarbij behorende sociale contact erg gemist.

Vanaf 17.00 uur mochten er geen bijeenkomsten meer worden gehouden in het parochiecentrum.

Als gevolg hiervan was het niet mogelijk om ons parochieblad 't Klöpke in de maand januari 2022 te laten verschijnen, omdat het blad door eigen vrijwilligers wordt samengesteld.

Ook de actie Kerkbalans is enkele weken opgeschort omdat er geen gelegenheid was om de enveloppen met de documentatie voor de parochianen samen te stellen.

De actie Kerkbalans is nu vanaf 11 februari.

U zult begrijpen dat onze geloofsgemeenschap in de laatste tijd nogal wat inkomsten is misgelopen, denk b.v. aan de kerstcollecte.

In dit verband vragen wij de parochianen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om alsnog een bijdrage te leveren in de misgelopen inkomsten, door een bedrag over te maken op

IBAN NL21 RABO 0337 3642 22

ten name van R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van: gemiste inkomsten.

Daarnaast vragen wij de parochianen vriendelijk om bij het bepalen van het bedrag voor de kerkbijdrage 2022 de moeilijke situatie waarin onze geloofsgemeenschap verkeert mee te laten wegen door de jaarlijkse bijdrage wat te verhogen.

Jan Bulter, penningmeester

JP: Uit voorraad leverbaar

Wie wel eens iets via internet koopt (en wie doet dat nu niet in deze pandemie), kan direct de status van het product bekijken. Is het direct leverbaar, uit voorraad, of is het tijdelijk niet leverbaar?



Als ik het vergelijk met de dienstverlening die de kerk is, zie ik wel overeenkomsten. Wat ik wil leveren uit voorraad 'in nabijheid van mensen', wordt uitgevoerd in afstand nemen en mondkapjes of getoond via de digitale snelweg. Ik lever zo goed mogelijk uit.

Al denken sommigen misschien dat ik tijdelijk niet lever.

Werkend voor de kerk, voor de jongeren, kan ik thema's voorbereiden, bedenken, in voorraad zetten. De onzekerheid over wanneer ik het kan leveren maakt het niet gemakkelijker. 'Direct leverbaar' is wel het persoonlijk (telefonisch) contact met jongeren.

Het raakt me dat sommigen vinden dat ze geen perspectief hebben. Anderen zetten er nog steeds studerend de schouders onder. Ze zijn ook nog eens beschikbaar in de supermarkt of de zorg.

Net voor de grote lockdown, hebben jongeren van M25 Haaksbergen nog ruim 225 euro bij elkaar verdiend voor De Wonne Glanerbrug. Een fantastisch resultaat en gevoel!

Het kind is geboren, het jaar 2022, is nog nat. Maria en Jozef gaan, gewaarschuwd door een engel, op de vlucht naar Egypte, om later weer terug te keren naar Nazareth. Daar groeit Jezus op. Om later hoop en geloof uit te leveren.

Dat is de nieuwe kans die ons geloof ook u en mij weer zal aanbieden. Ik wens u geluk en gezondheid toe.

Ans te Lintelo

Geloof
Hoop
Liefde

Corona update:

U hoeft niet meer te reserveren voor de vieringen.

We gaan verder open!
Dat kunnen we besluiten na de persconferentie van, woensdag 25 januari.

We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid.
Dat betekent dat:



Alle activiteiten: vergaderingen, koorrepetities, vieringen en bijeenkomsten met en voor kinderen, jongeren en volwassenen, binnen en buiten, tot 22.00 uur kunnen plaatsvinden.
Om 22.00 uur sluiten wij onze gebouwen.

Er weer samen koffie gedronken kan worden voor en ná de vieringen.

We houden daarbij in alle onze ruimtes de basisregels aan: handen desinfecteren, 1,5 m afstand houden, ventileren, mondkapje dragen als je je verplaatst.

Waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, bijvoorbeeld waar het te druk wordt bij het koffie drinken, wordt een QR-code gevraagd. Zoals eerder bijvoorbeeld in de Jacobuskerk te Enschede.

Dit geldt niet voor vieringen. Daar vragen we geen QR-code, maar houden we 1,5 m afstand. We volgen bij vieringen de laatste maatregelen van het bisdom: handen desinfecteren bij binnenkomst; mondkapje dragen bij verplaatsing.

Samenzang is toegestaan en koren mogen weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits goed geventileerd en de zangers onderling 1,5 m afstand houden.

Pastoraal team Zuidoost Twente

Gewijzigde openingstijden secretariaat

Het centraal secretariaat is voorlopig alleen geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Schriftinstuif

Reeds enige jaren kennen de Parochie Maria Vlucht en de Protestantse Gemeente Losser de zogenaamde schriftinstuif.

Onder leiding van afwisselend dominee Henny Marsman en pastoraal werkster Carla Berbée worden de schriftlezingen van de komende zondag besproken. Het zijn zeer interessante en leerzame avonden waarbij alle aanwezigen kunnen meepraten en hun mening kunnen geven.



De bijeenkomsten zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur, waarbij koffie/thee wordt geschonken.

De eerstvolgende keer is op woensdag 23 maart in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk. Iedereen is hierbij van harte welkom!

Wereldjongerendagen:

Thema: Sta op en kom in beweging!

Misschien had u het al gelezen op bijvoorbeeld www.jongaartsbisdom.nl/nieuwe-datum-wjdhome/: er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland!

Dit weekend voor jongeren (15-30 jaar) zou eerst plaatsvinden van 14 tot en met 16 januari 2022, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.

De WJD@Home vinden nu plaats van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei.



Meer informatie kunt u vinden op de site van Maria Vlucht of via het onderstaande telefoonnummer of email-adres.

Met vriendelijke groet,
Roland Enthoven, Hoofd Communicatie
Aartsbisdom Utrecht, *Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht*
Postbus 14019, 3508 SB Utrecht
Tel.: 030 2391969, E-
mail: enthoven@aartsbisdom.nl

Heeft u altijd al een keer Lourdes willen bezoeken ?

Lourdes, het kleine bedevaart dorp in de zuid Franse Pyreneeën, waar Maria aan Bernadette is verschenen.

Dan is er dit jaar nog een mogelijkheid om die droomreis met een bus waar te maken. We organiseren de reis i.s.m. Mandel Cars.

Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar.

We gaan van 23 t/m 29 april, (bij voldoende deelname) met een bus naar Lourdes.

Een geheel verzorgde reis van 7 dagen begeleid door onszelf als reisleiding. Hierbij een globale reisindeling zoals we voornemens zijn te maken.

Vertrek op 23 april 2022 opstapplaats: de Lutte en ergens in de buurt van Utrecht.

Overnachting in LISIEUX van 23 op 24 april. ERMITAGE SAINTE THERESE 23 rue du Carmel.

24 t/m 27 april = 4 nachten in LOURDES. Overnachting in 4 sterren hotel Padoue.

Overnachting in Nevers van 28 op 29 april ESPACE BERNADETTE SOUBIROUS (in het klooster, daar waar Bernadette ligt opgebaard).

29 april aankomst in Nederland.

Reis met luxe touringcar. Voorzien indien nodig van rolstoellift.

Er is koffie en thee in de bus. Voor alle maaltijden wordt gezorgd.

We gaan er vanuit dat de reis door kan gaan bij minimaal 35 aanmeldingen.

Aanmelden z.s.m.

Er gaat minimaal een verpleegkundige/verzorgende mee.

Ook zal er pastorale begeleiding zijn. Verschillende vieringen worden er aangeboden. Er zal ook een eucharistieviering aan de grot zijn (optioneel).

De reissom ligt tussen de € 700,- en € 750,- (afhankelijk van aantal deelnemers).

Er is een toeslag voor een 1 persoonskamer van € 180,-

Voor alle verdere vragen kunt u contact opnemen met:

Bert Elferink 06-23770341 of via e-mail: ejm.elferink@gmail.com.



Adieu St. Martinuskerk

Een vrijwel geheel gerooide tuin en bouwhekken omringen thans de St. Martinuskerk. Daarmee is een definitief einde gekomen aan het bestaan van deze kerk in Losser.

Hieronder een kort overzicht van de opkomst en neergang.

Omdat in de jaren '60 van de vorige eeuw de H. Maria Geboorteparochie te groot was geworden en bleef groeien werd een tweede

rooms-katholieke kerk in Losser noodzakelijk.

Daarom werd op Pasen 1964 de St. Martinusparochie opgericht.

De naam werd afgeleid van: Sint Martinus, de schutspatroon van Losser. De kerk werd gebouwd in 1965-'66.

Ruud F. Driever werd aangesteld als bouwpastoor. Pastoor Driever bezocht ter voorbereiding op de bouw verschillende kerken en was zeer onder de indruk van de Maria Koninginkerk te Baarn. Hij liet de architect van deze kerk, Hans A. Knoop uit Utrecht, een ontwerp maken voor de nieuwe kerk.

Ondertussen trok pastoor Driever met bedelpreken door het hele bisdom om geld in te zamelen voor de bouw van de nieuwe kerk.

In Losser en Glane werd de actie "Heel Losser op de bres" gehouden, waarbij geld werd ingezameld bij katholieken. Tegelijkertijd werd door de leerlingen van de Mulo en Huishoudschool oud papier opgehaald.

Op 2 oktober 1965 werd door deken N.S. van Dijk uit Enschede de eerste steen gelegd. Er kwam een kerkzaal met bijgebouwen en losstaande toren. De kerk had 750 zitplaatsen en de dagkerk nog eens 60 zitplaatsen.

Op 30 september 1966 werd de kerk plechtig geconsacreerd door kardinaal B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht en opgedragen aan de Heilige Martinus.

Op 23 juli 2005 werd het plein tegenover de kerk officieel benoemd tot pastoor Drieverplein, als eerbetoon aan de eerste pastoor (van 1966 tot 1988) van de St. Martinusparochie.



Helaas begon vanaf het begin van deze eeuw in heel Nederland de grote leegloop van de kerken. Dat was ook te merken in Losser en het leidde ertoe dat in 2016 de St. Martinuskerk – na het vieren van het 50-jarig jubileum – moest worden gesloten omdat de St. Martinusgeloofsgemeenschap onvoldoende financiën had om de kerk te kunnen blijven onderhouden.

De laatste viering was op 20 november 2016.

In de daarop volgende jaren stond het kerkgebouw te koop.

Er waren enkele kandidaat-kopers die het gebouw voor de Losserse gemeenschap wilden behouden.

Uiteindelijk bleken de kosten voor aankoop, onderhoud/aanpassing en exploitatie voor hen een te groot struikelblok.

Door leegstand en vandalisme werd het kerkgebouw er niet mooier op.

Op 30 december 2021 werd het gebouw verkocht aan ontwikkelaar Ska-Pa uit Almelo. Voordat het zover was, moest de kerk eerst nog twee weken voor de verkoop aan de eredienst worden onttrokken door kardinaal Eijk.

Ontwikkelaar Ska-Pa zal op de locatie van de St. Martinuskerk drie appartementengebouwen realiseren met in totaal 35 appartementen (een deel van de appartementen wordt bestemd voor de prijs categorie midden-huur). Daarbij blijft de huidige herkenbare toren gehandhaafd en wordt de overige bebouwing verwijderd.

Parochiebestuur Maria Vlucht

Genade!!! Wat is dat eigenlijk?

Eigenlijk denk ik dat genade betekent dat je na een misstap opnieuw mag beginnen.

Je hoeft niet altijd even succesvol te zijn; daar zijn we mensen voor.

Er gaat vaak iets niet goed ook al heb je het goed geprobeerd.

Er zijn mensen, die over je praten, maar mag jij dan ook roddelen over hen b.v. ?

Als er iets gebeurt dat je niet fijn vindt, zou je dan zo maar kunnen vergeven?

Krijg je dan een schuldgevoel, omdat je niet kunt vergeven.

Want dat is natuurlijk genade geven aan de ander.

Dat vindt God vast fijn.

Een parochiaan.



Alle vieringen Maria Vlucht t/m 30 maart Verklaring afkortingen:
 CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering,
 GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

**Vanwege recente ontwikkelingen rondom corona is het
 liturgisch rooster onder voorbehoud.
 Kijk voor actuele informatie op www.mariavlucht.nl**

Maria Geboortekerk Losser

Zo 20 feb 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	groep Caecilia
Wo 23 feb 09.30	EV	pastoor Daggenvoorde	
Zo 27 feb 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	St. Caecilia heren
Aswoensdag:			
Wo 2 mrt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
		Askruisje / Dagkapel	
	18.00	GV past. werkster Berbée	
		Askruisje EHC	
Za 5 mrt 16.00	GV	parochievicaris Rekveld	Doopviering
Presentatieviering EHC:			
Za 5 mrt 18.00	GV	past. werkster Berbée	
Zo 6 mrt 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	St. Caecilia
Viering KVG / ZijActief:			
Ma 7 mrt 19.00	CV	past. werkster Berbée	
Wo 9 mrt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 13 mrt 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Vivace
Wo 16 mrt 09.30	CV	past. werkster Berbée	
Zo 20 mrt 09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Dameskoor
Wo 23 mrt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 27 mrt 09.00	EV	parochievicaris Rekveld	St. Caecilia heren
Wo 30 mrt 09.30			

Gerardus Majella Overdinkel

Za 19 feb 19.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Gemengd koor
Do 24 feb 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Do 3 mrt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo 6 mrt 09.30	CV	past. werkster Berbée	Gemengd koor
Do 10 mrt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Za 12 mrt 19.00	GV	werkgroep	Dynamique
Do 17 mrt 09.30	CV	werkgroep	
Za 19 mrt 19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Do 24 mrt 09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

O.L.Vrouw Glanerbrug

Vrij 4 mrt 10.00 EV parochievicaris Rekveld
Zo 13 mrt 10.30 EV pastor Kortstee Herenkoor

Jacobus Lonneker

Za 19 feb 19.00 CV werkgroep
Zo 27 feb 10.00 EV pastor Kortstee

Aswoensdag:

Wo 2 mrt 09.00 EV pastoor Daggenvoorde

Askruisje en ophangen Hongerdoek:

Wo 2 mrt 19.00 EV parochievicaris Rekveld
Za 5 mrt 16.00 GV past. werkster Berbée Doopviering
19.00 EV pastoor Daggenvoorde
Zo 13 mrt 10.00 CV past. werkster Berbée
Za 19 mrt 19.00 CV werkgroep
Zo 27 mrt 10.00 EV pastor Kortstee

Hongerdoek van Lonneker



Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

Op zaterdag 4 december zijn Willem Jan Meijer en Kevin Andriese Medina gedoopt.
De hartelijke felicitaties voor de dopelingen en ouders.



Overleden

Siny ter Linde-Oude Sanderink 1941—2021

Siny werd geboren in Zuid-Berghuizen.

Ze trouwde met Johan Scheuten en ze kregen een dochter.

Twee jaar later werd zoon John levenloos geboren.

Ze waren slechts 20 jaar getrouwd toen plotseling haar Johan overleed. In 1991 trad ze in het huwelijk met Gerrit ter Linde.

De laatste jaren ging hun beider gezondheid achteruit en ze kwamen terecht bij twee verschillende zorginstellingen.

Siny had een zeer hechte band met haar dochter en de kleinkinderen.

Ongetwijfeld heeft ze veel steun gevonden in haar geloof. Het kerkje in de Bardel en de Gerardusprocessie betekenden veel voor haar.

Op 19 november hebben we in kleine kring afscheid van Siny genomen en haar te rusten gelegd op het kerkhof bij haar eerste echtgenoot Johan.

Hennie Eulderink 1932—2021

Hennie wordt op 7 oktober 1932 geboren in Glane.

Hij trouwt in 1962 met Marie Kayser. Zijn hele werkzame leven werkt hij als schilder, eerst bij Ter Beek en Meijer en later bij Grolsch.

Hennie is een zorgzame man voor Marie en een lieve vader voor hun vier kinderen.

Hij is erg gelukkig met de komst van zijn kleinkinderen.

In 1994 moet hij afscheid nemen van zijn grote liefde Marie.

De kinderen en kleinkinderen worden dan nog belangrijker voor hem.

Samen een biertje drinken, een kaartje leggen of gezellig bij elkaar zijn. Tot op het laatst woont hij zelfstandig aan de Zweermanstraat.

Na een kort ziekbed is hij op 20 november rustig ingeslapen.

Memo Kluff 1939—2021

Mehmet Mustafa -Memo- Kluff is geboren op 29 december 1939 en opgegroeid in veel verschillende landen binnen en ver buiten Europa. Vanwege zijn grote liefde voor Meitie, zijn vrouw, vestigde hij zich in 1968 definitief in Nederland.

In zijn werkzame leven was hij mede grondlegger van de transculturele inburgering en hulpverlening. Hij had een goede band met zijn beide kinderen, schoonzoon en vooral zijn kleinzoon.

Mehmet ging graag naar vrienden, kennissen en bijeenkomsten van de Indische gemeenschap.

Hij zwom bijna dagelijks met de “vroeg vogels”. In zijn vrije tijd ging zijn aandacht uit naar muziek, kunst en cultuur.

In oktober 2021 bleek hij ongeneeslijk ziek en op 22 november moest hij afscheid nemen van het leven en van zijn dierbaren.

Willem van der Woning 1937—2021

Willem is geboren op 30 december 1937 te Losser.

Hij werkte eerst in de bouw in Duitsland, later bij de Heidemij als grondwerker.

Op 28 juni 1973 trouwde hij met Truus en er werden twee dochters geboren. Voor de kleinkinderen was hij een fijne opa.

Toen Willem een jaar of 50 was kreeg hij ernstige rugklachten.

Hij werd volledig afgekeurd. In 2000 overleed Truus, het was een moeilijke tijd en hij miste haar enorm.

In 2012 moest hij een zware hartoperatie ondergaan.

Dat was het begin van een afnemende gezondheid.

Toen er meer zorg nodig was ging hij in Maartens-Stede wonen.

Op 25 november is Willem overleden en op 1 december was voor hem de afscheidsviering en de begrafenis op het parochiekerkhof.

Agnes Schepers-Hümke 1948—2021

Agnes is de jongste in een warm gezin van 3 kinderen.

Ze ontmoet Arnold Schepers, de liefde van haar leven. Helaas blijkt ze onverwacht ernstig ziek te zijn en is een zware behandeling nodig.

Gelukkig herstelt ze en op 2 februari 1973 trouwt ze met haar Arnold.

Samen krijgen ze 2 kinderen.

In haar verdere leven kent ze naast mooie jaren ook tegenslagen en zijn er zorgen over haar gezondheid. Zelf houdt ze haar belangstelling voor anderen, is altijd vrolijk, positief en bescheiden.

Tot haar grote geluk wordt ze oma van drie kleinkinderen.

In de diepe herfst van 2021 slaat het noodlot helaas toe. Ze moet het leven loslaten op zaterdag 27 november j.l.

We hebben haar een week later, op 4 december, uitgedragen.

Xaveria Sanders-Baakman 1957—2021

Op de dag voor kerstmis, hebben we afscheid genomen van Xaveria. Haar man omschreef haar als: Een kleurrijke, natuur liefhebbende vrouw, hulpvaardig naar andere mensen, iemand die altijd met raad en daad anderen terzijde stond. Eerlijk, recht door zee, no nonsens, spiritueel, strijdlustig, en humorvol.

Ze was heel creatief met bloemen, kleding, het maken van knuffels en wandkleden. Voor de kerk was Xaveria actief bij de MOV- groep. Ze was een kleine wereldverbeteraar. Door het verkopen van derde-wereldproducten in de kerk en mee te helpen met de jaarlijkse collecte voor een project in de derde wereld. In de sport was ze vooral bekend als volleybaltrainster bij de mini's, en kritische toeschouwer bij het volleyballen van de zonen. Ze was vreselijk fanatiek. Ik heb haar altijd bewonderd voor haar zachtmoedigheid en enorme geestkracht. Voor ons is ze niet te vervangen en we missen haar nu al.

Marietje Brunink-Westerhof 1936—2021

Marietje werd geboren op 23 januari 1936 in de Lutte.

Ze trouwde in 1965 met Gerhard Brunink. Er werd een huis gebouwd aan de Denekamperdijk in Losser en hier werden hun 4 kinderen geboren. Later kwamen er nog 8 kleinkinderen.

Gerhard overleed in januari 2006. Elke dag kwam er wel iemand op bezoek, om koffie te drinken of een praatje te maken.

De laatste jaren moest ze lichamelijke wat inleveren.

Tot het laatst genoot ze van alles om haar heen, tevredenheid en eenvoud sierden haar. Haar gezondheid nam verder af en op 13 december werd ze opgenomen in het ziekenhuis.

Haar laatste wens was terug te gaan naar de voor haar zo vertrouwde omgeving en op 23 december is ze daar rustig ingeslapen.

Haar uitvaart en begrafenis waren op 29 december.

Edwin Lentfert ★ 26-05-1961 † 25-12-2021



Theo Zwijnenberg

Theo wordt geboren op 17 juni 1953 in Bornerbroek, al vroeg heeft hij zijn eigen taak op de boerderij.

Theo wordt timmerman, zijn hele leven blijft hij zijn beroep trouw. In 1977 trouwt hij met Veroni Olde Boerrigter. Aan de Scholtinkstraat worden hun twee kinderen geboren, samen vormen ze een hecht gezin. Theo is een harde werker, hij verbouwt wel drie huizen voor zijn kinderen. Daarnaast geniet hij samen met Veroni van de vakanties en de mooie wandelingen in Oostenrijk.

Hij is de trotse opa van vier kleinkinderen. Na zijn pensionering werkt hij graag in de tuin, zijn lust en zijn leven.

Geheel onverwacht is hij op 25 december overleden, zijn liefde, hulp en betrokkenheid zal worden gemist.

Marietje Luijterink-van Langen 1935—2022

Marietje is geboren op een boerderij in de Lutte.

Ze kon goed leren en wilde graag een opleiding volgen en later gaan werken, liefst in het onderwijs. Die mogelijkheid heeft ze helaas niet gekregen.

In 1969 trouwde ze met Johan Luijterink, samen kregen ze 2 kinderen. Naast hobby's, zoals handwerken en cursussen volgen ging ze ook graag op familiebezoek in Duitsland en op vakantie.

In 1990 verhuisde ze naar de boerderij aan de Deppenbroekweg. Ze besteedde daar veel tijd aan de tuin.

In 2009 overleed Johan na een lang ziekbed.

Marietje was erg betrokken bij de kleinkinderen.

Helaas ging haar gezondheid achteruit en is ze in 2019 opgenomen in het verpleeghuis in Lossen.

Door Corona heeft ze de laatste 2 jaar veel moeten missen.

Ze had er zelf vrede mee om te overlijden en is rustig ingeslapen.

Gewijzigde openingstijden parochiecentrum:

Vanaf 1 februari is ons parochiecentrum geopend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Gedurende deze tijd zijn onze gastdames aanwezig voor het opgeven van misintenties en het regelen van overige zaken. En zeker ook voor het aanbieden van een kopje koffie.



Tel.: 053– 5381224



Een Synode?

'Een synode? Hè? Wat is dat?' Ik heb het de afgelopen weken meerdere malen gehoord, als ik het onderwerp te berde bracht.

Wat is een synode? Wel, het komt van het Griekse 'syn-hodos'. Het betekent zoveel als 'een weg die je samen gaat'.

9 oktober jongstleden heeft onze paus Franciscus zo'n synode geopend. Zonder dat u of jij het wellicht wist, zijn we met heel de katholieke wereld - en ook mensen van buiten die wereld - samen de weg op gegaan om met elkaar in gesprek te gaan. Dat zal zijn over onderwerpen als 'samen gemeenschap zijn', 'mogelijkheden tot deelname aan de gemeenschap die de kerk is' en 'wat het betekent om een zending te hebben ontvangen'.

Misschien zegt dit alles u of jou nog niets, maar weet, dat de paus iets bijzonders is begonnen. Hij wil heel de kerk laten meepraten en denken over het reilen en zeilen van onze kerk. Dus niet alleen de bisschoppen en de priesters, maar iedereen! Ook de religieuzen. Ook de leken als u en ik. Liefst juist ook de man of vrouw van de straat. Want, zegt de paus, de heilige Geest spreekt tót en dóór iedereen.

Hij hoopt daarbij niet tot een andere kerk, maar wel tot een kerk te komen, die anders is; die meer beantwoordt aan wat God van ons vraagt. En om dat op het spoor te komen is de inbreng van iedereen waardevol. Want de heilige Geest kan juist daar tot spreken komen, waar niet verwacht. Dit betekent vooral, dat er geluisterd moet gaan worden.

Bisschoppen en priesters, pastoraal verantwoordelijken, moeten niet het eerste woord hebben; niet in eerste instantie heel het proces bestuurlijk gezien tot een goed einde zien te brengen, maar dichtbij hun mensen gaan staan en luisteren. Want misschien spreekt de heilige Geest wel in Gerard en Janny. Het dagblad Trouw wijdde er laatst al een onderzoek aan.

Wij (pastoraal team en parochiebesturen) willen van harte aan deze synode deelnemen. We vinden het een waardevol initiatief.

We realiseren ons, dat wat wij vanuit onze parochies aan Rome zullen melden maar heel klein is tussen al die gedachten, die vanuit heel de wereld deze zomer zullen binnenstromen.

Maar het gaat ons om meer. Het gaat ons ook om onszelf.

Wie zijn wij nog in deze wereld?

Wat voor een gemeenschap zijn wij en willen wij zijn?

Wat stimuleert u, jou, om mee te doen?

Wat ervaar jij als jouw persoonlijke zending?

Waar gaat jouw hart naar uit?

Is daar ruimte voor in de parochie?

Kunnen wij daar samen ruimte voor maken?

De komende weken zullen gespreksleiders binnen en buiten de parochies het gesprek aangaan met hopelijk veel belangstellenden binnen en mogelijk ook buiten de parochie. Om te luisteren naar elkaar; en of misschien wel de heilige Geest die tot ons spreekt. Dat klinkt vroom en dat is het ook.

Maar het is het hart van 'samen de weg gaan'. Doet u mee?

Pastoraal werker Frank de Heus

In onze parochies leidt Monique Lubbers, stafmedewerker van de Franciscus parochie, het project.

Zij stuurt de stuurgroep aan, die de synode in onze parochies begeleidt.

De komende weken worden eerst gespreksleiders ingesproken.

Daarna gaan de gesprekken in groepen van onze kerk en daarbuiten van start.

De stuurgroep zal regelmatig berichten over de stand van zaken.

Oproep aan de parochianen van Katholiek Losser

Met Bureau Dupin onderzoeken wij de onopgehelderde dood van Marja Nijholt op nieuwjaarsdag 2012. We hebben redenen om aan te nemen dat zij in de laatste periode van haar leven contact zocht met de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser van de parochie Maria Vlucht.

De moordenaar van de Enschedese Marja Nijholt is nog niet gevonden. Maar de honderden burgerrechercheurs van onderzoekscollectief Bureau Dupin geven niet op. „De mensen die er nu mee bezig zijn, laten niet meer los.”

Twee dagen voordat ze vanuit Enschede de trein naar Oss nam, verbleef Marja Nijholt twee nachten in een hotel in Gronau. Daar vertrok ze halsoverkop als de eigenaar haar komt melden dat er iemand voor haar gebeld heeft. Bureau Dupin ontdekt dat het hotel is gebeld vanaf een telefoonnummer dat Marja Nijholt zelf in gebruik had.

Mensen die zich iets hiervan kunnen herinneren worden hiermee opgeroepen contact op te nemen met Peter de Kock van Bureau Dupin. Dit kan door een mail te sturen naar:
peter@buraudupin.org

Reacties op het artikel uit Urk

In het parochieblad van december is een artikel geplaatst van de familie Kramer uit Urk. Door de andere opvatting over de regenboog in het logo van Katholiek Losser ontvingen we van enkele parochianen de volgende berichten:

Bovenstaande familie is, zoals te lezen is, met alle egards in onze parochie welkom geheten.

Wat geeft hun het recht op het eind nog even kritiek te leveren/de les te lezen door een sneer te geven naar een regenboog en dan nog wel gericht aan "de parochianen van Losser".

Ik hoop dat deze brief of dit stukje er per ongeluk in is gekomen en anders verwacht ik op zijn minst een reactie in het volgende Klöpke dat u het er NIET mee eens bent dat dit teken "helaas een andere betekenis heeft gekregen dan "behoort".

De regenboog is een teken van verbonden zijn met elkaar, ongeacht wie je bent!

Een parochiaan

Het slot van het overigens lovende artikel op pagina 18 van 't Klöpke, dec. 2021/jan. 2022, heeft op mij geen goede indruk gemaakt en tot nadenken gestemd: *'Ik zag op jullie kerkblad een regenboog staan, een teken dat vandaag de dag helaas een hele andere betekenis heeft gekregen, dan dat deze behoort te hebben'* (volgens de Bijbel). De regenboog staat tegenwoordig inderdaad ook als symbool voor de LHTB'ers. Ik ben van mening dat deze mensen ook bij ons horen. Zij hebben in het heden en verleden ook hun bijdrage geleverd aan onze parochies.

Laat de regenboog verbinden tussen de mensen en niet verdelen. Ieder mens doet er toe.

Een parochiaan

Bezoek uit Urk

Met belangstelling heb ik het artikel gelezen in 't Klöpke van januari over de familie Kramer uit Urk die genoten heeft van een bezoekje aan onze kerk. Fijn dat ook deze christenen het bezoek aan de katholieke kerk hebben ervaren als leerzaam, gastvrij en hartelijk. Enigszins teleurgesteld was ik over de laatste alinea m.b.t. tot de regenboog die staat voor het verbond dat God sloot met Noach. Natuurlijk staat de regenboog voor het verbond van God met de mensen, maar ook voor het verbond van mensen met elkaar. Zo ook de regenboog op 't Klöpke die staat voor verbondenheid van de geloofsgemeenschap Katholiek Losser. Maar zeker niet minder een teken van onderlinge verbondenheid van mensen met een andere geaardheid (LHBTI+). Hierover heb ik een mail gestuurd naar de familie Kramer in Urk, maar tot nu toe helaas geen reactie ontvangen.

Een parochiaan

Noot van de redactie:

Het artikel van de bezoekers uit Urk, dat opgenomen was in het vorige nummer, hebben we geplaatst zoals het is binnengekomen. Dat is altijd zo bij binnengekomen artikelen, voor zover ze betamelijk zijn. Plaatsing houdt dus niet in dat de redactie het met de inhoud eens moet zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud.

De regenboog als uiting van verbondenheid vinden we ook in het Klöpke op zijn plaats, evenals de kleuren op het hart op het kruis uit de St. Martinuskerk.

Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoeegroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 12.00 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

**E-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkellosser@gmail.com. Wilt u kopij voor het
volgende nummer dat op 30 maart verschijnt,
Uiterlijk 14 maart inleveren/inzenden!!**



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m vrijdag van
10.00 -12.00 uur Tel. 053-5381224

Colofon:



't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane

*Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
van de parochie Maria Vlucht*

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan: klopkelosser@gmail.com; u mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u contact opnemen met Willy Tenfelde via klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2022:

Uiterlijk: 14 maart, 2 mei, 20 juni, 22 augustus

Bezorging van 't Klöpke in 2022:

30 maart, 18 mei, 6 juli, 7 september

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon. U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of kandidate weet.

Samenstelling Pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werkster Carla Berbée	06-41252558	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeldt.

advertentie

**RK. Uitvaartvereniging Losser
NOG GEEN LID? Kijk eens op de website:
www.rkuvl.nl**

Geluk

Zoek je naar geluk
zoek je naar vriendschap
zit je leven helemaal stuk
en voel jij je futloos en slap

Ga dan bij je zelf te rade
welk geluk je nu al hebt
Want door in zelfmedelijden te baden
is er niets dat dan nog helpt

Vaak merk je als je alles optelt
dat er lieve vrienden en familieleden zijn
Geluk is niet te meten in zoveel vrienden en
zoveel geld
maar als je ze nodig hebt, dat ze er zijn.

