

**Nieuwsbrief
Pastoraal Zuidoost Twente
Woensdag 22 maart 2023**



Parochie
St. Jacobus de Meerdere
Enschede



Parochie
Maria Vlucht
Losser e.o.



Parochie
St. Franciscus van Assisië
Boekelo-Buure-Haskebergen



Kopy (maximaal 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl



Hetty Mulder-Beens parochieel voorganger in Enschede

Afgelopen zondagmorgen werd Hetty Mulder-Beens gepresenteerd en gezonden als parochieel voorganger in de doordeweekse en de weekendliturgie en bij uitvaarten.

Rondom de Jacobuskerk in Enschede was ze vanuit de pastoraatgroep al zeer betrokken bij de liturgie. En daarom lid van de werkgroep 'Om het Woord'. In die werkgroep komen parochianen vanuit Zuidoost Twente die voorgaan in de liturgie, maandelijks on-line samen om zich te verdiepen in de Bijbel. Ze worden beurtelings begeleid door onze pastores

Frank de Heus en Carla Berbee. Ze heeft daarnaast de opleiding afgerond tot voorganger bij uitvaarten. Waaraan Frank en Carla ook hun bijdrage hebben geleverd. Gefeliciteerd Hetty. En dank voor jouw bereidwilligheid met talent, kennis en kunde de groep parochiële voorgangers te komen versterken. En daarmee het pastoraat in de parochie. *Pastoor Paul Daggenvoorde*

**Agenda parochie Maria Vlucht
Glanerburg, Lonneker, Losser, Overdinkel**



Lonneker - vrijdag 31 maart: Lonneker Passie

Vrijdag 31 maart is er een tocht door het dorp uitgezet, die om 19.00 uur begint bij de molen en eindigt op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat iedereen die wil deelnemen naar de molen gaat. Voorafgegaan door een groot verlicht kruis volgt de groep, onder aanvoering van een verteller, de route door het dorp. Op diverse plaatsen wordt stilgestaan om te kijken en te luisteren naar de verschillende presentaties. Vele verenigingen en scholen doen mee. U ook? Een unieke ervaring in Twente! Op onze website leest u er meer over: <https://www.mariavlucht.nl/actueel/lonneker-passie-2023>

Agenda Jacobusparochie - Enschede



Enschede Jacobuskerk: woensdag 22 maart - Op weg naar Pasen; Gespreksavonden in het Parochiehuis

In de 40-dagentijd organiseren we, net als vorig jaar, iedere woensdagavond een bijeenkomst, waarin we samen in gebed en in gesprek gaan over thema's die in het teken van de Vastentijd staan. We doen dit aan de hand van de podcastreeks "Getuige van de Verrijzenis", die je kunt vinden in de Postcastapp "Bidden Onderweg".

Nog drie avonden te gaan: 22 maart, 29 maart en 5 april. Waar: Parochiehuis aan de Walstraat, aanvang 19.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden bij Juliette Kemp op Hetty Mulder of via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl is gewenst, maar je bent ook zonder aanmelding welkom!



Enschede Jozef: donderdag 23 maart – 'Bijbel en praktijk, een open verkenning van bijbelteksten en de relevantie in het dagelijks leven' (doelgroep: 30- tot 50 jarigen)

Onlangs zijn we gestart met een reeks van groepsgesprekken over Bijbelteksten, interpretaties en hun relevantie voor het dagelijks leven als mens, als professional, als Christen en als Katholiek. Voel jij de behoefte om de Bijbel wat vaker ter hand te nemen? Om er een tekst uit te selecteren en die bespreken in een open en

veilige groepssetting? Om hoop en twijfel uit te wisselen over geloof in praktijk? Geef je dan op en neem deel aan deze 10-delige reeks groepsgesprekken. Neem contact op met Huub Ruel via huubrue@hotmail.com. Donderdagavond 23 maart komen we samen van 19.00 tot 20.30 uur in het Parochieel dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2.



KINDEREN Enschede Sint Jan: zondag 26 maart – Klokjesviering

Wanneer was jij voor het laatst in een kabouterbos? Of ben je al eens een reus tegengekomen? Aanstaande zondag 26 om 10.00 uur in de Sint Jankerk maart gaat het over hoe klein ook kan winnen van groot. Kom je ook?

KINDEREN Enschede Sint Jozef: zondag 26 maart –

Kinderwoorddienst in de veertigdagentijd. We staan we stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Iedere zondag is er een kinderwoorddienst en kun jij mee op weg gaan. Ook vragen wij alle kinderen om deze zondagen iets mee te nemen voor de voedselbank.

Thema: Jezus is de verrijzenis en het leven. Jezus is mens. Hij is verdrietig om de dood van zijn vriend Lazarus. Maar als zoon van God laat hij zien dat hij de dood overwint en hij brengt Lazarus weer tot leven. Meenemen voor de voedselbank: Rijst. Aanvang viering: 11.00 uur.

KINDEREN Enschede Sint Jan

Vrijdag 31 maart: Palmpaasstok maken

Zondag 2 april: Gezinsviering

Zondag 2 april is het Palmzondag. Ook dit jaar mogen de kinderen zingend met hun mooi versierde Palmpaasstokken in optocht door de kerk tijdens de viering op zondagmorgen om 10.00 uur.

Vrijdagmiddag 31 maart kunnen kinderen die nog geen stok hebben er één maken in de parochiezaal van de Sint Jankerk van 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. Aanmelden voor het maken van een Palmpaasstok is noodzakelijk. Er is plek voor 30 kinderen. Ook wordt er een bijdrage van 2 euro per stok gevraagd. Wie zelf al een stok heeft wordt gevraagd die mee te brengen. De versierde stokken blijven in de kerk tot zondagmorgen en mogen na de viering mee naar huis. Graag ontvangen we de stokken later weer terug.



Aanmelden vóór 24 maart bij Valery Maduro op valerymaduro@gmail.com of 053 477 11 97 / 06 47 41 65 29. En bij Annelies Tenbergen op AnneliesT@kpnmail.nl of 053 476 86 67.

KINDEREN Enschede Jozefkerk: Palmzondag. Kom jij ook?

zaterdag 1 april: Palmpaasstokken maken

zondag 2 april: Kinderwoorddienst

Heb jij weleens een palmpaasstok gemaakt? Weet jij wat dat haantje betekent en waarom er dertig snoepjes aanhangen? Op

zaterdag 1 april, 11 uur, gaan we palmpaasstokken maken in het parochiecentrum bij de Jozefkerk. Op *zondag 2 april, 11 uur*, mag je meelopen in de processie in de Jozefkerk. Daarna is er een kinderwoorddienst waarin je kunt luisteren naar het passieverhaal. Vind jij het leuk om mee te doen? Meld je aan via kwdjozef@katholiekenschede.nl. Misschien tot 1 of 2 april.

Groetjes, Linda, Leonie, Louise, Christiaan en Marijke



Enschede Jacobuskerk: zaterdag 1 april - Soepmiddag in parochiehuus aan de Walstraat

De pastoraatgroep van de H. Jacobuskerk wil op zaterdag 1 april a.s. (geen grap) een SOEPMIDDAG organiseren in het parochiehuus aan de Walstraat. De voedselbanken geven steeds vaker aan nauwelijks nog te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar houdbare levensmiddelen. Zo'n lang houdbare voeding is soep in blik, waarbij met name de maaltijdsoepen ook nog eens extra veel gezonde voedingsstoffen bevatten. Wat zou het mooi zijn als wij die middag héél veel blikken soep mogen ontvangen, om daarmee vanuit de katholieke kerken van Enschede 'n "kerkelijk steentje" bij te dragen aan de oproep van de voedselbank en dus aan de behoeften van onze medemensen, die het (meestal) tijdelijk moeilijk hebben! Je bent op 1 april van harte welkom

van 13.00 tot 16.00 uur. In het parochiehuus worden diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. En.... natuurlijk is er soep voor onze bezoekers. Kosten: 1 blik maaltijdsoep! Wil je meehelpen bij de ontvangst of heb je een activiteit die erbij past, meld je dan aan bij Juliëtte Kemp of Hetty Mulder of via mail: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl .



Enschede Ontmoetingskerk: dinsdag 4 april - Oecumenische sobere maaltijd

De Sobere Maaltijd hopen we te houden op dinsdag 4 april in de Ontmoetingskerk aan de Varvixsingel. Voor meer informatie en opgave kun je mailen naar rinvadhulst@kpnmail.nl. Zie voor meer informatie agenda Franciscusparochie.



Enschede Jacobuskerk: vrijdag 7 april - Uitvoering Jesus Christ Superstar door Studio '65

Op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, zal Studio '65 opnieuw een uitvoering geven van een aantal bekende liederen uit "Jesus Christ Superstar" in de Jacobuskerk. De uitvoering begint om 20.00 uur, gezien de te verwachten belangstelling is het verstandig op tijd te komen want vol = vol. Er kan niet gereserveerd worden. Toegang is gratis, na afloop wordt een vrije gift gevraagd.



Enschede Jacobuskerk: Zondag 23 april - Missa in Mysterium

Voor het eerst in jaren gaat Wishful Singing weer samen met Herman Finkers het land in om "In Mysterium" te vieren. Dat doen ze op vier plaatsen in het land in concertvorm en alleen in de Jacobuskerk Den Haag en de Jacobuskerk in Enschede als volledige Mis met Eucharistie.

Missa in Mysterium is een initiatief van Herman Finkers, die in deze Eucharistieviering als lector zal optreden. Celebrant is Pater Marc Loriaux osv en het Gregoriaanse gezang wordt verzorgd door Wishful Singing. De gehele mis wordt in het Latijn gezongen, inclusief de lezingen. Het is de bedoeling dat alle aanwezigen in de kerk zoveel mogelijk meezingen. Oefenmateriaal daarvoor wordt vooraf via een internetlink (bij reservering) verstrekt.

Reserveren voor de Missa in Mysterium kan via de website www.wishfulsinging.nl. De mis is uiteraard gratis, want gave van God. Daar betaalt u dus niet voor. Wel om deze bijzondere mis mogelijk te maken. Want wij maken extra kosten voor de muzikale uitvoering, de organisatie, het drukwerk en het oefenmateriaal. Wij vragen u bij de reservering een bijdrage van € 7,50 p.p. om deze kosten te kunnen dekken.

Na afloop is er de mogelijkheid een nazit bij te wonen in de foyer van het Wilminktheater. Hier gaan Herman Finkers, Annemiek Schrijver en pater Marc Loriaux met aanwezigen in gesprek. Ook hiervoor reserveert u via de website www.wishfulsinging.nl, die prijs is inclusief koffie of thee. Van harte aanbevolen, voor wie dit mee wil maken: snel reserveren, de belangstelling is groot!

Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen

Gevraagd: hardlopers en sponsoren voor de Vastenactie 2023

Op zondag 26 maart 2023 wordt de 27^{ste} editie van de Haaksbergse Engelse Mijlenloop gehouden. Yesa Bozoghlianian, Vincent Exterkate, Stefan Onland en René Kuiper doen weer mee en laten zich sponsoren voor het Vastenactieproject 2023: steun voor ontheemden in Zuid-Soedan. Meer deelnemers zijn uiteraard welkom! Zijn die vijf of tien Engelse mijlen voor u geen probleem en wilt u zich laten sponsoren voor het goede doel? Doe dan mee! Hebt u familie, vrienden of kennissen die



graag een uitdaging aangaan en ook willen deelnemen om het project van de Vastenactie te steunen: daag ze uit!
U kunt de deelnemers sponsoren met bijvoorbeeld een bedrag voor de deelname of een bedrag per mijl. U kunt de actie als geheel of u kunt een individuele deelnemer sponsoren. Wat u maar wilt. Uw bijdrage kunt u storten in onze digitale collectebus. Scan hiervoor de QR-code die u elders vindt op deze pagina. Overmaken naar NL21 INGB 000 000 5850 ten name van de Vastenactie kan natuurlijk ook. Voor aanmelden of meer informatie: stuur een mail naar jan.hofhuis@home.nl.



KINDEREN Haaksbergen Bonifatius: zaterdag 1 april - Workshop voor kinderen 'Palmpaasstok versieren'

Zaterdagmiddag 1 april is er in de parochiezaal van de Bonifatiuskerk in de Veldmaat van 15.30 tot 16.30 uur een workshop voor kinderen 'Palmpaasstok versieren'. Opgave bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl. Ook hulpouders zijn welkom!



Burse: zondag 2 april - Wandelen voor Zuid Soedan

Om aan de gewelddadige burgeroorlog te ontkomen, moesten Awut en haar kinderen een barre, dagenlange voettocht maken door de wildernis. Zonder eten of drinken op weg in de hoop ergens een veilige plek te vinden waar ze welkom zijn.

Was voor Awut gaan lopen de enige manier om te reizen, voor ons is wandelen vaak een vorm van ontspanning en doen we voor ons plezier.

Graag nodigen wij u uit om op zondag 2 april met ons te gaan wandelen voor het vastenactieproject in Zuid Soedan.

Het vertrek is om 13:30 uur bij de R.K. kerk in Burse. De wandeling voert ons langs de Buurserbeek en door het Witte Veen. Een tocht van ongeveer 8 km. Onderweg staan we een paar keer stil voor een moment van bezinning over de zorg voor onze planeet, ons gemeenschappelijk huis. Rond 15:30

uur zijn we weer terug bij de kerk. Daar is dan koffie met een broodje en of een kop soep. De middag sluiten we af met een korte gebedsviering. Deelname is gratis maar een vrije gift voor het vastenactieproject wordt zeer op prijs gesteld. Aanmelden hoeft niet maar mag wel:

jan.hofhuis@home.nl. *Werkgroep Vastenactie 2023. Johan Hofhuis.*



Haaksbergen Richtershof: woensdag 5 april - Oecumenische Sobere Maaltijd

In de Veertigdagentijd staan we nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten. Wie soberder leeft, wie vast, beperkt zich, om meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven, en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van, of je beperken in, alcohol, roken, snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uit eten gaan.

Meestal is het even wennen om wat meer dan anders stil te staan bij mensen in bittere armoede, vluchtelingen op zoek naar veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. Ingetogenheid, soberheid, solidariteit, mededogen kan helpen om ons met hen te verbinden.

Sober leven en hierover nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke sobere maaltijd in de Goede Week. Deze wordt gehouden op woensdag 5 april van 18.00 tot 19.00 uur in de Richtershof, Jhr. von Heijdenstraat 4 in Haaksbergen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, maar een vrije gift voor het vastenactieproject 2023: hulp aan vluchtelingen in Zuid-Soedan is zeer welkom! Na afloop kunt u nog deelnemen aan een Stilteviering in de Protestantse Kerk ernaast. Voor meer informatie en opgave (hoeft niet maar is wel fijn) kunt u e-mailen naar: rinavdhulst@kpnmail.nl.
NB: Eigen bord en bestek meenemen! Meld bij uw opgave dat u naar de Richtershof komt!



Haaksbergen Bonifatius: donderdag 6 april (Witte donderdag) – maaltijd van Verbondenheid

Dit jaar willen we weer, nadat het twee jaar niet mogelijk was, op Witte donderdag een Tafel van Verbondenheid vieren. Een eenvoudige broodmaaltijd met gebeden en gezangen. Het is op donderdag 6 april om 17.30 uur in de gemeenschapsruimte van het Ariënhuis (bij de Bonifatiuskerk in Haaksbergen). Samen vieren en eten

geeft verbondenheid, we hopen dan ook dat u dit samen met ons wilt vieren. Er wordt van u een bijdrage van 5 euro gevraagd. Wat overblijft gaat naar de Vastenactie. Neemt u zelf een bord en bestek mee. U kunt zich aanmelden bij Leonie Rutte, tel: 06 200 37 083.

Haaksbergen Bonifatius: dinsdag 18 april – uitnodiging vrijwilligersavond Bonifatiuskerk

Onze Bonifatiuskerk en gemeenschap kan niet zonder u als vrijwilliger. Als dank voor uw inzet willen we u graag een gezellige avond aanbieden en wel op: Dinsdag 18 april om 19.30 uur in de gemeenschapsruimte van de pastorie. Wij vragen u om u zich hiervoor aan te melden. Dit i.v.m. organisatie/inkoop. Aanmelden bij Hans te Lintelo (053 572 32 07) of Marian Nieuwenhuis (053 572 75 08 / mnieuwenhuis@live.nl). Graag vóór 9 april! We hopen vele vrijwilligers te mogen begroeten.
De locatieraad HH Bonifatius en Gezellen.

Zuidoost Twente - Terugblik op de afgelopen week



Losser: Optreden Vastenactie-poppenspeler op school 'de Veldzijde'

Op 15 maart werd er door de Vastenactie een fantastisch optreden verzorgd. Poppenspeler en goochelaar Elmar speelde voor de kinderen van de Veldzijde het verhaal van twee vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Op kinderniveau werd dit thema vergeleken met een wandelvakantie met handpop "opa Hans". Tijdens de voorstelling werden een aantal kinderen op het podium geroepen om te helpen. Door

deze interactie en de diverse goocheltrucs bleven de kinderen enthousiast en gingen helemaal op in het verhaal. Aan het einde was de boodschap duidelijk: *We moeten elkaar helpen!*

School de Veldzijde is een van de vier katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel, die zich dit



jaar weer inzet voor de Vastenactie. Met sponsorlopen, kleine klusjes of sparen met de bekende spaarpotjes zullen ze de vluchtelingen in Zuid-Soedan helpen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Tevens zijn er in Losser en Overdinkel de vastenzakjes verspreid via de parochiebladen. Het is ook mogelijk direct aan Vastenactie te doneren NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Of scan de QR code met de mobiele telefoon en maak een bedrag over via iDEAL.



Aandacht en devotie bij ziekenzalving in parochiehuis aan de Walstraat

Pastoor Paul Daggenvoorde en pastor Frank de Heus gingen dinsdag 14 maart 's middags voor in een viering met ziekenzalving in het parochiehuis aan de Walstraat. Voor negen aanwezigen, die in de viering dit sacrament mochten ontvangen, een hele bijzondere

gebeurtenis. Maar ook voor de andere aanwezigen: een intieme viering, met veel aandacht en devotie. Waarover na afloop aan de koffie met krentenwegge nog een tijd werd nagepraat. Met dank aan Riet Franke voor de organisatie. Het was het wachten waard.

Losser: Jongeren in gesprek met generaal Martin Wijnen



Twee jaar geleden maakten we de afspraak met de Commandant van de Koninklijke Landmacht dhr.

Martin Wijnen, Generaal. Woonachtig in Enschede, bevriend met de ouders van een van onze JP begeleiders, was de weg waarschijnlijk iets korter. We zijn onder de indruk van de toegankelijkheid, zijn bereidheid om ons in te passen in zijn volle agenda. Voor ons stond een mensenmens. Hij stelde zich voor als Martin, onthield de namen van de jongeren. Hij nam hun vragen serieus en vertelde op een begrijpelijke manier hoe we als Nederland en als lid van de Navo met defensie omgaan. Oekraïne is geen lid van de Navo, toch zetten we ons in voor hen. Hoe zit dat? Kunnen we ons nog veilig voelen? Waarom geven we zoveel spullen weg aan Oekraïne? Gijs weet dat we nog maar 18 tanks hebben. Zijn bezorgdheid over verdedigen is een goede vraag voor de generaal. Wat leert de geschiedenis ons over vrijheid? Hoe zit dat nu precies in Oekraïne? Bestaat de mogelijkheid dat Poetin met Zelenski in gesprek gaat? Wil je ook wat zien van deze boeiende man en zijn werk: bekijk dan zijn videocolumns van e-zine via Facebook. Maar pas op: er zijn ook fake accounts. Het was een heel bijzondere ontmoeting. Eentje om niet snel te vergeten. *Ans te Lintelo*



Enschede Sint Jan: Kinderwoorddiensten in de Sint Jan - Een eerste proces tegen Jezus.

Afgelopen zondag hebben de kinderen zich gebogen over de vraag 'Wie heeft het gedaan?' Jezus geeft het licht in de ogen aan een blindgeborene. Mooi, toch? Maar wel op de sabbatsdag. Niet iedereen vond dat goed idee. De zevende dag is een rustdag. Voor ons is dat de zondag. Waarop een klein meisje benauwd en verdrietig zei: Mijn moeder werkt vandaag. Zij had het goed begrepen. Is haar moeder niet goed bezig dan? We hebben haar uitgelegd dat het niet uitmaakt wanneer je een rustdag neemt. Stel je eens voor dat de politie, brandweer en ziekenhuis niet op zondag hoefden te

werken omdat het de rustdag is. Daarna hebben we besproken wat Jezus gedaan heeft. Ook hebben we de kaarsen versierd met het symbool van deze week. Wij hebben de zaak tegen Jezus goed uitgezocht en de conclusie was duidelijk: Jezus was niet schuldig. Ook op een rustdag moet er soms gewerkt worden.



Enschede Zuid: De bloemen gingen afgelopen weekend 12 maart naar dhr. en mevr. Levers, Gouden Regenstraat.

Ter bezinning

Vrolijk opstaan uit je graf? door Frank de Heus, pastoraal werker

Gisteren overleed een goede kennis van mij. Totaal onverwacht. Afgelopen zomer was zij al eens met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Maar niets had ons aan de mogelijkheid van een herseninfarct doen denken. Toch is haar dat nu overkomen. Zij was aardig wat jaren jonger dan ik ben. Altijd vrolijk met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Mijn kennis kon oprecht boos worden. Zij had een groot hart voor haar leerlingen. Zij was gedreven. Met veel relativiseringsvermogen en zelfspot. En dan



opeens is zij er niet meer. Wat moet ik dan nu met zo'n lezing als die van Lazarus (Johannes 11, 1-45), die na vier dagen weer vrolijk opstaat uit zijn graf? Want dat is het evangelie, dat we komende zondag lezen. Ik ben een nuchter mens. Dood is dood. Dat geldt voor mijn kennis. Dat geldt ook voor Lazarus. Maar ik ga ervan uit, dat de verhalen uit de Bijbel bedoeld zijn voor de levenden. Hoe kan ik omgaan met de dood? Hoe kan dát, wat ik niet wil, mij toch verder brengen in mijn leven? Er zijn mensen, die na grote teleurstellingen, na een groot verlies, door een groot verdriet, zélf als het ware aan het leven onttrokken zijn. Zij zijn als Lazarus in het graf. Ze laten zich niet meer zien. Ze maken geen contact meer. Ze

kunnen niet meer. Willen niet meer. Als dat te lang duurt, gaat het stinken. Dan wordt het een rot leven. Als je dat overkomt, mag je hopen, dat familie, vrienden, een beroep doen op de hemel. Dat ze de steen weggrollen, die jou afsluit van het 'samen leven'. Dat iemand jou bij name roept: 'Kom naar buiten!'. Sluit je niet langer af! Laat je weer zien! Dat ze jou 'los' maken; jou bevrijden, van wat jou gevangen houdt. En dat jij je daaraan overgeeft.

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbee: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo: Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06 309 58 689

Live-streams (*Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending*):

- Prefatie van deze zondag en Canon 8

Bonifatiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat>

Gerardus Majellakerk Overdinkel:

<https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdl6ZOnsK5xn1Mg>

Maria Geboortekerk Losser: <https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie>

Pancratiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen>

Sint Jankerk Enschede: <https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA>

Sint Jozefkerk Enschede: <https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede>

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina's parochies:

<https://www.facebook.com/MariaVlucht/>

<https://www.facebook.com/JacobusEnschede/>

<https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/>

U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:



**Parochie
Sint Jacobus
de Meerdere**



**Parochie
Sint Franciscus van Assisi**



**Parochie
Maria Vlucht**

Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493hoJTCq0wy5MQBZt1g>

Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzTgHDAIMg>

Parochie Maria Vlucht

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ>