

Nieuwsbrief

Pastoraat Zuidoost Twente

Woensdag 17 april 2024



Parochie
St. Jacobus de Mercurius
Enschede



Parochie
Maria Vlucht
Looze e.o.



Parochie
St. Franciscus van Assisi
Boekelo-Buurs-Haaksbergen



Kopy (maximaal 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl.
Format voor schrijven stukjes op te vragen bij secretariaat@katholiekenschede.nl.
Aan- en afmelden nieuwsbrief via het centraal secretariaat van uw parochie.

Nieuws uit Zuidoost Twente

Kom en vier mee! Eerste Communie in Haaksbergen...



Komende zondag 21 april ontvangen elf kinderen in de eucharistieviering van 10.00 uur (!) in de Pancratiuskerk in Haaksbergen hun eerste heilige Communie. Daar hebben we met de gezinnen zes maanden naartoe geleefd. We hebben samen adventskransen gemaakt, gezongen in de Kerstviering, samen gegeten, een Askruisje gehaald, in de Vastentijd een bloemetje met een mooie wens bij iemand gebracht, die verdrietig of eenzaam is; een speurtocht in de kerk gehouden ... Alles wat een leven tot een katholiek leven kan maken. En vaders en moeders, en soms ook broers en zussen deden mee! Het lijkt veel allemaal, maar over een half jaar verspreid valt het reuze mee! En als iedereen zijn schouders eronder zet... We merken elk jaar weer, dat de gezinnen die meedoen, zeer gemotiveerd zijn en de sfeer goed en vrolijk is. Komende zondag dus de uiteindelijke viering! We hopen dat veel parochianen en belangstellenden het feest mee komen vieren. Het zijn ónze kinderen die met hun gezinnen een stap over de drempel van de kerk zetten! Kom ook en vier mee, want u, jij, weet: 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!'

Communicanten Maria Vlucht bezoeken de Lonneker molen. Bezoek aan de Lonneker Molen

Op woensdagmiddag 10 april bracht een groep communicanten een bezoek aan de Lonneker Molen, die in 1851 is gebouwd.



Met een zestal (groot)ouders werden we gastvrij ontvangen door een groep vrijwilligers. In de molenshuur was een film te zien over het project 'Van Akker tot Bakker'. De boer, molenaar en de bakker; ze hebben elkaar nodig om ons van voedsel te voorzien. Na de presentatie is de groep in tweeën gesplitst. Eén groep is met de molenaar meegegaan naar de molen om daar een kijkje te nemen. Het lukte iedereen om met een touw twee zakken graan van 25 kilo omhoog te tillen. De andere groep maakte kennis met graan, zaden en verschillende meelsoorten. Ze mochten kijken, voelen en zelfs proeven en mochten ook zelf malen met een ouderwetse handmolen. Het meel mochten ze na afloop mee naar huis nemen... Voor wie verder door wil lezen [klik hier](#).



Kinderhoek nu ook in de Pancratiuskerk in Haaksbergen. De kleintjes kunnen in de Pancratiuskerk volop spelen, als de mis te lang duurt. Gezinnen moeten weten, dat ze welkom zijn. Afgelopen zondag werd er al gebruik van gemaakt.

Excursieprogramma Moderne Devotie afgesloten met inspirerende dag in en rond Zwolle

Donderdag, 11 april, een groep van 35 parochianen uit Zuidoost Twente vertrekt vanaf de St. Jozefkerk Enschede per touringcar naar Zwolle. De tweede en ook afsluitende dag in het excursieprogramma over de Moderne Devotie. Op 25 januari stonden in Deventer Geert Groote en de Moderne Devotie centraal, nu treden we in de voetsporen van Thomas a Kempis.

Koen en Juliette vormen in de bus spontaan het koffieteam, alle passagiers krijgen van Hetty een echte Zwolse steek (suikerballetje) voor bij de koffie en pastoor Paul Daggenvoorde praat onderweg iedereen bij over de geschiedenis en betekenis van Thomas a Kempis en de Moderne Devotie in Zwolle en omgeving.



Om 10 uur start in het voormalige klooster Windesheim, waarvan nu nog de oude brouwerij te bezoeken is. Deze is ingericht als kerk en wordt gebruikt door de Nederlands Hervormde gemeente. Gastheer Wim Verweij houdt een boeiend betoog over de historie van het pand, de omgeving en de invloed van de Moderne Devotie en Thomas a Kempis. Aansluitend naar de begraafplaats Bergklooster. Hier woonde Thomas vele jaren in het toenmalige, maar nu afgebroken klooster. Is daar gestorven en oorspronkelijk ook begraven. Hier schreef hij zijn wereldberoemde “Over de navolging van Christus”. Bij het monument ter nagedachtenis aan Thomas verzorgt pastoor Paul een korte inleiding over Thomas a Kempis en leest hij enkele teksten voor uit “De navolging..”. Teksten die ook nu actueel zijn.

In het stadscentrum van Zwolle op de bovenverdieping van Stads café Blij (dat word je er ook van) staat rond half 1 een heerlijke lunch klaar. Daarna tijd om de benen te strekken: twee stadsgidsen leiden ons langs alle plaatsen en gebouwen in her centrum van Zwolle die van betekenis zijn rond de Moderne Devotie. Met de opdracht: uiterlijk 15.15 uur de groep afleveren bij de Onze Lieve Vrouwe Basiliek. Ook bekend als: De Peperbus. Daar, waar het gebeente van Thomas a Kempis zich bevindt. We bidden samen bij de schrijn en sluiten de dag daarna af met een warme en inspirerende Eucharistieviering. Veel devotie. Moderne Devotie. Zo veel over te zien en te vertellen En dat in onze eigen regio! We kijken dankbaar terug op twee hele bijzondere dagen, met dank aan allen die hier aan hebben bijgedragen! Voor meer foto's zie:

<https://www.mariavlucht.nl/fotoalbums/parochie-uitje-zwolle-2024>

Secretariaat Maria Vlucht

Wijziging openingstijden
April en mei 2024

secretariaat@mariavlucht.nl

053-536 16 78

Het Centraal Secretariaat Maria Vlucht is in verband met vakanties in de maanden april en mei 2024 beperkt geopend. Zie <https://www.mariavlucht.nl/actueel/secretariaat-beperkt-bemend-in-april-en-mei->

Bijzondere vieringen en activiteiten



Komende week nog: Replica van Lijkwade Turijn in Twente!

Deze tentoonstelling vertelt over de geschiedenis en geheimen diep verborgen in de vezels van het eeuwenoude doek. Deze reizende expositie gaat daarna naar Limburg!

Tot en met 19 april in de Lambertusbasiliek in Hengelo (Enschedesestraat 1): De tentoonstelling

is doordeweeks voor en na de vieringen te bezichtigen. Op 20 en 21 april in de Stefanshof naast de Stephanuskerk in Borne (Stationsstraat 2):

- Zaterdag 20 april van 14.00 tot 16.00 uur
- Zondag 21 april van 11.00 tot 16.00 uur.
- Lezing op zondag 21 april om 11.00 uur.

Op onze website vindt u meer informatie en een filmpje:

<https://www.mariavlucht.nl/actueel/replica-lijkwade-van-turijn-in-twente>



zondag 21 april: Orgelconcert – Haaksbergen Protestantse kerk

Nadat in de afgelopen maanden orgelmakerij uit Heerde het orgel in de Protestantse kerk heeft gerestaureerd, klinkt het als vanouds. Kom horen hoe het klinkt! Zondagmiddag 21 april aanvang 15.30 uur – kerk open 15.00 uur – is er een concert waarin muziek uit de afgelopen vijf eeuwen zal klinken. De uitvoerenden zijn Dennis Vallenduuk, organist

en het Vocaal Ensemble Esquire uit Oldenzaal. Een concert waarin muziek vanaf 1505 tot heden ten gehore gebracht zal worden. Toegang € 10,00; Jongeren tot 18 jaar en studenten € 5,00. Kinderen tot 12 jaar, gratis.



woensdag 1 t/m zondag 5 mei: 'Kom in de meivakantie naar de grootste Boekenbeurs van Twente!'

Van woensdag 1 t/m zondag 5 mei staan er weer duizenden boeken voor u klaar! De Boekenbeurs Glanerbrug organiseert dit jaar voor de 31e keer een boekenbeurs. Wederom in de hal van basisschool De Troubadour aan de Sonatestraat 44a. De opbrengst is bestemd voor goede doelen.

Komt dus allen naar de grootste boekenbeurs van Twente: van 1 t/m 5 mei.

U leest er alles over op onze website: <https://www.mariavlucht.nl/actueel/boekenbeurs-glanerbrug-2024>

Omdat het om mensen gaat



zaterdag 20 april: Franciscusparochie - inzameling slaapzakken

Het stond vorige week al in 'Rond Haaksbergen'; misschien had u eroverheen gelezen: "Inzameling slaapzakken ook in Haaksbergen". De Parochiële Caritas Instelling (PCI) ondersteunt hiermee het werk van de Stichting Sheltershuit Foundation. Deze stichting maakt van de ingezamelde slaapzakken wind- en waterdichte jassen voor mensen die géén dak boven hun hoofden hebben.

Op zaterdag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur, kunt u oude slaapzakken inleveren bij de Bonifatiuskerk in De Veldmaat én ook bij de

Pancratiuskerk in het centrum van ons dorp. Een prachtig initiatief van de PCI. Zie voor meer informatie: www.sheltersuit.com.



Enschede Zuid: De bloemen zijn deze week voor mevr. Marie Wigbels, De Hatteler.

Ter inspiratie



Hemelvaart. Hemelvaart wordt elk jaar gevierd tussen 30 april en 3 juni.

Hemelvaart valt veertig dagen na Pasen en tien dagen voor Pinksteren, altijd op een donderdag. In Nederland is het een verplichte vrije dag. Tijdens Hemelvaart

viert de kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid: de Hemel. Het is voor gelovigen een feest van grote vreugde! Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, plaatsneemt in de Hemel aan de rechterhand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verheven en met de Hemel verbonden. De Nederlandse bisschoppen hebben er een speciale inspiratiepagina voor gemaakt: Vier nu Hemelvaart: <https://www.vier.nu/feestdagen/hemelvaart>. Ook op onze eigen website vindt u heel veel achtergronden en leuke weetjes:

<https://www.mariavlucht.nl/hemelvaart-en-pinksteren>



De anderen door Dick Kohlwey, vice-voorzitter bestuur Franciscusparochie

Jezus zegt: "Ik heb nog anderen" (Joh., 10, 11-18)

Denkt u ook weleens: als ontwikkelingen zo doorgaan, hoe zal de parochie dat volhouden? Wat laten we de volgende generaties na? We komen naar de kerk om ons geloof te vieren en te verdiepen. Dat is mooi. Maar er is meer: We kunnen het uitdragen. Niet met mooie verhalen of met de voet tussen de deur, niet met voorschriften en protocollen. Maar door er te zijn voor de ander. Ieder op eigen wijze en met eigen vaardigheden. Een luisterend oor, een ander ergens

heen brengen die geen vervoer heeft, doneren aan de voedselbank, een jongere helpen met huiswerk, een immigrant met taal en inburgering. Een nieuwe kerkbezoeker wegwijs maken. 'Het gaat om de ontmoeting' is de titel van ons pastoraal beleidsplan. De ontmoeting met God, met Jezus, met elkaar én anderen.

U, jij, hebt het de afgelopen tijd vast ergens gehoord of gelezen "dat we missionair moeten zijn".

Dat is naar buiten keren. In de samenleving meedoen en dienstbaar zijn met ons geloof.

Mij geeft het een goed gevoel anderen verder te helpen.

Het stemt zelfs dankbaar. Met ons geloof naar buiten treden maakt de parochie toegankelijk voor jong en oud. Vanouds zijn kerkmensen als een familie met liefde voor elkaar én voor anderen erbuiten.

Zo'n parochie laat ik graag na aan de volgende generatie(s).

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, 06 208 74 866

Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833

Live-streams (*Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending*):

[Enschede Sint Jan-kerk](#)

[Enschede Jozefkerk](#)

[Haaksbergen Bonifatiuskerk](#)

[Haaksbergen Pancratiuskerk](#)

[Losser Maria Geboortekerk](#)

[Overdinkel Gerardus Majellakerk](#)

Website parochies: www.mariavlucht.nl www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebook parochies Zuidoost Twente: <https://www.facebook.com/rkzuidoosttwente/>



Parochie
Sint Jacobus
de Meerdere

U kunt uw parochie financieel steunen:



Parochie
Sint Franciscus van Assisi



Parochie
Maria Vlucht