

Nieuwsbrief
Pastoraat Zuidoost Twente
Woensdag 13 maart 2024



Parochie
St. Jacobus de Mercurius
Enschede



Parochie
Maria Vlucht
Laster e.o.



Parochie
St. Franciscus van Assisi
Bockelo-Buure-Haakbergen

Vastentijd

Kopy (maximaal 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl.
Format voor schrijven stukjes op te vragen bij secretariaat@katholiekenschede.nl.

Nieuws uit Zuidoost Twente



Kosters Zuidoost Twente geïnspireerd terug van kosterdag Doetinchem

Donderdag 7 maart vond de jaarlijkse kosterdag van het Aartsbisdom Utrecht plaats. Bijna 200 kosteren waren naar Doetinchem gekomen om elkaar te ontmoeten, samen te vieren en geïnspireerd te worden. Ook kosteren van de Veldmaat, Buurse en Wiedenhof waren hierbij aanwezig. Een Mis met vier heren. Er was een rondleiding door de kerk, sacristie en op het priesterkoor en tijd voor ontmoeting. Rector Patrick Kuipers (Ariens Instituut) gaf een

presentatie over de missionaire parochie en de vieringen van het Paastriduum. Een waardevolle dag! We kijken er erg tevreden op terug. *Jos Westendorp*



Enschede: Pater Bernard Jeunink overleden

In 2021 vierde hij nog zijn 60-jarig priesterfeest. Onlangs verhuisde hij van Florapark in Enschede naar Hulst. Komende maandag om 11.30 uur vindt zijn uitvaart plaats in de Jozefkerk in Enschede.

Bernard was 'Een pater die plat praat, en de mouwen opstroopte; heel gewoon, zonder verbeelding en kapsones'. Hij was lid van de Maristen. Van 1981 tot 1994 was pater Jeunink pastoor van de Enschedese binnenstadparochies. Sinds 2001 met emeritaat en wonend op Florapark in Enschede. Bij de vieringen en activiteiten aldaar was hij nog lang betrokken, zoals hij nog vaak als kerkganger in de Jozefkerk gezien werd. Nu gaan we dus afscheid van hem nemen.



Het zoemt al een tijdje rond.... Space for Grace. Dat we als parochies Zuidoost Twente deelnemer zijn. En daardoor professionele begeleiding en extra budget hebben voor verbindende activiteiten. En hoe mooi dat samenvalt met de Missionaire Parochie.... Hoogste tijd om te vertellen wat het precies inhoudt en vooral ook hoe we hier deelnemer in geworden zijn. Het begint met een telefoontje.... *Wie nieuwsgierig is geworden en verder wil lezen [klik hier.](#)*

Agenda Zuidoost Twente en omstreken



Zaterdag 16 maart: Stille Omgang in Amsterdam, ook voor jongeren

In de avond van 16 maart kunt u meelopen met de Stille Omgang in Amsterdam. Na een Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant loopt u in stilte door de binnenstad om het Mirakel van Amsterdam te gedenken; een heel bijzondere gebeurtenis. U kunt meereizen

vanaf Apeldoorn. Ook is er een speciaal jongerenprogramma! Alle informatie vindt u op onze website: <https://www.mariavlucht.nl/actueel/stille-omgang-amsterdam>



Jesus Christ Superstar door Studio '65

• **dinsdag 19 maart, 20.00 uur, Bonifatiuskerk Haaksbergen**

• **Goede vrijdag 29 maart, 19.30 uur, Jacobuskerk Enschede**

De musical wordt evenals voorgaande jaren uitgevoerd door Studio 65, Vocaal Theater onder leiding van Armanda ten Brink. Jesus Christ Superstar is een rockopera en musical met muziek van Andrew Lloyd Webber en tekst van Tim Rice. De rockopera werd in 1970 uitgebracht als album en werd vervolgens als musical op de planken gebracht in Londen en Broadway. Inmiddels wordt het stuk opgevoerd door vele kerkelijke muzikale gezelschappen. De toegang is in beide kerken vrij. Vol=vol! Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Beckum Blasiuskerk: vrijdag 22 en zaterdag 23 maart: The Passion in het Oosten

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart wordt 'The Passion in het Oosten' opgevoerd in de St. Blasiuskerk in Beckum. Meer informatie vindt u hier: <https://www.mariavlucht.nl/actueel/the-passion-in-het-oosten>



Sobere maaltijden in de Vastentijd

Dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart zijn er weer sobere maaltijden in de Vastentijd. Tijdens de maaltijd wordt stilgestaan bij de armoede in de wereld, hoe kunnen minderen en hoe we kunnen bijdragen aan een eerlijker wereld, zoals aan het

Vastenactieproject van dit jaar: de gevolgen van klimaatverandering voor arme boeren in Zimbabwe. De avonden beginnen om 18.00 uur. Aanmelden is verplicht i.v.m. de hoeveelheden die gemaakt moeten worden. Meer informatie leest u op onze website: www.mariavlucht.nl/actueel/sobere-maaltijden-in-de-vastentijd

- **Dinsdag 26 maart:** Enschede, Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 in Enschede (ingang aan de achterkant via de Dr. J. Wagenaarstraat), aanmelden via rinavdhulst@kpnmail.nl
- **Woensdag 27 maart** in de Richtershof in Haaksbergen. In Haaksbergen kun je als dat wilt daarna deelnemen aan de stilteviering in de kerk. In beide kerken beginnen we om 18.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Neem je eigen bord en bestek mee! Voor aanmelding en meer informatie kun je altijd mailen naar rinavdhulst@kpnmail.nl.



Vertel het ons!... dan kunnen we er wat mee!

-Synode-ronde februari-april 2024-

Na de eerste synodale vergadering in oktober 2023 ontstond een hoopgevend document betreffende ontwikkelingen in de wereld rond geloven en kerk-zijn. Mede door onze inspanning spraken de bisschoppen onder andere over een verwelkomende kerks, een missionaire kerk en de rol van vrouwen in de kerk. Het gesprek gaat verder in oktober 2024. De bisschoppen van Nederland vragen om uw reactie op wat er in Rome besproken is. Kom met ons in gesprek over deze onderwerpen met betrekking tot de lokale kerk! De gespreksleiders van toen nodigen jullie wederom uit om aan tafel te komen. Maar voel je ook vrij jezelf aan te melden wanneer je mee wilt doen. Mail naar secretariaat@Franciscusparochie.nl of bel met 053 5743929. *Pastoraal team parochies Zuidoost Twente, Werkgroep synodaal proces.*

Agenda Franciscusparochie – Boekelo, Buurse, Haaksbergen



Stiltevieringen 'Op weg naar Pasen 2024' op de vroege woensdagavonden.

Tot Pasen is er elke woensdagavond van 19.00 – 19.25 uur zo'n viering. Stiltevieringen zijn laagdrempelige meditatieve momenten op de vroege woensdagavond. Ze duren een klein halfuur. Stille neemt een belangrijke plaats in. Daaromheen is er gebed, muziek en zang. Deze serie is opgebouwd rondom zes kunstwerken. De stiltevieringen zijn op woensdagavond van 19.00 – 19.25 uur op de volgende locaties.

- 20/3 in **Twekkelo** Johanneskerk, Twekkelerweg 110
- 27/3 in **Haaksbergen** Protestantse Kerk, Jhr. v. Heijdenstr 4



Haaksbergen: vrijdag 15 maart – Ouderenmiddag

De Pastoraatsgroep van de Franciscusparochie houdt op vrijdag 15 maart 2024 oudermiddag van 14.00 tot 17.00 uur voor de ouderen van Haaksbergen in de kantine van de Bon Boys aan de Kolenbranderweg 11. Een middag met zang en muziek. U bent welkom vanaf 13.30 uur. De koffie staat klaar. In de pauze is er een verloting met zeer veel leuke prijzen. *Namens de*

organisatie: Bernardie, Brigitte, Leoni, Hermien en Gerard.

U kunt zich aanmelden tussen 17.00 en 20.00 uur bij: Leonie Rutte Tel. 06 200 370 83, Gerard Vaanhold Tel. 06 300 800 21.



Caritas en Diaconie: -'week van de potjes-check'-

Veel Nederlanders hebben moeite om financieel rond te komen. Niet alleen mensen met een uitkering maar ook met een inkomen uit werk. Dat geeft stress, schaamte en sociaal isolement. In Haaksbergen komen ongeveer 1000 huishoudens maar moeilijk rond.

Voor mensen in financiële nood zijn er de zogenaamde minimaregelingen. Maar veel mensen maken geen gebruik van die hulp. De Minister voor Armoedebeleid heeft kerken gevraagd hen te benaderen en uit te nodigen om in een laagdrempelige, veilige omgeving een potjes-check te doen. De Caritas van de Franciscus parochie en de Diaconie van de Protestantse kerk voeren het

project 'Samen Erop Vooruit in Haaksbergen' uit. Het Noodfonds Haaksbergen doet ook mee en de Gemeente Haaksbergen is geïnformeerd.

Van 18 tot en met 27 maart zijn in de week van de potjes-check inlooppunten waar budgetmaatjes van het Noodfonds samen met jou kijken of er regelingen – potjes – zijn waar je nog geen gebruik van maakt maar waar je mogelijk wel recht op hebt. Je bent welkom op:

| Datum | Locatie | Tijd |
|--------------------|---|-------------------|
| Maandag 18 maart | Bibliotheek | 09:30 – 12:00 uur |
| Woensdag 20 maart | Ariënhuis, Veldmaterstraat 61 (naast de kerk) | 10:00 – 12:00 uur |
| Donderdag 21 maart | Richtershof Jhr. Von Heijdenstraat 8 | 14:00 – 16:00 uur |
| Dinsdag 26 maart | Trefkoel Buurse | 10:00 – 12:00 uur |
| Woensdag 27 maart | 't Meûken St. Isidorushoeve | 10:00 – 12:00 uur |

Neem jouw telefoon mee als daar jouw app van de bank op staat of anders de bankafschriften van de laatste twee maanden. *Namens Caritas en Diaconie PKN, Johan Hofhuis.*



KINDEREN Pastorie
Bonifatiuskerk: vrijdag 22
maart - Workshop
Franciscusbende voor
kinderen: Palmpaasstok
versieren

Vrijdagmiddag 22 maart is er in de parochiezaal van de Bonifatiuskerk in de Veldmaat van 15.30 tot 17.00 uur een workshop voor kinderen 'Palmpaasstok versieren'.

Alle materialen en benodigdheden zijn aanwezig. We vragen een eigen bijdrage van € 2,--. Pastoraal werker Frank de Heus en enkele vrijwilligers helpen de kinderen. Natuurlijk zullen we het verhaal bij de Palmpaasstok vertellen.

Zaterdagochtend 23 april zijn we uitgenodigd in de Wiedenhof om de bewoners met onze Palmpaasstokken te verblijden en toe te zingen!

Geef je zoon of dochter vóór 20 maart op bij franciscusbende@franciscusparochie.nl. Ook hulpouders zijn welkom!

Haaksbergen Bonifatiuskerk: woensdag 27 maart - Met Pablo op weg naar Pasen!

Woensdag 27 maart a.s. kunt u samen met het Pablokoor op weg naar Pasen. Midden in de Goede Week een moment van bezinning omringd door teksten en liederen die het paasverhaal vertellen.

Agenda Jacobusparochie – Enschede



Parochiehuis Jacobuskerk: Gespreksavonden op woensdagen in de 40-dagen tijd

We starten met opnieuw een reeks gespreksavonden in de 40-dagen tijd. Aan de hand van de podcastretraite "Stel je voor: Jezus", uit de podcast "Bidden Onderweg", ontmoeten we Hem en gaan in zes avonden met Hem op pad vanaf zijn doop tot en met het laatste Avondmaal. De verhalen uit de podcast, die we bij de start van de avonden samen beluisteren, doen een appèl op je voorstellingsvermogen, waardoor je als het ware getuige bent van de situatie. Aansluitend gaan we hierover met elkaar in gesprek. Van harte welkom!

Wanneer? Opeenvolgende woensdagavonden en tot slot maandagavond in de 40-dagen tijd:
13/03, 20/03, maandagavond (!) 25/03.

Start: 19.30 uur

Einde: ca. 21.30 uur

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Graag vooraf aanmelden bij pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl



KINDEREN Jozefkerk: 17 maart - 11.00 uur kinderwoorddienst

Thema: Jezus wil jou nieuw leven geven

Jezus gaf zijn leven, zodat wij door Hem het nieuwe leven kunnen ontvangen. Kun jij jezelf soms een beetje opzij zettten en Jezus wat meer in het midden?

Meenemen voor de voedselbank: iets te drinken

HIMMELS
KÖNIG,
SEI WILL
KOMMEN

Jacobuskerk: zondag 17 maart - gebedsviering met Bach Cantate In de gebedsviering op zondag 17 maart a.s., zal de Bachbeweging Twente Cantate BWV 182: "Himmelskönig, sei willkommen" ten gehore brengen, die Johann Sebastian Bach speciaal voor deze tijd geschreven heeft. De uitvoering duurt ongeveer 30 minuten. Voorganger in deze gebedsviering is Bertina Dieben, de zang bij de viering wordt verzorgd door All Together. Van harte welkom!

**INZAMELING
VOEDSEL
BANK**

**13-18 UUR
ZATERDAG 23 MAART**

Parochiehuis Jacobuskerk, Walstraat Enschede
De voedselbank Enschede zorgt ervoor dat gezinnen en mensen die geen eten kunnen betalen, toch eten krijgen.
Alles houdbaar welkom, vooral rijst en pasta deze keer!

**RIJST
EN
PASTA**

Jacobuskerk: zaterdag 23 maart - Palmpasstokken maken in het Parochiehuis aan de Walstraat

Op zaterdag 23 maart gaan we van 14.00 tot 16.00 uur Palmpasen stokken maken in het parochiehuis achter de Jacobuskerk. Fijn als je komt, breng vooral ook je ouders en opa en oma mee. Graag vooraf aanmelden bij kwdjozef@katholiekenschede.nl. We combineren dit met een inzamelactie voor de voedselbank Enschede-Haaksbergen. Ze willen graag rijst en

pasta. Dus als iedereen iets meebrengt, maken we de Voedselbank en daarmee heel veel mensen weer blij. Tot dan!



KINDEREN Jozefkerk: 24 maart - 11.00 uur Palmpasen in de kerk

Deze zondag zijn alle kinderen welkom in de kerk. De mis begint met een processie van alle kinderen met hun palmpasestok. Er is geen kinderwoorddienst. Samen met de hele kerk lees je het passieverhaal. Kun je op 23 maart niet komen, maar wil je wel meelopen? Stuur een berichtje naar kwdjozef@katholiekenschede.nl.



Sint Jan-kerk parochiezaal: Witte Donderdag 28 maart - 18.00-19.00 uur Agapè-viering

De Pastoraatgroep van de St.

Jankerk/Geloofsgemeenschap Zuid nodigt u van harte uit voor de Agapè-maaltijd op donderdag 28 maart om 18.00 uur in de parochiezaal van de St. Jankerk.

Agapè is een Grieks woord. Het betekent zoveel als belangeloze liefde, gericht op de ander en datgene waaraan de ander behoefte heeft. De eerste christenen

kwamen regelmatig thuis bij elkaar. Zij brachten eten en drinken mee, naar de gewoonte van het land was dat brood en wijn, druivensap en wellicht andere spijzen: producten gemaakt van het goede van de aarde. De Agapèmaaltijd wordt vaak omschreven als een liefdesmaal of een maaltijd onder vrienden, die gezamenlijk wordt gebruikt, waarin de onderlinge verbondenheid in Christus tot uiting komt.

Geleidelijk is de oorspronkelijke Agapèmaaltijd verdwenen en gingen we Eucharistie vieren, waarin we het lijden, sterven en de verrijzenis van onze Heer gingen gedenken en waar we ons Zijn woorden in herinnering brengen 'Blijf dit doen om mij te gedenken'.

Tegen deze achtergrond is het eigenlijk voor de hand liggend, dat de Agapè een onderdeel kan zijn van een andersoortige viering op Witte Donderdag. De Agapèviering is een teken van onze verbondenheid met Christus en met elkaar en met hen die het in deze wereld moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. We delen dus op andere wijze brood en druivensap, gemaakt van het goede van de aarde. Symbolen, die ons zo vertrouwd zijn!

U dient zich voor deze maaltijd wel aan te melden, uiterlijk woensdag 27 maart. Dat kan via: pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl of telefonisch bij het secretariaat van St. Jan: 053-432 44 87 (op maandag tussen 9 en 11.30 uur of donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur) of bij één van de leden van de pastoraatgroep: Tiny Hannink, José Heitbrink of Annelies Tenbergen (053-4768667).

Jonge gezinnen met **KINDEREN** zijn van harte welkom!

Agenda Maria Vlucht – Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel



Lonneker - Vrijdag 22 maart: Filmavond Lonneker Passie

Weet u het nog, hoe vorig jaar in Lonneker het hele dorp meedeed met de Lonneker Passie - of heeft u het toen gemist? Dit jaar kunt u het terugkijken tijdens de speciale filmavond op vrijdag 22 maart. U bent om 19.30 uur welkom in het gebouw "De Heerdstee" achter de "Kapel uit Liefde" aan de Dorpsstraat 44 in Lonneker (zaal open om

19.00 uur). Een kopje koffie of thee staat voor u klaar. Volgend jaar wordt het weer georganiseerd! U leest er alles over op onze website: <https://www.mariavlucht.nl/actueel/filmavond-lonneker-passie>



Glanerbrug - Vrijdag 22 maart: Lezing over mantelzorg door Marcel Garritsen

Marcel Garritsen, schrijver van het boek "En, hoe gaat het eigenlijk met jou?" voor en over mantelzorg(ers), komt naar het parochiehuis in Glanerbrug! Langdurig zorgen voor een naaste: als je er nog geen ervaring mee hebt, dan is de kans groot dat je die in de toekomst wel zult krijgen. In de westerse samenleving zal mantelzorg een nog veel grotere rol krijgen dan het nu al heeft.

Vrijdag 22 maart om 14.00 uur bent u welkom. Deze middag wordt georganiseerd door de KVG Vrouwengilde Glanerbrug. Niet-leden betalen € 5,00.

Ter inspiratie



Als een graankorrel door Willy Rekveld, parochievicaris
En Ik word van de aarde omhoog geheven (Johannes 12,32)

Uit de aarde omhoog geheven worden en mensen mijn deelgenoot laten worden. Dat is de kern van de weg is die Jezus ten einde toe is gegaan. Jezus noemt dit 'zijn als en graankorrel'. 'Vallen in de aarde'. 'Sterven en vruchtbaar zijn'. 'Vrucht dragen'. Hem volgen, dienstbaar zijn, jezelf kunnen wegcijferen. Dit doet mij denken aan het lied van alle zaad. Wie als een God wil leven hier op aarde. De weg gaan. Zo genade vinden. Hart en ziel. Sterven om te leven. Levend brood. Het leven voor iedereen op aarde. Zomaar wat woorden uit dit lied. Het nodigt u, jullie en mij uit om die weg ten leven te gaan. Jezus ging die weg, de weg van alle aardse dingen. Hij wist dit leven met de hemel te verbinden. 'Ik heb Hem verheerlijkt', zegt de stem uit de hemel. En wij mogen, hoe gebroken en kwetsbaar ook, delen in dat leven. Hij is het leven. Voor u, voor jullie en mij. Worden als dat levend Brood Dat mag de boodschap zijn van Pasen. Leven voor iedereen op aarde.

*Wie als een god wil leven hier op aarde,
hij moet de weg
van alle zaad
en zo vindt hij genade.*

*Hij gaat de weg van alle aardse dingen,
hij leeft het lot
met hart en ziel
van alle stervelingen.*

*Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven,
het kleinste zaad
in weer en wind
moet sterven om te leven.*

*De mensen moeten sterven voor elkander,
het kleinste zaad*

*wordt levend brood,
zo voedt de één de ander.*

*En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij
het leven zelf
voor iedereen op aarde.*

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, 06 208 74 866

Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833

Live-streams (*Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending*):

Bonifatiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat>

Gerardus Majellakerk Overdinkel: <https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg>

Maria Geboortekerk Losser: <https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie>

Pancratiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen>

Sint Jankerk Enschede: <https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA>

Sint Jozefkerk Enschede: <https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede>

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebook parochies Zuidoost Twente:

<https://www.facebook.com/rkzuidoosttwente/>



Parochie
Sint Jacobus
de Meerdere



Parochie
Sint Franciscus van Assisi



Parochie
Maria Vlucht

U kunt uw parochie financieel steunen:

Parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493hoJTCq0wy5MQBZt1g>

Parochie Maria Vlucht

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ>

Franciscusparochie

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=STDEL5rwRve5bFFtjhIMTw>