

JP Maria Vlucht

Enthousiast weer door..?!



Wat voorafging:

Het werd Pasen: Jezus' opstanding uit de dood. Je weet wel het verhaal van die onmogelijk grote steen, die was weggerold. Daarna is Jezus een aantal keren aan zijn leerlingen verschenen. Aan vrouwen, aan de leerlingen die naar Emmaüs gingen en aan de vissers. 40 dagen na Pasen vond Hij het mooi genoeg. We vieren dan Zijn Hemelvaart. 10 dagen later zou het oogstfeest gevierd worden.

En toen gebeurde dit:

Dat was een hele drukke dag Jeruzalem. Mensen kwamen uit allerlei landen naar Jeruzalem om de nieuwe oogst te verkopen. Wat doen de leerlingen van Jezus? Ze bleven al die tijd bij elkaar.

Ze hielden vol. Nog vaak zaten ze samen in de bovenzaal na te praten en te bidden. Die ene keer hoorden ze een geluid, net of er ineens een hevige wind opstak die het hele huis vulde. En toen zagen ze iets wat op vuur leek, allemaal vlammen, tongen van vuur. Die zich op ieder van hen neerzetten. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest, een soort van enthousiasme bereikte hen.

De mensen in het drukke Jeruzalem, de inwoners en de gasten van het oogstfeest, waren verbaasd en verwonderd en buiten zichzelf toen ze dit hoorden. Stomverbaasd zeiden ze: "Maar al die mensen die daar spreken zijn toch Gallileeërs? Dat zijn toch die leerlingen van Jezus? Hoe kan het dan, dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Zo kunnen we elkaar allemaal verstaan?" Natuurlijk waren er ook mensen die er om gingen lachen. Zij zeiden: "Die 12 hebben gewoon te veel op, daarom praten ze zo raar."



Maar de leerlingen van Jezus waren niet dronken. Ze hadden de Geest gekregen, de kracht en het enthousiasme om het levensverhaal van Jezus verder te vertellen. En dat was het begin van een nieuwe kerk. Ze gingen op reis.

Paulus besloot om naar Spanje te gaan om daar over Jezus te vertellen. Onderweg schreef hij een brief aan de christenen in Rome. Deze christenen waren nog zoekende. Hij schreef hen: "Leef als nieuwe mensen, ga op een nieuwe manier denken. Dan zul je ook anders gaan leven, en weten wat Gods wil is." Paulus roept op tot verandering. Dat is heel actueel.

Ook anno nu moeten we mee veranderen. Corona dwingt ons ertoe. Er wordt gemopperd maar uiteindelijk moet iedereen zich aanpassen. Ilse De Lange schreef er een prachtig nummer over: changes

<https://www.youtube.com/watch?v=u1rPCDWzmbA>



Enthousiast weer door..?!