

Voorwoord voorzitter en toelichting op opties geloofsgemeenschap Glanerbrug

Opening v.d. vergadering.

Alvorens met deze vergadering te beginnen zal Pastor Paul Daggenvoorde een kaars aansteken ter nagedachtenis aan José Wessendorp die het afgelopen weekend plotseling is overleden.

José is jarenlang binnen onze parochie op velerlei gebied actief geweest en wij zijn haar als parochiegemeenschap dan ook veel dank verschuldigd.

Pastor graag de kaars ontsteken en dan aansluitend even stilte.

Welkom aan alle aanwezige parochianen, aan de leden van het parochiebestuur.

Achter de tafel de lokatieraad met als notulist Rietie Kenter.

In eerste instantie bent u vanavond uitgenodigd om te horen welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van onze parochie. Echter wij willen er graag een actueel onderwerp aan toevoegen en wel de brief van aartsbisschop Eyck en de reactie hierop van Pastor Paul Daggenvoorde. Dit onderwerp zal door de pastor na de pauze worden besproken.

Opzet van de avond, na deze opening geven we een overzicht van de diverse opties zoals die door de werkgroep Toekomst zowel aan de lokatieraad als aan het parochiebestuur zijn voorgelegd. Beide organen hebben hieraan hun fiat gegeven zodat we nu vanavond u als parochianen gaan informeren. Ik wil nogmaals benadrukken dat we vanavond alleen gaan informeren en beslist geen besluit gaan nemen. We willen eerst dat de diverse mogelijkheden door u vanavond worden gehoord dat ze eventueel bediscussieerd worden, maar dat u ook thuis nog ruimschoots de tijd hebt om hierover na te denken. Het is geen gemakkelijke beslissing voor niemand dat weten we, emotioneel kan dit heel veel los maken. Vandaar dat we een ieder de tijd willen gunnen om na te denken wat u als de beste oplossing ziet. Nadat alle opties aan u zijn voorgelegd zullen we een pauze houden en na de uitleg van de pastor over de

brief van de bisschop hebt u volop de gelegenheid tot het stellen van vragen, zelf opties aan te geven kortom ruimte voldoende tot discussie.

De uiteindelijke beslissing over de toekomst van de gebouwen is uiteraard aan het parochiebestuur. Maar het parochiebestuur van Maria Vlucht wil graag weten wat wij als parochianen van Glanerbrug vinden van de verschillende opties. Die stemming peilen we via een **anonieme stemming** op zondag 8 januari. Die dag is er eerst een H. Mis welke in de parochiekerk wordt opgedragen, daarna is er hier in het parochiehuis koffiedrinken en de nieuwjaarsreceptie. Om 13.00 uur willen we dan de parochievergadering openen. Het kan voor sommigen een te lange tijd zijn, maar u kunt ook kiezen om bij onderdelen aanwezig te zijn. Om mee te vergaderen hoeft u niet bij de mis of de receptie te zijn. U kunt ook uitsluitend op de vergadering komen. Dan willen we graag weten wat uw mening is. De stemming hierover zal met stembriefjes gaan die geheel anoniem tijdens de vergadering ingeleverd kunnen worden. Parochianen die om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn op zondag 8 januari kunnen wel meestemmen. Vanaf vrijdag 9 december zijn op het secretariaat stembriefjes aanwezig. Daar kunt u een exemplaar meenemen of ter plekke invullen. Per parochiaan kan er een stem worden uitgebracht. Stembriefjes zijn genummerd, zodat we bij de telling kunnen vaststellen of het aantal uitgebrachte stemmen overeenkomt met de intekenlijst..

Uiteraard kunnen **alleen parochianen van onze kerk** OLV van de Allerheiligste rozenkrans stemmen en niemand anders. Het secretariaat is maandags – woensdags en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur bezet. Op het secretariaat is een gesloten stembus aanwezig waarin u geheel anoniem uw stembriefje kunt deponeren. Tijdens de nachtmis zal de stembus achter in de kerk staan en ook tijdens de mis op 8 januari. Echter alvorens we de diverse opties aan u voorleggen willen we u eerst nog laten weten hoe de financiële toestand van onze parochie is. Cijfers zijn gebaseerd op de laatste kerkbalans. Wel kunnen we meegeven dat de situatie het afgelopen jaar niet verbeterd is.

Cijfers kerkbalans

Dan nu de diverse opties.

1. Situatie laten zoals die is.

We stevenen dan af op een behoorlijk negatief vermogen. Kosten energie, verzekeringen etc., rijzen de pan uit. Het zal dan waarschijnlijk niet lang meer duren alvorens er ingegrepen zal worden door of het parochiebestuur of door het bisdom.

Als lokatieraad zien we geen mogelijkheden de inkomsten zo op te schroeven dat we meer armslag zullen krijgen. Eigenlijk is alles laten zoals het nu is geen optie.

Volgens de regels van het bisdom zijn er geen tussen mogelijkheden bijv. Een deel van de kerk verhuren of zodanig verbouwen dat er een andere bestemming aan gegeven kan worden.

Standpunt bisdom een kerk is een kerk. , en geen multifunctionele ruimte of meer.

We kunnen momenteel het hele kleine onderhoud aan de kerk nog laten uitvoeren, komt er echter een groot project zullen we afhankelijk zijn hoe het parochiebestuur daar tegen aan kijkt. Want hier is helaas geen geld voor. Nu hebben we problemen met de c.v. in kerk en pastorie een reparatie die 3000,00 euro gaat kosten. Er is nu een noodoplossing gekozen om het defect niet te repareren maar op twee derde van de capaciteit door te gaan met verwarmen.

Ook moet je je dan afvragen heeft een grote onderhoudsbeurt nog zin. Het kerkbezoek loopt zienderogen achteruit, en daar zal naar verwachting geen verandering in optreden.

Op jaarbasis komt het helaas maar sporadisch voor dat de kerk behoorlijk vol zit.

2. Meer gebruik maken van het parochiehuis,

Er wordt nu al gebruik gemaakt van het parochiehuis om diensten te houden. I.v.m. de hoge energielasten zullen we sowieso al meer uitwijken naar het parochiehuis.

Je zou dit in de toekomst kunnen uitbreiden door nog meer vieringen daar te laten plaatsvinden. Dat kunnen gebedsvieringen en ook Eucharistievieringen zijn.

Uitzonderingen zijn natuurlijk altijd mogelijk om toch in de kerk een viering te houden (kerstnacht – 8 januari en die mogelijkheid blijft ook bestaan op verzoek van familie die een viering wil houden. Alhoewel dit met extra kosten gepaard zal gaan.

Wat er ook moet gaan gebeuren het zal altijd geld kosten, geld wat we helaas niet hebben.

Er is nog tafelzilver in de parochie n.l. zowel de kerk als de pastorie. Maar om die beide gebouwen in de verkoop te zetten zal een enorme ingreep zijn in onze parochie. Onder punt 3 kom ik hierop terug.

Mochten we voor de optie parochiehuis kiezen hebben we in ieder geval de instemming van het parochiebestuur. En zeer waarschijnlijk ook van het bisdom. Met de instemming van zowel het parochiebestuur als het bisdom zal het parochiehuis een behoorlijke aanpassing moeten ondergaan. Een aanpassing die dan bekostigd zal moeten worden uit de opbrengst van de verkoop.

3.Verkopen kerk en pastorie

Een heel ingrijpende oplossing. Gebouwen waar we als parochie al meer dan 100 jaar gebruik van maken. Onze grootouders en ouders hebben de schouders er onder gezet om in het dorp Glanerbrug een gezonde parochie neer te zetten. In de loop der jaren is er heel veel veranderd binnen het Roomse leven. Wat gebleven is zijn de kerk en de pastorie. Duidelijke herkenningspunten voor een ieder. Verkopen in ons geval is een mogelijkheid omdat we het kerkhof niet rond de kerk hebben maar elders. Wel zullen er door o.a. monumentenzorg waarschijnlijk voorwaarden gesteld gaan worden aan wat er mag gaan gebeuren. Maar dat zijn dan de zorgen van de koper. Wij als parochie hebben daar dan geen zorgen meer over maar ook geen enkele zeggenschap en zullen moeten accepteren wat er met de gebouwen gaat gebeuren. Of en dat is een optie, je zou als parochie gemeenschap een stichting in het leven moeten roepen die financieel voldoende daadkrachtig is om de aankoop te bekostigen.

Op die manier zou je de gebouwen zodanig kunnen beheren dat ze behouden blijven.

Wel zal duidelijk gemaakt worden dat als we de gebouwen verkopen met een deel van dat geld de verbouwing van het parochiehuis moet worden bekostigd. We gaan niet en verkopen en ook nog de totale opbrengst van de verkoop doorgeven. Voor wat hoort wat.

4. Kerken in het Ariens tehuis.

We weten dat er parochianen zijn die nu al daar naar de kerk gaan. Het is er altijd warm en je hebt goede stoelen.

Dit is echter een optie die we alleen op tafel leggen. Er is geen enkel gesprek op dat gebied geweest en wij weten dus überhaupt niet hoe het bestuur van het Ariens hier tegen aankijkt.

Je moet je dan wel realiseren als parochie gemeenschap dat je zeggenschap kwijt bent. Je zult dan moeten aansluiten met wat zij beslissen. Wanneer een mis, welk koor etc. etc. Tevens zou je dan moeten kijken of er een ruimte daar beschikbaar is voor andere parochiële activiteiten.

5. Verkoop kerk en pastorie aan de Syrisch – Orthodoxe gemeenschap.

Vanuit deze gemeenschap is er al eens gevraagd of zij de kerk en de pastorie zouden kunnen overnemen. Zij willen ons dan wel de gelegenheid geven om vooral de kerk terug te huren voor H. Missen. Maar ook als je hiertoe overgaat ben je de regie kwijt want en dat is natuurlijk geheel terecht zijn zij degene die bepalen wat wel en niet mogelijk is en op welk tijdstip. Voordeel hiervan is dat het gebouw een kerkelijke functie blijft behouden.

6. Kerk – pastorie en parochiehuis verkopen.

Is natuurlijk ook een mogelijkheid. We maken deel uit van de parochie Maria Vlucht. We blijven dan geloofsgemeenschap Glanerbrug maar zonder kerkgebouw, en zonder andere ontmoetingsplek Voor het bijwonen van een H. Mis kunnen we dan elders terecht. In zekere zin zijn de kerken in Losser – Overdinkel of Lonneker ook onze kerk, al zal dat niet zo aan voelen. Wel zouden we dan op zoek moeten naar een ruimte waar we nog wel pastorale en parochiële activiteiten kunnen houden. Pastoor Meijer heeft echter reeds bij

de stichting van onze parochie al aan gegeven dat er we e als parochiegemeenschap om naast de kerk een gebouw nodig hebben voor de sociale contacten. Deze oplossing zou wel betekenen dat er een behoorlijke pot met geld vrijkomt, maar dat wij er als parochie Glanerbrug geen gebruik van kunnen maken omdat we dan elders zitten. Dit zou hoogstwaarschijnlijk het einde betekenen van ons als parochie.

Eventueel andere opties,

Wij als werkgroep hebben ze niet gezien maar misschien leven er onder u nog ideeën. Graag zelfs want hoe meer keus we hebben hoe beter het is.

Tenslotte wat er op 8 januari door u ook besloten wordt het is en blijft een zeer moeilijk besluit. Het is het meest ingrijpende besluit dat er ooit genomen is binnen de parochie. Maar en dat moeten we ons met zijn allen wel realiseren nu kunnen we nog meepraten en meebeslissen. En deze kans mogen we niet voorbij laten gaan.

Wel moeten we ons met zijn realiseren dat niet alleen de locatie belangrijk is. Wij als geloofsgemeenschap zullen door het nemen van initiatieven moeten aantonen dat er toekomst zit in onze parochie. Er zullen aan alle kanten vrijwilligers bij moeten komen die helpen om alles in stand te houden, uit te breiden en een nieuwe geest in het geheel te brengen. Daarom een dringend beroep op jongeren om te helpen met dit proces. Breng jullie ideeën naar voren, wat wij als ouderen denken en doen is wel bekend. Maar het zou toch heel mooi zijn dat je als parochie gemeenschap veel meer tussen de mensen instaat. Jeugd de kans geeft en dan doel ik niet alleen op liturgisch gebied, maar ook buiten de liturgie om. Vroeger hadden we binnen de parochie diverse verenigingen die direct gelieerd waren aan de kerk. Die zullen we niet weer terug kunnen halen, maar waarom zouden er geen nieuwe initiatieven kunnen ontstaan. Voor de gehele parochie voor bepaalde leeftijdscategorieën, kortom de kerk als instituut terugbrengen naar de mensen zonder dat er direct een stempel van katholiek op wordt gedrukt. Laten we ons openstellen voor goede ideeën die passen in de sfeer zoals die binnen het geloof heerst.